

Liturgie 31 december 2021 om 19.30 uur

Gezamenlijke dienst met Open Kring

Voorganger: Ds. G.C. van Rheenen

Thema: 'Onder de hoede van Gods Naam'

Beeld & geluid: Jacco Dankers en Gerrie Groen

In verband met de geldende corona maatregelen wordt deze dienst in de vorm van een live uitzending zonder aanwezigheid van gemeenteleden digitaal verzorgd.



Voor de dienst 'Uren, dagen, maanden, jaren'

<https://www.youtube.com/watch?v=xth7v2bVCHE>

Johannes de Heer 406: 1. 6

Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen.
Ach, wij vinden waar wij staren
niets bestendigs hier beneen!
Op de weg die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft.
Al het heden wordt verleden,
schoon 't ons toegerekend blijft.

Snelt dan, jaren, snelt vrij henen
met uw blijdschap en verdriet.
Welke ramp ik mag bewenen
God, mijn God, verandert niet.
Blijft mij alles hier begeven,
voortgeleid door zijne hand,
schouw ik uit dit nietig leven
in mijn eeuwig vaderland.

Gezang 292: 2

Aan de eindpaal van de tijden
ziet ons oog de geest van 't kwaad,
moe geworsteld en ontwapend,
tot geen afval meer in staat.
Als de Here God in allen,
en in allen alles is,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
licht uit licht en duisternis.

Welkom en mededelingen

Stil gebed en beginwoorden

Psalm 75: 1, 7

<https://www.youtube.com/watch?v=xwze1FOncA8>

1. U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want Uw naam zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land,
al de wond'ren van Uw hand.

7. God is 't die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer,
ik vermeld Zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.

Gebed om ontferming

Bijbellezing (NBV)

Numeri 6: 22 – 27

²² De HEER zei tegen Mozes: ²³ 'Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: ²⁴ "Moge de HEER u zegenen en u beschermen, ²⁵ moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, ²⁶ moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven."

²⁷ Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.'

Psalm 8

¹ Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. ² HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont - ³ met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. ⁴ Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, ⁵ wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? ⁶ U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, ⁷ hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: ⁸ schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, ⁹ de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. ¹⁰ HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Evangelische Liedbundel 343: 1 - 4

https://www.youtube.com/watch?v=c0dyZUG6_4k

1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

2. Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

Overweging

Evangelische Liedbundel 331

<https://www.youtube.com/watch?v=swxT3WvS7Rk>

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy Name.
Bless the Lord, my soul
who leads me into life.

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor collecten

Zegen

'Een toekomst vol van hoop' - Sela

<https://www.youtube.com/watch?v=dBPdbiR5YaA>

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.