

KORTE VIERING BIJ HEMELVAART – in de OPEN KRING 26 mei 2022

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE GEZAMENLIJKE KERKDIENT

Voorganger: mw. Liesbeth van Es

Ambtsdragers: Gerrit Bargeman (Stinskerk), Popke Alkema (Open Kring)

Organist: Bert Koerselman

Koster: Jan van Soest

Lector: Hans van Eerbeek

Enkele leden van de werkgroep van de Groene Kerk hebben de voorbereidingen gedaan.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

Adres digitale dienst: <https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen>

LITURGIE VOOR DEZE DIENST

Woord van welkom

Zingen: Psalm 147: vers 1 – Lof zij de Heer, goed is het leven

Voorganger: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Gemeente: AMEN

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer.

G.: *DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.*

V.: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben en waar we spijt van hebben

G.: *EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.*

Allen: Amen.

Zingen: Psalm 147: vers 3 en 4 - Zing, zing om beurt om Hem te danken, en Voor God is alle kracht van paarden.

Lezen Genesis 1: God zag dat het goed was

We kijken samen naar wat er is meegenomen tijdens de activiteiten en evt. nog naar enkele foto's tijdens van de opdrachten.

Lezen Handelingen 1: 4-10 Jezus geeft de apostelen een opdracht

Slotwoorden

Gebed eindigend met het Onze Vader (gesproken, tekst lied 369d hieronder):

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
De macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Collecte toelichting: Eén collecte voor het studentenpastoraat;

<https://pknzwolle.nl/studentenpastoraat-relink/>

Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in de daarvoor bestemde mandje in de hal leggen.

Zingen: Lied 663: Al heeft Hij ons verlaten

Zegenbede:

God, zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,
de banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.

Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.

Amen (gezongen)