



De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

april 2019

Meditatie Ds. Cor Baljeu

Inspirerend verhaal

Wat is dat toch een fascinerende paradox: enerzijds dalend kerkbezoek en anderzijds de aantrekkingskracht van het verhaal rondom Jezus. Enkele miljoenen kijkers zullen donderdagavond 18 april, witte donderdag, aan de buis gekluisterd zijn, kijkend en luisterend naar het lijdensverhaal. Nederlandstalige populaire liederen worden in de context van dat verhaal geplaatst. Duizenden bezoeken binnenkort de Mattheus Passion. Je kunt zelfs geen belangrijke Nederlander zijn als je nog nooit de Mattheus Passion in de Grote Kerk van Naarden hebt bezocht.

Enkele jaren geleden bracht ook de toneelgroep De Appel het verhaal van Jezus ten tonele door middel van de voorstelling 'Zie de mens'. De regisseur van dit stuk is protestants-christelijk opgevoed. Zijn associatie met die opvoeding is: saai, de zondagen bedrukt, en hij verveelde zich stierlijk die dag. Hij zei blij te zijn dat de rol van de kerken is afgenomen. Deze bestond uit het aangeven van regels dat er van alles vooral niet mocht.

Is dat het beeld van de kerken? Is dat de erfenis waarmee wij moeten dealen?

Goed, ik herken de zondagse verveling die hij beschrijft. Ik herken het beeld van 'de regels', maar dat is niet het verhaal van Jezus! Kennelijk is het de kerken niet gelukt om dit verhaal duidelijk over het voetlicht te brengen. Dat is toch wel zonde, en zonde vraagt om schuldbelijdenis, daarna mag je opnieuw beginnen. Dit is een van de kernwaarden van het christendom: vergeving en opnieuw mogen beginnen. Maar door de



verdwijning van de kerken richting de marge verdwenen ook deze waarden uit onze samenleving. Een samenleving waarin vergelding belangrijker is dan vergeving, en waar eens een dief, altijd een dief is. Het is het goed dat macht en de dwang van regels niet meer bij de kerken liggen, want macht en nadruk op regels doen afleiden van hun kerntaak: dienstbaarheid. Jezus is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen (Marcus 10, 45). Hij knielde en waste de voeten van zijn leerlingen.

Vuile voeten, veroorzaakt door de stoffige wegen van hun levenspad, werden schoon. Rein vervolgden zij hun weg.

In het pastoraat worden mensen stilletjes weer op de been geholpen na een periode van lijden en een beetje sterven. Jezus stond op, Hij is het voorbeeld om te volgen, maar dat is wel een opgave! Of eigenlijk een overgave!

Zouden de kerken ook weer op kunnen staan?

Onze maatschappij is richtingloos geworden, neoliberale beleidsmakers weigeren een visie uit te spreken, en waar geen visie is, verwildert het volk (Spreuken 29, 18), en een verwilderd volk is een sappige voedingsbodem voor populisme. Wat overblijft is materialisme. Libertaire waarden als bezit en comfort resteren. Deze ontlokken hebzucht en egoïsme.

Het zou zo maar kunnen dat er weer behoefte ontstaat aan de zeer waardevolle kern van het christendom: dienstbaarheid en omzien naar elkaar. In kerkelijke taal: diaconie en pastoraat.

De protestantse kerken kennen drie ambten. De diaken dient de mens in materiële nood. De ouderling ziet om naar de mens in geestelijke nood. Beiden dienen daarmee ook God: de mens is tenslotte Zijn kind. En het derde ambt? Oh ja, dat is de dominee, die laat de mens zich dat herinneren.





Bijeenkomst nieuw ingekomenen dinsdag 18 juni 2019

Als Open Kring mogen we voortdurend nieuwe gemeenteleden verwelkomen. Voor deze nieuw ingekomenen willen we een kennismakingsavond organiseren op dinsdag 18 juni om 20.00u in ons kerkgebouw aan de Hofstedestraat 1. Tijdens deze bijeenkomst zullen we nader kennis met elkaar maken en kunt u eventueel vragen stellen over alles wat te maken heeft met de Open Kring.

Indien u de afgelopen maanden naar onze wijkgemeente bent verhuisd, willen we u graag uitnodigen om deze avond bij te wonen. Maar ook als u al langer in de wijk woont en van deze gelegenheid gebruik wilt maken; u bent van harte welkom. Graag van te voren even aanmelden via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

Voor vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk contact opnemen!

Met vriendelijke groeten, Miranda Landsman (tel. 4201876; scriba@openkring.nl)

Goede of stille week

Palmzondag

Op zondag 14 april vieren we het Palmpasen, de enige viering met twee liturgieën in één eredienst. We beginnen vol vreugde, maar halverwege de viering is er een breuk. Het uitbundige van Palmpasen, maar ook het begin van de lijdensweek.

'Dans en zing: hosanna voor de koning; dans en zing: hosanna voor de Heer!' (Lied 555) zingen de kinderen met hun Palmpasenstokken in de hand ons tegemoet, en wij zingen met hen mee. De stola is vurig rood van enthousiasme, maar dan slaat de stemming om. We verschieten van kleur. Het rood wordt paars, kleur van lijden, rouw en verdriet, de lijdensweek begint. Het Open Kring-koor ondersteunt de gemeente in

beide liturgieën en leert ons een prachtig nieuw Zweeds lied (Lied 560), vertaald door Sytze de Vries.

Na de dienst zijn kinderen en hun ouders uitgenodigd om te horen naar het waarom van de Maaltijd van de Heer. Het begon op de avond dat Jezus met zijn leerlingen de Seidermaaltijd vierde, de avond voor het joodse Paasfeest, de Pesach. Maar wat stond er nu precies op het menu? Wat betekenen al die gerechten? En zijn ze wel lekker? Is het niet te bitter? Is er niet iets zoetigs? Jezus werd na die maaltijd verraden door een kus van een van zijn leerlingen. Daarop werd hij gearresteerd, het begin van de drie dagen voor Pasen, het Triduüm, maar dat is pas over vier dagen. Eerst zoeken wij de stilte op, want wij bezinnen ons, in deze Goede, maar ook Stille week.

Drie avonden vespers

...maandag 15 april, dinsdag 16 april en woensdag 17 april worden er in de Stinskerk vespers gehouden. Ze beginnen **19.30** uur. Hier vinden wij de stilte. Het gevoel bekruipt ons: 'dit loopt niet goed af!' We verlaten ingetogen in stilte de kerk.

Witte donderdag

Op donderdag 18 april, **19.15** uur (Let op! Gewijzigd tijdstip ten opzichte van andere jaren!) komen we bij elkaar rondom het brood van de hemel en de wijn van het Koninkrijk. Jezus wordt verraden, gearresteerd en afgevoerd. Kinderen, hun stemmen zijn geluiden van hoop en toekomst, helpen ons tijdens deze dienst. Een gebed, de Schriftlezing, voorbede. Zij delen mee in brood en wijn. Met hen staan we in de Open Kring. Nu passen wij toe, samen met hen, wat zij Palmzondag hebben geleerd. Toen hoorden zij over matses, het brood dat wij vanavond delen. In de kerk ruimen zij de tafel, bij hen wordt de stola ingeleverd. De Paaskaars brandt, maar hoelang nog? Wij volgen de kinderen bij het verlaten van de kerkzaal, in stilte.

Goede vrijdag

Op vrijdag 19 april, **19.15** uur (Let op! Gewijzigd tijdstip ten opzichte van eerdere jaren!) een sobere vesperachtige dienst. Wij zien een lege kale tafel, een toga/albe zonder stola, de Paaskaars dooft...

Stille zaterdag

Op zaterdag 20 april, **21.30** uur komt alles bij elkaar. We horen het onmogelijke, het onvoorstelbare. Er begint iets van begrip door te dringen. We beginnen de lijnen van Gods heilsgeschiedenis te zien. We hebben er nog geen woorden voor, dat lukt pas met Pinksteren. Eerst vreugdevolle verbazing! De nieuwe Paaskaars komt binnen. Het licht komt terug! Nu begrijpen we de beide sacramenten Doop en Heilig Avondmaal. Ze krijgen beide een plek. We horen de namen van hen die tussen stille zaterdag 31 maart 2018 en 20 april 2019 zijn gedoopt. We herdenken, en misschien ervaren we zelfs, onze eigen doop, want we lopen langs het doopvont, we zien en kunnen het water voelen dat in beweging wordt gebracht, aansluitend vormen wij een kring. In die Open Kring vieren wij de Maaltijd van de Heer. We zien ernaar uit om met elkaar de volgende ochtend vol vreugde Pasen te vieren. Jezus is opgestaan!

Paasmorgen

Op zondag 21 april komen we vreugdevol bij elkaar. We mogen en willen de lofzang weer zingen, want onze harten lopen over van enthousiasme. Uit volle borst zingen we het Gloria, want Christus, onze Heer verrees! Halleluja!

Ds. Cor Baljeu

PASEN

Een diep verdriet dat ons is aangedaan kan soms, na bittere tranen, onverwacht gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. Waar onderdijks een stukje moestuin lag met boerse rijtjes primula verfraaid, zag ik, zondags getooid, een kindje staan. Het wees en wees en keek mij stralend aan. De maartse regen had het 's nachts gedaan: daar stond zijn doopnaam, in **sterkers** gezaaid.

Ida Gerhardt (1905-1997)



Yentl

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op : 9 april en 14 mei.

Aankondigingen komen in de zondagsbrief.

Verdere inlichtingen Anneke Lei, tel. 2309082 of 06-10809156.

Seniorengesprekskring

PASSIE EN PASEN OP IKONEN

Op donderdag 18 april is er om **10.00** uur (attentie: gewijzigd begintijdstip) de laatste bijeenkomst van dit seizoen voor *jonge en oudere senioren!*

Liesbeth van Es, lid van de Open Kring en curator van het Ikonenmuseum in Kampen, zal ons over ikonen vertellen en beelden hiervan laten zien. Het zal ongetwijfeld zeer boeiend worden.

We beginnen om 10.00 uur met koffie en iets lekkers erbij, dan de presentatie door Liesbeth en gelegenheid voor vragen. Om 12.00 uur is er een lunch waarna we rond 13.00 uur de bijeenkomst sluiten.

Wij rekenen op uw komst! En misschien overbodig: deelname is gratis!

U kunt u opgeven bij Marianne Dorland (06 51296346).

Koffie-ochtend

Tot en met **vrijdag 14 juni** staan de kerkdeuren van 10.00 tot 12.00 uur open voor een kop koffie, glas thee, een gesprek, of een moment van rust in de kerkzaal. Uitzondering is goede **vrijdag 19 april**, dan is er *geen* koffie-ochtend. Op moment van schrijven hebben wij drie koffie-ochtenden achter de rug. De eerste vrijdag kwamen twee mensen langs, de tweede vrijdag vier en de derde vrijdag werd ik ontvangen door zes mensen van een schoonmaakploeg, om na hun vertrek zelf vijf mensen koffie te mogen inschenken. Het is een genoeglijk samenzijn. Bij de redactie voor het april- en meinumner van Vinexpress is uitnodigende kopij ingeleverd. Dus ook mensen die niet lid zijn van de Open Kring kunnen wij na verschijning van die nummers verwachten.

Geke Cleveringa en ds. Cor Baljeu



Berichten van de kerkenraad

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 4 maart 2019

Jan Vastenavond opent de vergadering met een tekst n.a.v. Kolossenzen 3. Hans van Eerbeek heeft foto's gemaakt tijdens een doopdienst in de Verrijzeniskerk. De Verrijzeniskerk heeft een mooie folder van de kerk, vraag is of zo iets misschien ook een idee is voor de Open Kring.

Als voorbereiding op het bezinningsmoment leest Cor Jeremia 31: 3-10. We gaan terugblikken op de jongerendienst. De invulling met en door de jongeren heeft tot een goede dienst geleid. Voor ons zijn er vragen op papier gezet met daarbij antwoorden, a.d.h.v. de antwoorden wordt de dienst besproken. De jongeren hebben aangegeven dat ze het een fijne dienst vonden en ze waren erg positief. Zij hebben de vraag neergelegd of er gekeken kan worden naar een activiteit of een weekend in september, daar zal over nagedacht worden.

Wel blijkt uit alles dat we binnen de gemeente zeker rekening moeten houden met de jeugd binnen de gemeente. We zullen kijken of we wat regelmatig een jongerendienst kunnen houden. Riët geeft nog aan dat er bij de eerste bijeenkomst na de zomervakantie geen enkele jongere in de keuken was en dat er nu een mooie groep deze dienst heeft georganiseerd. Daar zijn we heel blij mee.

Er zijn nog wat aanvullingen op de notulen van de vorige vergadering. Geertruid Geerling is de nieuwe contactpersoon voor de senioren. Er is een kennismakingsavond voor de nieuw ingekomen mensen in de gemeente gepland. Met de Stinskerk zal gekeken worden naar een gezamenlijk thema om op te pakken. Verder worden de notulen ongewijzigd vastgesteld met dank aan Joke van der Zee.

Voor wat betreft het project Heilige Huisjes is er, in overleg met de Stinskerk, besloten om externe ondersteuning te vragen. Bij de actie Kerkbalans is een daling te zien bij de Open Kring en bij de Stinskerk. Er waren diverse vragen over de actie, daar zal volgend jaar aandacht aan

besteed worden. Op 6 mei staat er een gezamenlijke vergadering gepland voor de kerkenraden van de Open Kring en de Stinskerk. Er zijn kaarten besteld voor de Paasgroetenactie voor gedetineerden in Nederland. De diaconie is nog op zoek naar een nieuw diaconaal project. De kerkrentmeesters zullen het punt van de schermen oppakken. Bert Koerselman is naar de vergadering van de AK geweest. Jan Vastenavond sluit de avond af met Woorden van geloof, hoop en liefde; Ik geloof.



Jongerenkring

Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag.

De data voor dit jaar zijn:

14 april, 12 mei en als laatste bijeenkomst 26 mei. We zien jullie graag in de keuken!

Een bijzondere kerkdienst, en dat was het!

Vooraf

Tijdens een kerkenraadsvergadering eind vorig jaar gaf de jeugdouderling een wens door vanuit de Jongerenkring: 'de jongeren geven aan een dienst samen met onze predikant te willen verzorgen!' 'Kijk', dacht ik, 'als dit verzoek vanuit de jongeren zelf komt, dan kan, wil en mag ik niet weigeren!'

Zondag 13 januari maakte ik kennis met hen. Actief en open stelden we elkaar vragen, mede dankzij de oude boodschap: 'je mag alles van me weten, behalve mijn pincode!'

Het begon met kennismaken, het eindigde met vertrouwen, over en weer. Geïllustreerd door hun antwoord op mijn vraag: 'wie zou zondag

27 januari afscheidnemende ambtsdragers vragen willen stellen?' Alle aanwezige jongeren gaven aan dit te willen, en ze deden het die zondag fantastisch! U was er stil van. Na die dienst van afscheid en bevestiging bereidden wij de jongerendienst van zondag 24 februari voor. Het thema zou 'toekomst' zijn. Zij wilden graag 'iets interactiefs', en ik beloofde hen – als een ware cliffhanger – aan het einde van de verkondiging te werken met drie ballonnen.

Zondag 24 februari

De stoelen stonden zodanig opgesteld dat er mogelijkheden waren voor gesprek. De jongeren bedachten vier vragen, en ik koppelde één vraag aan de verkondiging. Nadat de broers Thijs en Menno Verheij het intochtslied en het gezongen Kyrie hadden begeleid, nam Bert de muzikale begeleiding op het orgel over.

Tijdens de preek, met als basis het verhaal van Zacheüs (Lucas 19, 1 – 10), werd de vraag besproken: 'hoe ga jij de toekomst in? Er zijn meer dan 2500 banen! Hoe maak je de juiste keuze? Waar vind je je houvast?' De eerste ballon werd opgeblazen, mensen verbeeldend die geen houvast hebben. Zodra zij een teleurstelling meemaken fladderen ze maar wat rond, elke richting van hun levensweg kwijt, de ballon fladderde symbolisch kort doelloos rond. Er zijn ook mensen met een groot ego, maar de eerste de beste kritische vraag doet hen uit elkaar ploffen, de ballon knalde hoorbaar, de gemeente hield de adem in. Er zijn mensen met een houvast, gesymboliseerd door een knoop in de opgeblazen derde ballon. Dit houvast is hier in de kerk het geloof in Jezus Christus. Zodra zij een teleurstelling meemaken, krijgen ze een tik, maar vinden spoedig de balans terug in het leven. De derde ballon kreeg een tik, maar danste spoedig, gedragen door de wind en rustig landend.

'Stel aan ouderen de vraag of zij in hun leven iets hebben gemerkt van die knoop in de ballon?' zo luidde mijn vraag. Jongeren vroegen zich af: 'Moet er in de kerk nog wat veranderen? Zo ja, wat? Wat is voor u het grootste verschil tussen de kerk van vroeger en nu? Heeft u nog een 'grote droom' voor de toekomst? Zo ja, welke? Wat vindt u het leukste in het leven?'

Naar aanleiding van deze vijf vragen gingen jong en oud met elkaar in gesprek. Het werd een indrukwekkend samenzijn. De gesprekken werden samengevat op een kaartje en opgehangen aan de aandachtslamp.

De aandachtslamp

Dit gaf mij de gelegenheid deze kaartjes te bestuderen en voor te leggen aan de eerstvolgende kerkenraad. Een bloemlezing:

Knoop in ballon

Mensen ervaren God en het geloof in Jezus als een steunpunt. Met name bij grote verandering in het leven, zoals het overlijden van een geliefde, de geboorte van een kind, bij ernstig ziek-zijn. Een mooie zin werd uitgesproken: 'God als een laag onder de dag.'

Veranderingen in de kerk

Uit de reacties blijkt dat deze dienst gewaardeerd werd, ruimte voor de jeugd, meer humor, gebruik van moderne middelen: een beamer biedt veel mogelijkheden. Interactie tussen jong en oud brengt actie en leven in de kerk. Sta open voor verandering, ga met de tijd mee!

Verschil toen en nu

Vroeger was kerkgang vanzelfsprekend. Als je nu kiest voor de kerk dan is dat een bewuste keuze, dit geeft vrijheid. Het is nu opener geworden.

Droom voor de toekomst

Ooit één oecumenische kerk in Zwolle. Dat wij blijven omzien naar elkaar, er is al zoveel individualisme. Een droom dat mensen vrijheid en openheid ervaren om binnen te stappen, welke achtergrond je ook hebt!

Het leukste in het leven

is een goed gesprek, want dat opent toekomst. Het leven zelf is het leukste: dat hebben we gekregen als geschenk en we mogen het iedere dag weer uitpakken.

Bovenstaande is een bloemlezing, het zijn de punten die de kerkenraadsleden tijdens de vergadering van maandag 4 maart jongstleden aanspraken. Maar er is veel meer geschreven! Er hangen bijna veertig kaartjes, loop gerust eens langs en bestudeer ze!

Wat de dienst zo bijzonder maakte was de bijdrage van de jongeren zelf. Niet alleen de muzikale begeleiding door Menno en Thijs. Ook Hedwig die met ondergetekende en gemeente een bemoediging en groet uitsprak. Tevens verzorgde zij, samen met Filip, de Schriftlezing. Menno, Thijs en Hedwig gingen met de collectezakken door de rijen. David sprak de voorbeden uit. Twan en Niels stonden bij de uitgang voor de uitgangscollecte, ook heetten zij aan het begin iedereen van harte welkom bij binnenkomst in de kerkzaal. En waren zij allen, samen met de Jongerenkringleiders, gespreksleiders.

Na de zegen speelde Bert de melodieën 'Wij zullen doorgaan' van Ramses Shaffy, en het 'Gloria in excelsis Deo'. Met deze twee ogenschijnlijk contrasterende melodieën werd de dienst prachtig, bemoedigend en kernachtig samengevat.

Heb ik alleen maar lovende woorden? Nee, bij nader inzien werd er (te?) veel gevraagd van de jongeren en de leiding van de Jongerenkring. Het indelen in groepjes had gestroomlijnder gekund. Punten waarvan we alleen maar kunnen leren, maar de bemoediging en het gevoel 'dit moeten wij meer doen' overheerste ruimschoots.

Ds. Cor Baljeu

Anonieme gift

Aan het einde van een pastoraal bezoek bij een echtpaar rondom de leeftijd van 80 jaar opende hij zijn portemonnee, gaf mij een briefje van 20 euro, en zei: 'voor het jeugdwerk! De jongerendienst (eigenlijk een intergenerationele dienst, C.B.) raakte mij, met name de opmerking van een jongere die zei: nu leer ik u kennen!' In dankbaarheid ontvangen en inmiddels geormerkt overgemaakt aan de wijkkas.

Ds. Cor Baljeu

Uitslag kerkbalans 2019

De uitslag van de actie Kerkbalans 2019 is bekend. Allereerst een hartelijke dank voor alle mensen die bij de organisatie zijn betrokken. 50 vrijwillige lopers die de enveloppen hebben weggebracht en weer opgehaald. Ik geef je het te doen. Geweldig bedankt !

Om de Open Kring ook in de toekomst open te houden, hadden we gevraagd om meer te geven dan het vorige jaar. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. De mensen die hebben gegeven hebben goed gegeven en dat levert per ingevulde reactie een hoger bedrag op. Maar er is van 40 % van de leden geen reactie ontvangen. Dat geeft een resultaat dat 7.000 euro lager uitgevallen is dan het vorige jaar. Voor de volledige rapportage verwijst ik u naar de website van de Open Kring.

Dat moet beter kunnen. Als u nog niet hebt gereageerd, willen we u vragen om uw reactie naar het Kerkelijk Bureau op te sturen of in de collecte zak te deponeren.

In de mei-actie zal u gevraagd worden om te geven voor de Solidariteitskas en voor uw eigen wijk, zodat we aan het eind van het jaar toch een positief resultaat kunnen meedelen.

Fred Ridderbos, kerkrentmeester

Lectio Divina

De Open Kring is een van de vijf Zwolse kerken die gedurende de veertigdagentijd haar deuren opent voor Lectio Divina. Terwijl we een kort lied zingen, wordt de Paaskaars aangestoken. We bereiden ons voor. Wij lezen een korte Bijbeltekst herhaaldelijk, zorgvuldig en in diverse vertalingen. Je zoekt woorden die jou raken. Je denkt na over die rake woorden. Je verbindt ze met je leven hier en nu. Wat leeft er in je? In stilte mijmer je over de betekenis van die woorden in jouw hier en nu.

Lectio Divina bestaat uit lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden) en contemplatio (rusten/beschouwen).

Alle dinsdagen tijdens de veertigdagentijd in de Open Kring van 21.00 – 22.00 uur.

Welkom en luister naar wat de stilte jou vertelt.

De overige deelnemende Zwolse kerken vindt u op <https://www.contemplatio.nl/lectio-divina-in-zwolle/>

Op moment van schrijven zijn er twee bijeenkomsten geweest. Door het late tijdstip krijgt de bijeenkomst het karakter van een Avondgebed. Mocht het latere tijdstip een onneembare drempel voor u zijn, wilt u mij dit in het voorbijgaan of via de mail melden? Dit voor persoonlijke evaluatie.

Ds. Cor Baljeu

Oppasvrijwilligers gezocht!

De oppasdienst is met spoed op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen om de oppasdienst draaiende te houden.

Elke zondag is er oppasdienst voor de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Doordat de kinderen naar de oppasdienst gebracht kunnen worden, krijgen ouders de gelegenheid om naar de kerkdienst te gaan. Omdat op korte termijn een aantal vrijwilligers heeft aangegeven te willen stoppen, zijn wij dringend op zoek naar nieuwe mensen die willen helpen.

Of je nu moeder, vader, opa, oma, oom of tante bent, meld je alstublieft zo snel mogelijk aan. Dat kan via oppasdienst@openkring.nl. Ook wanneer je meer informatie wilt, kan je de vraag stellen via dit mailadres. Wij zullen je dan zo snel mogelijk een reactie geven.

Marjon Vliegenthart
Yvonne van der Zwaan



Samenraapsel

Bedrijfsongeval

“In het latere christendom is de Voorzienigheid vooral persoonlijk geïnterpreteerd als een bewust en bedoeld ingrijpen van God in de loop der dingen, ten gunste of ten nadele van iemand. Dat is een theologisch bedrijfsongeval van de eerste orde geweest, veroorzaakt door Romeins machtsdenken.

Het Romeinse christendom maakt van God een soort hemelse keizer, die met zijn duim omhoog of naar beneden besliste over dood of leven van onderdanen, al naar gelang zijn humeur of verborgen bedoeling. In het Romeins-christelijk wereldbeeld kan er tussen mens en God geen andere relatie bestaan dan die tussen Meester en slaaf.”



Frits de Lange in zijn boek over de mystica Simone Weil.

Frits de Lange is een Tukker, geboren en getogen in Vriezenveen en in Almelo (evenals ik) school gegaan (Christelijk Lyceum, tegenwoordig Het Noordik geheten- daar kennen wij elkaar van). En Tukkers schijnen er – naar men zegt – om bekend te staan dat ze niet zoveel fiducia hebben



in autoritaire macht en gezag. Of dat de reden is – vraagtekens bij de Voorzienigheid en de Almacht – dat Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, door deze diepzinnige gedachten van Simone Weil werd aangesproken, weet ik niet. Mij sprak het door zijn toelichting op die mystieke gedachten in elk geval wel aan.

Simone Weil heeft namelijk een punt. Dat bedrijfsongeval: te denken dat Voorzienigheid iedereen persoonlijk geldt en de Alziende, Alomtegenwoordige, Alwetende, Almachtige het leven van elk van ons stuurt en regelt, dat soort klassieke theologie heeft zijn duizenden verslagen en diepe pijnlijke krassen op vele zielen gezet. Wat hier gebeurt is inderdaad macht, machtsdenken. En daar krijg ik inderdaad stekelige gedachten bij.

Het is goed dat De Lange iets verder in zijn boek Simone Weil als volgt citeert:

“Het Evangelie bevat geen theologie maar duiding van menselijk leven.”

En daar is het in het Woord, in de Bijbel, in ons geloof om te doen, dat wij leven en dat leven geduid wordt in het licht van de trouw en nabijheid, de liefde en de barmhartigheid van de Eeuwige.

Ad Geerling



Uitnodiging voor kerken in de Ring Zwolle - Themavond

'Vragen bij het einde van het leven'

Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om?

donderdag 4 april in Dalfsen
19.30 uur (inloop 19.15 uur)

Ontmoeting

Voor ontmoeting en gesprek nodigt de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers in de ring Zwolle graag alle belangstellenden uit voor de thema avond 'Vragen aan het einde van het leven': Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om?.

Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers in de Isala in Zwolle, zullen spreken over dit onderwerp vanuit hun expertise.

Nieuwe datum



Iedereen welkom

De avond vindt plaats op 4 april 2019
Kerkelijk centrum De Overkant
Kerkplein 22 te Dalfsen.
We vragen een kleine vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

Programma

19:15-19:30 u inloop met koffie/thee
19:30-21:30 u thema-avond over 'Vragen aan het einde van het leven'

Organisatie

De avond wordt georganiseerd door de werkgemeenschap van predikanten van de Ring Zwolle.
Opgave wordt zeer op prijs gesteld. Mail daarvoor naar ds. Nelleke Eygenraam: dominel@hetnet.nl
Contact: ds. Margo Jonker, 0384525408, margojonker@kpnplanet.nl



**Protestantse
Kerk**

DE CHRISTUSDOORN

In mijn toren van vergaan ivoor
staat een oude Christusdoorn; hij bouwt
met zijn stekels bars een wenteltrap
naar de hemel; daaglijks, voet voor voet,
volg ik hem, soms met het blote oog
bijna rakend aan zijn pantsertuig;
zwaarden worden dan zijn stekeldoornen,
zwaardviszwaarden, lemmeten van wilden,
messen van nomaden, Moorse dolken;
maar naarmate, hoger in de hemel,
klimmend, kleiner wordend, klauterende
ik hem volg, verschraalt geheel, verschrompelt
't wapenarsenaal en 'k zie de bloem
als een spijker in de top geslagen,
als een rode spijker die hij kleurt
met zijn bloed: o raadsel der genade.

Bertus Aafjes 1914-1993





Lente

Geboren: op 23 januari 2019:
Abel & Pieter,
zonen van Willemijn en Jos Sellis.
Tiendschuurstraat 65, 8043 XT Zwolle.

op 1 maart 2019:
Lievalot Amely Juliët,
dochter van Freek en Sabine Versteeg,
zusje van Vlinder en Violet.
Benthuislaan 64, Zwolle.

Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk
vrijdag 19 april 2019
aanleveren per e-mail bij de
redactie: redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk
op <http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkezalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

Jantine Huisman tel: 0644856602
Geke Cleveringa tel: 0657993266

Scriba wijkkerkenraad

Miranda Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vlieg tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl



Agenda

april	mei
1 18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen 20.00 u, Wijkkerkenraad	1 19.30 u, Open Kring koor
2 21.00 u, Lectio Divina	2 19.00-20.30 u, Schoonmaakgroep
3 19.30 u, Open Kring koor	3 09.30 – 12.00 u, koffie-inloopochtend
4 19.00-20.30 u, Schoonmaakgroep	4
5 10.00 – 12.00 u, koffie-inloopochtend	5 09.30 u , ds. C. Baljeu, doopdienst
6	6 18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen 20.00 u, Wijkkerkenraad met Stinskerk
7 09.30 u , ds. S. van der Zee	7
8	8 19.30 u, Open Kring koor
9 20.00 -22.00 u, Yentl 21.00 u, Lectio Divina	9
10 19.30 u, Open Kring koor	10 09.30 – 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, Eetgroep 2
11	11
12 10.00 – 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, Eetgroep 2	12 09.30 u , ds. C. Baljeu
13	13
14 09.30 u , ds. C. Baljeu, jongerenkring	14 20.00 -22.00 u, Yentl
15	15 19.30 u, Open Kring koor
16 21.00 u, Lectio Divina	16
17 19.30 u, Open Kring koor	17 9.00-11.00 u, Schoonmaakgroep 17.00 u, Eetgroep 1
18 09.30-11.30 u Senioren 19.15 u , ds. C. Baljeu	18
19 9.00-11.00 u, Schoonmaakgroep 19.15 u , ds. C. Baljeu	19 09.30 u , ds. I. Epema
20 21.30 u , ds. C. Baljeu	20 20.00 u, Wijkkerkenraad
21 09.30 u , ds. E. Jonker	21
22	22 19.30 u, Open Kring koor
23 20.00 u, Moderamen	23
24 19.30 u, Open Kring koor	24 09.30 – 12.00 u, koffie-inloopochtend
25	25
26 10.00 – 12.00 u, koffie-inloopochtend	26 09.30 u , ds. C. Baljeu
27	27
28 09.30 u , ds. G. de Goeijen in de Stinskerk	28
29	29 10.00 – 12.00 u, Open ochtend 19.30 u, Open Kring koor
30	30 10.00 u , ds. G. van Rheenen, mw. G. Cleveringa; Hemelvaartsdag
	31 09.30 – 12.00 u, koffie-inloopochtend