



De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

april 2020

Meditatie Ds. Cor Baljeu

In quarantaine

Quarantaine, het zou wel eens het woord van het jaar 2020 kunnen worden. We horen en gebruiken het vaak deze dagen en misschien moet één van u, of ikzelf, op zeker moment, in... quarantaine.

Volgens het etymologisch woordenboek (niet de betekenis, maar het ontstaan van een woord wordt hierin uitgelegd) is dit woord voor het eerst in de Italiaanse taal gebruikt, quarantene. Zodra schepen, in de zeventiende eeuw, met voedsel en kruiden uit verre en onbekende uitheemse oorden terugkwamen, werden deze veertig dagen en nachten preventief in de havens in isolatie gehouden. Dit om verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen.

Het woord zelf betekent veertig dagen, een verwijzing naar de veertigdagentijd. Niet verrassend in een gebied dat het Vaticaan herbergt.

Veertig dagen isolatie, veertig dagen je onthouden, veertig dagen vasten. Het werkt reinigend voor lichaam, ziel en geest. En dat al eeuwenlang. Prachtig symboliek, die je tastbaar kunt maken door het onthouden van bijvoorbeeld het dagelijkse aperitief: glaasje wijn, of biertje naast 'het bord op schoot'. Ook geen lekkere maar, qua voeding, overbodige taart bij de koffie: veertig dagen even niet!

Maar nu is quarantaine meer dan symboliek, het is in korte tijd de realiteit geworden. De dag voor dit schrijven werden alle verpleeghuizen gesloten voor bezoek. Hard, keihard, maar tegelijk: keihard nodig! Het is meer dan symboliek, het is de harde, keiharde realiteit!



Na de viering op Stille zaterdag drinken wij thuis altijd een goed glas rode wijn met een stukje paasstol waarop echte boter. Het mag weer! Quarantaine opgeheven! Lof zij de Heer, want Jezus is opgestaan, Hij is waarlijk opgestaan! Drink en tast toe, geniet van de rijkdom van de Schepping!

Natuurlijk vieren wij zondag 12 april als gemeente Pasen, en ook tijdens de drie dagen voor Pasen houden wij een viering, maar hoe...? En: is het woord 'natuurlijk' niet al te snel en enthousiast opgeschreven?

Deze vragen alleen al geven de zekerheid aan van de quarantaine als veertigdagentijd, namelijk: zeker weten dat die opgeheven wordt op de avond van Stille zaterdag! Tegenover de onzekerheid over het einde van de quarantaine vanwege het Coronavirus, heden. Niemand die dat weet.

Maar we gaan Pasen vieren, hoe dan ook, waarschijnlijk niet samenkomend als gemeente, dan maar digitaal, maar vieren zullen we! Of...? Hoe dan ook, de lente is begonnen, de kelken van de narcissen vormen zich als bekertjes van trompetten, signaal dat we de lofzang niet zullen vergeten: 'Hef bazuin, uw gouden stem, harp en fluit verheerlijkt Hem!' (Psalm 150, 2).

Ondanks deze vreemde en onzekere tijden: ik wens u een betekenisvol en rijk Pasen!

Ds. Cor Baljeu



Berichten van de kerkenraad

Verslag van kerkenraadsvergadering van 16 maart 2020

Vanuit de kerkenraad

Maandag 16 maart 2020 is de kerkenraad bij elkaar geweest om de ontstane situatie rondom de Coronacrisis te bespreken.

Zoals inmiddels bekend kunnen de kerkdiensten voorlopig geen doorgang vinden. Voor hoelang precies weten we op het moment van schrijven nog niet.

Gedurende deze periode zal vanuit de Open Kring op zondagmorgen om 9.30 u via internet een alternatief voor de kerkdienst verzorgd worden. U kunt de dienst volgen via onze website (beeld en geluid) of www.kerkdienstgemist.nl (alleen geluid).

Tevens vindt u op Facebook en op onze website dagelijks een korte meditatie van de hand van onze wijkpredikant ds. Cor Baljeu.

Verder zijn alle activiteiten in de Open Kring zoals vergaderingen, gespreksgroepen, eetgroepen en de koffieochtenden met onmiddellijke ingang stopgezet.

Uiteraard hebben we ook gesproken over hoe we de gemeenteleden kunnen bereiken die gedurende de komende weken extra hulp en aandacht nodig hebben: bijvoorbeeld in praktische zin of omdat de eenzaamheid toeslaat. Weet dat we voor u klaar staan!

Mocht u een hulpvraag hebben of hulp kunnen bieden, meld u dan aan via diaconie@openkring.nl.

We zullen u de komende periode regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen via onze website, Facebook en per mail.

Tot slot ook nog een positief bericht. Al enige tijd was de kerkenraad op zoek naar een opvolger voor het scribaat. Mirjam Visser heeft zich bereid verklaard om per 1 april 2020 het administratieve gedeelte van het scribaat op zich te nemen. Wij zijn daar erg blij en dankbaar voor. Het bestuurlijke deel zal voorlopig binnen de kerkenraad opgelost worden.

Rest mij nog u namens de kerkenraad sterkte en Gods kracht toe te wensen en ik hoop u snel weer te mogen ontmoeten in de Open Kring.

Namens de kerkenraad,
Miranda Landsman



Van de penningmeester wijkkas

Beste gemeenteleden,

Het jaar 2019 zit er alweer een tijdje op, inmiddels is de balans van de wijkkas opgemaakt.

Vanuit de wijkkas worden wijkgebonden kosten betaald zoals drukken wijkblad Open Kring, bloemen, kinderkring, jeugd, koffie na de dienst, kopieën, enz.

Wij als gemeente moeten zelf de wijkkas vullen d.m.v. giften. Voor al het vrijwilligerswerk wat wij met elkaar doen wordt een financiële bijdrage gedaan vanuit het kerkelijk bureau. Om de kosten te dekken is er ongeveer € 6000,- nodig. Dit is met grote inzet en giften het afgelopen jaar weer bij elkaar gebracht. In het financieel jaarverslag dat ter inzage in de lectuurbak ligt, kunt u hierover meer lezen.

Een korte opsomming : giften € 2500,- , vriend van de Open Kring € 700,-, collecte wijkkas € 700,-, koffiepoteje € 600,-. Voor een ieder die zijn steentje heeft bijgedragen, hartelijk dank hiervoor.

Giften voor de wijkkas of vriend worden van de Open Kring om de wijkkas financieel te steunen zijn van harte welkom.

Rekeningnummer wijkkas : NL02 RABO 0377 3761 91 tnv Protestantse Gemeente Zwolle.

Voor vragen en uiteraard de declaraties kunt u altijd bij mij terecht.

Met groeten,

Eric Landsman

Penningmeester Open Kring

Rondom de diensten

De maand april zal een bijzondere zijn 'rondom de diensten'.

Als gemeente kunnen we niet bij elkaar komen, gevolg van richtlijnen van overheidswege waaraan we ons dienen te houden. Maar als we ons

houden aan de richtlijn: 'ga meer dan anderhalve meter van elkaar vandaan staan' dan is er wel wat mogelijk! Digitale middelen kunnen ons hierbij helpen. Het besluit dat we als moderamen hebben genomen om zondag 15 maart jl. wel een viering te houden, pakte goed uit. Reacties waren warm en dankbaar. Voor dat moment was dat een goed besluit, maar de ontwikkelingen gingen vervolgens zo snel... De eerste helft van de maand april staat in het teken van lijden en opstanding. Hoe wij hier verder vorm aan gaan geven is op het moment van schrijven nog onduidelijk. Daarom een beschrijving van de laatste week van de veertigdagentijd, zoals de plannen zijn. Hoe ze uitgevoerd worden blijft onduidelijk. De letters D.V., Deo Volente – als God het wil – krijgen nu diepgang en betekenis.

Goede of stille week

De (online) diensten tijdens deze week zal ik zelf voorgaan, alleen tijdens de (online) dienst van Goede vrijdag een andere voorganger: ds. Anne Zweers.

- **Zondag 5 april**, Palmpasen. De enige eredienst van het jaar waarin twee liturgieën zijn: we beginnen met 'Hosanna'! Kinderen accentueren dit normaliter door hun zelfgemaakte Palmpasenstokken. Op het moment dat het Projectlied klinkt en de kinderen naar hun eigen ruimte gaan, begint de laatste week van de veertigdagentijd: de Goede of Stille week. De kleur van de stola verandert van rood naar paars. Ook het kunststuk vanuit het BONHOEFFER75 project is een veelkleurige...
- **Donderdag 9 april**, Witte donderdag. Een sobere viering, het Laatste Avondmaal dat Jezus deelde met zijn leerlingen, daarna wordt hij gearresteerd. Ook wij vieren de Maaltijd van de Heer. Normaal gesproken in de kring. Nu via Facebook? Misschien is het mooi dat, mocht u de dienst digitaal meevieren, u een stukje brood en een glaasje wijn heeft klaarstaan bij uw tablet.
- Dit is ook de dag waarop Dietrich Bonhoeffer 75 jaar geleden werd geëxecuteerd door ophanging. Het kunststuk van Popke Alkema waarop Dietrich Bonhoeffer in zijn gevangenispak staat,

met daarachter de aan hem trekkende Adolf Hitler, dat de hele veertigdagen tijd op het liturgisch centrum heeft gestaan, wordt verwijderd. Na afloop van de dienst wordt de documentaire 'memories and perspectives' getoond. U kunt het volgen via de Facebookpagina van de gemeente. Met name dat gedeelte waar het gaat over de geestelijke strijd in de kerk.

- **Vrijdag 10 april**, Goede vrijdag. De soberheid wordt sterker vandaag, de Paaskaars wordt gedoofd...
- **Zaterdag 11 april**, Stille zaterdag. Vanavond komt alles bij elkaar. Van Schepping tot opstanding, van doop tot de Maaltijd van de Heer. De namen van de dopelingen tussen Stille zaterdag 20 april 2019 en deze Stille zaterdag worden genoemd. De doopouders ontvangen een doopbrief.
- **Zondag 12 april**, de lofzang klinkt, de loftrumpet schalt! Het is Pasen, we vieren het hernieuwde leven.

Overige zondagen van april

- **Zondag 19 april** gaat collega Nelleke Eygenraam (online) voor. Het is vandaag zondag 'Quasimodogeniti', 'als pasgeboren kinderen', verwijzend naar de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, vers 2.
- **Zondag 26 april** is gepland dat ik zal voorgaan in de Stinskerk, een gezamenlijke (online) dienst. Het is die dag zondag 'Misericordias Domini', de aarde is vol van de goedertierenheid van de Heer.

Een mooie lijst, maar of het doorgaat, waar en in welke vorm? Via de website houden het moderamen en de kerkenraad u op de hoogte.

Sterkte, geduld en veel Geestkracht toegewenst in deze vreemde dagen.

Ds. Cor Baljeu



Uitslag Actie Kerkbalans 2020

De uitslag van de actie Kerkbalans 2020 is bekend. Allereerst hartelijk dank voor alle mensen die hieraan hebben meegewerkt. De lopers in de wijk en de mensen op het Kerkelijk Bureau die weer hun best hebben gedaan om alles zo nauwkeurig mogelijk in beeld te krijgen. Ook u als trouwe gevers willen we hartelijk danken. We zien de afgelopen jaren dat er een lichte achteruitgang in de totale opbrengst is , maar we zien ook dat het aantal leden langzaam achteruit gaat . Maar de mensen die wel geven, geven ieder jaar weer meer. Dat wil zeggen dat u als trouwe leden van onze Open Kring elk jaar weer meer overhebt om onze mooie kerk in stand te houden. Waarvoor hartelijk dank. Dat geeft ons ook de moed om verder te gaan met het organiseren van de actie Kerkbalans. Ook door het gehele jaar heen zijn uw giften voor het in standhouden van de Open Kring natuurlijk van harte welkom.

Als u nog vragen hebt, kunt u bij uw kerkrentmeesters terecht.



UITSLAGEN KERKBALANS INTEGRAAL per 13 februari 2020

TOTAAL P.G.Z.	2020		2019		2018	
AANTAL LEDEN: per 1 januari	12.095	In %	12.468	In %	12.628	In %
Belijdende leden	5.103	42,2	5.275	42,3	5.437	43,1
Doopleden	5.875	48,6	5.974	47,9	5.938	47,0
Overige leden	1.117	9,2	1.219	9,8	1.253	9,9
ADRESSEN	8.009		8.055		8.042	
Gemiddeld aantal leden per adres	1,51		1,55		1,57	
KERKBALANS verzonden			7.854		8.181	
Reactie ontvangen	4.300		4.681	59,6	5.051	61,7
Geen reactie ontvangen			3.173	40,4	3.130	38,3
Reactie: € 0,00			159	3,40	238	4,71
€ 001 tot 049			803	17,15	802	15,88
€ 050 tot 099			938	20,04	1094	21,66
€ 100 tot 199			981	20,96	1087	21,52
€ 200 tot 299			514	10,98	553	10,95
€ 300 tot 399			395	8,44	395	7,82
€ 400 tot 499			220	4,70	225	4,45
€ 500 tot 749			347	7,41	342	6,77
€ 750 tot 999			134	2,86	138	2,73
€ 1000 tot 1499			100	2,14	100	1,98
> € 1500			90	1,92	77	1,52
RESULTATEN KERKBALANS						
Benodigd voor de begroting			1.273.500		1.243.300	
Opgenomen in de begroting	1.184.600	???	1.169.100	91,8	1.178.800	94,8
Toegezegd per 13-02-2020	1.162.699		1.187.599	93,3	1.188.786	95,6
ontvangen zonder toezegging	24.386		19.130		16.717	
Totaal per 13-02-2020	1.187.085		1.206.729	94,8	1.205.503	97,0
per lid			95,25		94,14	
per verzonden verzoek			151,21		145,31	
per ingevulde reactie			253,71		235,36	
Resultaat t.o.v. voorgaand jaar in €:	-19.644		1.226		-11.342	
Resultaat t.o.v. voorgaand jaar in %:	-1,63		0,10		-0,91	
ONTVANGEN per 31 december			1.203.307	??	1.265.809	
per lid			96,51		100,24	
per verzonden verzoek			153,21		154,73	
per ingevulde reactie			257,06		250,61	

Open Kring-gemeente	2020		2019		2018	
AANTAL LEDEN: per 1 januari	1.687	In %	1.763	In %	1.761	In %
Belijdende leden	633	37,5	647	36,7	650	36,9
Doopleden	918	54,4	961	54,5	952	54,1
Overige leden	136	8,1	155	8,8	159	9,0
ADRESSEN	976		997		987	
Gemiddeld aantal leden per adres	1,73		1,77		1,78	
KERKBALANS verzonden			967		997	
Reactie ontvangen	540		572	59,2	664	66,6
Geen reactie ontvangen	-540		395	40,8	333	33,4
Toegezegd per 13-02-2020	139.237		143.650		151.957	
ontvangen zonder toezegging	3.265	19	2.071		1.290	
Totaal per 13-02-2020	142.502		145.721		153.247	
per lid	82,54		81,48		86,29	
per verzonden verzoek			148,55		152,41	
per ingevulde reactie	257,85		251,14		228,85	
	Aantal	in %	Aantal	in %	Aantal	in %

BONHOEFFER 75

Kunstgroep

Dinsdag 21 januari jongstleden kwam een groep van negen man en vrouw bij elkaar. Na een inleiding over het leven en denken van Dietrich Bonhoeffer en het gedicht waarop de groep hun kunstwerken baseerde, associeerden. De geassocieerde woorden inspireerden de groep, getuige de foto's die gedeeld werden in de What's App groep 'kunstgroep'. In principe krijgen de kunststukken een plek in de liturgie op de zondagen van de veertigdagentijd en Pasen.

Er is veel creativiteit in de gemeente!

Documentaire

Na afloop van de (online) kerkdienst op Witte donderdag, 9 april, wordt (ook online) een half uur durend deel van de documentaire 'Memories and Perspectives' getoond. Dit is exact op de dag dat Dietrich Bonhoeffer 75 jaar geleden werd terechtgesteld, op persoonlijk bevel van Hitler. Het te tonen deel laat zich het beste samenvatten met het woord: 'Kerkstrijd'.

Ds. Cor Baljeu

Geluidsinstallatie.

Er zijn steeds vaker momenten dat het geluid ons wat in de steek laat tijdens de eredienst en daar willen we graag verbetering in aanbrengen. De geluidsinstallatie loopt tegen de grenzen van z'n mogelijkheden aan. Daarom willen we op zoek gaan naar een nieuwe geluidsinstallatie en daar hebben we uw hulp bij nodig. Bent u deskundige op het gebied van geluid of bent u geïnteresseerd in geluidsapparatuur of bent u een enthousiaste amateur met veel aandacht en kennis van geluidstechniek? Dan willen we u vragen om mee te denken over een programma van eisen. Gaarne aanmelden of informatie bij Niels Buitenhuis kosters@openkring.nl of ridderbosbakema@hetnet.nl, Fred Ridderbos kerkrentmeester.

Senioren gesprekskring

Zodra duidelijk is wanneer deze activiteit weer doorgang kan vinden, zullen we dat aankondigen in het volgende nummer en op de website van de Open Kring.

SENIORENBEZOEKGROEP

De groep vrijwilligers die de senioren boven de 80 jaar van De Open Kring bezoekt, zoekt een nieuw lid daar Ria de Ridder die reeds jaren deel uitmaakt van deze groep, helaas dit werk moet neerleggen.

De bezoekersgroep bestaat momenteel uit 8 personen. De groep komt 3 x per jaar bijeen om de lijsten en verdeling van te bezoeken gemeenteleden te bespreken.

Een ieder bepaalt zelf wanneer en hoe vaak zij/hij bij iemand op bezoek gaat. Men heeft 8 tot 10 bezoekadressen " in de portefeuille".

AANDACHT is het sleutelwoord...

Een lichte voorkeur gaat uit naar iemand die met name adressen in Westenholtte gaat bezoeken.

Lijkt dit vrijwilligerswerk u wel wat? Ik zie graag uw bereidheid tegemoet.

Marianne Dorland coördinator seniorenbezoekgroep,
bergland453@gmail.com 06 51296346

Corona

Een algehele oproep tot het omzien naar elkaar: kent u iemand die thuis alleen zit, ziek is, geen familie heeft et cetera, doe daar dan eens een kaartje in de bus met een telefoonnummer zodat deze persoon u kan terug bellen.

Het hoeven dan natuurlijk geen oudere personen te zijn, ook een gezin met kinderen dat gedwongen thuis zit: een kaartje met afzender doet altijd goed.

Yentl

Zodra duidelijk is wanneer deze activiteit weer doorgang kan vinden, zullen we dat aankondigen in het volgende nummer en op de website van de Open Kring.

Vrijwilligersavond 2020

Na afloop van de crisis rondom het coronavirus willen wij voor onze vrijwilligers een mooie avond organiseren.

Maar gegeven de omstandigheden weten wij nog niet wanneer.

Voor wie is deze avond? Voor iedereen die als vrijwilliger bezig is geweest in de Open Kring. Een kleine taak of een grote taak : het maakt niet uit . **WEET DAT U WELKOM BENT.**

Als u vindt dat u vrijwilliger bent of als u er over denkt om een taak op u te nemen? **WEET DAT U WELKOM BENT.**

Over de verdere invulling van deze avond hoort u nog van ons via de website en Facebook. Let daarop!

Wij vragen u om u t.z.t. op te geven op de intekenlijsten die in de hal van de Open Kring komen te liggen, of via de email.

Anneke Lei en Fred Ridderbos, kerkrentmeesters
(kerkrentmeesters@openkring.nl)

BEZOEK AAN KAMP ESTERWEGEN

Tussen 1935 en 1945 vestigde het nationaalsocialistisch regime vijftien gevangenkampen in het Emsland en Graadschap Bentheim, zeg maar het Noord-Oosten van Duitsland.

Deze kampen liepen in een lang lint ongeveer parallel aan de grens met Nederland: de Emsland Kampen.

In deze kampen moesten de gevangenen zware dwangarbeid verrichten, in de turf- en wapenindustrie.

Een van deze kampen is Lager Esterwegen, al in 1933 gebouwd als concentratiekamp om politieke tegenstanders onder te brengen, de zogenaamde Nacht-und-Nebel gevangenen.

Later was het een strafgevangenkamp en nog later een doorgangskamp.

Nu is het een gedenkplaats geworden 'Gedenkstätte Esterwegen' en is het open voor bezoek, om de herinnering aan de mensen die onder de verschikkingen geleden hebben te bewaren.

En om zo een kritisch signaal te zijn voor wat er gebeuren kan als je mensen monddood maakt en afschrijft.

Het kamp is nu ingericht als een landschapspark, waarin met behulp van de natuur, de bestrating en stalen elementen weer wordt gegeven hoe de indeling toen was en er is een Informatiecentrum met beeldmateriaal en documentatie. Op zich al een bezoek waard.

Heel bijzonder is dat op het terrein zelf sinds een paar jaar ook een klein klooster gesticht is, waar drie Fransiscanessen leven en werken. De kloosterzusters zijn daar om het gebed gaande te houden en zij gaan in gesprek met de bezoekers om zo de onverschilligheid en het vergeten tegen te gaan.

Hun kloosterruimte is heel bijzonder en modern ingericht.

Dit jaar willen we, in het kader van 75 jaar bevrijding, een bezoek brengen aan het Kamp en het Klooster.

Praktisch

De datum zal nog worden bepaald.

We verzamelen t.z.t. om 11.00 op het meubelplein Grote Voort Zwolle (nabij afslag Zwolle-Zuid A-28), vandaar vertrekken we gezamenlijk. De reis naar Lager Esterwegen en het Klooster duurt een kleine twee uur.

Adres: Hinterm Busch 7a, Esterwegen Duitsland.

We gaan met eigen auto's, rijden zoveel mogelijk met elkaar mee en delen de reiskosten met de chauffeur.

Neem op de heenreis je lunchpakket (eten en drinken) mee, we lunchen onderweg in de auto.

Vanaf 13.00 tot 14.30 bezoeken we het informatiecentrum en het Kamp. We maken een gezamenlijke start, daarna vrije rondwandeling. Er is daar een koffi corner.

Om 14.30 ontvangst in het Klooster, onder leiding van de kloosterzusters.

Om ongeveer 16.00 terugreis naar Zwolle.

Aansluitend: Broodmaaltijd en zangavond

Wie wil: Een afsluitende eenvoudige broodmaaltijd in het kerkgebouw 'De Open Kring' Zwolle-Stadshagen.

Met de vraag: Wie zou bijvoorbeeld wel willen meehelpen met de voorbereidingen? Inkopen en dergelijke?

En dan aansluitend:

Om 19.30 uur in de 'De Open Kring' een zangavond waarin een aantal liederen van Dietrich Bonhoeffer gezongen worden, onder leiding van ds. Cor Baljeu (predikant de Open Kring) en begeleiding van Ton Lans (organist van de Open Kring). Het is dit jaar ook 75 jaar geleden dat deze Duitse theoloog en verzetsheld door de Nazi's ter dood werd gebracht. In de Open Kring wordt dit jaar veel aandacht aan hem geschonken.

Opgave

Als je mee wilt doen: graag opgeven bij Anne Zweers (annezweers@kpnplanet.nl), via de mail. Zet bij Onderwerp: Esterwegen

Daarbij opgeven:

- a. Je naam en telefoonnummer
- b. Of je zelf auto rijdt en hoeveel plekken je over hebt in je auto
- c. Of je deel neemt aan de broodmaaltijd
- d. Of je zou willen helpen met de voorbereidingen van de maaltijd.

Onkosten

Als je wilt een vrije gift voor het klooster

De gedeelde reiskosten met je autogenoten

De onkosten voor de broodmaaltijd (€3,00?)

Tot slot

Gezien de grootte van de kloosterruimtes en ten behoeve van het gesprek kunnen er maximaal 25 personen mee.

Van de redactie: Wijkblad digitaal

Beste lezers,

Door de omstandigheden verschijnt dit nummer van ons wijkblad deze keer uitsluitend digitaal.

Het bezorgen van dit blad bij u thuis vergt -ook in normale tijden- de nodige inzet van onze vrijwilligers.

Zou u -indien u het papier nog gewend was- na het lezen van dit nummer uzelf de vraag willen stellen of het voor u in de toekomst doenlijk is om het wijkblad per email, in plaats van in uw brievenbus te ontvangen?

Momenteel lezen meer dan 400 van onze 700 abonnees de digitale versie. We zouden dit aandeel graag verder zien groeien.

Voor onze bezorgers scheelt dat behoorlijk in de tijd, die nodig is om te blijven bezorgen bij hen, die om welke reden dan ook toch graag ons blad van papier willen blijven lezen.

Voor de digitale versie kunt u zich aanmelden bij kerkblad@openkring.nl

Gedicht van de maand

Smiling is infectious (by Spike Milligan)

Smiling is infectious
you catch it like the flu.
When someone smiled at me today,
I started smiling too.

I passed around the corner
and someone saw my grin.
When he smiled I realized
I'd passed it on to him.

I thought about that smile,
then I realized its worth.
A single smile, just like mine
could travel round the earth.

So, if you feel a smile begin,
don't leave it undetected.
Let's start an epidemic quick,
and get the world infected.

Een lachje is aanstekelijk (vertaling door Henk van der Sluis)

Een lachje is aanstekelijk,
zoals een griep zeg maar.
Het vriend'lijk lachen dat ik zag,
ik deed het zomaar na.

En toen, een poosje later,
mijn gegriinnik ook maar even
werd beantwoord, wist ik
dat ik had het doorgegeven.

Zo'n glimlach, dacht ik bij mezelf,
is wel van grote waarde.
Zelfs een aarzelende lach
vindt zijn weg over de aarde.

Dus als zo'n lachje groeit in jou,
geef het dan maar ruim baan.
Laat het zich snel verspreiden
en steek de hele wereld aan!



Jongerenkring

Zodra duidelijk is wanneer deze activiteit weer doorgang kan vinden, zullen we dat aankondigen in het volgende nummer en op de website van de Open Kring.

Samenraapsel

Het witte papier

Immer wieder das weisse Papier
und das Wenden dessen, was
noch nicht geschrieben steht
viel leichter wäre es doch
ich faltete einen Flieger
würfe ihn aus dem Fenster
und ginge ein wenig spazieren
bis er als beglückender Einfall
vor meinen Füßen wieder landete
und so entfaltete ich dann ein Rätsel:
„Nanu, noch immer ein weisses Papier?“
Immerhin: den Kopf, den hätte ich gelüftet.



Jürg

Altijd dat witte papier
en het om- en omkeren in je hoofd van wat
nog niet werd opgeschreven
veel makkelijker zou 't zijn
ik zou er een vlieger van vouwen
die uit het raam gooien
en een eindje gaan wandelen
tot die als een verblijdende inval
weer voor mijn voeten zou landen
en zo zou ik dan een raadsel ontvouwen:
"Nou ja, nog steeds een wit papier?"
Hoe dan ook: ik had mij een frisse neus gehaald.
(vertaling AdG)

Tegenwoordig is het de blanke bladzij in Word op mijn PC, maar het gevoel blijft hetzelfde.
Een preek schrijven, dat begint met dat witte voor mijn neus en al die woorden, beelden en gedachten die rondtollen in mijn hoofd, al dat materiaal dat ik in mijn aantekenboek heb geschreven, de vertaling uit de grondtekst, Grieks en soms een enkel woordje Hebreeuws, de opmerkingen van exegeten, van filosofen, collega-theologen, een citaat uit een krantenartikel, een uitzending op TV, etc. En daar dan een lopend verhaal, een logische lijn, een duidelijke uitleg van de Schrift toegepast op het leven van alle dag of althans een aspect daarvan. Een wandeling frist de zaak in mijn hoofd dan wel eens op en ik hoop gaandeweg ook altijd op een paar invallen. Wat die meneer Jürg (van wie ik verder niks weet, ik heb het Duitse citaat ergens opgedaan, waar weet ik niet eens meer) maar wat Jürg schrijft, is zo herkenbaar.

Ad Geerling



Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk
vrijdag 17 april 2020
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op
<http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

vacant

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliek tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl



Agenda

(alles onder voorbehoud)

april		mei	
1		1	
2		2	
3		3	09.30 u, ds. A. Geerling (online)
4		4	
5	09.30 u, ds. C. Baljeu, palmzondag (online)	5	
6		6	
7		7	
8		8	
9	19.30 u, ds. C. Baljeu Witte Donderdag (online)	9	
10	19.30 u, ds. A. Zweers, Goede Vrijdag (online)	10	09.30 u, ds. C. Baljeu (online)
11	21.00 u, ds. C. Baljeu, Stille Zaterdag (online)	11	
12	09.30 u, ds. C. Baljeu, Pasen (online)	12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	10.30 u, ds. C. Baljeu en ds. G. Kruizinga gezamenlijke dienst met het Zonnehuis
18		18	
19	09.30 u, ds. N. Eijgenraam (online)	19	
20	20.00 u, Kerkenraad met Stinskerk	20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	09.30 u, mw. L. van Es (online)
25		25	20.00 u, Moderamen
26	09.30 u, ds. C. Baljeu, in de Stinskerk (online)	26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
		31	09.30 u, ds. C. Baljeu, Pinksteren (online)