



De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

april 2021

Meditatie ds. Cor Baljeu



Een witte steen en twee handen

Het thema van Palmzondag 28 maart is 'de doden begraven'. Themaonderdeel van de zeven zondagen in de veertigdagentijd. Onderdeel ook van de zeven werken van barmhartigheid.

Het deuterocanonieke¹ boek Tobit, genoemd naar een vrome Joodse man uit de stam Naftali, die met vrouw en zoon in de achtste eeuw voor Christus in Ninevé woonde, schrijft in hoofdstuk 2 vers 7: *'zodra het donker was geworden dolf ik een graf en begroef mijn volksgenoot.'* De doden zijn ons voorgegaan, en samen met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven. Daarom zorgen wij voor onze doden, zo bevestigen wij haar of zijn bestaan. Zoals Jozef van Arimathea, die zorgzaam Jezus' lichaam op waardige wijze in een rotsgraf legde (Mattheüs 27, 59 en 60), geborgen achter een grote steen.

Veel kerken zorgen voor hun doden middels een gedachtenisteken. Hierin wordt een witte steen geplaatst met daarop de naam van de overledene, de geboorte- en de sterfdatum. De steen verwijst naar Openbaring 2, 17b: *'Wie overwint zal ik een wit steentje geven waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent, behalve degene die het*

¹ Boeken die de Bijbel net niet gehaald hebben, maar wel richtinggevend voor het leven kunnen zijn.

ontvangt'. Op een bescheiden manier wordt dit gebruik deze Palmzondag ook in de Open Kring geïntroduceerd. Bescheiden, want het is geen groot, maar wel een krachtig teken. Onze gemeenteleden Hilda Sijtsma, Marijke Deinema, Bob Wierenga en ondergetekende dachten erover na hoe daar vorm aan te geven.

Een van de laatste woorden tijdens een uitvaartdienst zijn de woorden: '...wij geven hem/haar uit handen en leggen haar/hem in de handen van de levende God.' Dit laatste gebeurt symbolisch tijdens de uitvaartdienst: een van de



familieleden wordt gevraagd de witte steen te plaatsen in een stenen hand.

Marijke en Bob maakten een rechter- en een linkerhand.

Deze twee handen staan vanaf

Palmzondag op de aandachtstafel.

De handen symboliseren dat God het is die ons opvangt. God in wie wij tastend en zoekend geloven. Niemand valt, of hij valt in Gods handen.

En de handen symboliseren ook onze handen. Handen van ontferming. Handen van overgave.

Na de zondag die volgt op de uitvaartdienst zal de steen geplaatst worden tussen stukken kienhout. Hilda zorgde voor het kienhout. Eigenschap van deze houtsoort is dat het niet vergaat, zoals de liefde voor de mensen van voorbij niet zal vergaan.

Tijdens de uitvaartdienst wordt de familie na de meditatie en voor de gebeden gevraagd of een van hen de steen in een van de twee handen wil plaatsen. Het voordeel van twee handen is dat in de andere hand een voorwerp geplaatst kan worden dat typerend is voor de overledene. Ook zou er in de tweede hand een foto geplaatst kunnen worden. De steen blijft tussen het kienhout liggen tot de eeuwigheidszondag, dan overhandigen wij tijdens die eredienst de steen aan de familie.

Zo kunnen wij voor onze doden zorgen.

Ds. Cor Baljeu



Rondom de diensten

Onderstaande tijdstippen zijn 'zoals gebruikelijk', echter bij het ter perse gaan van dit schrijven is nog niet bekend of er gedurende de Stille week sprake is van een avondklok. Mocht deze nog gaande zijn, dan zal de dienst van tevoren opgenomen worden. Tijdstippen verwijzen in dat geval naar het online gaan.

Stille week

Zondag 28 maart, Palmzondag, juichen en rouwen...

De doden begraven...

Donderdag 1 april, Witte Donderdag, 19.30 uur

De tafel wordt geruimd...

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, 19.30 uur, voorganger ds. Annie Hasker,
Geestelijk verzorger Isala ziekenhuis;

Paaskaars dooft...

Zaterdag 3 april, Stille Zaterdag, 21.30 uur
Licht dat terugkomt...

Zondag 4 april, Pasen, 9.30 uur
Hij is opgestaan!

Overige zondagen in april

Zondag 11 april zal ds. Hans Tissink uit de Adventskerk voorgaan

Zondag 18 april: 'Heb je mij lief?'

Zondag 25 april mag ik voorgaan in de Stinskerk voor een gezamenlijke viering, het is dan zondag van de Goede Herder.

Pastoraat

De lockdown, de coronacrisis. Het duurt allemaal veel langer dan we aanvankelijk misschien verwachtten. De manier van pastoraat is in deze tijd lastig, je stapt niet meer zomaar ergens binnen. Mocht u een gesprek willen? U kunt mij te allen tijde bellen, dan maken we een afspraak, ook ten aanzien van de wijze waarop: wandeling of huisbezoek, met of zonder mondkapje. Mocht ik niet opnemen, spreek de voicemail in en ik bel u terug.
Ds. Cor Baljeu, 0529 – 467477.

De Open Kring in Parijs

In 2015 en 2017 ben ik voorgegaan in de bescheiden gemeente 'Eglise Réformée Neerlandaise' te Parijs, een Nederlandstalige dienst voor landgenoten die in Parijs en omgeving wonen. Zondag 21 maart jl. ging ik weer voor in deze gemeente. Aangezien de lockdown daar nog strenger is dan in ons land, verliep deze dienst via Zoom. De verkondiging werd de vrijdag daarvoor opgenomen door Niels Buitenhuis in de kerkzaal van de Open Kring. De webmaster van de

gemeente in Parijs berichtte: 'topkwaliteit film!' Ook het logo van onze gemeente is daar nu bekend.

Weekje vrij

Direct na Pasen neem ik een weekje vrij.

Ik wens u een maand toe vol opstandingsgeloof!

Ds. Cor Baljeu

Johan Hardeman nieuwe organist Open Kring

We zijn dankbaar te mogen melden dat Johan Hardeman binnenkort te horen zal zijn als organist in de Open Kring. Johan woont in Zwolle, is in het dagelijks leven orthopedagoog en heeft al ervaring als organist in verschillende kerken in Ede en Groningen. De komende weken zult u Johan Hardeman meerdere keren de dienst horen begeleiden vanaf het orgel, met de intentie om daarna een van de vaste organisten in de Open Kring te worden. We heten Johan van harte welkom.

Livestream Zwolse Passion op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, op 2 april om 19.30 uur, nodigt de Oosterkerk in Zwolle iedereen uit om stil te staan bij het verhaal van Jezus, zijn lijden en sterven. Dat gebeurt met een livestream die iedereen wereldwijd kan volgen via een link op www.oosterkerk.nl.

Centraal staat een eeuwenoud verhaal dat tegelijk verrassend actueel is, en aan ons eigen leven en de wereld raakt. Een verhaal dat mensen kan inspireren, hoop en moed geven. Zanggroep Koorbizniz Oosterkerk maakt een mini-Passion. Het is een verrassende en creatieve uitvoering met hedendaagse, Nederlandstalige muziek, beelden en teksten. Ds. Elly Urban werkt als predikant mee aan deze bijzondere online viering.

Op de avond van Goede Vrijdag, 2 april, streamen we deze Passion vanuit de Oosterkerk, om 19.30 uur. De link is enkele dagen voor de uitzending te vinden op www.oosterkerk.nl. De Oosterkerk aan de Turfmarkt maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Zwolle. Online kunt u nu alvast [the making of...](#) van de Zwolse Passion bekijken.

Paaschallenge 2021 - “De Weg door Jeruzalem”



Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen.

Coronaproof

De PaasChallenge is een coronaproof QR-codespel waarbij deelnemers in kleine groepjes afhankelijk van de [actuele coronamaatregelen](#) (of meerdere personen mits uit één huishouden) mee kunnen doen. Even weg van je beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier.

Voor wie?

De PaasChallenge is speciaal geschikt voor jongeren in de leeftijd tussen 10 en 18 jaar. Maar natuurlijk kan iedereen meedoen als je een telefoon met QR-scanner en “oortjes” hebt. Je bent van harte uitgenodigd!

Het spel

De PaasChallenge is een QR-codespel waarbij de deelnemer een 'tegenstander' van Jezus is. De deelnemer weet echter niet welke rol hij heeft en moet dit aan het einde van de tocht raden. Tijdens het spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te spelen: waarom is de weg die Jezus gaat een probleem voor jou?

Als deelnemer worstel je met één van de vier problemen op het gebied van liefde, macht, vrijheid of spiritualiteit. Tijdens het spel ontdek je dat Jezus op al deze gebieden een andere weg gaat. En hij geeft je de mogelijkheid om te herstellen op het gebied waar je worstelt.

Met de QR-codes ontdekt de deelnemer steeds wat de opdracht is. Dit kan in de vorm van een filmpje zijn maar ook een tekst of audioboodschap.

Wil je meedoen?

Je kunt de PaasChallenge wandelen vanaf zondag 28 maart tot en met maandag 5 april. De route duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur.

Verdere informatie hoe je je kunt aanmelden en over de startlocatie wordt bekend gemaakt in de zondagsbrief, op de website van de Open Kring en op Facebook!



Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag. Marlies, Eric, Riët en Gerald ontvangen jullie graag in de keuken. Maar voorlopig ligt ook dit even stil !!

Anders is hij (deel 2)



Hans Bouma

5

Anders is hij
verontrustend
hoogst gevaarlijk

zegt warempel
heb je vijanden lief
bid voor wie je vervolgt

nu gaat-ie te ver
verstoort de orde
spot met wat heilig is

spelbreker
onruststoker
een verrader

maakt zich onmogelijk
stelt zich buiten
de gemeenschap

moet verdwijnen
koste wat het kost
kome wat komt.

6.

Maar het ergst
nog niet gezegd
hoe durft-ie

vergeeft zonden
spreekt vrij
alsof hij God zelf was

het toppunt
dit wordt z'n einde
niets menselijks meer

een waanzinnige
een ziekte een gezwel
een vloek voor z'n volk

hoe eerder
hij verdwijnt
hoe beter

eindelijk
zullen we weer
gewoon onder ons zijn.

7.

Eindelijk
weer onder ons
alles als vanouds

niemand
die lastig valt
de rust verstoort

hij is dood
houdt voorgoed z'n mond
dat komt er van

een opluchting
het lieve leven
kan weer beginnen

Goddank
was hij maar
van korte duur.

8.
Hij dood?
dat hadden we gedacht
anders is hij

onweerstaanbaar
een gegrepene
een bezielde

lief had hij tot het einde
kan niet dood
leeft eindelijk

hij vervulde de wet
beantwoordde feilloos
aan de verwachting

man naar Gods hart
werkelijke mens
droom van de Schepper

één van ons
vlees van ons vlees
been van ons gebeente

één van ons
een broeder
een broeder van verre

zijn vlees ons vlees
zijn brood ons brood
zijn God onze God

leeft ons leven
sterft onze dood
neemt ons mee

zalig wie hem volgt
liefheeft als hij
hij leeft voorgoed

zijn naam?
gewoon Jezus
zoiets als Jan.

uit: Wie liefheeft, leeft voorgoed.
van Hans Bouma
De cyclus bestaat uit 8 verzen,
de verzen 1-4 stonden in de
vorige editie.
Ad Geerling



Samenraapsel

Zingen op de rand

In zijn onlangs verschenen boek: *Scherven van zekerheid – over kerkliederen op de rand van het geloof* (Stichting Docete Houten 2020) heeft Michaël Steehouder, emeritus hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente een aantal bijdragen van zijn hand over het schrijven van kerkliederen bij elkaar gebracht.

Onder het kopje *Zingen op de rand* schrijft hij over de vele kerkdiensten en vieringen waarin populaire muziek wordt gebruikt, zoals Top2000-kerkdiensten en The Passion. Na die opsomming en na bespreking van de religieuze lading die de teksten kennelijk krijgen, merkt hij op:

‘Ze kunnen je raken, veel deelnemers en kijkers krijgen er kippenviel van. De popnummers zijn dan ook puike middelen om de boodschap over te brengen. Ze trekken volle kerken en een massaal kijkerspubliek.’ En dan verzucht hij: ‘Tja. Daar sta je dan als tekstdichter en componist van kerkliederen. Met je nieuwe liedbundels. Maar de kerkliedmakers komen terug!’ En dan verwijst hij naar het uitkomen van de CD *Om liefde* met teksten van Huub Oosterhuis op muziek van zijn zoon Tjeerd en gezongen door zijn dochter Trijntje, schoondochter Edsilia en anderen. En hij vervolgt:

‘Toeval of niet: in 2010, een jaar vóór Claudia de Breijns *Mag ik dan bij jou?* schreef ik een lied over het sterven. [...] God komt er niet in voor, en de Bijbel ook niet. In een toelichting op een zangmiddag zei ik: Je mag het zingen zoals je wilt; als een bange vraag, een hoopvolle vraag, een vraag vol vertrouwen, of een gebed. En wie die jij is – dat mag je ook zelf weten. Misschien is het een mens die jou nabij is, misschien de mens die naast je staat te zingen. Misschien is het de Nabije.’

... ‘Een uitdagende gedachte: kerkliederen schrijven op de rand van het geloof, of af en toe daar iets overheen.’ ‘Liederen die gelovigen en niet-gelovigen samen kunnen zingen. Zoekers en twijfelaars.

Die (hopelijk) ervaringen, emoties en verlangens oproepen waar dichters in en buiten de kerk steeds weer nieuwe woorden en muziek voor hebben gevonden. Lieder met een dubbele bodem die misschien boven ons kunnen uitstijgen naar zoiets als het Goddelijke. Of naar de stilte.'

Ik geef hierbij het lied door, ook te vinden in de bundel *Zangen van zoeken en zien* Uitg. Kok, 2015.

1.

Tekst: Michaël Steehouder Muziek: Chris van Bruggen



Als al - les stil - te wordt
want al - les is ge - zegd
mijn zwij - gen is ge - noeg
ben jij mij dan na - bij

2. Als alle stilte wordt
mijn laatste brood gedeeld
geen honger meer naar meer
ben jij mij dan nabij

3. Als alles stilte wordt
gezongen is mijn lied
tot aan de laatste noot
ben jij mij dan nabij

4. Als alles stilte wordt
en wenken mij van ver
die ik heb liefgehad
ben jij mij dan nabij

5. Als alles stilte wordt
mijn adem gaat voorbij
mijn warmte is geweest
ben jij mij dan nabij

6.

Als al - les stil - te wordt
en ik mag uit de tijd
wacht mij de zach - te dood
dan ben jij mij na - bij

Ik ben zo vrij om deze bijdrage aan ons wijkblad op te dragen aan **Ton Lans** van wie wij stilzwijgend afscheid moesten nemen, afscheid van zijn verdienstelijk begeleidend orgelspel, zijn zorgvuldig uitgekozen solomuziekstukken en zijn verrassende liedimprovisaties als meditatief pianospel.

En afscheid wat mij persoonlijk betreft van de samenwerking in liturgisch verband.

Dank, Ton.

Ad Geerling



UITSLAG KERKBALANS 2021.

Het heeft even geduurd maar hier is dan de eerste voorlopige uitslag van de Actie Kerkbalans 2021.

**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**



Een actie die anders verliep dan andere jaren, maar ook weer mooie momenten heeft opgeleverd. Mensen die zich zonder probleem beschikbaar stellen als bezorgadres, als de looper die de enveloppen rondbracht in een ander deel van Stadshagen woont. Veel nagekomen enveloppen die nog bij ons thuis zijn afgeleverd. Er is weer veel werk verricht door de vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank. Ook dank aan alle gevers, die hun steentje hebben bijgedragen door vandaag te geven voor de kerk van morgen.

De uitslag: Op dit moment heeft 55% van de leden een reactie gegeven op de actie. Deze hebben een bedrag van € 137.000 gegeven. Vorig jaar gaf uiteindelijk 62% van de leden een bedrag van € 145.000. Dit is een achteruitgang van circa 5%. Maar we hebben van ca. 60 mensen nog geen reactie gekregen, dus met een beetje goede wil kunnen we dit gat nog wat verkleinen. Heeft u al gegeven?

Ook als we naar het geheel kijken, zien we een achteruitgang van het aantal leden en een opbrengst die 3% lager uitvalt dan vorig jaar. Gelukkig is hiermee in de begroting al rekening gehouden. We kunnen weer vooruit.

Ook mogen we ook dankbaar zijn dat in deze bijzondere tijd nog zoveel mensen bereid zijn om geld te geven voor de kerk van morgen, maar ook de kerk van nu. Een steun aan al die vrijwilligers die achter de schermen heel veel werk verrichten om onze geloofsgemeenschap in stand te houden.

Fred Ridderbos, kerkrentmeester.

**UITSLAGEN KERKBALANS per
15-03-2021**

Open Kring-gemeente	2021		2020	
	Aantal	in %	Aantal	in %
AANTAL LEDEN: per 1 januari	1.647		1.687	
Belijdende leden	611	37,1	633	37,5
Doopliden	908	55,1	918	54,4
Overige leden	128	7,8	136	8,1
ADRESSEN	955		976	
Gemiddeld aantal leden per adres	1,72		1,73	
KERKBALANS verzonden	916		921	
waarvan digitaal	306	33,4		
Reactie ontvangen	511	55,8	573	62,2
Geen reactie ontvangen	405	44,2	348	37,8
Toegezegd per 15-03-2021	133.012		142.010	
ontvangen zonder toezegging	4.235		3.762	
Totaal per 15-03-2021	137.247		145.772	
per lid	80,76		84,18	
per verzonden verzoek	145,21		154,19	
per ingevulde reactie	260,30		247,84	
	Aantal	in %	Aantal	in %
Reactie: € 0,00	11	2,15	22	3,84
€ 0,01 tot 50	75	14,68	91	15,88
€ 50 tot 100	81	15,85	99	17,28
€ 100 tot 200	119	23,29	133	23,21
€ 200 tot 300	63	12,33	65	11,34
€ 300 tot 400	54	10,57	53	9,25
€ 400 tot 500	19	3,72	24	4,19
€ 500 tot 750	53	10,37	51	8,90
€ 750 tot 1.000	17	3,33	19	3,32
€ 1.000 tot 1500	13	2,54	12	2,09
> € 1500	6	1,17	8	1,40

(dit is een beperkte versie, de volledige uitslag komt op de website)

Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk
vrijdag 23 april 2021
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op
<http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkezalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

Rosanne Hofman tel: 06 1168 1786
kerkelijkwerker@openkring.nl

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliek tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl



Agenda

april		mei	
1	19.30 u , ds. C. Baljeu 19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep ?	1	
2	19.30 u , ds. A.J. Hasker	2	09.30 u , ds. A. Pietersma
3	21.30 u , ds. C. Baljeu	3	20.00 u, moderamen
4	09.30 u , ds. C. Baljeu	4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9	17.00 u, eetgroep 2 ?	9	09.30 u , ds. C. Baljeu
10		10	20.00 u, kerkenraad met Stinskerk
11	09.30 u , ds. H. Tissink, jongerenkring ?	11	
12	20.00 u, moderamen met Stinskerk	12	
13		13	09.30 u , ds. G. van Rheenen
14		14	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 17.00 u, eetgroep 2 ?
15		15	
16	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 17.00 u, eetgroep 1 ?	16	09.30 u , mw. J. van der Zee
17		17	
18	09.30 u , ds. C. Baljeu	18	
19	20.00 u, kerkenraad	19	
20		20	
21		21	17.00 u, eetgroep 1 ?
22		22	
23		23	09.30 u , ds. A. Zweers
24		24	
25	09.30 u , ds. C. Baljeu, in de Stinskerk	25	
26		26	
27		27	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
28		28	
29	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	29	
30		30	09.30 u , ds. C. Baljeu, jongerenkring ?
		31	

(alles onder voorbehoud: zie website en facebook)