



De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

december 2020

Meditatie Ds. Cor Baljeu



Van creatief, via kribbig naar kribbe

Het laatste wijkblad van het jaar, en wat voor jaar is het geworden! Onwillekeurig gingen mijn gedachten terug naar de meditatie van het eerste nummer van dit jaar: 'L'chaim!', wat voor hoopvolle woorden stonden er geschreven? Aan de hand van de bruiloft te Kana proostten we op 2020 en wensten elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Het eerste kwartaal was nog niet voorbij, of we zaten in een lockdown. Deze begon op exact dezelfde datum als waarop de maximale snelheid op de snelwegen overdag terugging van 130 naar 100 kilometer per uur. Wat een symboliek: in alle opzichten traptten we massaal op de rem.

De lockdown bracht veel solidariteit, zorg en applaus voort. Het digitaal verkeer kreeg een enorme boost, een periode van veel creativiteit. Nadat de curve achter de rug was, kregen we in de zomer meer ruimte, we maakten er gretig gebruik van. Te gretig? Want al vroeg begon de tweede golf. Moegestreden is de creativiteit ver weg, er is nu meer kribbigheid, de onvrede ligt op de loer. Juist dan is het van groot belang de boodschap van vrede te verkondigen.

Vrede: het laatste woord van vrijwel elke eredienst, daar is maar één antwoord op: amen!

Meestal wordt de vrede uitgesproken door Numeri 6, 24 – 26 (in de NBG '51 vertaling) te citeren, eindigend met de woorden 'Hij geve u vrede'. Maar staat dat er echt, of staat er meer?

Door het filtereffect van de vertalingsgeschiedenis vanuit de Hebreeuwse via de Griekse en Latijnse taal, spreken we hier het werkwoord 'geven' uit. Het is geen foute vertaling, maar het Hebreeuws vraagt iets extra's. Het gevaar van 'geven' is dat we een passieve attitude ontwikkelen: God geeft zijn zegen wel, we horen dit toch iedere week? God geeft, ik ontvang, en bemoedigd ga ik naar huis met een innerlijk gevoel van vrede.....

Maar het Hebreeuwse woord (*jaaseem*), dat ten grondslag ligt aan het woord 'geven', vraagt om een actieve houding van degene die de zegen ontvangt. God bereidt voor u continu Zijn vrede. Daar mag je vanuit gaan, het vertrouwen van waaruit wij leven. Maar dan moet jij, mens, wel aan de slag, want aan vrede moet gewerkt worden. Vrede moet tot stand gebracht worden, zodat er ook ruimte is voor de ander om te leven. Dat is meer dan de innerlijke vrede waarmee wij bemoedigd de nieuwe week ingaan. Het is aan jou om op te staan en deze voor jou bereide vrede met open handen te ontvangen. Pas dan komt '...zijn glorie wonen in ons land', pas dan '...omhelzen trouw en waarheid elkaar', pas dan '...begroeten recht en vrede elkaar met een kus', pas dan '...bloeit uit de aarde de waarheid op', pas dan '...ziet het recht uit de hemel toe', (Psalm 85, 10b – 12).

We zitten in de Adventsperiode: verwachten en afwachten. Wachtend op de geboorte van Jezus, vanuit de baarmoeder in de kribbe. In Jezus heeft God zijn vrede voor de mens bereid. Maar je moet wel door de knieën om die vrede vanuit de kribbe te ontvangen. Knielen is een voorwaarde om op staan en daarna heen te gaan in een wereld die wacht op Zijn woord (NLB 425). Hij bereide U Zijn vrede.

Een creatieve Advents- en Kerstperiode toegewenst.



Mededelingen

Rondom de diensten

- **Zondag 29 november**, eerste Advent, tevens eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar. In het vorige nummer schreef ik dat tijdens deze dienst de doop zal worden bediend aan Pim Geertsema, Beeldsnijderstraat 130, 8043 CN en aan Suus Hellinga, Frankhuizerallee 246, 8043 XX. In de afgelopen weken hebben ook Marike Vriesema en haar vriend Daniël Botterweg gevraagd tijdens deze dienst hun dochter Jette Eline te mogen dopen. Jette is geboren op 10 juni, Pim op 10 juli en Suus op 19 juli van dit jaar. Jette, Marike en Daniël wonen aan de Voermanstraat 15, 8044 RR.
- Op de tweede Adventszondag, **6 december**, gaat ds. Nelleke Eygenraam ons voor;
- Op de derde Adventszondag, **13 december**, gaat ds. Anne Zweers voor;
- Op de vierde Adventszondag, **20 december** en eerste Kerstdag, **vrijdag 25 december**, zal ik bij u voorgaan;
- Zondag **27 december** zal Jantine Huisman uit Deventer voorgaan;
- Oudjaarsavond, **donderdag 31 december**, zal ds. Siebren van der Zee voorgaan in samenwerking met gemeenteleden.

Bij het ter perse gaan van dit nummer is het nog niet bekend hoe we de **Kerstmorgen** zullen vieren. Door de tijd waarin we leven is het lastig om iets te schrijven over een viering die over een maand plaatsvindt. Houdt u daarom website en Facebookpagina van de gemeente in de gaten. Een kleine groep mensen zal de dienst voorbereiden.

Ds. Cor Baljeu



Berichten van de kerkenraad

Verslag van kerkenraadsvergadering

Na een paar fysieke kerkenraadsvergaderingen wordt, in lijn met de overheidsregels en adviezen, de vergadering van medio november weer digitaal gehouden. Hieronder de hoofdpunten van de vergadering. Tot onze grote spijt heeft Joost Heutink aangegeven dat hij per 1 januari stopt met zijn muzikale activiteiten voor de Open Kring. Zowel als organist en als dirigent van het Open Kring-koor heeft Joost heel veel betekend voor de Open Kring. We bedanken hem voor alle tijd en energie die hij in de Open Kring heeft gestoken. De kerkenraad gaat op zoek naar een nieuwe organist en dirigent. Dit is niet alleen een zaak voor de kerkenraad, maar ook van de organisten en het koor. Het vormen van een liturgiecommissie kan ook een rol gaan spelen in deze zoektocht. Binnenkort wordt in overleg met de betrokkenen besloten hoe hieraan vorm wordt gegeven.

Het invullen van de vrijwilligerstaken is al langer een onderwerp in de vergadering van de kerkenraad. De taken moeten steeds meer door een kleinere groep worden ingevuld. Dit werkt niet motiverend. Er zijn twee notities ingebracht waarbij de nadruk ligt op de invulling van de taken door taakdragers i.p.v. ambtsdragers. Daarbij moeten er wel voldoende ambtsdragers blijven als bestuurlijke laag. De notities geven inzicht in alle activiteiten die op dit moment worden verricht in de Open Kring en waarvoor vrijwilligers nodig zijn. Het moderamen overlegt samen met de samenstellers van de notities hoe dit verder uitgewerkt kan worden.

De kerkenraad besluit om Rosanne Hofman aan te stellen als kerkelijk werker. Zij wordt uitgenodigd voor de eerstkomende kerkenraadsvergadering in december.

De kerkrentmeesters hebben akkoord gegeven voor de aankoop van een nieuwe laptop. Deze aanschaf is nodig aangezien de huidige apparatuur niet meer aan de vereisten voldoet welke nodig zijn voor o.a. video opnames. Daarnaast is de kopieermachine vervangen.

Actie Kerkbalans

**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**



Zelfs in deze tijd van beperkingen en op zoek naar het nieuwe normaal, gaan sommige zaken gewoon door. Zo zal in de maand januari 2021 de actie Kerkbalans worden gehouden. Van 16 t/m 30 januari komen we weer bij u langs om geld in te zamelen voor het voortbestaan van de kerk. Heeft u de afgelopen tijd iets van de kerk gemerkt, of heeft u zich misschien minder betrokken gevoeld bij de kerk, weet dat er achter de schermen hard is gewerkt om inhoud te geven aan nieuwe vormen van kerkzijn. Denk alleen maar aan de digitale diensten; daar is zeer veel inspanning voor geleverd en dat blijft nog wel even voortduren. Dat daar geld voor nodig is, zal voor iedereen duidelijk zijn. Daarom hebben wij de vrijmoedigheid om ook dit jaar in januari u weer te vragen om daar uw steun aan te geven.

We zullen dit zo Corona-proof mogelijk doen. Een manier waarop u hieraan kunt bijdragen, leest u hieronder. Hoe meer we digitaal kunnen

doen hoe minder we bij elkaar aan de deur hoeven te komen. Wilt u hieraan denken ?

U hoort nog meer van ons.

Namens de kerkrentmeesters van de Open Kring

Fred Ridderbos

Verzoek kerkelijk bureau

Ja, ik doe mee!

Het kerkelijk bureau is gestart met het verzamelen van mail-adressen om in de toekomst financiële acties digitaal te kunnen verwerken.

Dit houdt in dat we dan geen enveloppen meer sturen, maar dat u een e-mail krijgt. Als u dat wilt tenminste.

Heeft u nog geen mail gehad van het kerkelijk bureau over digitaal meedoen met kerkbalans, dan is uw mailadres nog niet bekend bij ons.

Zou u dan uw mailadres, o.v.v. uw naam en postadres willen sturen aan administratie@pknzwolle.nl.

Het scheelt printen, couverteren en rondbrengen door vrijwilligers en in deze tijden van corona is dat heel prettig.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Kerkelijk Bureau; administratie@pknzwolle.nl; 038- 421 75 96



Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag. Marlies, Eric, Riët en Gerald ontvangen jullie graag in de keuken.

De data voor dit jaar en 2021 zijn : 6-12, 10-01-2021, 24-01, 7-2, 7-3, 21-3



Kinderkring in Corona tijd

Al een aantal maanden kunnen we niet meer naar de kerk. Wel is er elke week een online-dienst, maar daar is voor jullie niet altijd veel te horen en te zien.

Dat is natuurlijk erg jammer, graag zouden we samen met jullie in de Kinderkring luisteren naar verhalen uit de Bijbel en hier met elkaar over praten en knutselen. Dat gaat nu helaas niet, maar we kunnen jullie wel meenemen met de verhalen die we zouden gaan horen en we geven jullie tips om daar mee aan de slag te gaan. Ook vragen wij jullie ouders om hierbij te helpen.

In de zondagsbrief schrijven we per week welk verhaal er centraal staat. Verder voor u als ouders:

<https://creatiefkinderwerk.nl/>

<https://www.zoekenaarhetgoede.nl/2020/03/14/thuis-kerk-zijn/>





Samenraapsel

Love III

Love bade me welcome, yet my soul drew
back,
Guilty of dust and sin.
But quick-eyed Love, observing me grow
slack
From my first entrance in,
Drew nearer to me, sweetly questioning
If I lacked anything.

"A guest," I answered, "worthy to be
here";
Love said, "You shall be he."
"I, the unkind, the ungrateful? ah my dear,
I cannot look on thee."
Love took my hand and smiling did reply,
"Who made the eyes but I?"

"Truth, Lord, but I have marred them; let my shame
Go where it doth deserve."
"And know you not" says Love, "who bore the blame?"
"My dear, then I will serve."
"You must sit down," says Love, "and taste my meat."
So I did sit and eat.



George Herbert

Liefde III

Liefde heette mij welkom, maar mijn ziel kromp
ineen
schuldig aan vuil en zonde,
Maar scherpziende Liefde die merkte hoe ik
verslapte
al direct bij mijn binnenkomst,
kwam dichterbij en vroeg vriendelijk
Of ik iets nodig had.



Simone Weil

“Een gast,” antwoordde ik, “die het waard is
hier te zijn.”

Liefde zei: “jij zult die gast zijn.

“Ik? onaardig, ondankbaar? ach mijn lieve
Ik kan u niet aankijken.”

Liefde nam mij bij de hand en antwoordde met een glimlach:

“Wie anders dan ik heb de ogen geschapen?”

“Dat is waar, Heer, maar ik heb ze bedorven; laat mijn schaamte
gaan waar die verdient te zijn. “

“Weet je dan niet, zegt Liefde, wie de schuld draagt?”

”Mijn lieve, dan zal ik u bedienen.”

“Jij moet gaan zitten,” zegt Liefde, “en van mijn lichaam nemen.”

Dus zat ik en at.

(vertaling AdG)

Het gedicht *Love III* van de 17-de-eeuwse Engelse priester-dichter George Herbert was voor Simone Weil, over wie ik al eens eerder heb geschreven, aanleiding voor een van haar mystieke ervaringen. Zij vertelt in haar memoires dat ze in 1938 een poos verblijft in het klooster van Solesmes. Zij leed aan verschrikkelijke hoofdpijnen. Zij leerde daar van een jonge Engelse geestelijke hoe zij door meditatie die hoofdpijn kon verminderen. Deze jongeman wees haar op dit gedicht. Zij schreef later in haar dagboek: “Wanneer mijn hoofdpijnaanvallen een hoogtepunt bereikten, dan dwong ik mij vaak dat gedicht op te zeggen, met al mijn aandacht en met mijn gehele ziel geneigd naar de

tederheid die in de versregels ligt vervat. Ik heb door het lijden heen de aanwezigheid van een liefde gevoeld, die overeenkomt met datgene, wat men leest in de glimlach van een bemind gelaat.” “Tijdens een van die keren heb ik Jezus voor me gezien en Hem heel duidelijk in me aanwezig gevoeld... de aanwezigheid van een soort liefde die lijkt op de glimlach op het gezicht van iemand van wie je houdt.”

Ik weet niet of u het zich gerealiseerd heeft, maar wij hebben in de Open Kring al een hele tijd als gemeente samen de Maaltijd van de Heer niet met elkaar kunnen vieren. In het gedicht van George Herbert wordt naar dat ‘nemen en eten’ verwezen.

Als je het op de keper beschouwt, wat is dan ten diepste de essentie van de Maaltijd?

Er is het gegeven van de gezamenlijkheid als gemeente die een van de twee sacramenten viert.

Er is de zekerheid, dat we met dat stukje brood en dat slokje wijn uit de beker deel krijgen aan, Christus Jezus, de Gekruisigde en Verrezen Heer. Dat is een lijfelijke ervaring om ons geestelijk te sterken in ons geloof. De mystieke ervaring van Simone Weil is daar mee te vergelijken, of misschien wel hetzelfde.

Door het gedicht als een gebed te zeggen, hardop, lijfelijk, door het als een mantra te reciteren, krijgt zij, geestelijk, een glimlachend gezicht voor ogen, en beleeft ze dat: So I did sit and eat, dus zat ik en at. Ze kreeg mystiek deel aan, ze kreeg inwoning van Christus. Christus in haar.

Misschien herkent u die belevenis: door een lied, door een gedicht, door een Bijbeltekst, door een foto, door een wandeling buiten, door een gebed in tijden van moeite en verdriet, komt er dat mystieke besef met meer dan het gewone van doen te hebben, met iets dat, met iemand die het hier en nu, de soms harde en pijnlijke realiteit overstijgt. Misschien hebt u dat wel eens ervaren: dat u zicht krijgt op een glimlachend gelaat, u weet wel, wat ons in de zegen wordt toegewenst: dat Zijn aangezicht over ons lichten zal.

Of misschien vergaat het u wel als de in Zwolle geboren dichter Jan Willem Schulte Nordholt, wat die beschrijft in zijn gedicht: Verlegen met mijn God.

VERLEGEN MET MIJN GOD

Ook ik kan wel als Strauss en als Renan en zoveel andere verlichte heren het vreemde fenomeen analyseren, de fabels en parabels van de man die door het koren liep in Kanaän.

Historisch is het ook wel te verstaan, de oude mythe kan men er in horen: een god wordt gaarne uit een maagd geboren, doet wonderen en sterft zoals het graan om als het graan weer op te staan.

Maar als ik door het pad naar voren schrijd en om mij heen de arme stervelingen, mensen zo dwaas als ik, de lofzang zingen: 'O Heer, uw bloed roept voor altijd barmhartigheid, barmhartigheid'.

dan ben ik niet verlegen met mijn god,
dan is hij vlak bij mij, dan weet ik zeker
dat hij mij aankijkt uit de donk're beker,
dan eet ik zijn genadebrood,
dan leef ik van zijn dwaze dood.



Schulte Northolt

(Strauss en Renan zijn twee van de vele geleerden die over Jezus hebben geschreven, David Friedrich Strauss schreef in 1836 *Leben Jesu, kritisch bearbeitet* en Ernest Renan schreef in 1863 *Vie de Jésus*)

Ad Geerling

Kerstpakkettenactie 2020 gaat digitaal

Ruim 2.700 huishoudens in Zwolle hopen ook dit jaar weer een kerstpakket te ontvangen via de Stichting KerstZwolle.

Helaas is het door alle corona-maatregelen niet mogelijk om producten te gaan inzamelen in de verschillende winkels.



Worden we daardoor tegenhouden? Nee, natuurlijk niet! We laten onze mede Zwollenaren niet in de kou staan deze kerst.

Samen met uw Kerk, gemeente of miniwijk gaan we de uitdaging aan om ook deze kerst de minima van Zwolle te verrassen met een goed gevuld pakket.

Juist in deze tijd, waar eenzaamheid en armoede op de loer liggen. Dit jaar kopen wij zelf de producten voor de pakketten in. Vervolgens worden de pakketten ingepakt, geheel volgens de regels van het RIVM en de Rijksoverheid.

Om al die producten te kunnen kopen is er geld nodig, veel geld.

Wat kan uw gemeente, vereniging of miniwijk geven?

1. Geef gul via de [webshop](#) of andere makkelijke methodes op onze vernieuwde website www.kerstzwolle.nl,
2. Organiseer samen met de miniwijk of (jeugd)vereniging een inzamelingsactie en doneer het geld via de website. Deel dit op Social Media en inspireer andere Zwollenaren.
3. Kopieer deze tikkie-link in je Whatsapp en deel het massaal met je contacten en vraag hen om 'door te tikken' <https://tikkie.me/pay/KerstZwolle/6jnoWqXGoRUtBJrQ8crVsl>
4. Doneer een compleet kerstpakket via de [webshop](#). Hoe gaaf is het om de uitdaging aan te gaan om met je miniwijk of (jeugd)vereniging zoveel mogelijk kerstpakketten te doneren?!

5. Deel deze video https://youtu.be/HkB_xSzVwg4 met jullie leden via een moment in de dienst of/en via jullie nieuwskanalen.
6. Gebruik bijgevoegde QR-code voor het makkelijk kunnen doneren tijdens de collecte.

De kerstpakkettenactie is al jaren echt een actie van en voor Zwollenaren. We hopen dat ook dit jaar jullie bereid zijn samen een succes van deze editie te maken. Samen geven we 2750 kerstpakketten!

Dankjewel alvast namens KerstZwolle.

Met vriendelijke groet,

Rudolf van de Kolk
Penningmeester Stichting KerstZwolle
Rudolf@kerstzwolle.nl





Foto: Roeland ten Broeke

Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk
vrijdag 18 december 2020
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op
<http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

vacant

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliet tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl

(alles onder voorbehoud: zie website en facebook)

december 2020		januari 2021	
1		1	
2		2	
3		3	09.30 u, ds. C. Baljeu
4	17.00 u, eetgroep 2	4	
5		5	20.00 u, moderamen
6	09.30 u, ds. N.Eijgenraam Jongerenkring	6	
7	20.00 u, kerkenraad	7	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
8		8	
9		9	
10	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	10	09.30 u, ds. A. Pietersma, jongerenkring
11		11	
12		12	
13	09.30 u, ds. A. Zweers	13	
14		14	
15		15	17.00 u, eetgroep 1
16		16	
17		17	09.30 u, ds. I. Epema
18	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 17.00 u, eetgroep 1	18	20.00 u, kerkenraad
19		19	
20	09.30 u, ds. C. Baljeu	20	
21		21	
22		22	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep
23		23	
24	19.00 u, ds. C. Baljeu	24	09.30 u, ds. C. Baljeu, jongerenkring
25	09.30 u, ds. C. Baljeu	25	
26		26	
27	09.30 u, mevr. J. Huisman	27	
28		28	
29		29	
30		30	
31	19.30 u, ds. S. van der Zee	31	09.30 u, mevr. J. van der Zee