

# De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

*december 2021*

## *Meditatie ds. Cor Baljeu*



### **Het licht dimt, de duisternis dringt zich op**

De titel van deze meditatie definieert de Adventsperiode die zondag 28 november begint. Er verschijnen vier kaarsen in de liturgische bloemschikking. Op vier zondagen achter elkaar steekt een kind het lontje van de kaars van die week aan: lichtpuntjes in de duister wordende wereld om ons heen. We leven in verwachting van de komst van het Kind dat vrede belooft. Terwijl er iedere week een extra kaars wordt aangestoken, wordt het buiten donkerder en donkerder.

Het licht dimt, de duisternis dringt zich aan ons op.

Het lijkt de huidige wereld wel: optimistisch hoorden we in de zomer dat de pandemie voorbij was. Helaas, te voorbarig, te vroeg gejuicht. Moe en ongeduldig als wij zijn, neemt de maatschappelijke verharding toe. De politieke leiders, die ons door deze pandemie moeten leiden, vormen een Haagse klik, waaruit Nederland lijkt verdwenen. Ze hoeven zich niet meer tegenover het volk, met de koning als hoogste vertegenwoordiger, te verantwoorden, alleen maar tegenover elkaar. En dat gebeurt op onverantwoorde wijze. Er zijn zelfs politici die enkele van hun collega's bedreigen. De coronaregels worden hier en daar vergeleken met de Jodenvervolging. Te gek en te gênant voor woorden, maar het gebeurt. Ons gaaf landje heeft een onbeschaafd randje.

Het licht dimt, de duisternis dringt zich aan ons op.

God, waar bent U in deze duisternis? Als U een God van liefde bent, waarom dan deze ellende? Waarom grijpt U niet in? U bent toch almachtig? Maar ingrijpen? Willen wij dan een God als Supermens, de sterfelijkheid ontstegen? Van boven regerend, willekeurig verdelend en heersend? Of willen wij een God die afdaalt en uitmunt in gewoonheid, medemenselijkheid en zorgzaamheid? Een God die ons vertrouwen geeft.

In 1969 schreef Eli Asser (als joodse jongen in WOII Nederland ontvlucht) het liedje: *'...as je mekaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan, zo is het toch meneer? As je mekaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer!'* Vertrouwen is ooit vanzelfsprekend geweest. Nu horen we tijdens reclameblokken: vertrouwen is goed, het reclamesubject is beter. Wantrouwen is verdienmodel geworden en heeft vertrouwen verdrongen, ook formeel: werken in de zorg bijvoorbeeld is minder aantrekkelijk als gevolg van verplichte en uitgebreide administratie. Zogenaamd om de zorgkwaliteit te verbeteren, maar eigenlijk om het wantrouwen van de zorgverzekeraar te bevredigen. Wantrouwen is gewoon geworden, maar *'...dan blijf je nergens meer!'*

In de kerk praten we over geloven, dat is letterlijk een zaak van vertrouwen. Vertrouwen in de God die tot je komt. En als je leert vertrouwen, ebben angsten weg. Dat creëert ruimte en vrijheid en dan worden onmogelijkheden omgezet in mogelijkheden.

De vraag van Advent is: kunnen en durven wij de God van de Bijbel te vertrouwen? Het Kind dat geboren gaat worden zal een aardje naar zijn vaartje blijken te hebben. Dat merk je aan hem, let maar op het leven dat hij gaat leiden. Een leven geworteld in vertrouwen, levend tussen mensen vol wantrouwen.

Advent: het licht dimt, de duisternis dringt zich op. Maar wij vertrouwen erop dat het Kind het Licht zal blijken te zijn, dat de duisternis doet verdwijnen.

Op weg naar Kerst: een goede Adventsperiode toegewenst!

*Ds. Cor Baljeu*



# Mededelingen

## Rondom de diensten

Kent u de afkorting D.V. nog? Deze werden geplaatst bijvoorbeeld bij een uitnodiging van een officiële bijeenkomst, of een huwelijksfeest. Deze afkorting staat voor de woorden Deo Volente: 'als God het wil'. We kunnen van alles en nog wat afspreken, het is maar de vraag of het doorgaat, zo luidt de boodschap van deze twee letters, en als het doorgaat, dan 'heeft God het zo gewild'. Deze letters lijken verdwenen. Maar sinds corona is het gepast deze weer te herintroduceren. De kerkdiensten gaan door, maar of de plannen ook doorgaan? Dat is D.V.

## De Adventszondagen

- Zondag 28 november gaat ds. Iemke Epema, werkend voor de Oosterkerk, voor;
- Zondag 5 december laten we ons verrassen door het optreden van Johannes de Doper;
- Zondag 12 december gaat ds. Anne Zweers voor, hij werkt als geestelijk verzorger voor de luchtmacht;
- Zondag 19 december gaat ds. Nelleke Eygenraam voor, zij werkt voor de Adventskerk in Zwolle-Zuid.

## Kerst en oud en nieuw

- Zondag 19 december vieren we met de kinderen het kinderkerstfeest. Omdat zij de volgende dag naar school gaan begint dit jaar het kinderkerstfeest om **17.00 uur**. Kinderen spelen de kerstmusical 'Het plakboek van geluk?'
- Vrijdag 24 december zal ik voorgaan tijdens de Kerstavonddienst in de Stinskerk. Het Gospelkoor Singers of Salvation uit Kampen zal mede vormgeven aan deze dienst. Deze dienst begint **21.00 uur**.

- Eerste kerstdag, zaterdag 25 december, begint **09.30 uur** onze kerstviering. Voor het eerst sinds lange tijd zal het Open Kring koor, onder leiding van Jannet Loode, deelnemen aan de dienst.
- Tweede kerstdag, zondag 26 december, zal Rosanne Hofman voorgaan in een ingetogen dienst; eveneens **09.30 uur**.
- Woensdagavond 29 december, **20.00 uur**, houden we onze tweede Top 2000 kerkdienst, de dienst wordt muzikaal gedragen door de band Brand New.
- Vrijdag 31 december, Oudejaarsdienst samen met en in de Stinskerk. Ds. Gerlof van Rheenen zal deze dienst leiden, de dienst begint **19.30 uur**.
- Zondag 2 januari wensen wij elkaar om **09.30 uur** het allerbeste voor het nieuwe jaar 2022, **10.00 uur** een Morgengebed, deze zal worden geleid door Geke Cleveringa.

Houdt u rondom de diensten de website en Facebook van de Open Kring in de gaten en lees de zondagsbrief goed, want alle plannen leiden onder de onzekerheid die het coronavirus ons aandoet. Alle plannen zijn in deze tijden D.V.

### **KunstZinnig**

Kunst kan onbegrijpelijk zijn en vreemd. Maar kunst kan ook helpen in een zingevingsvraag. Het zet mensen aan het denken. Het geeft een ander perspectief en nieuwe gesprekken. Bij KunstZinnig mag iedereen zijn eigen favoriete kunstwerk inbrengen (hoeft niet van je zelf te zijn!). Dit kan van alles zijn, beeldende kunst, filmische kunst, muziek, poëzie, etc. Samen zullen we vervolgens ontdekken hoe we deze kunst kunnen verbinden aan onze zingevingsvragen! We zijn gestart met drie middagen. Is het een succes? Dan volgen er vast meer! Wanneer: vrijdagmiddag 10 december van 13u-15u in de Open Kring. Begeleiding: Rosanne Hofman. Aanmelden of vragen? Mail naar [kerkelijkwerker@openkring.nl](mailto:kerkelijkwerker@openkring.nl). Plek voor maximaal 10 deelnemers.

## Vacature senioren-bezoekgroep

Zoals u wellicht weet worden de gemeenteleden boven de 80 jaar, indien zij er prijs op stellen, enkele keren per jaar bezocht door één van de 8 leden van de bezookgroep senioren.

Gertruud Geerling heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Dat vinden we jammer want Gertruud was zeer trouw in het onderhouden van "haar" contacten. Ze had 6 adressen in haar portefeuille.

De bezookgroep komt 3 x per jaar bijeen om o.a. de meest actuele bezooklijst te bespreken.

Wie zou dit bezookwerk van Gertruud over willen nemen? U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u uw contact bezookt.

Het is een verrijkende en dankbare taak binnen De Open Kring.

Wilt u meer informatie dan kunt u mij bereiken op [tel.nr 06 51296346](tel:0651296346) of via de mail [bergland453@gmail.com](mailto:bergland453@gmail.com)

Marianne Dorland

## De Hartstochten van de Open Kring

Afgelopen mei werd het project 'de Hartstochten van de Open Kring' gelanceerd. Zes maanden lang reisden zes hartendozen, met elke keer weer een verrassing als inhoud, langs verschillende adressen. In totaal zijn er 39 adressen verrast met een hartendoos, en misschien zelfs nog wel meer zonder dat wij dat hebben

meegekregen. In de gastenboekjes, die bij de dozen in zaten, staan dankbare woorden:

"Wat een fijne attentie", "Wat een verrassing, we vroegen nog of ze wel aan het juiste adres was" en "een warm en mooi gebaar" zijn zomaar wat woorden uit een gastenboekje. En daarmee is ons doel ruimschoots behaald: zorgen voor wat verbinding en blijdschap in lockdowntijden.





Nu we de tijd van advent ingaan is dat een mooi moment om dit project weer te beëindigen. Een nieuw kerkelijk jaar staat voor de deur. Nieuwe hoopvolle verwachting en daarmee ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Heeft u nog een doos in huis? Dan mag u die gewoon houden. En vindt u het leuk om de doos te blijven doorgeven, dan mag dat natuurlijk ook! We vragen u dan wel om de oranje envelop uit

de doos te halen, want wij zullen de dozen niet meer volgen.

Hartelijke groet, Rosanne Hofman



## Jongerenkring

De Jongerenkring zal zoals afgelopen jaren weer worden gehouden in de keuken van kerk. En we beginnen tegelijk met de kerkdienst (09:30).

Volgende data jongerenkring: 5-12, 9-1-2022, 6-2, 6-3, 3-4, 15-5 en 5-6.  
Namens leiding Jongerenkring.  
Christien, Gerald en Eric



## *Elfjes van de maand*

Tijdens de startzondag zijn er elfjes (eenvoudige dichtvorm) geschreven. We zullen er elke maand enkele van publiceren.

Droom

Vrijheid verbinding

Dichtbij of ver

In de toekomst gelegen

Floreren

God

Ons nabij

Brood en genade

Opbouwen van Uw Koninkrijk

Amen



## *Het lied van de maand*

Deze keer geen lied van Siebren van der Zee, maar een gedicht van Bert Aalbers, emerituspredikant en lid van onze Open Kring.

### **ALS IK GOD WAS...**

als ik God was  
dan wist ik het wel...

als ik God was  
zei de vrouw  
dan kwam ik met pracht en praal  
en zou ik in één keer alle honger stillen

als ik God was  
zei de man  
dan kwam ik met macht en majesteit  
en trapte ik de hele wereld in elkaar

als ik God was  
zei het kind  
zou er nooit meer iemand doodgaan  
en zou het altijd feest zijn

ja, als ik God was  
dan wist ik het wel!

maar als God komt  
dan komt Hij...  
...in een kind  
klein en kwetsbaar

God liggend in de kribbe  
is dat alles?

en toch  
er is geen andere God

en dat is onze redding!

Bert Aalbers

### **Thuis raken**

Wanneer voelt een mens zich thuis? Een huis als een nest, hoor je wel eens zeggen. Een plek waar je goed zit, je goed voelt. Dat kan het huis zijn waar je nu in woont, dat nu je veilige thuisplek is geworden, meestal na enige inlooptijd. Wie pas verhuisd is, weet daar alles van. Je moet nog leren er in te wonen, het moet je plek nog wórdén. Maar je hoopt of probeert om ook daar weer een soort thuisplek van te maken. Nu is het ook mogelijk dat je na vele jaren of na vele levensjaren toch nog niet helemaal goed zit. Je hebt het nog niet gevonden. Want die plek van vroeger zit nog in je hoofd, die eerste thuisplek. En dus kan er nog altijd iets van heimwee zijn. En bijna nooit gaat het vanzelf: ergens thuis raken. Je moet er altijd weer moeite voor doen.



Dat kan ook voor een kerk gelden. Ook daar kun je van dat thuis raken hetzelfde zeggen: het kost tijd, je moet een nieuwe stap maken, maar dan levert het, meestal na een inlooptijd, ook wat op. En je mag je oude heimwee-gevoel meenemen én het zo mogelijk laten aanvullen/verrijken.

Thuis raken kun je uiteraard ook in Woorden (Bijbel) die allang met je meegaan.

Zo moest ik ineens denken aan een boekje van de onlangs overleden Anne van der Meiden, heel treffend met als titel 'Morgen verder', 2013. Ondertitel: 'De kunst van het troosten'.

Ik kan het u echt aanraden. Taal zonder opsmuk, een genoeg om te lezen. En natuurlijk verwijst hij af en toe - en altijd met een voorzichtige nuchterheid - naar een Woord dat helpen kan om je bij God thuis te weten.

Eén voorbeeld van hem tenslotte, dat duidelijk maakt wat bijvoorbeeld ook een moedertaal kan doen met een mens. Hij schrijft: 'Ik hoorde eens een geharnast theoloog, Zeeuw van geboorte, voor het eerst van zijn leven een psalm voorlezen in de Zeeuwse vertaling. Hij kwam niet ver, een ander maakte het af. 'Het ging mij door merg en been', bekende hij. 'Nooit geweten dat het zo diep zat'. Van der Meiden tot slot: 'nee, wij raken dat thuisbesef niet meer kwijt en wij willen dat ook niet. Er zit een vracht troost in'.

Iets wat mag blijven en worden!

Siebrén van der Zee

Noot van de redactie: Tot nu toe ontvingen wij bijdragen van Siebrén van der Zee en Bert Aalbers. Ook andere inzendingen blijven welkom! Stuur die naar: [redactie@openkring.nl](mailto:redactie@openkring.nl).

# De Open Kring Beleeft

## Inleiding

Zondag 31 oktober vierden de Stinskerk en de Open Kring, in de Stinskerk samen de eredienst. Het was die zondag Bijbelzondag. Onder andere de Bijbel is wat beide gemeentes bindt. Ook is de Bijbel al eeuwenlang een inspiratiebron voor kunst. Zo ontstond het idee om gemeenteleden van beide gemeentes te betrekken een gezamenlijke kunstexpositie te organiseren. Een expositie van eigen hand. Zaterdag 30 oktober leverden zeven mensen bij de Stinskerk zelfgemaakt werk in. In de eredienst werden twee kunstwerken gebruikt om tijdens het kindermoment iets te vertellen over de Bijbel: de drie tenten – Hersevoort. Deze tenten beslaan eigenlijk de hele Bijbel: Mozes als vertegenwoordiger van de Thora, Elia van de profeten en Jezus van het tweede, nieuwe testament. De engel gemaakt door Bob Wlerenga. Een engel is een boodschapper, de Bijbel is de ontvangen boodschap voor onze levensweg.

## De kunststukken, hun makers en hun verhalen

### ***Glas in lood raam*** door *Marijke Deinema*

Deze is speciaal gemaakt voor Witte donderdag en Goede vrijdag. In de Open Kring als onderdeel van een liturgisch bloemschikking. De witte punt verbeeldt de Avondmaalstafel met matses en een karaf wijn. Dit deel kan verwijderd worden, dan is alleen het kruis zichtbaar, het kruis van Goede vrijdag. De glasdelen van het kruis zijn in een glasoven versmolten. De andere delen zijn gemaakt van speciaal glas in lood glas.



## Schilderijen en kaarsen

### *De drie harten kaars*

De drie-enigheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.

### *De engel kaars*



Voor ons staat de Engel voor iets krachtigs, groot, robuust en stoer. Een persoon met een opdracht, een opdracht om te beschermen. Bij het ontwerp hebben we zijn vleugels wijd uitgespreid, als een arend.



*Lammie Hein en Peter de Jongste*

## Beelden

### *Engel*

Ofwel Boodschapper, dus een contactpersoon, een contactpersoon tussen ons mensen en onze God. Brengt hij/zij een boodschap over van God naar ons of is het ook andersom? Boodschapt hij/zij door wat hij/zij hier op aarde van ons ziet?



*Bob Wierenga*

## Sorry we missed you

Deze film werd donderdag 11 november jl. vertoond in de Open Kring. Nieuwe coronamaatregelen hingen al een beetje in de lucht, dus met de opkomst van zo'n 20 belangstellenden waren we heel tevreden!

'Sorry we missed you' is geen 'feelgood' film. Integendeel: het grijpt je bij tijd en wijle flink bij de keel. De film volgt een pakketbezorger, zijn vrouw en hun twee kinderen. Het gezin worstelt om het hoofd boven water te houden en vader besluit om zijn geluk te beproeven als pakketbezorger. Vol goede moed begint hij aan zijn nieuwe bestaan als 'zelfstandige', maar al snel raakt hij verstrikt in de vele regels en eist de hoge werkdruk zijn tol. Zijn vrouw, werkzaam in de thuiszorg, houdt met grote moeite alle ballen in de lucht. Het lijkt een uitzichtloze situatie...

Deze film speelt in Engeland, maar de problemen zijn ons hier ook niet onbekend. De nul-urencontracten, flexwerkers... Grote vraag is hoe wij ons hier als maatschappij, maar zeker ook als individu toe verhouden. Vragen waar we in kleine groepjes over hebben nagepraat. Vragen waar wij niet zo een antwoord op hebben. Vragen ook die ons niet zomaar loslaten. Dit was een eerste film in een reeks die we willen laten zien. Een volgende datum noemen we nog maar niet in verband met de onzekerheid rondom het coronavirus. Zodra het weer verantwoord kan laten we weten wanneer we jullie graag weer willen verwelkomen. Nieuwsgierig geworden? 'Sorry we missed you' is nog te zien bij diverse streamingsdiensten.



Werkgroep Bezinning en Verdieping

*Cor Baljeu, Christien Sepers, Marjan van der Vegte en Riet van der Wenden*



Op zondag 28 november is het eerste advent. Dan gaan we ook weer beginnen met de kinderkring. **Alle adventszondagen en kerstochtend zal er kinderkring zijn.** Kom jij ook?

In het adventsproject van dit jaar kijken we mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus. Wat zou er dan in staan? Daar denken jullie deze adventstijd over na.



Voor in de kerk staat een groot plakboek, hierin schrijven we elke zondag wat jullie hebben meegemaakt. Jullie mogen tekeningen maken in het boek. Ook kan daar in komen te staan waar jullie tijdens advent naar uitkijken. Jullie eigen verhalen van nu komen naast de verhalen uit de Bijbel te staan.

Elke zondag steken we de kaarsen aan, elke week een meer. Daarbij luisteren we naar een gedicht dat voorgelezen wordt. We zoeken nog kinderen die de kaarsen aan willen steken en/ of een gedicht willen voorlezen.

Lijkt jou dat leuk? Mail dan naar: [kinderkring@openkring.nl](mailto:kinderkring@openkring.nl)

Welke verhalen gaan jullie deze weken horen? Daar vertellen we hieronder een klein beetje over.

## Zondag 28 nov 2021 | Lucas 1:5-25

### Wacht eens...

De priester Zacharias brengt in de tempel een offer aan de Heer. Er verschijnt een engel die hem vertelt dat Zacharias en zijn vrouw Elisabet een kind zullen krijgen: Johannes. Zacharias is met stomheid geslagen.



## Zondag 5 dec 2021 | Lucas 1:26-38

### Waar kom je vandaan?

De engel Gabriël komt bij Maria. Hij vertelt haar dat ze een zoon zal krijgen en hem Jezus moet noemen. Hij zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en koning zijn over Israël.

## Zondag 12 dec 2021 | Lucas 1:39-56

### Voel jij dat ook?

Maria gaat op bezoek bij haar tante Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoort, maakt haar kind een sprongetje in haar buik. Maria zingt een lied over 'de wereld andersom': God maakt kleine mensen groot en grote mensen klein.



## Zondag 19 dec 2021 | Lucas 1:57-80

### De toon is gezet

Het kind van Elisabet en Zacharias wordt geboren. De buren willen hem Zacharias noemen, net als zijn vader. Maar Elisabet en Zacharias laten weten dat hij Johannes moet heten, zoals de engel het heeft gezegd. Op hetzelfde moment wordt de mond van Zacharias geopend en zingt hij een lied voor de Heer.

## Zaterdag 25 dec 2021 | Lucas 2:1-20

### Wat neem je mee?

Jezus wordt geboren in Betlehem. Maria wikkelt hem in doeken en legt hem in een voederbak, want in de herberg is geen plaats. Voor herders in het veld gaat de hemel open, zij horen een bijzonder bericht en gaan meteen op weg naar de stal



### Adventsboekje voor thuis!

In de week voor de eerste advent hebben alle kinderen van de Open Kring een adventsboekje voor thuis gekregen, met daarbij natuurlijk iets lekkers en een uitnodiging voor de kinderkring en het kinderkerstfeest. Met het boekje kunnen de kinderen en hun ouders/verzorgers in de adventstijd dagelijks bezig met advent. Er zitten verwijzingen naar Bijbelverhalen en gebeden in, maar ook activiteiten zoals een proefje, een spel of een buiten-opdracht. Geloof, verwachting en hoop komen naar voren in creativiteit en vrolijkheid.

*Zondag:* kaarsentekst en aandacht voor de

persoon van de week

*Maandag:* opdracht van de week

*Dinsdag:* werkblad

*Woensdag:* doorgaand verhaal

*Donderdag:* eigen belevenissen

*Vrijdag:* proefje

*Zaterdag:* leuke gezinsactiviteit



### Oproep kinder-kerstorkest

Hierbij doen we ook een oproep aan alle kinderen die een instrument bespelen: misschien kunnen we dit jaar wel weer een kerstorkest

samenstellen. Wie van de kinderen vindt het leuk om mee te spelen in een kerstorkesl voor het kinderkerstfeest op kerstavond? Bij aanmelding graag leeftijd, instrument en aantal jaren les doorgeven.

Meld je aan bij Gerlinde Heidinga-Walgien: [kinderkring@openkring.nl](mailto:kinderkring@openkring.nl)

## Kinderkerstfeest

Dit jaar hopen we weer met elkaar het kinderkerstfeest te vieren. En wel op **zondag 19 december 2021 om 17.00 uur!** Iedereen is van harte welkom in De Open Kring. Vanaf 16.45 uur zullen wij enkele liederen zingen. Het Kerstfeest zal een feest voor en door kinderen worden! Door kinderen van de Open Kring wordt een kerstmusical opgevoerd en we zingen samen en luisteren naar het Kerstverhaal. Wij hopen veel kinderen te zien en er samen met elkaar een mooi feest van te maken.. Er is deze avond geen oppas voor de allerkleinsten.



## Oproep musicalsterren



Dit jaar willen we tijdens het kinderkerstfeest weer een musical opvoeren. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar jullie! Dus... ben je tussen de 6 en 15 jaar en houd je van zingen, dansen, toneel spelen, muziek maken? We oefenen een paar keer van tevoren, de data spreken we de eerste keer af. In verband met het verdelen van de rollen vragen wij jullie je op te geven uiterlijk 29 november. We hopen op veel aanmeldingen zodat we er met elkaar een geweldig kerstfeest van kunnen maken!



## Top2000-kerkdienst 29 december in de Open Kring in Zwolle met live band

### Kom je ook?

Woensdag 29 december 2021 om 20.00 uur ben je van harte welkom bij de Top2000-kerkdienst in de Open Kring in Zwolle.



De band **Brand New** treedt op en speelt nummers uit de Top 2000. De jongeren van Brand New zijn buurgenoten van elkaar en komen uit Stadshagen.



### Word jij geraakt?

Juist in deze tijd zijn we op zoek naar verbinding en ontmoeting. Muziek kan troosten, ontroeren, opvrolijken en ontspannen.

### **Wat is jouw favoriete nummer?**

De band speelt een aantal nummers uit de Top2000. Ook jouw favoriete nummer kan in de dienst komen. Stem via deze link

<https://www.top2000kerkdienst.nl/zwolle/>

Wil je een andere bijdrage leveren, neem dan contact op met [janke@verheijnet.nl](mailto:janke@verheijnet.nl).

### **Waar en wanneer?**

Woensdag 29 december 2021 om 20.00 uur in de Open Kring, Hofstedestraat 1, Zwolle. Toegang is gratis, er wordt wel gecollecteerd. We houden rekening met de dan geldende corona-regels. Die staan op [www.openkring.nl](http://www.openkring.nl)

### **Herfstimpresies**





*Foto's: Hans van Eerbeek*

Kopij voor het volgende nummer van  
het wijkblad van de Open Kring  
**uiterlijk**  
vrijdag 17 december 2021  
aanleveren per e-mail bij de redactie:  
[redactie@openkring.nl](mailto:redactie@openkring.nl).

Voor het laatste actuele nieuws kijk op  
<http://www.openkring.nl>.

## **Kerkgebouw open kring**

Hofstedestraat 1, Zwolle  
Info@openkring.nl  
www.openkring.nl

## **Reservering kerkzalen**

kerkrentmeesters@openkring.nl

## **Predikant**

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477  
ds.cor.baljeu@openkring.nl

## **Kerkelijk werker**

Rosanne Hofman tel: 06 1168 1786  
kerkelijkwerker@openkring.nl

## **Scriba wijkkerkenraad**

Mirjam Visser  
Scriba@openkring.nl

## **Wijkadministrateur**

Harry Askes, tel: 850 96 70  
Bronstraat 4, Zwolle  
Wijkadministratie@openkring.nl

## **Penningmeester wijkkas**

Trijnie van de Put , tel: 420 49 94  
Bonkenhavestraat 150, Zwolle  
IBAN: NL02 RABO 0377376191  
Penningmeester@openkring.nl

## **Kopij zondagsbrief**

Vòòr woensdag 18.00 uur:  
Lucinda Blauw, tel: 06 20 033 744  
Goudplevierstraat 123, Zwolle  
Zondagsbrief@openkring.nl

## **Diaconie**

Secr.: Wim Vliek tel: 0649964719  
Hofstedestraat 1, Zwolle  
Diaconie@openkring.nl

## **Redactie**

Redactie@openkring.nl

## **Wijkblad digitaal?**

kerkblad@openkring.nl



# Agenda

december 2021		januari 2022	
1	19.30 u, Open Kring koor	1	
2		2	<b>09.30 u</b> , mw. G. Cleveringa
3	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	3	18.30 - 19.45, verkoop collectepenningen
4		4	20.00 u, moderamen
5	<b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu, Jongerenkring	5	19.30 u, Open Kring koor
6	18.30 - 19.45, verkoop collectepenningen 20.00 u, diaconie 20.00 u, Rondom 40	6	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
7	20.00 u, moderamen	7	
8	19.30 u, Open Kring koor	8	
9	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	9	<b>09.30 u</b> , ds. E. Urban
10	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 2 13.00 - 15.00 KunstZinnig	10	20.00 u, kerkenraad
11		11	
12	<b>09.30 u</b> , ds. A. Zweers	12	19.30 u, Open Kring koor
13	20.00 u, kerkenraad	13	
14		14	
15	19.30 u, Open Kring koor	15	
16	10.00 u, Senioren gespreksgroep	16	<b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu
17	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 1	17	20.00 u, Rondom 40
18		18	
19	<b>09.30 u</b> , ds. N. Eygenraam <b>17.00 u</b> , ds. C. Baljeu, kinderkerstviering	19	19.30 u, Open Kring koor
20		20	
21		21	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 19.00 u, eetgroep 1
22	19.30 u, Open Kring koor	22	
23		23	<b>09.30 u</b> , ds. M. E. Dijk
24	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 21.00 u, Kerstavondviering in de Stinskerk ds. C Baljeu, m.m.v. Singers of Salvation	24	
25	<b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu	25	
26	<b>09.30 u</b> , mw. R. Hofman	26	19.30 u, Open Kring koor
27		27	
28		28	
29	20.00 u, Top 2000 dienst	29	
30		30	<b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu
31	19.30 u, gezamenlijke dienst in de Stinskerk, Ds. G. C. van Rheenen	31	20.00 u, kerkenraad extra verg. n.a.v. de heidag