

De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

februari 2021

Meditatie Ds. Cor Baljeu



Afgedwongen vasten

Carnaval 2021 start op zaterdag 13 februari en eindigt carnavalsdinsdag 16 februari. Carnaval, een woord samengesteld uit twee Latijnse woorden: carne en vale. Carne betekent 'vlees', vale 'gegroet', in de zin van: 'tot ziens!' Vlees, tot ziens! Vlees is hier symbool voor overvloed: '...overvloed, tot ziens!' Tijdens de carnavalsviering wordt er nog even genoten van de overvloed, daarna: '...even niet!' De tijd die volgt op het carnaval heet 'vastentijd'.

Maar dit jaar is dat allemaal anders, er zal geen carnavalsviering meer zijn, een voor protestanten wezensvreemd feest, wij zijn 'beter' in de daaropvolgende so(m)berheid. Velen die het feest leuk vinden, plukken wel de vruchten, maar niet de consequenties. Consequentie is: het gevolg wat uit het voorafgaande voortvloeit. Uit carnaval vloeit voort: 'overvloed: tot ziens'; nu dient zich een periode van soberheid aan. Corona dwingt ons daartoe. Er is geen ruimte voor feest, we kunnen zelfs de overvloed niet voor veertig (?) dagen gedag zeggen.

De soberheid wordt door de demissionaire regering afgedwongen, ongekend: een avondklok in vredestijd! Maar we zijn een volk dat opgevoed is tot mondigheid: velen pikken het niet. De gevolgen, bijvoorbeeld zondag 24 januari jl. in Eindhoven, verbaasden: '...is dit Nederland?' Rellen en plunderingen als doel op zichzelf, ogenschijnlijk alleen maar om boosheid en frustratie te ventileren.

Hier zijn we aangekomen bij een van de doelen van de vastenperiode: veertig dagen lang leren en onderhouden van beheersing en discipline. Die veertig dagen appelleren aan het veertig dagen durend verblijf van Jezus in de woestijn (Mattheüs 4, 1 – 11). Hij vastte die periode, in dat ruige landschap. Hij was daar alleen met de diabolos (Grieks woord voor 'duivel'). En de diabolos was een lasteraar, iemand die laster spreekt. Iemand die lastertaal spreekt, drijft mensen uiteen. De diabolos zei tegen Jezus, op een moment dat deze honger kreeg: '...als je zoon van God bent, zeg dat die stenen broden worden!' Hij nam Jezus mee naar de rand van de tempel: 'werp je naar beneden, er staat toch geschreven dat je door de handen van engelen wordt gedragen?' Vervolgens stonden ze samen op een hoge berg: '...kijk Jezus, zie je al die naties en al die landen? Als je voor mij knielt zijn al die gebieden voor jou.'

Alles wat Jezus werd voorgehouden appelleert aan sensatie, grootsheid en macht. Daarin wordt God, die Jezus representeert, niet gekend. In deze tijd, waarin we zelfs niet meer zingen, waarin we het moeten doen met klanken, die muziek of woorden vormen, vind ik troost in het verhaal van de profeet Elia in 1 Koningen 19. Niet in het sensationele van een storm, niet in de grootsheid van een aardbeving, noch in het machtige van vuur, maar in het suizen van een zachte stilte, daar is God. Daarom eindig ik met het lied *'de stilte is uw huis'*, op melodie van NLB 512, *'o Jezus hoe vertrouwd en goed.'*

U woont niet in een storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
De stilte is uw huis.

Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor mij bent.

Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op, ik ben gerust
en voel U heel dichtbij.

Blijf moed houden, blijf liefhebben!

Ds. Cor Baljeu



Pastoraat

De lockdown, de coronacrisis. Het duurt allemaal veel langer dan we aanvankelijk misschien verwachtten. De manier van pastoraat is in deze tijd lastig, je stapt niet meer zomaar ergens binnen. Mocht u een gesprek willen? U kunt mij te allen tijde bellen, dan maken we een afspraak, ook ten aanzien van de wijze waarop: wandeling of huisbezoek, met of zonder mondkapje. Mocht ik niet opnemen, spreek de voicemail in en ik bel u terug.

Ds. Cor Baljeu, 0529 – 467477.

Online boekbespreking?

Exodus, boek van de bevrijding, een werkelijk prachtig geschreven boek van de hand van Jonathan Sacks, de vorig jaar overleden emeritus opperrabbin van Groot-Brittannië. Exodus wordt ook wel het 'grote verhaal' van de hoop genoemd, de allerhoogste macht mengt zich in de geschiedenis om het op te nemen voor machtelozen. Woensdag 22 januari 2020 recenseerde dagblad *Trouw* dit boek met de volgende woorden: *'Sacks toont zich een waar meester van de tekst ... hij laat allerlei verrassende en nieuwe betekenissen van de tekst oplichten ... Ook zijn centrale betoog is overtuigend: een volk dat in vrijheid wil*

leven, moet zich die vrijheid ook eigen blijven maken. Een must-read voor iedereen die nadenkt over de verhouding tussen politiek en religie.'

Het volk vanuit slavenland, via woestijnland op weg naar beloofd land. Woensdag 17 februari begint de veertigdagentijd, ook wel woestijntijd genoemd. Jezus vertoeft al vastend veertig dagen eenzaam in de woestijn. Ook wij zullen onze tijd als een dor landschap ervaren, een woestijntijd, en dat ruim meer dan veertig dagen lang! Midden in de veertigdagentijd van 2020 overspoelde ons het coronavirus. Onze sociale contacten implodeerde in verschillende fases. De digitale techniek vervangt niet het echte sociale contact, wel ervaren we het als een zegen. Via deze techniek kunnen we samen bijvoorbeeld een boek lezen. Daarom nodig ik u uit om tijdens de donderdagavonden van de veertigdagentijd samen, langs digitale weg, dit boek te bespreken. Het betreft de donderdagen 18 en 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart, vanaf 20.00 uur.

Opgeven graag tot een week van tevoren, donderdag 11 februari, zodat er tijd genoeg is om u een mail te sturen met uitleg hoe we door dit boek gaan.

Minimaal vier personen, maximaal acht.

Resumé:

- Exodus, boek van bevrijding, Jonathan Sacks, ISBN 978-94-92183-92-7;
- Donderdagavonden 18 en 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart, 20.00 uur, online;
- Opgeven tot en met donderdag 11 februari;
- Opgave alleen via mail: ds.cor.baljeu@openkring.nl
- Minimaal vier, maximaal acht personen.

Ik hoor graag van u!

Ds. Cor Baljeu

Tip

Inspiratie en ideeën voor de Veertigdagentijd:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/>

Bonhoeffer: In het vat?

‘Wat in het vat zit, verzuurt niet’, zo luidt het spreekwoord. Slechts één geplande activiteit is vanwege corona niet doorgegaan. Witte donderdag, 9 april was het precies 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd geëxecuteerd. Na de dienst van deze eerste van de ‘drie dagen van Pasen’ zou u uitgenodigd worden om het tweede deel van de documentaire 'Memories and perspectives' te bekijken en te bespreken. Dit deel gaat over de (geestelijke) kerkstrijd, een deel dat veel actuele gespreksstof biedt. Wellicht in 2021 na de tweede golf?

Kaartengroet

Elke week worden er voor onze jarige gemeenteleden vanaf 75 jaar felicitatiekaarten geschreven.

Tot afgelopen maart lagen er in de hal ook kaarten waar de kerkgangers hun naam op konden schrijven. Deze kaarten werden als steun, felicitatie, dank of met een hartelijke groet naar gemeenteleden gebracht.

Geertje Wijnja en Sytske Nijmeijer verzorgen deze kaartengroet sinds maart. De meeste kaarten zijn afkomstig van prachtige schilderijen van Hilda Sijtsma en Hans van Eerbeek zorgt voor de stickers die erin geplakt worden. Namen krijgen we meestal aangeleverd door het pastoraat of de ouderen bezoekgroep en we houden zelf ook onze ogen en oren open. Alles wordt bijgehouden in een computerbestand en er zijn gemeenteleden die vaker een kaart krijgen als steun en groet, opdat men weet dat er aan ze gedacht wordt.

Graag willen we ons bestand uitbreiden. Wie een naam voor ons heeft (kan naast een volwassene ook een kind of jongere zijn) kan mailen naar diaconie@openkring.nl

Hartelijke groeten, Geertje en Sytske

Dirigent gezocht

Wegens vertrek van onze dirigent zoekt het Open Kring Koor (wijkgemeente Stadshagen) een enthousiaste dirigent(e), die na de coronatijd weer met ons wil zingen, want dat missen we enorm!!

Het Open Kring Koor bestaat uit zo'n 30 enthousiaste zangers (m/v), van alle leeftijden. Wij leveren gemiddeld een keer of zes per jaar een kleine of grotere bijdrage aan de kerkdienst. Het repertoire is heel gevarieerd: zo zingen we bekende en wat minder bekende liederen, bijvoorbeeld uit het Liedboek voor Kerken, klassieke Engelse hymnes of het prachtige Franse Notre Pere.

Ervaring met koordirectie is gewenst, zelf kunnen begeleiden op piano/orgel ook.

De repetitieavond is op woensdag.

Belangstelling? Bel voor info naar de koorleden: Jan Noorlag, tel. 06-12771316 of Geertje Wijnja, tel. 06-15271708, dan hoort u meer over ons! Of stuur uw reactie naar: scriba@openkring.nl

Berichten van de kerkenraad

Voorstellen: Rosanne Hofman

Lieve mensen van de Open Kring,

Sinds 1 januari werk ik als kerkelijk werker voor jullie, De Open Kring. In de zondagsbrief van 10 januari kon u al lezen

dat ik mij in het wijkblad verder zou

voorstellen. Bij deze. Ruim anderhalf jaar

geleden studeerde ik af aan de opleiding

HBO-theologie van Hogeschool Viaa. Tijdens

mijn studie heb ik mij verdiept in kunst en

creativiteit. Ik deed onder andere

onderzoek naar de rol van seculiere kunst in

het zingevingsproces van de beschouwer,

maar ook naar de relatie tussen (de

afwezigheid van) zingeving en de typische

millennialklachten als stress, depressie en burn-out. Ook ontwikkelde ik

samen met een studiegenoot het vak Kunst en Zingeving voor

Hogeschool Viaa, waar ik ook dit jaar weer met veel plezier docent van



ben. Het afgelopen jaar heb ik veel gesolliciteerd en een aantal freelance klussen gedaan. En momenteel werk ik naast mijn freelance klussen op drie verschillende plekken; in de thuiszorg, in De Drie Ranken (PKN wijkgemeente in Apeldoorn) en nu ook voor jullie.

In mijn werk als theoloog is authenticiteit een belangrijke waarde: echt en oprecht leven. Ik kijk graag over kerkmuren heen, wil niet vastlopen in dogma's, maar juist ons/mijn geloof 'schuren' aan elkaar en zo mensen verder helpen in de zoektocht naar zingeving.

Samen met mijn man woon ik in Kampen. In mijn vrije tijd verdiep ik me graag in kunst en kunstenaars en werk ik regelmatig aan projecten waarin ik vrij kan creëren. Ook ben ik graag bij vrienden of familie, of wandel ik met de hond van mijn ouders. En wanneer ik samen met mijn man ben, speel ik graag bordspellen. Op dit moment zijn Ticket to Ride en Kolonisten van Catan favoriet!

Ik zie er naar uit om met en voor jullie aan de slag te gaan!

Vacature:

ORGANIST (m/v)

Voor de wijkgemeente Open Kring

Voor ca. 15 zondagen per jaar. Vacaturetekst op te vragen bij het kerkelijk bureau: administratie@pknzwolle.nl of 038-421 75 96

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met:

- Dhr. Ton Lans, tonlans@home.nl tel. 038-4600749, of
- Dhr. Bert Koerselman, amkoerselman@hetnet.nl tel. 038-3374572

Reacties voor 26 februari naar: scriba@openkring.nl

KERKBALANS 2021: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.

Als u dit stukje leest is de actie KERKBALANS al bijna achter de rug. Meer dan 30 % van u heeft aangegeven de actie digitaal te regelen. Daar zijn we heel blij mee want daardoor hadden de lopers minder enveloppen rond te brengen. Anderen hebben een Periodieke Schenkingsovereenkomst getekend en op deze manier hun toezegging al voor enige jaren gedaan.

**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**



Maar het overgrote deel van u heeft de envelop in de bus gekregen met een aparte kaart, rood van kleur, om extra aandacht daarop te vestigen. Op deze kaart gaven wij aan uw reactie dit jaar niet te komen ophalen. U leest er op hoe u in deze Corona tijd om kunt gaan met uw toezegging.

Misschien kwam het enigszins streng over maar weet dat die strengheid niet de bedoeling was.

Heeft u de toezegging ook al gedaan ?

We hopen dat de meesten van u een toezegging hebben gedaan. Maar voor de mensen die daar nog niet aan toe zijn gekomen willen wij vragen dat de komende week alsnog te doen. Als iedereen haar of zijn financiële steentje bijdraagt weten we waar we dit jaar weer op kunnen rekenen om de kerk van morgen gestalte te geven. Daar is het uiteindelijk allemaal om te doen.

Zodra wij de resultaten hebben zullen wij dat zo snel mogelijk bekend maken.

Als er nog vragen zijn kunt u ons altijd bellen

Andre Wagenaar tel.nr 038 - 4201080

Fred Ridderbos tel.nr 038 - 4547845

Verzoek kerkelijk bureau

Ja, ik doe mee!

Het kerkelijk bureau is gestart met het verzamelen van mail-adressen om in de toekomst financiële acties digitaal te kunnen verwerken.

Dit houdt in dat we dan geen enveloppen meer sturen, maar dat u een e-mail krijgt. Als u dat wilt tenminste.

Heeft u nog geen mail gehad van het kerkelijk bureau over digitaal meedoen met kerkbalans, dan is uw mailadres nog niet bekend bij ons. Zou u dan uw mailadres, o.v.v. uw naam en postadres willen sturen aan administratie@pknzwolle.nl.

Het scheelt printen, couverteren en rondbrengen door vrijwilligers en in deze tijden van corona is dat heel prettig.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Kerkelijk Bureau; administratie@pknzwolle.nl; 038- 421 75 96



Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag. Marlies, Eric, Riët en Gerald ontvangen jullie graag in de keuken.

De data voor 2021 zijn : 7-2, 7-3, 21-3, maar voorlopig ligt ook dit even stil !!

Gebed van Augustinus van Canterbury

Lieve Heer,
waak over hen die vannacht
van verdriet niet kunnen slapen,
en laat uw engelen
waken over wie slapen.
Zorg voor uw zieken,
o Heer Christus,
geef uw vermoeiden rust,
zegen uw stervenden,
troost uw lijdenden,
heb medelijden met uw bedroefden,
bescherm uw blijmoedigen;
doe het omwille van uw liefde.
Moge de God van de hoop
ons vervullen met alle vreugde en vrede,
in het geloof dat wij
het volste vertrouwen mogen hebben
in de werking van de heilige Geest.

(geciteerd uit Bezinning 64, Spreken met God
uitgave van de Raad van Kerken in Nederland)

Augustinus van Kantelberg is een heilige in de Church of England, de Anglicaanse kerk, omdat hij geëerd wordt als de stichter van de kerk in Engeland. Hij is ook voor de Rooms-katholieke kerk een heilige omdat de westerse kerk nog niet was opgedeeld, gescheurd of hoe je de verdeeldheid in de christelijke kerk ook noemen wilt. De kerstening van Engeland in de 6e eeuw begon in het koninkrijk Kent met de bekering van koning Æthelbert van Kent.

(Ingezonden door Ad Geerling)



Kinderkring in Corona tijd.

En nu kunnen jullie alweer een aantal weken niet meer naar school, nog wel buiten sporten en ook nog steeds niet naar de kerk. Wel is er elke week een online-dienst, maar daar is voor jullie niet altijd veel te horen en te zien.

Dat is natuurlijk erg jammer, graag zouden we samen met jullie in de kinderkring luisteren naar verhalen uit de Bijbel en hier met elkaar over praten en knutselen.

Heel veel dingen die niet kunnen, maar..... gelukkig zijn er wel andere mogelijkheden. We hadden gehoopt met elkaar het kerstfeest te kunnen vieren in de kerk. Helaas kon dat niet doorgaan, maar met een paar mensen en kinderen hebben we een geweldig kerstfeest bedacht en dat met in achtneming van alle maatregelen opgenomen in de kerk. Samen maakten we er een mooie dienst van, Eric die de dienst opende, het licht van de kaars dat doorgegeven werd, poppenspel, piano- en gitaarspel met zang. De dominee die vertelde. Alles werd gefilmd en gemonteerd, samen met mooie kerstliederen werd het een echte digitale dienst. Wij hebben genoten op kerstavond, wij hopen u ook! Maar het mooiste van alles was voor mij het gevoel van saamhorigheid, samen beleven, samen iets creëren en doen, met kinderen en volwassenen. Ik vond het geweldig! Veel dank voor iedereen die heeft meegeholpen met deze viering. Ik hoop dat we elkaar binnenkort weer in de kerk mogen ontmoeten en anders kunnen we misschien nog een keer zo'n dienst maken.

Veertigdagentijd

Op woensdag 17 februari begint de veertigdagentijd. In deze tijd gaan dingen anders dan we gewend zijn. Maar de verhalen gaan door! Juist nu is het mooi om stil te staan bij de Veertigdagentijd, zowel in de kerk als thuis.

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen.

Nu we waarschijnlijk niet naar de kerk kunnen gaan willen we alle kinderen van de Open Kring een boekje geven met verhalen, spelletjes en nog veel meer. Zodat je thuis ook op weg naar Pasen kunt gaan.

Het centrale thema is 'levensweg'

Jezus ging op aarde een weg van vreugde, maar ook van verdriet. Met Pasen vieren we dat zijn weg niet eindigde in de dood: God maakte een nieuw begin. Zijn levensweg is nooit afgelopen.

We geven graag aan elk gezin met kinderen een boekje, heeft u belangstelling hiervoor stuur dan een berichtje naar:

kinderkring@openkring.nl

We hopen dat veel kinderen mee gaan doen, ook willen we in de diensten hier aandacht aan besteden!

Hieronder schrijven we per week welk verhaal er centraal staat. Op facebook en de website zullen we geregeld een berichtje plaatsen met extra informatie en de tips voor deze week.

Zondag 24 jan 2021 – Marcus 1:14-20

Kom, volg mij

Jezus roept zijn eerste leerlingen: Simon, Andreas, Jakobus en Johannes. Ze zijn aan het vissen bij het meer van Galilea, maar laten meteen alles achter om hem te volgen.



Zondag 31 jan 2021 – Marcus 1:21-28

Wie begrijpt dit?

Jezus gaat met zijn leerlingen naar de synagoge in Kafarnaüm. De mensen zijn diep onder de indruk van wat Jezus vertelt. Hij geneest er ook een man die bezeten is.



Zondag 7 febr 2021 – Marcus 1:29-39

Duizend volgers

Jezus maakt de schoonmoeder van Simon beter. 's Avonds komen er nog veel meer zieken naar hem toe, die allemaal genezen worden. De volgende dag probeert Jezus uit te rusten, maar iedereen gaat naar hem op zoek.



Zondag 14 febr 2021 – Marcus 1:40-45

Je hebt het niet van mij...

Jezus geneest een man die aan huidvraat lijdt. Hij zegt dat de man het niet verder mag vertellen, maar de genezen man bazuïnt het overal rond.

Hou de komende tijd de website en facebook goed in de gaten, wij proberen daar steeds iets voor jullie op te plaatsen.



Verder voor u als ouders:

<https://creatiefkinderwerk.nl/>

<https://www.zoekenaarhetgoede.nl/2020/03/14/thuis-kerk-zijn/>

Ook staan op YouTube heel veel christelijke liederen die de kinderen graag op school zingen. Mooi om eens samen met uw kinderen naar te luisteren en samen te zingen.



Samenraapsel



Hoe verandert de taal van het geloof? Een van mijn problemen met het christendom is dat het gepraat over de hemel mij absurd voor komt, ook al geloof ik dat we een ziel hebben en dat zij onze dood overleeft, op een wijze die we ons totaal niet kunnen voorstellen.

Ik weet niet wat 'Christus gestorven voor mijn zonden' wil zeggen (wie wil dat? wie heeft deze perverse berekening uitgevonden?), maar ik begrijp, of liever: ik vermoed het denkbeeld van een God die niet boven menselijk lijden staat, of er aan voorbij is of er immuun voor is, maar die er middenin staat, intiem verbonden met onze smarten, onze sensatie van verlatenheid, onze verbijstering over onze ervaring van volslagen eenzaamheid, onze volslagen hulpeloosheid.

Chris Wiman

Al eens eerder schreef ik meerdere regels over uit het werk van Chris Wiman, een Amerikaanse dichter, denker, schrijver. Het boek *My Bright Abyss: Meditation of a Modern Believer* (2013) werd door de dichter Willem Jan Otten vertaald als: *Mijn heldere afgrond*

Overpeinzingen van een moderne gelovige.

In een interview uit 2009 merkt Wiman op: "I have no illusions about adding to sophisticated theological thinking. But I think there are a ton of people out there who are what you might call unbelieving believers, people whose consciousness is completely modern and yet who have this strong spiritual hunger in them. I would like to say something

helpful to those people.” (Ik heb niet de illusie theologisch iets slims en vooruitstrevends bij te dragen. Maar ik denk dat er een hoop mensen zijn die je ongelovige gelovigen zou kunnen noemen, mensen wier bewustzijn heel modern is en die toch een sterke geestelijke honger in zich hebben. Ik zou graag iets willen zeggen dat zulke mensen helpt.)

Wiman, die in het genoemde boek laat doorschemeren de dood in de ogen gekeken te hebben en door zijn ziekte aan te voelen wat de eindigheid van het leven betekent, stelt – mogelijke vanwege dat besef - wel indringende theologische vragen.

Vragen waar wij allemaal wel eens over nadenken, piekeren, tegen protesteren, van wakker liggen. Vragen als: is dat geloven: je de hemel voor moeten stellen als je over de bestemming van ons mensen wilt nadenken? Is ‘de hemel’ niet een glorieuze illusie ‘hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud’, die eenvoudige, hardwerkende mensen, ‘beminde gelovigen’ eeuwenlang is voorgespiegeld als een zoethouder, om het maar niet over de ellende, het verdriet en de strijd om het bestaan te moeten nadenken. Stel je voor dat die brave gelovigen zich zouden gaan realiseren dat de Schepper hun het leven gegeven heeft maar dat Hij niet dat harde, moeizame bestaan bedoelde.

Die andere vraag die Wiman hier stelt komt op mij nog klemmender over, een vraag die ik mij ook al meer ben gaan stellen: Wie heeft dat toch bedacht, dat Christus is gestorven voor mijn zonden? Wiman noemt de gedachte pervers, een idee dat past bij een benepen boekhoudersmentaliteit. Debet en credit. Schuld voldaan. God als de Hemelse Boekhouder die als een super-Sinterklaas al onze zonden in zijn grote boek optekent en in de debet-kolom onze schulden bij elkaar optelt om vervolgens aan de creditkant met bloed de naam van Christus Jezus te schrijven en door de zonder een streep te halen.

Misschien chargeer ik hier, maar zo leefde (en leeft?) dat toch in orthodoxe, gereformeerde kringen. ‘In zonde ontvangen en geboren’, belast met erfzonde, geen ontsnappen mogelijk.

EEN KIND door Gabriël Smit

Een kind loopt langs de wegen,
het is een timmermanskind,
het komt veel mensen tegen,
het heeft veel tegenwind.

Het loopt met beitel en hamer
vriendelijk van huis tot huis
en biedt voor elke kamer,
een gloednieuw, glanzend kruis.

Maar deuren blijven gesloten,
men is van alles voorzien,
van stofzuigers, radio, loten,
een kruis en een naaimachien.

Een kind loopt langs de wegen,
het is een timmermanskind,
het komt veel mensen tegen,
het heeft veel tegenwind.

SCHRIJF ME door Herman van Veen

Een gedicht van Herman van Veen, dat ik vond in zijn boek: *Voor het eerst. Verhalen over ouder worden.* (Uitgave Thomas Rap, 2018) Ik wil u dit mee laten lezen met een vraag erbij, de vraag die bij me opkwam toen ik het aan mijn vrouw voorlas en haar reactie hoorde. Het is de vraag: aan wie schrijft Herman? Schrijft hij aan een vriend of vriendin of wie weet zelfs een geliefde die uit zijn leven is verdwenen, gereisd naar een ver en vreemd land? Of schrijft hij aan een geliefde die is overleden? Zijn boek gaat niet toevallig over ouder worden en hij haalt herinneringen op aan mensen die hem ontvallen zijn, zoals zijn ouders, zijn goede vrienden zoals bijv. Willem Wilmink. Wat denkt u? En zou u dit ook zo schrijven?

schrijf me
wat je aan hebt
schrijf me
wat je ziet
schrijf me
wie er ook is
wie er niet

schrijf me
waar de zon staat
schrijf me
zijn daar bloemen
schrijf me
zijn er pepermuntjes
zijn er boeken

schrijf me
is er sneeuw
schrijf me
is er een soort geloof
schrijf me
is er donker
is er hoop

schrijf me
wat je denkt
schrijf me
of het regent

schrijf me
is er een theater
schrijf me
wie er speelt
is er daar
een strand
en wie loopt er
met je mee

en wie loopt er ...

schrijf me
hoe je haar zit
wie je mist

Ad Geerling





Corona Winter 2021

.....Ik kom altijd alleen op bezoek



...wanneer zouden wij weer mogen?

**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**



Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk

vrijdag 19 februari 2021
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op
<http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

Rosanne Hofman tel: 06 1168 1786
kerkelijkwerker@openkring.nl

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliet tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl

(alles onder voorbehoud: zie website en facebook)

februari		maart	
1		1	
2	20.00 u, moderamen	2	20.00 u, moderamen
3		3	
4	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	4	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
5		5	
6		6	
7	09.30 u , ds. C. Baljeu,	7	09.30 u , mw. R. Hofman, jongerenkring ?
8		8	20.00 u, diaconie
9		9	
10		10	
11		11	
12	17.00 u, eetgroep 2 ?	12	17.00 u, eetgroep 2 ?
13		13	
14	09.30 u , ds. N. Eijgenraam	14	09.30 u , ds. C. Baljeu
15	20.00 u, kerkenraad	15	20.00 u, kerkenraad
16		16	
17		17	
18		18	
19	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 17.00 u, eetgroep 1 ?	19	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 17.00 u, eetgroep 1 ?
20		20	
21	09.30 u , ds. C. Baljeu	21	09.30 u , ds. A. Zweers, jongerenkring ?
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28	09.30 u , ds. S. van der Zee	28	09.30 u , ds. C. Baljeu
		29	
		30	
		31	

**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**

