

# De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

januari 2019

## Meditatie ds. Cor Baljeu

### Vrede op aarde, kerst 2018

De nadering tussen de wereld en de kerk is het sterkst met Kerst. Kerst wordt vrijwel overal gevierd. De muziek, die het winkelend publiek een gezellige en knusse sfeer biedt, wordt in winkelcentra gedurende adventstijd gedomineerd door Kerstmelodieën. Weliswaar niet altijd de liederen die direct naar het Kerstevangelie verwijzen, zoals 'Jingle bells' en 'Rudolph the red nosed reindeer', maar Jozef, Maria en het kindje ontbreken (nog?) niet. Kerst is het christelijke feest dat het meest voorstelbaar is voor 'buiten': de geboorte van een kind. Pasen wordt al moeilijker en Pinksteren is onvoorstelbaar.

Met Kerst wordt er over en weer bezoek verwacht. Ouders van jonge gezinnen moeten kiezen tussen haar/zijn ouders, of zijn/haar ouders. Een keuze tussen twee adressen, hier en daar drie en soms zelfs vier adressen. Adressen bewoond door familieleden die met verwachtingen leven, een lastige keuze, want met Kerst wil je toch niemand teleurstellen? En dan wil je ook nog de kerstrust van je eigen op te bouwen kerngezin niet vergeten. Als je op de ene plek kerst viert, kan dat niet tegelijkertijd op een andere plek. Oh, wat zijn we blij met de tweede Kerstdag!

Kerst is ook het feest waarop eventuele eenzaamheid extra gevoeld wordt, helemaal als het de eerste Kerst is nadat je geliefde het jaar daaraan voorafgaand is overleden.

'Vrede op aarde, kerst 2018' is de titel van deze meditatie. 'Vrede op aarde' zingen we uit volle borst tijdens het 'Ere zij God'. De doden op de



Kerstmarkt in Straatsburg roepen de spookbeelden van Parijs, Londen, Brussel en Berlijn weer op. De woorden 'vrede op aarde' klinken nu anders dan voorheen. Geen associaties meer met gezellige en knusse sfeermuziek in winkelcentra of bij het knetterend open haardvuur. De vraag hoe het met vrede op aarde is gesteld, is de afgelopen jaren een lastige en weerbarstige geworden. Hoe zal het met de vrede gesteld zijn in het komend jaar? Is er dan nog ruimte voor gezelligheid en knusheid? Of blijken gezelligheid en knusheid toch secundaire waarden tijdens Kerst? Gaat het dan toch om dat Kind? Het Kind, geboren in een veevoederbak, of – zo u wilt – in de knusser klinkende kribbe. Het Kind wiens ouders gedwongen werden om met hem naar Egypte te vluchten (Mattheüs 2, 13 – 15). Ja, Jezus was als baby vluchteling, omdat hij toen al op een dodenlijst vermeld stond. Hoe zijn gezin gevlucht is, vertelt het verhaal niet, maar ga er gerust vanuit dat er ontberingen zijn geweest.



‘Komt, verwondert u hier, mensen’ (NLB 478) zingen we deze dagen. Dit lied geeft aan waarover het gaat. Onder andere dit lied geeft uiting aan verwondering over het wonder van Kerst. Wat hier gebeurt kan niet waar zijn. Jezus is vorst, maar we zien hem zonder pracht. Hij is het licht. Hij is met ons in de duisternis.

Het laatste vers loopt uit op een tweetal paradoxen waarin je ook zelf betrokken wordt. Hij deed het voor jou. ‘Maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood!’ Dit wonder bindt al eeuwenlang mensen samen. Daar waar dit wonder mensen samenbindt, vinden we vrede op aarde, ook in 2018.

Gezegende kerstdagen en een hoopvol 2019!  
Ds. Cor Baljeu



# Mededelingen

## Vieringen eind december

24 december 19:00 uur	Kinderkerstfeest
25 december 9:30 uur	Kerstviering ds. C. Baljeu
30 december 9:30 uur	ds. C. Baljeu
31 december 19:30 uur	Oudejaarsviering ds. A. Geerling

## De laatste maanden van 2018, de eerste maanden van uw nieuwe predikant

Na afloop van de dienst van verbintenis en intrede zondag 30 september jongstleden passeerden vele gezichten met vriendelijke en welkome woorden in de mond en dito blikken in de ogen. Het welkom accentueerde de reeds eerdere warme en ontspannen kennismaking: het werd een verlengstuk van de gemeenteavond op maandag 18 juni. De maanden oktober en november zijn de maanden geworden van voorbereiden op en verhuizen zelf, maar ook afscheid nemen van Pijnacker. Het zouden maanden blijken van honderden kilometers op het asfalt van de A12 en de A28.

Zondag 28 oktober mocht ik voor het eerst voorgaan in de dienst samen met de Stinskerk. Het rijke woord 'verbindend' kwam meerdere malen langs. Ondertussen de eerste keer als moderamen en Kerkenraad bij elkaar gekomen, kennismaken, gevoel krijgen 'hoe de hazen lopen'. De kwetsbaarheid rondom het Heilige Huisjes project voelend, de zorgvuldigheid rondom dit onderwerp in de Algemene Kerkenraad bemerkend. De nieuwe collega's leren kennen. Eerste pastorale bezoeken gedaan.

Begin november afscheid van vele niet-kerkelijke contacten in Pijnacker, van buurtgenoten, sportmaten, de serviceclub, de 'medehondenuitlaters' en zondag 4 november daar nog eenmaal voorgaand: namen noemen van hen die hun zijn ontvallen. In de dagen op weg naar het graf of crematorium sta je zo dichtbij rouwende mensen. Nee, niet op eeuwigheidszondag, zondag 25 november, toen zaten Sonja en ik in

de Marktpliekerk te Hoofddorp. Kerk van onze doop, kerk van ons huwelijk, kerk van onze belijdenis, kerk van afscheid van onze ouders. De namen van mijn schoonmoeder en mijn vader werden toen en daar genoemd. Sonja en ik, beiden staken wij een kaarsje aan.

De rouw vanwege afscheid – februari en april – van ons voorgeslacht, maar later in het jaar de vreugde vanwege de komst en uitbreiding van ons nageslacht. In juni en november werd ons leven verrijkt met twee kleinzoons, in Zwolle en Groningen.

Binnen de gemeente een goede en inhoudelijke kennismaking met de pastorale bezoekersgroep. Wat een belangrijk en waardevol werk doet zij! Een creatieve kennismaking met de seniorengespreksgroep, waarin de aanwezigen kort vertelden wat de Open Kring voor hen betekent.

Dat is veel en kostbaar!

Ondertussen is de Kerstliturgie vrijwel klaar, het Open Kring koor repeteert en zijn we op weg naar een nieuw jaar.

Mede namens Sonja wens ik u gezegende kerstdagen en een ontmoetingsrijk 2019.

Ds. Cor Baljeu

### ***Seniorengesprekskring***

De data voor de seniorengesprekskring dit jaar zijn:

17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april

Met vriendelijke groet,

Willy de Wit

### ***Yentl***

In januari komen we een weekje later bij elkaar: op 15 januari om 20.00 uur in de Open Kring. Nieuwe leden zijn welkom!

Wieke en Anneke verzorgen de avond, het onderwerp is op dit moment nog niet bekend.

Verdere informatie volgt op de Zondagsbrief van 13 januari.

Anneke Lei en Christien Enting (06 30889591)

## ***Wandel mee naar Pinksteren***

Pinksteren is het feest waarop de leerlingen van Jezus woorden ontvangen voor hetgeen ze drie jaar lang hebben mogen meemaken. Gesterkt door Gods Geest pakken ze hun eigen verantwoordelijkheid op. Ze hoeven niet meer aan de hand van Jezus mee te lopen, ze staan nu op eigen benen. Ze bewandelen vanaf nu hun eigen weg.

Als kind word je in onze traditie gedoopt. Je gaat hand in hand mee met je ouders. Je volgt hun levenswijze, hun levenspad. In de puberteit maak je je geleidelijk los van je ouders. Je laat toenemend een eigen geluid horen: 'Ik lijk misschien wel op vader of moeder, maar ik ben hem of haar niet!' Ook al blijven de gelijkenissen met de ouders bestaan: jij bent steeds meer jij!

En de doop: neem je die ook voor eigen rekening? Dat is de hoofdvraag tijdens de wandeltocht op weg naar Pinksteren. Die wandeltocht is grotendeels overdrachtelijk bedoeld, maar in het eindstadium gaan we ook daadwerkelijk wandelen. Aan het einde van de totale wandeltocht borrelt de vraag op: '...wil jij je geloofsbelijdenis uitspreken tijdens de Pinksterviering?'

Na Advent, Kerst en Nieuwjaar wil ik de wandeltocht beginnen. Eerst namen verzamelen, dan een datumprikker, vervolgens samen een programma samenstellen. En dan op pad!

Wie wandelt mee?

Informatie en opgave: ds. Cor Baljeu, [ds.cor.baljeu@openkring.nl](mailto:ds.cor.baljeu@openkring.nl)

Tel. 0529 467477



Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag.

De data voor dit jaar zijn:

13 januari, 27 januari, 10 februari, 3 maart, 17 maart, 31 maart, 14 april, 12 mei en als laatste bijeenkomst 26 mei.  
We zien jullie graag in de keuken!

De leiding van de Jongerenkring



### **Diaconaal project 2018**

De acties voor het diaconaal project lopen eind dit jaar af. In het volgende wijkblad maken we bekend wat het eindbedrag is geworden. Maar hierbij alvast een reactie en een dankwoord van Anneke Hanegraaf, zus van één van de diakenen.

Namens de Dolma Foundation en in het bijzonder het Piers Helsen Rehabilitation Centrum wil ik iedereen bedanken die meegeholpen heeft aan de geldinzameling. Vanuit Nepal kreeg ik verheugde berichten. Er is behoefte aan nieuw materiaal voor de fysiotherapeutische activiteiten ten behoeve van de kinderen in het centrum. Ook blijft er structureel geld nodig voor de kinderen die ondergebracht zijn in het centrum.

De fancy fair op 3 november was een gezellige activiteit en ik had het genoeg daarbij aanwezig te zijn. Ontroerd was ik door de tekeningen van de kinderen. Wat zou Piers Helsen, die dit project ooit startte, maar helaas overleden is, dit alles mooi hebben gevonden. Hij geloofde in het kleine begin dat uitstraalt door de samenhangigheid en goede wil van de mensen.

Op de facebookpagina van de Dolma Foundation zijn een paar foto's geplaatst om de dankbaarheid te tonen voor de mensen in het verre Nederland die hun betrokkenheid bij dit project getoond hebben. Hartelijk dank allemaal.

## Kerkbalans 2019

*Heer, mijn God mag ik geloven  
Dat uw Naam is" Ik zal bij je zijn "  
een naam als een afspraak, een belofte  
een teken van leven?*

*Heer, mag ik geloven dat u ons leven binnenkomt  
Zo klein en kwetsbaar,  
Zo aards en afhankelijk  
Als een pasgeboren kind?*

*Mag ik geloven dat u tot ons komt  
als Vredevorst  
Als Heelmeester en Raadsman  
die zich laat noemen Immanuel, God-met-ons?*

*Hoe kunnen wij u danken  
voor de komst van Jezus  
De man van belofte  
die ons leidt naar  
het land van belofte , geloofd zij uw Naam!*

Deze dichtregels van Jaap Zijlstra vond ik in de adventskalender van de PKN. U zult zich misschien afvragen wat Advent en Kerkbalans met elkaar te maken hebben ? Ik denk dat we in dat licht van de komst van het kindje Jezus de actie houden in januari. Dit grote feest vieren we met elkaar in de kerk. Daar ontmoeten en zoeken we God en elkaar en spreken daar onze verwachting en onze hoop uit.

Dat kunnen we alleen thuis doen, maar het feest wordt groter en intenser als we dat met elkaar kunnen doen. En daarom willen we graag onze kerken in stand houden om dit feest te vieren. En daar is ook geld voor nodig. Daarom vragen we u te geven voor de kerk.

Fred Ridderbos, kerkrentmeester



# Berichten van de kerkenraad

## **Verslag van de kerkenraadsvergadering van 19 november 2018**

Hans opent de vergadering met “gedachtenspingsels van Hans” i.c.m. een stukje wat geschreven is bij Lied 842.

Sytske vertelt dat de totale opbrengst van de Fancy Fair, bestemd voor het diaconale project, op ongeveer 1.500 euro zal uitkomen. De diaconie is ontzettend blij met dit bedrag.

Op de agenda staat als punt: beamervoorstel. De kerkrentmeesters hebben de opdracht gekregen om uit te zoeken wat het beste zou zijn in de Open Kring. En wat daar dan de kosten van zijn. Het voorstel is nu om twee schermen op te hangen aan de zijkanten van het liturgisch centrum. Er wordt gekeken wanneer de schermen gebruikt zullen worden. Dat zal vooral met rouw- en trouwdiensten zijn, maar ook in de “gewone” diensten kan er gebruik van gemaakt worden. Denk aan het laten zien van filmpjes e.d. Er wordt besloten om een nieuwe offerte op te vragen voor twee, iets grotere, schermen die verrijdbaar/kantelbaar zijn.

Voor de vloer in de Open Kring zijn twee opties mogelijk, of helemaal vernieuwen of de bovenlaag er af schrapen en opnieuw “vullen”. De voorkeur gaat uit naar helemaal vernieuwen van de vloer. De aanvraag zal ingediend worden bij de AK.

Het project Heilige Huisjes is het volgende punt op de agenda. Er ligt een voorstel inzake de Grote Kerk om de grond te verkopen aan de Stichting. Dan mag de Grote Kerk gratis gehuurd worden voor diensten op bepaalde tijden. Dat betekent dat de kosten behoorlijk dalen. Het cluster Sionskerk en Jeruzalemkerk krijgt meer tijd om aan dit cluster te wennen, zij krijgen daarin begeleiding van een procesbegeleider. Hans geeft aan dat ook het Zonnehuis betrokken moet worden binnen het project Heilige Huisjes. Er zal een gesprek gepland worden met het Zonnehuis hierover, samen met enkele mensen van de Stinskerk.

Er zijn nog diverse vacatures. Preekvoorzener (\*red.: in deze vacature is inmiddels voorzien), Ouderling – kerkrentmeester en twee vacatures binnen de diaconie.



De mededelingen vanuit het moderamen: Jantine is nog steeds ziek als gevolg van haar zwangerschap. We zullen nadenken over de invulling van de woensdagmorgen, kijken of iemand dat op kan pakken. De diaconie doet melding over de Kerstcampagne. Dit jaar is het thema: kinderen in de knel. Er zullen kaarten uitgedeeld worden op 1<sup>e</sup> Kerstdag. De kerstattenties zullen op zaterdag 15 december verspreid worden. Lucinda is bezig met het regelen voor de huiskamerpakketten voor Dimence en het Zonnehuis. Vraag aan Cor of hij een kerstgroet wil maken bij de attenties. De diaconie denkt alweer na over de invulling van de Fancy Fair in 2019. Jongerenkring; een aantal jongeren zou wel een dienst willen leiden, samen met Cor. Dit zal opgepakt worden door de leiding van de Jongerenkring samen met Cor. We sluiten de vergadering door samen te zingen Lied 280.

Lianne Molhoek



## Samenraapsel

*Het is niet de criticus die onze waardering verdient. Niet degene die uit kan leggen waarom de ander struikelt. Die precies weet wat iemand die tenminste in actie komt, beter had kunnen doen. Onze waardering is voor de man die daadwerkelijk in de arena staat. Zijn gezicht ontsierd door stof, zweet en bloed. Die zich kranig weert. Die fouten maakt. Steeds weer tekortschiet. Omdat dat nou eenmaal onvermijdelijk is. Die desondanks probeert iets te bereiken. Die toewijding kent. Zich geeft voor de goede zaak, die als hij slaagt, de overwinning proeft. En als hij faalt, tenminste grote moed heeft getoond.*



Theodore Roosevelt

Dit wat langere citaat heb ik opgeduikeld uit een van mijn vele boekjes waarin ik opmerkelijke uitspraken pleeg neer te pennen. Ik heb het toentertijd waarschijnlijk opgeschreven als een woord dat mij alsnog raakte. Het raakte mij vooral omdat ik in mijn predikantsambt tegen nogal wat kritiek opgebotst ben. En het raakte mij omdat ik mijn volwassen leven lang behept ben met die karaktertrek die je onder gereformeerden veel aantreft, het besef dat 'wij geheel en al onbekwaam tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad' zijn (Heidelberger Catechismus, zondag 3, vraag en antwoord 8). Behept dus met een interne criticaster, die bij alles wat je doet over je schouders meekijkt en het nooit goed vindt, nooit tevreden is, het altijd beter zou willen, een interne censor, je eigen manager met wie je constant in een functioneringsgesprek verwickeld bent. Kortom: het calvinistische schuldgevoel.

De uitspraak van Roosevelt is dan ook een zelfje voor een dergelijke gereformeerde ziel. Precies, zo is het, je dóet tenminste wat, nooit geschoten is altijd mis. En waar gehakt wordt, vallen spaanders, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, schieten je daden tekort. In de uitspraak wordt de inspanning en de toewijding erkend en herkend, het wakker liggen in de nacht, het gepieker en de zwaarmoedige buien. Hartelijk dank, Theodore.

Ad Geerling





## 6 JANUARI 2019, 19.00 u. INTERRELIGIEUZE VIERING VOOR VREDE

### Pelgrimage

Op weg gaan, op weg geroepen worden – in de interreligieuze vredesviering van 2019 komt dat aan de orde.

De drie Abrahamitische godsdiensten, Islam, Jodendom en Christendom zoeken elkaar op in hun verlangen naar vrede. Het thema is dit jaar Pelgrimage. Alle drie de godsdiensten kennen de pelgrimage, het gaan van een weg waarop bezinning op geloof en leven aan de orde is: 'Waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe, en op welke wijze verbind ik mij met mensen om mij heen en met God?'

Vanwege uitzien naar vrede zijn we bij elkaar. Vrede voor de weg die mensen door het leven hebben te gaan. En dat er een samen optrekken is – in vrede. Wereldwijd.

## Pelgrimage

Verbinding  
en ontmoeting

Jodendom, Islam  
en Christendom

Met elkaar  
optrekken in  
leven en werk  
voor de wereld

6 januari 2019  
19.00 uur

Ulu Moskee  
Gomberstraat  
340

EEN JAARLIJKSE  
ACTIVITEIT VAN

**SLAG**

Samen Leven  
Anders Geloven



Kopij voor het volgende nummer van  
het wijkblad van de Open Kring  
**uiterlijk**

vrijdag 18 januari 2019  
aanleveren per e-mail bij de  
redactie: [redactie@openkring.nl](mailto:redactie@openkring.nl).

Voor het laatste actuele nieuws kijk  
op <http://www.Openkring.nl>.

### Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle  
[Info@openkring.nl](mailto:Info@openkring.nl)  
[www.openkring.nl](http://www.openkring.nl)

### Reservering kerkzalen

[kerkrentmeesters@openkring.nl](mailto:kerkrentmeesters@openkring.nl)

### Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477

### Kerkelijk werker

Jantine Huisman tel: 0644856602  
Geke Cleveringa tel: 0657993266

### Scriba wijkkerkenraad

Miranda Landsman, tel: 420 18 76  
Drapenierlaan 24, Zwolle  
[Scriba@openkring.nl](mailto:Scriba@openkring.nl)

### Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70  
Bronstraat 4, Zwolle  
[Wijkadministratie@openkring.nl](mailto:Wijkadministratie@openkring.nl)

### Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76  
Drapenierlaan 24, Zwolle  
IBAN: NL02 RABO 0377376191  
[Penningmeester@openkring.nl](mailto:Penningmeester@openkring.nl)

### Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:  
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744  
Goudplevierstraat 123, Zwolle  
[Zondagsbrief@openkring.nl](mailto:Zondagsbrief@openkring.nl)

### Diaconie

Secr.: Wim Vliek tel: 0649964719  
Hofstedestraat 1, Zwolle  
[Diaconie@openkring.nl](mailto:Diaconie@openkring.nl)

### Redactie

[Redactie@openkring.nl](mailto:Redactie@openkring.nl)

### Wijkblad digitaal?

[kerkblad@openkring.nl](mailto:kerkblad@openkring.nl)



# Agenda

januari	februari
1	1 17.00 u, Eetgroep 2
2	2
3	3 <b>09.30 u</b> , ds. M. van Beusichem
4 17.00 u, Eetgroep 2	4 18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen inleveren kerkbalans
5	5
6 <b>10.00 u</b> , ds. C. Baljeu, Nieuwjaarsmorgengebed	6 19.30 u, Open Kring koor
7 18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen	7 19.00-20.30 u, Schoonmaakgroep
8	8
9 19.30 u, Open Kring koor	9
10 19.00-20.30 u, Schoonmaakgroep	10 <b>09.30 u</b> , mw. J. van der Zee Jongerenkring
11	11 20.00 u, moderamen
12	12
13 <b>9.30 u</b> , mw. J. Huisman Jongerenkring	13 19.30 u, Open Kring koor
14 20.00 u, moderamen	14
15	15 17.00 u, Eetgroep 1
16 19.30 u, Open Kring koor	16
17 09.30-11.30 u Senioren	17 <b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu, doopdienst
18 17.00 u, Eetgroep 1	18
19	19
20 <b>9.30 u</b> , ds. A. Geerling	20 19.30 u, Open Kring koor
21	21 09.30-11.30 u Senioren 20.00 u, kerkrentmeesters
22	22 9.00-11.00 u, Schoonmaakgroep
23 19.30 u, Open Kring koor	23
24	24 <b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu
25 9.00-11.00 u, Schoonmaakgroep	25
26	26
27 <b>9.30 u</b> , ds. C. Baljeu, Avondmaal, bevestiging ambtsdragers, Jongerenkring	27 19.30 u, Open Kring koor
28 20.00 u. Wijkkerkenraad	28
29	
30 19.30 u, Open Kring koor	
31	