



De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

januari 2021

Meditatie Ds. Cor Baljeu



Blijf in mijn liefde

Januari is de maand waarin de week van het gebed voor de eenheid van christenen plaatsvindt, dit jaar van 17 tot en met 24 januari. Ieder jaar is er een thema aangereikt door een bijzondere groep christenen, die ergens in de wereld stil hun werk doen.

Dit jaar leveren de zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) het thema. Zij wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap wijdt zichzelf aan eenheid en gebed. Het evangelie naar Johannes reikt in hoofdstuk 10 dit thema aan: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.' Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid, aldus de website weekvangebed.nl.

De week van het gebed voor de eenheid onder christenen roept vragen op. Stel nu dat u als lezer volstrekt niets weet van kerk, noch geloof. Ik noem u even naïeve lezer. Dan vraagt u zich wellicht af: week van gebed voor de eenheid onder christenen? Is er dan geen eenheid? Jullie komen toch bijeen rondom de figuur Jezus? Jullie komen toch bijeen als kinderen van één Vader, één doop, één Geest, één Woord? (NLB 968, 2).

Kennelijk is er niet altijd één geest geweest. Anders is zo'n week toch niet nodig? Wat zouden wij kerkmensen u, naïeve lezer, moeten antwoorden? En met welk gemoed? Schaamte? Laconiek? Verontschuldiging? Het was de generatie van onze voorouders! Kun je ons toch niet kwalijk nemen? Met welk gemoed dan ook: we kunnen niet om de kerkgeschiedenis heen. Een geschiedenis van schisma's en scheuringen. Dit roept bij u, naïeve lezer, nieuwe vragen op: Waarom hebben jullie elkaar verlaten? Waarom zijn jullie uit elkaar gegaan? De antwoorden op deze vragen zijn gegoten in regels. Regels die duidelijkheid geven. Te vaak echter werden die regels belangrijker dan de Here God zelf. Dan verstarren regels, ze stollen, ze worden massief en verworden tot dogmatisme, in plaats van dogmatiek.

Het is dus een geschiedenis van starheid en daaruit voortvloeiende regels geworden. Bij u, naïeve lezer, staat de kerk nu bekend als een beklemmend geheel van rationele regels. Terwijl geloof, religie en kerk in essentie gaan over spirituele voeding van de ziel. Beschamend eigenlijk dat dit bij u, naïeve lezer, niet bekend is.

Moeten we ons nu blijven schamen en verantwoorden? Ja en nee. Ja, de kerk heeft nu eenmaal een geschiedenis en daar maken wij deel van uit. Nee, want de kracht van het christendom zit in vergeving en opnieuw beginnen. Anders worden we als de vrouw van Lot: zij staarde achterom en verstarde tot zoutpilaar (Genesis 19, 26), geen toekomst.

Juist de toekomst is in deze tijd onzeker. Door de goede wensen voor het nieuwe jaar galmt onzekerheid: 'Kunnen afspraken wel doorgaan? Zal corona geen roet in het eten gooien?' We horen over complottheorieën, signalen van angst en onzekerheid, mondiaal neemt de verdeeldheid toe. Juist dan is het belangrijk als kerk één te zijn. Eén in Zijn liefde.

Ik wens u een nieuw jaar toe waarin de kern van de kerk krachtig blijkt te zijn.

Ds. Cor Baljeu

Mededelingen

Jaar vol BONHOEFFER75

Al is dit het eerste nummer van het nieuwe jaar, het wijkblad verschijnt in een tijd dat er veel jaaroverzichten zullen zijn. Uiteraard zal de pandemie daarin centraal staan, ook het kerkelijk leven is anders geworden. Maar 2020 was meer dan alleen corona, net als in de Open Kring. Er zijn dit jaar vijf kinderen gedoopt, een ouderling werd bevestigd, we ontdekten zangtalenten in de gemeente, die solo of als duo het lied in de liturgie droegen, technici brachten de beelden sfeervol op uw tablet, iPad of anderszins in uw huis. Al is elkaar ontmoeten vrijwel onmogelijk, we blijven verbonden. Als predikant staat voor mij 2020 niet alleen in het teken van corona, dit jaar zal in herinnering blijven als het jaar vol BONHOEFFER75.

Vrijdagmiddag 28 juni 2019 zat ik met drie theologen uit de gemeente rondom de keukentafel van de Open Kring. We spraken over het vele creatieve dat de Roos van Culemborg de Protestantse kerken van Nederland in haar werkschrift aanbood rondom BONHOEFFER75. Wat van dat vele past bij de Open Kring? Het antwoord vormt een overzicht van een jaar vol Bonhoeffer. In chronologische volgorde:

Kunstgroep

Na oproepen in zondagsbrieven van de Open Kring en de Stinskerk kwamen we dinsdag 21 januari met negen vrouwen en mannen bij elkaar. Met het gedicht van Bonhoeffer 'Wie ben ik?' als inspiratiebron. Een deelnemer haakte na afloop af. Marijke Deinema, Nanda Vaartjes, Frouwien Rose, Popke Alkema, Roeland ten Broeke, Anne Zweers en Hans van Eerbeek maakten mooie en indrukwekkende werkstukken.



Deze kregen – met hun overwegingen, die we donderdag 27 februari met elkaar bespraken – een plek in de liturgie van de zondagen in de veertigdagentijd, inclusief de Paasviering. Ook een plek in de latere reizende expositie.

Film

Na een inleiding door Edward van 't Slot (plaatsgenoot en Bonhoeffer deskundige), werd dinsdag 4 februari – geboortedag Bonhoeffer – de film *Agent of Grace* getoond in de kerkzaal, hierin worden de laatste jaren van het leven van Dietrich Bonhoeffer weergegeven. Ongeveer zeventig vrouwen en mannen bekeken de film en na afloop werd er informeel een uur doorgepraat onder het genot van een hapje en een drankje.



Lectio Divina

Lectio Divina op basis van teksten van Bonhoeffer. Dit heeft eenmaal plaatsgevonden, een week later was daar de intelligente lockdown, drie personen waren aanwezig.

Reizende expositie

Gedurende de maand november was er in de Open Kring een reizende expositie, ook de Peperbus besteedde hier aandacht aan. Enkele gemeenteleden stelden vrije tijd beschikbaar om de bezoekers te begeleiden zodat het bezoek verantwoord plaats kon vinden. Ondertussen luisterden de bezoekers naar de CD *Silent Voices* van de 'Sunshine Cleaners', *songs inspired by Bonhoeffer's Prison Poems*. Ondanks de tijdelijke aanscherping van de toen nog gedeeltelijke lockdown hebben zo'n 35 mensen de expositie bezocht.

Zangavond

Zondagavond 3 mei wilden Ton Lans en ondergetekende een zangavond met liederen van René van Loenen uit het werkschrift van de Roos van Culemborg organiseren, helaas: corona. Alsnog gebruikten wij deze liturgie tijdens de eredienst van zondag 8 november, dag van de Kristallnachtherdenking. Echter die zondag liet de techniek ons in de steek. Dinsdag 24 november hebben we deze dienst opnieuw opgenomen, ook als een beelddocument en herinnering aan het totale project. Ook de werkstukken van de Kunstgroep zijn erin opgenomen. Deze kunt u nog altijd bekijken via de website van de Open Kring.

Wijs van hart

In juli bracht uitgeverij de Pinne het boekje 'Wijs van hart' uit, geschreven door ds. Doede Wiersma. Het blijkt een mooi boekje te zijn over het mensbeeld van Dietrich Bonhoeffer. Met zeven man en vrouw bespraken we dit boekje. Elders kunt u de elf afsluitende elfjes lezen.

In het vat?

'Wat in het vat zit, verzuurt niet', zo luidt het spreekwoord. Slechts één geplande activiteit is vanwege corona niet doorgegaan.

Witte donderdag, 9 april was het precies 75 jaar geleden dat Dietrich

Bonhoeffer werd geëxecuteerd. Na de dienst van deze eerste van de 'drie dagen van Pasen' zou u uitgenodigd worden om het tweede deel van de documentaire 'Memories and perspectives' te bekijken en te bespreken. Dit deel gaat over de (geestelijke) kerkstrijd, een deel dat veel actuele gesprekstof biedt. Wellicht in 2021 na de tweede golf?



Wijs van hart in 11 elfjes

Nadat we het boekje dicht sloegen, bespraken we afsluitend wat er was blijven hangen. De neventitel van het boekje is het mensbeeld van Bonhoeffer. Wat is zijn mensbeeld volgens jou? Associatief in één of twee woorden. Ze werden op een flap-over geschreven.

Woorden

Werelds geloven, gerechtigheid, medemenselijkheid, aanklager, doen is geloven v.v., lotsverbondenheid, diepte/breedte, godsgeloof, kern.

Elfje

Een elfje bestaat uit elf woorden. De structuur van een elfje is:

Regel 1 = een woord;

Regel 2 = twee woorden, die wat zeggen over het eerste woord;

Regel 3 = drie woorden, die wat zeggen over de woorden van de tweede regel;

Regel 4 = vier woorden, hier gebeurt wat, daarom minimaal een werkwoord, in de eerste drie regels nog niet;

Regel 5 = een afsluitend woord als in een zucht gezegd.

Elfjes over het mensbeeld van Bonhoeffer:

(Vijf deelnemers maakten er twee, een afwezige stuurde deze later via de mail)

medemenselijkheid
tweede gebod
van Gods zoon
geïnspireerd door zijn Vader
navolging

medemenselijkheid
Gods zoon
uit een maagd
voor ons geleden, gestorven
genade
Co

geloven
eenzaam bestaan
lijden aan God
de hoop blijft open
merkbaar

kerk
woorden horen
over jou zelf
je gelooft jezelf niet
toch
Siebren

geloof
mens zijn
op deze aarde
als integer mens leven
actie

beschaving
instortingsgevaar dreigt
verzet met medestanders
kracht putten uit geloof:
overwinning

kern
standvastige kwetsbaarheid
een zachte kracht
dat is de mens
Jezus



keuze
in geloof
vanuit je binnenste
voor het goede opkomen
verzet
Popke

kerk
hakenkruis versiering
verzet bijbelse gronden
protesteren, voorgaan, lijden,
geloofskracht:
toekomst
Herman

mens
Adam, Eva
verleidelijke uitdagende appèl
waar ben jij dan?
aangesproken
Cor

ik
stuk ontdaan
in protest verzet
ging lijden om Jezus
gevangenis
Joke



Berichten van de kerkenraad

Verslag van kerkenraadsvergadering

Hieronder de hoofdpunten van de digitale vergadering van de kerkenraad op 7 december.

Met de vertegenwoordigers van het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad (van de PGZ) hebben wij gesproken over de voortgang met de betrekking tot onze rol en voortgang in het project Heilige Huisjes. Hierbij gaat het o.a. voor onze wijk om onze samenwerking met de Stinskerk in het cluster Zwolle West. Na hun vertrek zijn wij er als kerkenraad nog verder op doorgegaan n.a.v. ons gezamenlijk overleg in november met de Stinskerk. In dit overleg is aangegeven, dat veel beoogde gezamenlijke activiteiten niet zijn doorgedaan. Covid is daarvan één van de oorzaken. Maar dat is niet het enige. De samenwerking binnen de werkgroep is nog niet optimaal. Dit komt mede door de samenstelling van de werkgroep: wel of geen vertegenwoordiging vanuit het moderamen en de invloed op de besluitvorming daardoor. En daarnaast de vraag: is de werkgroep voor uitvoering praktische zaken/opdrachten of ook beleidsmatig? Dit heeft geleid tot een voorstel. De samenstelling van de werkgroep wordt aangepast. De werkgroep Open Kring-Stinskerk gaat aan de slag op basis van gerichte opdrachten van de kerkenraden. Voorts heeft de werkgroep tot doel de samenwerking tussen beide gemeentes te stimuleren. De kerkenraden bespreken in hun gezamenlijk overleggen de beleidszaken. Het is goed om te constateren, dat er in een open sfeer is gesproken waarbij alles erop gericht is zoveel mogelijk samen te werken binnen Zwolle West.

De diensten rondom de Kerst en de eerste zondag van het kerkelijk jaar zijn inhoudelijk besproken. De daadwerkelijke invulling vindt u terug in de Zondagsbrief en/of het wijkblad.

Het ligt in de bedoeling, dat de lectoren vanaf Kerst ook weer hun rol gaan vervullen in de kerkdiensten.

Er is een profielschets opgesteld voor de vacature voor een nieuwe organist. Deze wordt binnenkort geplaatst in Gaandeweg en daarna in eventuele andere media.

Actie Kerkbalans

Weer zal in januari 2021 de actie Kerkbalans worden gehouden van 16 tot en met 30 januari. Het moment in het jaar om uw kerk financieel te ondersteunen en in stand te houden. Hoe belangrijk vinden wij dat? Een vraag die u voor uzelf mag beantwoorden. Wij zien vol verwachting uw antwoord tegemoet. Dit jaar zal het anders verlopen dan andere jaren. Met de kennis van nu vinden wij het onverantwoord om uw reactie bij u thuis op te halen, dus zal de actie anders gaan dan we gewend zijn.

**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**



Wij gaan het op de volgende manier organiseren:

Zoals u gewend bent wordt de envelop bij u door de bus gedaan in de eerste week van de actie.

Dan zijn er 3 mogelijkheden om de reactie weer in te leveren:

1. U doet de ingevulde kaart in de daarvoor bestemde retourenvelop en u doet deze in de bus bij uw contactpersoon zoals die staat vermeld op de envelop. Dus de envelop ook even bewaren tot u uw reactie heeft ingevuld.
2. U verstuurt via de extra bijgevoegde antwoortenvelop uw reactie naar het Kerkelijk Bureau.
3. U doet uw retourenvelop met uw reactie in de doos die in de hal van de kerk komt te staan.

Als u niets doet, gaan wij op een later moment alsnog proberen uw reactie bij u op te halen. Dat is extra werk voor de vrijwilligers en is misschien dan nog steeds risicovol. Daarom het dringende verzoek aan u om één van de drie mogelijkheden te benutten.

Er zijn helaas geen waardevolle contactmomenten meer, maar dat is nu even de werkelijkheid.

We hopen in de toekomst elkaar weer te kunnen ontmoeten. Want dat is onmisbaar in onze gemeente.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact op nemen met André Wagenaar 038-4201080 of Fred Ridderbos 038-4547845.

Namens de kerkrentmeesters van de Open Kring,
Fred Ridderbos

Verzoek kerkelijk bureau

Ja, ik doe mee!

Het kerkelijk bureau is gestart met het verzamelen van mail-adressen om in de toekomst financiële acties digitaal te kunnen verwerken.

Dit houdt in dat we dan geen enveloppen meer sturen, maar dat u een e-mail krijgt. Als u dat wilt tenminste.

Heeft u nog geen mail gehad van het kerkelijk bureau over digitaal meedoen met kerkbalans, dan is uw mailadres nog niet bekend bij ons. Zou u dan uw mailadres, o.v.v. uw naam en postadres willen sturen aan administratie@pknzwolle.nl.

Het scheelt printen, couverteren en rondbrengen door vrijwilligers en in deze tijden van corona is dat heel prettig.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Kerkelijk Bureau; administratie@pknzwolle.nl; 038- 421 75 96

Jongerenkring

Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag. Marlies, Eric, Riët en Gerald ontvangen jullie graag in de keuken.

De data voor dit jaar en 2021 zijn : 10-01-2021, 24-01, 7-2, 7-3, 21-3



Kinderkring in Corona tijd

Al een aantal maanden kunnen we niet meer naar de kerk. Wel is er elke week een online-dienst, maar daar is voor jullie niet altijd veel te horen en te zien.

Dat is natuurlijk erg jammer, graag zouden we samen met jullie in de Kinderkring luisteren naar verhalen uit de Bijbel en hier met elkaar over praten en knutselen. Dat gaat nu helaas niet, maar we kunnen jullie wel meenemen met de verhalen die we zouden gaan horen en we geven jullie tips om daar mee aan de slag te gaan. Ook vragen wij jullie ouders om hierbij te helpen.

In de zondagsbrief schrijven we per week welk verhaal er centraal staat. Verder voor u als ouders:

<https://creatiefkinderwerk.nl/>

<https://www.zoekenaarhetgoede.nl/2020/03/14/thuis-kerk-zijn/>

Bidden in beeld



Als een nagalm van Kerst hier een prachtig schilderij uit *Bezinning 64*, uitgave van de Raad van Kerken in Nederland.

Het is een schilderij (acryl, 50x50cm) dat Henk Pietersma schilderde naar aanleiding van Lucas 1: 46 en 47.

Henk Pietersma schrijft er onder het kopje 'Bidden in beeld' bij: "Het voorstel van de Raad van Kerken werken te maken bij deze publicatie rond bidden, heeft mij er toe gebracht om schilderijen te maken naar aanleiding van gebeden in de Bijbel.

Ik maak Bijbels geïnspireerde schilderijen en houd ervan thematisch te werken. Sinds 2009 worden mijn werken in boekvorm gebundeld, in combinatie met persoonlijke, korte reflecties. Tekst en beeld vormen daarbij een eenheid. Mijn werk wordt tentoongesteld in kerken in Nederland.”

Ad Geerling



Wat doet God De mensen die de grenzen verleggen in de ‘open gemeenschappen’, de mensen die voor vrede vechten en dienstbaar zijn aan de armen, de mensen van de werkende kerk zijn het fundament van het Koninkrijk van God, met of zonder God. Zij zijn de mensen van God, in de meest radicale, letterlijke, materiële en belichamende betekenis; de mensen die Gods aandringen omzetten in Gods bestaan en God een goede naam bezorgen. Zij geven God een lichaam. Zij zijn wat God doet, wat God bedoelt, wat zichzelf waarmaakt in en uit naam van ‘God’.



John Caputo in: *Hopeloos hoopvol*. (blz. 106)

John David Caputo, hoogleraar in ruste, postmodern theoloog en filosoof, schrijft ergens in zijn nieuwste in het Nederlands vertaalde boek *Hopeloos Hoopvol* in een theologie na de dood van God: God bestaat niet, God dringt aan, deftig gezegd: God existeert niet, God insisteert.

Die God die niet bestaat maar wel aandringt, die aandringende God, wat doet die nou eigenlijk in ons leven? vraag je je dan al gauw af.

Wat God doet, vertelt het citaat. God dringt aan bij ons mensen, God inspireert ons, vuurt mensen aan. Ménsen doen wat Gód doet. Mensen laten God gebeuren, in levens van anderen en zichzelf.

Caputo zegt het later in het boek zo: “Het onvoorwaardelijke doet een appèl op ons en wij antwoorden, en alles wat bestaat, bestaat als antwoord op dat appèl. Het onvoorwaardelijke dringt aan en wij bestaan. De oproep van en tot liefde, vergeving en genade is onvoorwaardelijk, maar tegelijkertijd is ze afhankelijk van ons, omdat wij haar werkelijkheid moeten laten worden.” (blz. 121)

Dat is dus theologie na de dood van God, de dood van de God van de Almacht, van de Alomtegenwoordigheid en het Alziend Oog. Zo verzet Caputo zich tegen: “...de theologie van De Ene, die de macht heeft te straffen en te belonen. Die Ene die gevaarlijk kan zijn. Een zogenaamde wijsheid begint met Hem (sic!) te vrezen en als je Hem (sic!) te veel vragen stelt, loopt Hij rood aan en buldert waar je was toen Hij (sic!) de aarde schiep. Tegenover zoiets kun je maar beter je mond houden. Excuus, tegenover Zoiets.” (blz. 120)

Geloven we dan niet meer in de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?

Die vraag werd mij een keer gesteld en ik schijn geantwoord te hebben: ik geloof in de Overmachtige, ik geloof in de overmacht van liefde en genade, ik geloof er in tegen de klippen op.

Dat antwoord kreeg ik jaren later van een vriendin uit Dalfsen terug. Dat moet ik een keer, in een preek, gezegd hebben volgens haar.

Ik wil het mij door mijzelf nu laten zeggen: geloven in God, is geloven in de Overmacht, in de God die niet bestaat maar die aandringt, met trouw, met barmhartigheid, met genade. Dat gedachtespoor van Caputo kan ik dan ook niet anders dan beamen.

Ad Geerling

**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**



Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk
vrijdag 25 januari 2021
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op
<http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

Rosanne Hofman

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliet tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl

(alles onder voorbehoud: zie website en facebook)

januari 2021		februari	
1		1	
2		2	20.00 u, moderamen
3	09.30 u , ds. C. Baljeu	3	
4		4	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
5	20.00 u, moderamen	5	
6		6	
7	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	7	09.30 u , ds. C. Baljeu
8		8	
9		9	
10	09.30 u , ds. A. Pietersma, jongerenkring	10	
11		11	
12		12	17.00 u, eetgroep 2
13		13	
14		14	09.30 u , ds. N. Eijgenraam
15	17.00 u, eetgroep 1	15	20.00 u, kerkenraad
16		16	
17	09.30 u , ds. I. Epema	17	
18	20.00 u, kerkenraad	18	
19		19	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 17.00 u, eetgroep 1
20		20	
21		21	09.30 u , ds. C. Baljeu
22	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep	22	
23		23	
24	09.30 u , ds. C. Baljeu, jongerenkring	24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	09.30 u , ds. S. van der Zee
29			
30			
31	09.30 u , mevr. J. van der Zee		

**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**

