

De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

januari 2022

Meditatie Rosanne Hofman

Blue Monday

Januari. De maand na alle feestdagen. Feestdrukte misschien wel. De maand waarin veel van ons met nieuwe plannen, vergezichten en voornemens een nieuw jaar zullen beginnen. De maand waarin het buiten nog steeds guur en koud en donker is. En ook de maand van Blue Monday.



Blue Monday (deprimaandag) is een naam, gegeven aan een datum voor de zogenaamd deprimerendste dag van het jaar. De derde maandag in januari zou de dag zijn waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben met het feit dat het uitvoeren van goede voornemens mislukt is en vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van een volle werkweek.

Er is veel aan te merken op deze zogenoemde Blue Monday. Het is niet wetenschappelijk bewezen en misschien is het ook wel selffulfilling prophecy. Maar als ik eerlijk ben, kan ik niet ontkennen dat ik wel wat begrijp van die Blue Monday. Januari is geen favoriete maand van mij. De donkere dagen lijken nog lang te duren, de lente lijkt ver weg. Er staan ook geen feesten meer op de planning die wat warmte brengen. En met goede voornemens ben ik al jaren erg voorzichtig, om zo teleurstelling te vermijden.

Ik kan me zo voorstellen dat jij, die dit leest, er ook zo in zit. Misschien ben je goede voornemens niet eens uit de weg gegaan, maar lukt het je niet om ze te formuleren. Omdat je helemaal geen vergezichten hebt, niet weet waar je heen wilt, eenzaam bent. Misschien ben je helemaal opgebrand na de feestperiode en voel je de malle molen van een nieuw jaar alweer op je af denderen. Of misschien had je wel verlangens en verwachtingen, maar zit je alweer midden in de teleurstelling omdat het nieuwe jaar toch tegenviel.

Tijdens het schrijven van deze overweging zat ik te mijmeren; Heeft de christelijke traditie ons iets te bieden in deze, zogenoemde, 'meest deprimerende' tijd van het jaar? Heeft ze ons iets te vertellen? Kerst is net geweest. De geboorte van een lichtbrenger, een hoopgever, de geboorte van een nieuwe toekomst. Wij hebben het als feest gevierd, maar misschien was het voor mensen in die tijd wel één grote teleurstelling. Ze verwachtten een redder, een nieuwe toekomst, maar er kwam een kleine, huilende baby. En nu, na kerst, is de tijd van Epifanie aangebroken. Een tijd waarin we in de kerk de verhalen lezen over Jezus' optreden. Over momenten waarop iets aan het licht komt. Iets wezenlijks. Hele alledaagse momenten. Een kraambezoek, een vader die zegt dat hij van zijn kind houdt, een fijne wijndrinkerij op een bruiloft. Alledaagse momenten dus, waarop iets aan het licht komt, waarin iets wezenlijks spreekt.

En misschien is dat dan wel waar de christelijke traditie ons toe uitdaagt in deze tijd van Blue Monday. Om midden in onze teleurstelling, onze verloren hoop en donkere dagen, vrede te vinden in het alledaagse. Licht en leven te ervaren in het alledaagse. Wanneer was het voor het laatst dat je je geraakt voelde tijdens een alledaagse bezigheid? En waar in jouw alledaagse leven vind je licht, hoop en schoonheid? Misschien zijn het deze vragen die de christelijke verhalen ons meegeven in deze dagen. Met het besef dat wat je verwacht en verlangt, altijd anders komt dan gedacht.

Hartelijke groet, Rosanne Hofman



De laatste dagen van het jaar

U zult begrijpen dat veel plannen niet door kunnen gaan. Tegelijkertijd is in de communicatie over data en tijdstippen hier rekening mee gehouden. Anders gezegd: hou de op de actualiteit inspelende media in de gaten: de website en Facebookpagina van de Open Kring.

Kinderkerstviering alsnog op Kerstavond

Op moment dat u dit leest is de Kerstmusical 'het plakboek van geluk' al gespeeld, maar u heeft deze nog niet kunnen zien! Op meerdere momenten in de laatste week voor Kerst is deze opgenomen. Zaterdag 18 december hebben kinderen deze gespeeld, het gebed met de kinderen werd verderop in de week digitaal uitgesproken. Een vlog volgde weer later. De verschillende elementen werden tot één samengesteld. Deze kunt u vanaf **vrijdag 24 december, 19.00 uur** via de website en ons YouTube kanaal zien. Grote complimenten voor het improvisatievermogen van de kinderen en de Kinderkringleiding! En wie weet hoort u uw geluksmoment terug, dat u tijdens de dienst van de tweede Adventszondag hebt ingevuld en ingeleverd bij de Kinderkringleiding.

Kerstavonddienst in de middag

De Stinskerk organiseert een kerstavonddienst. Ook hier geldt: mooie enthousiaste, muzikale en rituele plannen gaan niet door. Het voorbereidend comité heeft besloten de dienst te verplaatsen naar **vrijdag 24 december 15.30 uur**. Aan het eind van de dienst nemen we dan toch iets mee van de duisternis, zo eigen aan Kerstavond en zijn de zegenwoorden toch voor de avondlockdown uitgesproken. Zangmedewerking wordt verleend door het mannenensemble 'Into my

heart'. Henk Kamphof bespeelt het orgel, voorganger is ds. Cor Baljeu. Thema van de dienst: 'doe als God, word mens'.

Kerstmorgen zaterdag 25 december

Het is een eentonig verhaal, maar ook hier zijn de plannen gewijzigd als gevolg van de coronamaatregelen. Let op! Niet het tijdstip! Kerstochtend. Wat een mooi moment om het Open Kring koor weer te horen zingen! Ook dit wordt anders ingevuld. Enkele liederen zijn eerder opgenomen. Johan Hardeman en Martin van Heerde dragen zorg voor de muziek. En de bugel en trompet van Jeroen Huzen zijn weliswaar niet live, maar wel online aanwezig.

Tweede kerstdag zondag 26 december

Onze kerkelijk werker Rosanne Hofman neemt ons mee in een verstilde Vesper. Lieder, stilte, lezingen, poëzie. U hoort en beleeft ze allemaal. U komt in stilte binnen en laat Kerst op u inwerken.

Top 2000 kerkdienst

Woensdag 29 december, maar dan – in tegenstelling tot eerdere plannen – 's middags om **15.00 uur, via lifestream**.

Oudejaarsviering

Deze wordt voor het eerst samen met en in de Stinskerk gehouden. Met het oog op de avondlockdown begint deze om vrijdag 31 december om **15.30 uur**. Voorganger is ds. Gerlof van Rheenen, organist Henk Bouwhuis.

Rondom de diensten

En houd ook hier rekening met eventuele veranderingen...

- **Zondag 2 januari** neemt Geke Cleveringa ons mee in een Morgengebed. Gebruikelijk is het dat we 9.30 uur elkaar in een nieuwjaarsreceptie-achtige sfeer elkaar een zegenrijk nieuwjaar toewensen en het Morgengebed 10.00 uur begint. Het uitwisselen van goede wensen gaat niet door. Daarom begint de dienst 09.30 uur;

- **Zondag 9 januari** gaat ds. Elly Urban ons voor;
- **Zondag 16 januari** wordt Lotta Sellis gedoopt. Zij is dinsdag 26 oktober 2021 geboren en woont met haar broers Abel en Pieter en haar ouders Willemijn en Jos aan de Tiendschuurstraat 65, 8043 XT. Ook wordt het begin van de Kerkbalansactie ingeluid. Doop en de zakelijke kanten van het kerk-zijn, een mooie balans;
- **Zondag 23 januari** gaat ds. Marjanne Dijk ons voor. Zij werkt als geestelijk verzorger in het Isala-ziekenhuis;
- **Zondag 30 januari** staat het thema pastoraat centraal. De taakgroep pastoraat – bestaande uit Geertje Wijnja, Toke Hoekstra en ondergetekende – leidt de dienst;

CCC

Van het Carolus Clusius College kreeg ik het mooie verzoek om na de Kerstvakantie zes uur per week Godsdienst/Levensbeschouwing te komen geven. Het was begin 2018 een van mijn drijfveren om te reageren op de advertentie van de Open Kring: 70% predikant betekent ruimte voor een dag in de week lesgeven in het voortgezet onderwijs. In gesprek met jongeren in lastige tijden: een mooie en betekenisvolle uitdaging! Het lukte echter niet een schoolplek te vinden. Ik had het al uit mijn gedachten gezet, toen begin november het CCC mij verraste met deze vraag. Met ingang van 12 januari sta ik iedere woensdag voor de klas. Dit betekent dat het contract bij de Adventskerk daarmee is afgelopen.

2022

Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? We leven in onzekere tijden, maar weet: ‘Hij laat niet varen het werk van Zijn handen!’ Dank voor de ontvangen kaarten met goede wensen. Mede namens Sonja wens ik u in de kwetsbaarheid van ons huidig bestaan een gezegend Kerstfeest en een rijk 2022 toe.

Ds. Cor Baljeu

Open Kring Koor

Oproep: het koor is goed bezet, heel fijn, maar een paar sopranen erbij zou voor de verdeling wel welkom zijn, daarom de vraag: Wie heeft daar belangstelling voor?? Info bij Geertje Wijnja (06-15271708). Mochten de maatregelen weer versoepelen, dan beginnen de repetities ook weer!

Declaraties wijkkas

Het einde van het jaar 2021 nadert snel. Dat betekent dat ook het financiële jaar 2021 van de Open Kring binnenkort afgesloten gaat worden. Heeft u/heb jij nog declaraties voor de wijkkas? Mail deze dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 5 januari 2022, naar penningmeester@openkring.nl. Is mailen lastig? Dan mag de declaratie ook bij mij in de brievenbus (Bonkenhavestraat 150) gedaan worden. Met vriendelijke groet, Trijnie van de Put (penningmeester wijkkas Open Kring)

Vacature senioren-bezoekgroep

Zoals u wellicht weet worden de gemeenteleden boven de 80 jaar, indien zij er prijs op stellen, enkele keren per jaar bezocht door één van de 8 leden van de bezoekgroep senioren.

Gertruud Geerling heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Dat vinden we jammer want Gertruud was zeer trouw in het onderhouden van "haar" contacten.

De bezoekgroep komt 3 x per jaar bijeen om o.a. de meest actuele bezoeklĳst te bespreken.

Gelukkig heeft Anneke Lei zich bereid verklaard de bezoekadressen van Gertruud over te nemen.

Mocht u bezoek op prijs stellen en u bent 80 jaar of ouder, wilt U dan contact met mij opnemen?

Marianne Dorland tel. 06 51296346
of via mail bergland453@gmail.com

Marianne Dorland

De Hartstochten van de Open Kring

Afgelopen mei werd het project 'de Hartstochten van de Open Kring' gelanceerd. Zes maanden lang reisden zes hartendozen, met elke keer weer een verrassing als inhoud, langs verschillende adressen. In totaal zijn er 39 adressen verrast met een hartendoos, en misschien zelfs nog wel meer zonder dat wij dat hebben meegekregen. In de gastenboekjes, die bij de dozen in zaten, staan dankbare woorden: "Wat een fijne attentie", "Wat een verrassing, we vroegen nog of ze wel aan het juiste adres was" en "een warm en mooi gebaar" zijn zomaar wat woorden uit een gastenboekje. En daarmee is ons doel ruimschoots behaald: zorgen voor wat verbinding en blijdschap in lockdowntijden. Nu we de tijd van advent ingaan is dat een mooi moment om dit project weer te beëindigen. Een nieuw kerkelijk jaar staat voor de deur. Nieuwe hoopvolle verwachting en daarmee ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Heeft u nog een doos in huis? Dan mag u die gewoon houden. En vindt u het leuk om de doos te blijven doorgeven, dan mag dat natuurlijk ook! We vragen u dan wel om de oranje envelop uit de doos te halen, want wij zullen de dozen niet meer volgen.

Hartelijke groet, Rosanne Hofman

Warmetruiendag 2022

Vanuit de werkgroep Groene Kerk willen we u/je al attent maken op de Warmetruiendag in 2022.

Op vrijdag 11 februari wordt deze gehouden. Warmetruiendag is de vrolijkste én grootste klimaatactie van Nederland.

Elk jaar melden weer honderdduizenden Nederlanders zich actief aan voor Warmetruiendag onder het motto 'verwarm jezelf, niet de wereld'. Want als iedereen één graadje lager stookt, één stookseizoen lang, bespaart dat 1 megaton CO₂; dat is een flinke hap uit de 3,4 megaton uitstoot die Nederland voor 2030 moet besparen in alle gebouwen. En wist je dat we allemaal samen op één dag het jaarverbruik van drie Waddeneilanden besparen? Kortom: samen hebben we impact, en dát is waar we met Warmetruiendag voor gaan.

Dus: zet die verwarming lager, trek een extra warme trui aan, deel je klimaatoplossingen op de kaart, zet je actie of lievelings warme truiverhaal op social media, maak een actietrui, vraag je burens, collega's, vrienden en familie en doe mee! En wil je meer lezen, weten, inspiratie: www.warmetruiendag.nl.

Zijn er "breier's" in de Open Kring die (samen) een trui (of een sjaal) voor deze actie willen breien, laat ons dat even weten.

We komen er op terug!

Kosters gezocht voor de zondagdiensten

De kostersploeg is ter uitbreiding op zoek naar vrijwilligers die mee willen draaien. Lijkt het je leuk om 1x om de vijf weken als koster actief te zijn tijdens een kerkdienst, meld je dan aan bij de dienstdoende koster of mail naar kosters@openkring.nl.

Kerkelijk bureau gesloten op vrijdag

M.i.v. 1 januari 2022 is het kerkelijk bureau alleen nog van maandag t/m donderdag open van 8.30 uur tot 12.00 uur.

M.vr.gr.Medewerkers Kerkelijk Bureau

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Met deze slogan wordt van 15 t/m 29 januari 2022 weer de actie kerkbalans gehouden. Vele dingen gaan anders dan anders maar dit blijft gelukkig elk jaar hetzelfde. Misschien wordt het wel elk jaar belangrijker om te geven om de kerk van morgen in stand te houden. Dat doen we niet alleen voor onszelf maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Kom alstublieft in beweging!!

2/3 van onze leden van de Open Kring, ruim 600, krijgen wij maar niet zover om door te geven Kerkbalans digitaal te willen ontvangen. Wij begrijpen dat niet, het lijkt wel of de kerk stil moet blijven staan in deze tijd. Ruim 90% van de Nederlanders gebruikt e-mail. Het kost u slechts 5

**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**



minuten en het levert de Open Kring een enorme besparing op aan papier en energie van mensen. Groener kan het niet. Ook al zou u niet kunnen/willen bijdragen, dan nog kunt u hieraan deelnemen en zo aan besparing meedoen. Want ook een nul- bedrag toezeggen is mogelijk. Wij vragen geen geld, maar enkel 5 minuten van uw tijd om aan administratie@pknzwolle.nl te schrijven: "Ja ik wil" plus naam en adres. Dat is alles, dus wat let u? Nee niet morgen, nu vandaag. DOE MEE !!! Fred Ridderbos tel. 4 54 78 45, e-mail: Ridderbosbakema@hetnet.nl André Wagenaar tel. 4 20 10 80 en 06 51 940 903 e-mail a.wagenaar14@kpnplanet.nl



Berichten van de kerkenraad

Verslag van kerkenraadsvergaderingen

Medio november zijn wij als voltallige kerkenraden van de Stinskerk en Open Kring weer fysiek bij elkaar geweest. Uiteraard met inachtneming van de op dat moment geldende corona regels. Het was goed om op deze wijze weer van gedachten te kunnen wisselen. In het eerste deel van de vergadering werd eerst bijgepraat hoe wij het kerkzijn in coronatijd ervaren. En hoe wij daarmee zijn omgegaan en wat wij daarin van elkaar kunnen leren.

We bespraken daarnaast dat wij, in een aantal zaken in het kader van de samenwerking tussen de beide kerken, weer een aantal stappen vooruit moeten zetten. Op de vergadertafel lag een voorstel vanuit de kleine kerkenraad van de Stinskerk en het moderamen van de Open Kring. De kleine kerkenraad/moderamen krijgt een mandaat om de toekomstige organisatie van de cluster en het besluitvormingsproces hierin verder te gaan uitwerken. Deze uitwerking zal daarna aan de wijkkerkenraden worden voorgelegd. Daarnaast is er gesproken over de werkgroep Samenwerking. Zij krijgen specifieke praktische opdrachten,

bijv. verdere invulling van de gezamenlijke diensten. De nadruk voor deze werkgroep ligt op de invulling van de gezamenlijkheid. De samenstelling van de werkgroep moet nog opnieuw worden vastgesteld. Het laatste deel van de vergadering had als leidraad het document 'Schuivende panelen'. A.d.h.v. dit document hebben de diverse geledingen van beide kerkenraden (ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en predikanten) onderling besproken waar zij staan en hoe zij in 2022 gezamenlijk de volgende stappen kunnen zetten. Het leverde mooie en ook concrete acties op.

Op 13 december hebben wij als kerkenraad weer digitaal vergaderd. Wim Vlieg verzorgde de opening en sluiting van de vergadering en liet twee mooie liederen horen:

- 'Wek mijn zachtheid weer' (lied 925), gezongen door Carmen Stoetzer-Melissant.
- 'Licht in onze ogen' (lied 463), gezongen door Joy Wielkens.

Het gaf gevoelsmatig een mooie digitale verbinding tijdens het vergaderen op afstand. Google even naar deze liederen en zangeressen en geniet er ook van.

Tijdens de vergadering werden verder veel praktische zaken besproken. Hieronder een korte weergave:

- Ter bevordering van de kwaliteit van gemeente en predikant/kerkelijk werker spreken een vertegenwoordiger van de kerkenraad, de predikant/kerkelijk werker en een gemeentelid vertrouwelijk met elkaar: het zogenoemde jaargesprek. Hoe gaat het en hoe gaan wij het verder invullen naar de toekomst. Er zijn afspraken gemaakt wie dit gesprek gaan voeren en hoe dit ingericht wordt.
- De termijn van Wim Vlieg als ambtsdrager loopt af. Er is een opvolger gevonden voor de taken van Wim bij de diaconie. Wim blijft nog een half jaar aan als ambtsdrager en zal zich in deze periode met name richten op het onderwerp communicatie. Anneke Lei stopt als kerkrentmeester en zal zich richten op een

aantal pastorale taken. Er is daardoor een vacature voor kerkrentmeester en er staat nog steeds een vacature open voor diaken.

- Doopzondag wordt vastgesteld op 16 januari.
- Binnen de taakgroep Vieren gaat besproken worden hoe wij de bijbelvertaling van de 21^e eeuw (NBV21) gaan gebruiken binnen de Open Kring. De uitkomst van deze bespreking wordt gedeeld met de betrokkenen.
- De wijkbegroting voor 2022 wordt goedgekeurd. Door het vervallen van de vrijwilligersvergoeding vanuit de PGZ ontstaat er nu wel een tekort. Dit kan voor nu worden opgevangen. Voor de toekomst is dit structureel tekort niet houdbaar. Hier moeten nog oplossingen voor worden gezocht.

Jongerenkring

Nu er geen kerkdiensten met bezoekers zijn vanwege de lockdownmaatregelen, vervalt voorlopig ook de jongerenkring

Elfjes van de maand

Tijdens de startzondag zijn er elfjes (eenvoudige dichtvorm) geschreven. We zullen er elke maand enkele van publiceren.

Toekomst

Kerk zijn

Omzien naar elkaar

Met elkaar gemeente zijn

God

U

Goede God

Geschiedenis en toekomst

Leven vanuit de bron

Doen



Het lied van de maand

grote woorden

toen ik een kind was
kwam ik bij het Kind vandaan
geloven was langs eenvoud gaan

toen ik volwassen was
kwamen veel grote woorden langs
ik werd er vaak verlegen van

is de waarheid wel mijn wens?
heeft mijn liefde niet een grens?
en hoe blijft de hoop toch in een mens?

die grote woorden laat ik gáán
want wat dit Kind mij heeft gedaan
wordt zonder woorden ook verstaan

Siebrén van der Zee

Sprankelend grijs

Als ik dit schrijf staat de nieuwe lockdown grommend in de startblokken. Kerst en oud & nieuw hebben we nog voor de boeg. In afgeslankte vorm als een sobere herhaling van vorig jaar. Buiten is het grijs en soms voelt het vanbinnen ook een beetje grijs. Het duurt ook zo lang, deze kleurloze, mistige en miezerige dagen. Om over de grijze coronasleur van thuiswerken en thuis zitten maar te zwijgen. Wat mis ik een gezellig etentje buitenshuis of een avondje theater...

Voor mij is de kunst om gelijk in het nieuwe jaar bewust kleur toe te voegen aan de dagen. En daarbij is het net als met die slingers die je zelf op moet hangen om een feestje te bouwen: ik zal zelf de kwast ter hand moeten nemen. Wat geeft kleur aan het leven? Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Ikzelf heb niet eens zoveel kleur nodig om me gelukkig en tevreden te voelen. Een paar flinke vegen is genoeg. Zingen bijvoorbeeld geeft kleur aan mijn leven. Hopelijk kunnen we, in welke vorm ook, snel weer starten met het koor! En, weer of geen weer, een flinke dagelijkse wandeling geeft niet alleen kleur op de wangen maar ook een vitaal gemoed.

Ik hoop voor ons allemaal dat we dit jaar weer (meer) samen kunnen kleuren, samen het sombere grijs verdrijven en er een sprankelend jaar van kunnen maken. We hebben elkaar nodig, een mens is niet gemaakt om het leven alleen te leven. Samen het Licht zoeken om elkaar te verlichten en zo kleur te geven aan deze donkere dagen, hoe mooi is dat?

Riet van der Wenden

Noot van de redactie: Tot nu toe ontvingen wij bijdragen van Siebren van der Zee en deze keer Riet van der Wenden.

Ook andere inzendingen blijven welkom!
Stuur die naar: redactie@openkring.nl.

De Open Kring Beleeft

Inleiding

Zondag 31 oktober vierden de Stinskerk en de Open Kring, in de Stinskerk samen de eredienst. Het was die zondag Bijbelzondag. Onder andere de Bijbel is wat beide gemeentes bindt. Ook is de Bijbel al eeuwenlang een inspiratiebron voor kunst. Zo ontstond het idee om gemeenteleden van beide gemeentes te betrekken een gezamenlijke kunstexpositie te organiseren. Een expositie van eigen hand. Zaterdag 30 oktober leverden zeven mensen bij de Stinskerk zelfgemaakt werk in.

In december publiceerden we het eerste deel, waarin de kunstenaars zelf hun kunstwerken van commentaar voorzien.

Deze maand deel 2.

De kunststukken, hun makers en hun verhalen

Schilderij de horizon

Dit schilderij is gemaakt naar de vraag: Waar gaan we heen? Hoe moet ik daar komen? Ik word geblokkeerd. Als je op afstand kijkt, dan zie je lijnen in de vorm van prikkeldraad, een blokkade om verder te gaan. Soms zijn er blokkades op je weg. Maar als je het schilderij een kwartslag draait vormen de lijnen de vorm van een kruis. Bij het kruis mag je je blokkade brengen, waardoor je "vrij" mag zijn. Het schilderij is gemaakt met bijenwas, Damarhars en pigment.



Lammie Hein en Peter de Jongste

Een schilderij en upcycling art (kunst van oud materiaal)

Het schilderij Paasochtend
We zien linksachter de kruisen en rechtsvoor het open graf, de steen is weggerold. De engelen spreken ons aan: "Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt!" (Lucas 24, 6). Voor het ochtendgloren zien we de contouren van Zwolle: de Peperbus, de Fundatie en de spoorbrug. Paasochtend is voor ons in onze tijd en op onze plaats van belang.



De Calvariegroep



Een klassiek, kerkelijk kunstthema. De groep bestaat uit: Jezus Christus aan het kruis, moeder Maria, vaak in het blauw gekleed en voor de kijker altijd links, dus rechts naast Jezus. Voor de kijker rechts van Jezus staat Johannes, een leerling van hem, vaak rood gekleed. Hier in moderne uitvoering en teruggebracht tot alleen

de contouren van de figuren. Christus is gemaakt van aardedraad en verbeeldt de verbinding tussen hemel en aarde.

Saskia Dankers

Acrylaat op doek

Spelen met de regenboog

Een serie van drie met variaties op de logo's van de Open Kring en de Protestantse Kerk in Nederland.



Popke Alkema



Top2000-kerkdienst 29 december in de Open Kring in Zwolle met live band

Woensdag 29 december 2021 om **15.00 uur** is er een Top2000-kerkdienst in de Open Kring in Zwolle die live wordt uitgezonden. De band **Brand New** treedt op en speelt nummers uit de Top 2000. De jongeren van Brand New zijn buurgenoten van elkaar en komen uit Stadshagen.



Word jij geraakt?
Juist in deze tijd zijn we op zoek naar verbinding en ontmoeting.

Muziek kan troosten, ontroeren, opvrolijken en ontspannen.

Wat is jouw favoriete nummer?

De band speelt een aantal nummers uit de Top2000. Ook jouw favoriete nummer kan in de dienst komen. Stem via deze link <https://www.top2000kerkdienst.nl/zwolle/>

Wil je een andere bijdrage leveren, neem dan contact op met janke@verheijnet.nl.

Waar en wanneer?

Woensdag 29 december 2021 om 15.00 uur in de Open Kring, via livestream op www.openkring.nl

2021-2022

Nu is het nog winter.....



.....maar het wordt weer lente...



Foto's: Hans van Eerbeek

**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**



Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk

vrijdag 21 januari 2022
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op
<http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

Rosanne Hofman tel: 06 1168 1786
kerkelijkwerker@openkring.nl

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Trijnie van de Put , tel: 420 49 94
Bonkenhavestraat 150, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliek tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl



Agenda

januari 2022		februari 2022	
1		1	
2	09.30 u, mw. G. Cleveringa	2	19.30 u, Open Kring koor
3		3	
4	20.00 u, moderamen	4	19.00 u, eetgroep 2
5		5	
6	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	6	09.30 u, ds. A. Zweers
7		7	18.30 - 19.45, verkoop collectepenningen 20.00 u, Rendom 40
8		8	20.00 u, moderamen
9	09.30 u, ds. E. Urban	9	19.30 u, Open Kring koor
10	20.00 u, kerkenraad	10	
11		11	
12		12	
13		13	09.30 u, ds. C. Baljeu
14		14	
15		15	
16	09.30 u, ds. C. Baljeu	16	19.30 u, Open Kring koor
17	20.00 u, Rendom 40	17	
18		18	19.00 u, eetgroep 1
19	19.30 u, Open Kring koor	19	
20		20	09.30 u, Pastor H. Schoorlemmer
21	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 9.30 - 11.30 u, De groene kerk 19.00 u, eetgroep 1	21	
22		22	
23	09.30 u, ds. M. E. Dijk	23	19.30 u, Open Kring koor
24		24	
25		25	
26	19.30 u, Open Kring koor	26	
27		27	09.30 u, ds. N. Eygenraam
28		28	20.00 u, kerkenraad
29			
30	09.30 u, ds. C. Baljeu		
31	20.00 u, kerkenraad extra verg. n.a.v. de heidag		

(alles onder voorbehoud: zie website en facebook)