



# De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

*juni, juli en augustus 2019*

## *Meditatie Geke Cleveringa*



### ***Pinksteren***

Dit jaar vieren we in juni het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dit kunnen we lezen in Handelingen 2:1-11. Tijdens het lezen van dit gedeelte viel mij op dat de Joden in Jeruzalem bij elkaar waren en daar een feest vierden. Omdat Pinksteren een christelijk feest is, moet dat wel een ander feest geweest zijn. Na wat zoeken vond ik welk feest dit was en dat wil ik graag met u delen.

De Joden vieren het 'wekenfeest'. Dit feest wordt, zeven weken vanaf de sabbat die volgt op Pesach, gevierd. De schrijver van Handelingen beschrijft dat de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvindt terwijl de Joden in Jeruzalem bij elkaar komen voor dat wekenfeest. In de tijd dat het Nieuwe Testament geschreven werd, werd het wekenfeest niet alleen als oogstfeest gevierd maar werd er ook teruggedacht aan het moment dat God zijn verbond sloot met het volk Israël bij de berg Sinaï. Daar geeft God de tien geboden die ingegraveerd zijn op twee stenen tafels. Een rabbijn geeft aan het woord *charut* (gegraveerd) een bijzondere betekenis. Hij verandert één letter wat *cherut* maakt. Dit betekent vrijheid, want dat is ten diepste wat God ons wil geven.

Prof. Dr. J.P. Versteeg wijst op een nauw verband tussen wat er bij de berg Sinaï gebeurt en ons Pinksterfeest. Bij de uitstorting van de Heilige

Geest klinkt het geluid van de wind, dat doet denken aan de storm die bij de berg Sinai was.



De vuurvlammen doen denken aan de bliksemschichten die het volk zag toen God tot hen sprak. Ook op het Pinksterfeest verschijnt God zelf. Het verschil is dat bij de berg Sinai het volk afstand moest bewaren. Bij de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem is die afstand er niet

meer omdat Christus zijn werk volbracht heeft. Dit maakt dat er een nieuwe band met God kan ontstaan.

Wat ook nieuw is, is dat de Heilige Geest sterker wordt. De Geest leert ons, om ons aan de geboden te houden zoals God het heeft bedoeld. Zo komen wij tot de vrijheid die God met ons voor heeft. God wil op die manier leiding geven aan ons leven en wij mogen ons aan die leiding overgeven. Wanneer iedereen over de hele wereld dit zou doen, zou er vrede zijn.....

## Mededelingen

### ***Van de redactie***

Dit is het zomernummer van ons wijkblad, voor de maanden juni, juli en augustus. Het eerstvolgende (september-)nummer verschijnt eind augustus.

### ***Van de penningmeester: De wijkkas***

Beste gemeenteleden,

Het jaar 2018 zit er alweer een tijdje op, inmiddels is de balans van de wijkkas opgemaakt.

Vanuit de wijkkas worden wijkgebonden kosten betaald zoals: drukken wijkblad Open Kring, bloemen, kinderkring, jeugd, koffie na de dienst, kopieën, enz.

Wij als gemeente moeten zelf de wijkkas vullen d.m.v. giften en andere bijdragen. Voor al het vrijwilligerswerk dat wij met elkaar doen, wordt een financiële bijdrage geleverd vanuit het kerkelijk bureau. Om de kosten te dekken is er ongeveer € 6000,- nodig. Dit is met grote inzet en giften het afgelopen jaar weer bij elkaar gebracht. In het financieel jaarverslag dat ter inzage in de lectuurbak ligt, kunt u hierover meer lezen.

Een korte opsomming: giften € 2000,- , vriend van de Open Kring € 1100,-, collecte wijkkas € 550,-, koffiepotje € 1000,- . Voor een ieder die zijn steentje heeft bijgedragen, hartelijk dank hiervoor.

Giften voor de wijkkas of vriend worden van de Open Kring om de wijkkas financieel te steunen zijn van harte welkom.

Rekeningnummer wijkkas : NL02 RABO 0377 3761 91 t.n.v.

Protestantse Gemeente Zwolle.

Voor vragen en uiteraard de declaraties kunt u altijd bij mij terecht.

Met groeten, Eric Landsman

Penningmeester Openkring

### ***Van onze wijkpredikant Kringen?***

Begin van dit jaar hebben Sonja en ik kennisgemaakt met de twee eetgroepen. Mochten er in de gemeente nog groepen zijn die min of meer in georganiseerd verband bij elkaar komen: ik kom graag met u kennismaken, als u daarvoor openstaat meldt het mij.

Een gespreksgroep, een gebedsgroep, een Bijbelstudiegroep, een leesgroep, een jongvolwassengroep en andersoortige groepen. Mocht u behoefte aan een dergelijke groep hebben, wilt u mij dit dan berichten? Dan noteer ik uw naam en uw wens. En kunnen mensen bij elkaar gebracht worden.

### ***Koffie-ochtend***

Gelezen in de Vinexpress? Iedere vrijdag tot de vrijdag na Pinksteren (14 juni) staan de deuren van de Open Kring voor u open.

*Een inspirerende weg naar Pinksteren! Ds. Cor Baljeu*

### ***Hemelvaartsdag 30 mei 2019.***

Op Hemelvaartsdag willen we de dag weer vroeg starten.

Net als afgelopen jaren is er een gezellige fietstocht, gevolgd door een kopje koffie en daarna een korte kerkdienst met ds. Gerlof van Rheenen en Geke Cleveringa. Echter deze keer is wel net even anders.

We starten om **8.00u bij de Open Kring**. Vanuit de Open Kring fietsen we naar de Stinskerk. Daar vandaan fietsen we een mooie route waarna we op ongeveer **9.00u** weer aankomen bij **de Open Kring**. Daar staat dan de koffie klaar. **De dienst begint om 9.30u.**

### ***Yentl***

We gaan na de zomervakantie weer verder.

Aankondigingen komen in de zondagsbrief.

Verdere inlichtingen Anneke Lei, tel. 2309082 of 06-10809156.

### ***Bijeenkomst nieuw ingekomenen dinsdag 18 juni 2019***

Als Open Kring mogen we voortdurend nieuwe gemeenteleden verwelkomen. Voor deze nieuw ingekomenen willen we een kennismakingsavond organiseren op dinsdag 18 juni om 20.00u in ons kerkgebouw aan de Hofstedestraat 1. Tijdens deze bijeenkomst zullen we nader kennis met elkaar maken en kunt u eventueel vragen stellen over alles wat te maken heeft met de Open Kring.

Indien u de afgelopen maanden naar onze wijkgemeente bent verhuisd, willen we u graag uitnodigen om deze avond bij te wonen. Maar ook als u al langer in de wijk woont en van deze gelegenheid gebruik wilt maken; u bent van harte welkom. Graag van te voren even aanmelden via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

Voor vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk contact opnemen!

Met vriendelijke groeten, Miranda Landsman (tel. 4201876; scriba@openkring.nl)

### ***Seniorengesprekskring***

Ook wij gaan na de zomervakantie weer verder.

U kunt zich opgeven bij Marianne Dorland (06 51296346).

### ***Opbergen materiaal***

Er is een vriendelijk verzoek binnengekomen vanuit de interieurcommissie om materialen die gebruikt zijn voor een project niet in de kerk te laten liggen. Dit geldt voor alle groepen die in de kerk taken vervullen. Er is gewoon te weinig ruimte om alles in de kerk te bewaren. Dus de materialen die gebruikt zijn en misschien nog een keer gebruikt kunnen worden graag bij iemand thuis opbergen. Bij voorbaat dank.

### ***Oppasvrijwilligers gezocht!***

De oppasdienst is met spoed op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen om de oppasdienst draaiende te houden. Elke zondag is er oppasdienst voor de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Doordat de kinderen naar de oppasdienst gebracht kunnen worden, krijgen ouders de gelegenheid om naar de kerkdienst te gaan. Omdat op korte termijn een aantal vrijwilligers heeft aangegeven te willen stoppen, zijn wij dringend op zoek naar nieuwe mensen die willen helpen. Of je nu moeder, vader, opa, oma, oom of tante bent, meld je alstublieft zo snel mogelijk aan. Dat kan via [oppasdienst@openkring.nl](mailto:oppasdienst@openkring.nl). Ook wanneer je meer informatie wilt, kun je de vraag stellen via dit mailadres. Wij zullen je dan zo snel mogelijk een reactie geven.

Marjon Vliagenthart en Yvonne van der Zwaan



Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag.

Na de zomervakantie volgen nieuwe data.

### ***“Omzien naar elkaar”***

Dank jullie wel voor de brieven en kaarten met mooie en lieve woorden. Wat een belangstelling, heel ontroerend.

Geralde, met het Syndroom van Down, na maar een paar dagen ernstig ziek te zijn geweest, moeten missen, doet veel pijn. Ik zei ook: “Ga maar, het is goed zo.” Mijn lekkere pruttel zoals ik haar noemde. Een heerlijk puur en lief kind. Ze is 44 jaar geworden en was heel behulpzaam, we hadden samen veel plezier.

Ik zei ook wel eens tegen haar: “Ik vind je niet altijd even lief, dan kan ik je wel achter het behang plakken.” Dan keek ze mij aan en zei: “Dat kan niet want je hebt geen behang.” Ja, dat was natuurlijk weer veel lachen. Op de begrafenis vroegen medebewoners: “Ria, je komt toch wel weer koffie drinken ?” Natuurlijk ga ik dat doen, bij deze mooie en bijzondere mensen die zo eerlijk en puur zijn en zo van gezelligheid houden.

Na een paar dagen voelde ik mij niet fit, en dacht “even bloed prikken”. Ik werd gebeld “De ambulance is onderweg, u moet naar het ziekenhuis.” Ik vroeg: “Gaat het over mij?” Ja, dat was zo.

Ik liet het over mij heen komen en dacht: “Het lijkt wel of ik in een film zit.” Het bleek dat ik een hartinfarct had gehad.

Maar ik mag er weer zijn, rustig aan maar het komt goed, we gaan er voor.

Omzien naar elkaar, dat hebben jullie gedaan; gebeden, heel ontroerend allemaal.

Dank, dank jullie wel.

Moet denken aan lied 886:

“Abba Vader , U alleen,  
U behoort ik toe.”

Hartelijke groeten,  
Ria de Ridder



# Berichten van de kerkenraad

## **Kerkenraadsvergadering 6 mei 2019**

Martijn opent de vergadering met een gedicht van Bonhoeffer, “Als je van me houdt”. De kerkenraad is bijna voltallig, alleen Riët is afwezig. Met een paar kleine opmerkingen worden de notulen van de vorige vergadering vastgesteld. De Stille Week wordt geëvalueerd, het was een mooie week met mooie diensten. Op 30 juni zal de gemeenteochtend gehouden worden, die zal gaan over de samenwerking Stinskerk/Open Kring, Stimuleringsfonds e.d.

We gaan over naar de mededelingen. Geke geeft aan dat de tweeling van Jantine thuis is en het goed doet. De dienst met Pinksteren wordt tevens een belijdenisdienst. Aan het eind van het jaar lopen een behoorlijk aantal termijnen van ambtsdragers af, we moeten kijken naar vervanging. Vanuit de diaconie wordt gemeld dat “De Bres” het nieuwe goede doel is. Daarbinnen zijn er twee subdoelen: kookproject en een nieuwe computer.

Op zondag 12 mei is er een gezamenlijke dienst met het Zonnehuis. De kerkrentmeesters kunnen melden dat de goedkeuring is ontvangen voor twee beeldschermen. Tevens moet de microfoon nagekeken worden omdat het geluid niet optimaal is.

Cor heeft contact met Martin Jans (studentenpastor).

De vergadering wordt vervolgd door een gezamenlijke vergadering met de kerkenraad van de Stinskerk. We maken kennis met elkaar en vervolgens worden aan de hand van stellingen meningen gevraagd. Er worden vergaderingen gepland door dezelfde groep ambtsdragers. In november zullen we die gesprekken evalueren. De vergadering wordt afgesloten met het zingen van lied 212.

Namens de kerkenraad,  
Lianne Molhoek

## Gedicht van de maand

### DORDRECHT

Zolang de bomen groen zijn is er hoop.  
Mijn vaders hebben het steeds geweten,  
het hout van bomen bood men hun te koop:  
koorbanken om het nimmer te vergeten,  
weerbarstig hout: wie hebben er gezeten,  
brede rivier, aan uw benedenloop?

Hardnekkig hopen als de hoop verdort  
deed men in Dordrecht, men maakte er  
banken  
dwars tegen de jaarringen, onverkort  
van dik dogmatisch hout zaagt men er  
planken  
om er te zingen en de Heer te danken  
wanneer het alom troostelozer wordt.

O hoge bomen in de Noorderwind,  
koorbankenhout, altijd groene loofbomen,  
de Dordtse psalmen hoorde ik als kind  
en waar ik ben of weldra nog zal komen,  
zolang de bomen groen zijn zal ik hopen,  
ik ben mijn vaders zeer wel gezind.

Tom Naastepad



foto: Roeland ten Broeke

## Samenraapsel

### Zaligsprekingen

Zalig die begrip tonen  
voor mijn voeten



die niet meer willen  
en mijn handen  
die geen kracht meer hebben.

Zalig die begrijpen  
dat mijn oren moeite hebben  
om alles op te nemen  
wat men tegen mij zegt.

Zalig degenen  
die er blijk van geven te weten  
dat mijn ogen troebel  
en mijn gedachten traag zijn.

Zalig zij die met een vriendelijke lach  
de tijd nemen  
om even met mij te babbelen.

Zalig die nooit zeggen:  
“Maar dat heb je me al twee keer verteld.”

Zalig die mij laten voelen  
dat ik geliefd en geacht  
en niet alleen maar verdragen word.

Zalig zij die in hun goedheid  
de dagen die mij nog resten  
wat willen opvrolijken.

Van internet geraapt, deze zaligsprekingen. Ze spraken mij aan. Ik hoop anderen, jullie ook.

Waarom spreken ze aan, mij althans? Omdat er vorm wordt gegeven aan wat ouderen, dementerenden zo nodig hebben: dat er aandacht is voor elk van hen persoonlijk, dat zij voelen, dat zij gezien worden en gerespecteerd in hun ouderdom en om hun levenservaring.

Ad Geerling



Wilt u het wijkblad digitaal ontvangen?

Mail [kerkblad@openkring.nl](mailto:kerkblad@openkring.nl)

Dit levert de wijkkas een flinke besparing op en scheelt een hoop tijd voor de vrijwillige bezorgers.

Kopij voor het volgende nummer van het wijkblad van de Open Kring  
**uiterlijk**  
vrijdag 16 augustus 2019  
aanleveren per e-mail bij de redactie: [redactie@openkring.nl](mailto:redactie@openkring.nl).

Voor het laatste actuele nieuws kijk op <http://www.openkring.nl>.

## Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle  
Info@openkring.nl  
www.openkring.nl

## Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

## Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477  
ds.cor.baljeu@openkring.nl

## Kerkelijk werker

Geke Cleveringa tel: 0657993266

## Scriba wijkkerkenraad

Miranda Landsman, tel: 420 18 76  
Drapenierlaan 24, Zwolle  
Scriba@openkring.nl

## Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70  
Bronstraat 4, Zwolle  
Wijkadministratie@openkring.nl

## Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76  
Drapenierlaan 24, Zwolle  
IBAN: NL02 RABO 0377376191  
Penningmeester@openkring.nl

## Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:  
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744  
Goudplevierstraat 123, Zwolle  
Zondagsbrief@openkring.nl

## Diaconie

Secr.: Wim Vlieg tel: 0649964719  
Hofstedestraat 1, Zwolle  
Diaconie@openkring.nl

## Redactie

Redactie@openkring.nl

## Wijkblad digitaal?

[kerkblad@openkring.nl](mailto:kerkblad@openkring.nl)



# Agenda

juni	juli
1	1 18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen
2 <b>09.30 u</b> , ds. H. Tissink	2
3 18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen 20.00 u, Moderamen	3
4	4
5	5 17.00 u, Eetgroep 2
6	6
7 09.30 – 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, Eetgroep 2	7 <b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu
8	8
9 <b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu	9
10	10
11	11
12	12 9.00-11.00 u, Schoonmaakgroep
13 20.00 u, Kerkrentmeesters	13
14 9.00-11.00 u, Schoonmaakgroep	14 <b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu
15	15
16 <b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu: Maaltijd van de Heer	16
17	17
18 20.00 u, Avond nieuw ingekomenen	18
19	19 17.00 u, Eetgroep 1
20	20
21 17.00 u, Eetgroep 1	21 <b>09.30 u</b> , ds. M. Dijk : samen met Stinskerk
22	22
23 <b>09.30 u</b> , mw. G. Cleveringa	23
24 20.00 u, Kerkenraad	24
25	25 19.00-20.30 u, Schoonmaakgroep
26	26
27 19.00-20.30 u, Schoonmaakgroep	27
28	28 <b>09.30 u</b> , ds. T. Dankers : Gezamenlijke dienst in Stinskerk
29	29
30 <b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu : Afscheid basiscatechese en kinderkring	30
	31



augustus

1

2 17.00 u, Eetgroep 2

3

4 **09.30 u**, mevr. J. van der Zee :  
samen met Stinskerk

5

6

7

8

9 9.00-11.00 u, Schoonmaakgroep

10

11 **09.30 u**, ds. G. van Rheenen :  
Gezamenlijke dienst in Stinskerk

12

13

14

15

16 17.00 u, Eetgroep 1

17

18 **09.30 u**, ds. C. Baljeu

19

20

21

22 19.00-20.30 u, Schoonmaakgroep

23

24

25 **09.30 u**, ds. C. Baljeu

26

27

28 19.30 u, Open Kring koor

29

30

31