



# De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

juni, juli en augustus 2020

## Meditatie Ds. Cor Baljeu



### Hoor het ook eens van een ander

In de tweede helft van het afgelopen decennium werd ik als lezer van dagblad *Trouw* en van het onafhankelijk weekblad *de Groene Amsterdammer* verrast door twee journalisten die in het laatstgenoemde blad elkaar brieven schreven over religie. De één ging proefgeloven en van proefgeloven kwam geloven, hij beschreef dit proces uitgebreid in *Trouw*. De ander had in haar jongvolwassen jaren radicaal de rug toegekeerd naar het katholicisme van haar opvoeding. Echter als zestiger betuigde ze spijt dat ze van deze opvoeding niets aan haar kinderen heeft meegegeven, want ‘...het grootste gemis na de ontkerkelijking is dat wij geen verlossing meer accepteren. Het enige wat dan overblijft is het slachtofferschap, voedingsbodem voor populisme’ (zie ook Gaandeweg mei, juni 2019, blz. 4).

Eind april dit jaar keek ik weer op van een verrassend positief artikel in *de Groene* over het christendom<sup>1</sup>. Het artikel krijgt veel ruimte van dit weekblad. De journalist – zelf ook christen – laat onder andere historicus en kenner van de Grieken en de Romeinen Tom Holland aan het woord via diens boek ‘Dominion’, recent vertaald tot ‘Heerschappij’. Deze historicus onderzoekt in zijn boek onbevangen de wortels van onze humanistische waarden. Menigeen denkt dat deze pas tijdens en na de

---

<sup>1</sup> De Groene Amsterdammer, jaargang 144, dubbelnummer 17-18, blz. 88 vv.

Verlichting (ruwweg van 1650 tot 1800) bedacht zijn, maar Holland gaat eeuwen verder terug en komt uit bij een kleine joodse sekte in de eerste eeuw.

'Naastenliefde en gelijkheid waren niet bepaald deugden van de Grieken en Romeinen. Het ging hen om status en onderwerping. Opstandige slaven werden gekruisigd en vrouwen gaven zich gewillig aan de man. Het was de normaalste zaak in en zelfs pijlers van de antieke wereld,' aldus Holland. Hij ontdekte dat deze pijlers onderuitgingen toen een kleine joodse sekte verkondigde dat één van de gekruisigden God zelf was, dat hij alle geweld en vernedering in zich had opgenomen om een nieuw volk te scheppen. Een volk waar man en vrouw, jood en Griek, slaaf en vrije, Romein en barbaar, gelijk zijn. Dit geloof is het eerste waarbij een werkelijk universeel geloof ontstaat waar iedereen bij mag horen. Dit idee groeide onstuitbaar in de wereldgeschiedenis. Er ontstond ruimte voor vrij denken, vrij kiezen en een vrije geest. Hierdoor kon een wetenschappelijk wereldbeeld ontstaan, en het idee van seculariteit en zelfs atheïsme. Deze waarden zijn zo vanzelfsprekend geworden, dat we vergeten zijn hoe revolutionair ze ten diepste zijn. Het christelijk geloof is zo de wortel geworden voor het humanisme en de Verlichting, het biedt de kernwaarden voor onze humanistische samenleving.

Er zijn mensen die zeggen dat we deze vruchten kunnen plukken, zonder de boom te verzorgen. Maar in onze tijd groeit het wantrouwen in wetenschap en politiek en het geloof in complottheorieën neemt toe, versterkt door de coronacrisis (zie NRC-next zaterdag 23 mei jl.).

Willen wij in een vrije en open samenleving blijven wonen, dan is het zaak dat we die boom goed onderhouden en verzorgen.

*Ds. Cor Baljeu*



# Mededelingen

## **Bericht voor de ontvangers van de papieren versie van het kerkblad van de Open Kring**

Het april- en meinummer van het kerkblad heeft u moeten missen. U ontvangt altijd de papieren versie, maar vanwege corona-virus-perikelen was distributie niet verantwoord. Overigens was het kerkblad niet het enige orgaan dat u node moest missen. Omdat de kerkdiensten sinds 15 maart voorlopig alleen via de website van de Open Kring en via Facebook zijn te volgen, heeft u deze informatie wellicht ook gemist, evenals de bijbehorende nieuws- en zondagsbrieven en een lijst met telefoonnummers van gemeenteleden die met u in deze tijd graag een praatje hadden willen maken. Al deze items zijn verstuurd op dezelfde wijze waarop ook de digitale versie van het kerkblad wordt verspreid.

Op bijna 300 adressen in onze wijk moet het kerkblad nog altijd worden bezorgd. Het zou mooi zijn als we samen in staat zijn om dit aantal sterk terug te dringen. Dat drukt niet alleen de kosten voor het drukken van het kerkblad, maar belangrijker nog: in soortgelijke situaties als waar we nu in leven mist u geen wezenlijke informatie van de Open Kring, als u de overstap zou willen maken naar de digitale versie van het kerkblad. Daarom stel ik u twee vragen:

1. Heeft u een computer, laptop of tablet?
2. Beschikt u over internet en een email-programma?

Als u beide vragen met 'JA' hebt kunnen beantwoorden, dan zou ik u vriendelijk doch dringend willen vragen, om u bij mij te melden via emailadres [kerkblad@openkring.nl](mailto:kerkblad@openkring.nl) dat u voortaan het kerkblad via email wilt ontvangen. Wilt u ook uw adres hierbij vermelden?

U zou alle direct betrokkenen een grote dienst bewijzen.

Ik weet uit eigen ervaring dat de krant of het kerkblad lezen comfortabeler is als je de papieren versie kunt uitspreiden op de keukentafel, maar ik kan u ook verzekeren dat het een gewenningsproces is. Desnoods kunt u het kerkblad altijd nog (laten) uitprinten.

## **Wilt u alstublieft uw medewerking aan deze actie verlenen?**

Ik verneem graag via email van u.

Jan Noorlag,  
coördinator distributie Kerkblad Open Kring.

### **Rondom de diensten**

Hoe de diensten er in de zomermaanden uit gaan zien, is nog onduidelijk. Zondag 5 juli zou de eerste keer zijn dat we sinds zondag 8 maart met meerderen bij elkaar mogen komen volgens de landelijke richtlijnen: met maximaal 100 mensen. Of dit dan ook daadwerkelijk mogelijk is, weten we op dit moment nog niet. Er gaat een werkgroep aan de slag om een protocol op te stellen hoe we vanaf die zondag een kerkdienst kunnen houden. In dat protocol zullen onderwerpen staan zoals reserveren, stoelenopstelling, hygiëne e.d. Ook de organisatie rondom de gezamenlijke diensten met de Stinskerk (de zondagen 12, 19, 26 juli en 2 augustus) zal de nodige aandacht en overleg vragen.

Aangezien dit nummer van het wijkblad een periode van drie maanden beslaat, verwijs ik voor het actuele nieuws rondom de erediensten naar de website en de Facebookpagina van de gemeente. Ook is de zondagsbrief in de afgelopen weken zodanig uitgebreid, dat deze meer en meer het karakter krijgt van een nieuwsbrief. Ook daar verwijs ik u naar.

U merkt dat er niet geschreven wordt over kerkdiensten per 1 juni met 30 mensen. Er is meer tijd nodig voor een goed protocol. De kerkenraad heeft daarom besloten voorlopig door te gaan met de digitale diensten, zoals we dit sinds zondag 22 maart jongstleden doen. Deze lopen goed en worden goed gevolgd. Ook mag er geen samenzang plaatsvinden en

zal er geen koffiedrinken zijn. Daarom zag de kerkenraad geen meerwaarde voor 4 diensten in de maand juni met 30 mensen. De genoemde werkgroep kan zich zo volledig richten op de ruimte na 1 juli en heeft nu ook meer voorbereidingstijd.

## **Meditaties**

Een elftal gemeenteleden verzorgt sinds 1 april jongstleden dagelijks, behalve de zondag, een meditatie die op website en Facebookpagina te lezen is. Het aanvankelijke doel was een bemoedigend woord in verwarrende en bevreedende tijden. Inmiddels zijn woorden en termen als corona, COVID-19 en de 'anderhalve meter samenleving' gewoon geworden en maatschappelijk geïntegreerd. Mijn voorstel is in de maand juni zeker door te gaan. Of dit ook geldt voor de maanden juli en augustus? Zie website en Facebookpagina. Overigens: wat een creativiteit in de gemeente! Een rijkdom!

## **Vakantie**

Vanaf maandag 20 juli tot en met zondag 16 augustus houden Sonja en ik vakantie.

## **Zomervespers in de Grote of St. Michaëlskerk**

Graag wijs ik u op de bijzondere Vespers in de stad, iedere zondagavond in de maanden juli en augustus van 19.00 tot 19.45 uur. Dit jaar staat het bijzondere Bijbelboek Prediker centraal. Zelf zal ik als eerste voorgaan, zondag 5 juli. De lijst van voorgangers is oecumenisch samengesteld: een Geestelijke Verzorger uit het Isala ziekenhuis, collega's van de Evangelische Broedergemeente, Doopsgezinde, Remonstrantse, Gereformeerd Vrijgemaakte en de Christelijke Gereformeerde kerk. Toon Hagen verzorgt de muziek. Een aanrader!

*Een hele goede zomer toegewenst! Ds. Cor Baljeu*

## Een gesprek

Hieronder treft u een lijst met dagdelen, namen en telefoonnummers die u op het aangegeven moment kunt bellen, gewoon als u op zeker moment behoefte heeft om iemand te spreken.

<i><b>Dag</b></i>	<i><b>Dagdeel</b></i>	<i><b>Tijdstip</b></i>	<i><b>Naam</b></i>	<i><b>Telefoonnummer</b></i>
Maandag	Ochtend	09.00 –	Geertje Wijnja	06 – 15271708
		12.00		
		10.00 –	Co Verduijn	038 – 4582322
		12.00		
	Middag	11.00 –	Sytske	038 – 4201248
		12.00	Nijmeijer	
		14.00 –	Marijke	06 – 23837991
	Avond	17.00	Hessels	
		17.00 –	Anneke Lei	038 – 2309082
18.30				
19.00 –		Anneke Lei	038 – 2309082	
21.30		Bert		
Dinsdag	Ochtend	20.00 –	Koerselman	038 – 3374572
		22.00	Co Verduijn	038 – 4582322
		08.30 –	Geertje Wijnja	06 – 15271708
		10.30		
	Middag	11.00 –	Sytske	038 – 4201248
		12.00	Nijmeijer	
		14.00 –	Marijke	06 – 23837991
	Avond	17.00	Hessels	
		17.00 –	Anneke Lei	038 – 2309082
18.30				
19.00 –		Anneke Lei	038 – 2309082	
21.30		Bert		
Avond	20.00 –	Koerselman	038 – 3374572	
	22.00			

Woensdag	Ochtend	08.30 – 10.00 10.00 – 12.00	Geertje Wijnja Marian v/d Hoogen Co Verduijn	06 – 15271708  038 – 4224121 038 – 4582322
	Middag	14.00 – 17.00 17.00 – 18.30	Marijke Hessels Anneke Lei	06 – 23837991  038 – 2309082
	Avond	19.00 – 21.30 20.00 – 22.00	Anneke Lei Bert Koerselman Co Verduijn	038 – 2309082  038 – 3374572 038 – 4582322
Donderdag	Ochtend	08.30 – 10.30	Geertje Wijnja	06 – 15271708
	Middag	14.00 – 17.00 17.00 – 18.30	Marijke Hessels  Anneke Lei	06 – 23837991  038 – 2309082
	Avond	19.00 – 21.30 20.00 – 22.00	Anneke Lei  Bert Koerselman	038 – 2309082  038 – 3374572
Vrijdag	Ochtend	09.00 – 12.00 10.00 – 12.00	Geertje Wijnja  Co Verduijn	06 – 15271708  038 – 4582322
	Middag	14.00 – 17.00 17.00 – 18.30	Marijke Hessels Anneke Lei	06 – 23837991  038 – 2309082
	Avond	19.00 – 21.30 20.00 – 22.00	Anneke Lei Bert Koerselman Co Verduijn	038 – 2309082  038 – 3374572 038 – 4582322

Zaterdag	Ochtend	08.30 – 10.30	Geertje Wijnja	06 – 15271708
	Middag	14.00 – 17.00 17.00 – 18.30	Marijke Hessels Anneke Lei	06 – 23837991  038 – 2309082
	Avond	19.00 – 21.30 20.00 – 22.00	Anneke Lei Bert Koerselman	038 – 2309082  038 – 3374572
Zondag	Ochtend	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
	Middag	14.00 – 17.00 17.00 – 18.30	Marijke Hessels Anneke Lei	06 – 23837991  038 – 2309082
	Avond	19.00 – 21.30 20.00 – 22.00	Anneke Lei Bert Koerselman	038 – 2309082  038 – 3374572

Verder is Bettine de Jong bereid u te woord te staan. Bettine heeft geen specifiek tijdstip aangegeven. Mocht u bellen en zij neemt niet op, dan belt ze u terug. Haar telefoonnummer: 06 – 23633071

*Houd moed, heb lief! Ds. Cor Baljeu*

### **Senioren gesprekskring**

Zodra duidelijk is wanneer deze activiteit weer doorgang kan vinden, zullen we dat aankondigen in het volgende nummer en op de website van de Open Kring.



## **Yentl**

Zodra duidelijk is wanneer deze activiteit weer doorgang kan vinden, zullen we dat aankondigen in het volgende nummer en op de website van de Open Kring.



## **Kinderkring in Corona tijd**

Al een aantal weken kunnen we niet meer naar school, naar de sportclub en ook niet meer naar de kerk. Wel is er elke week een online-dienst, maar daar is voor jullie niet altijd veel te horen en te zien. Dat is natuurlijk erg jammer, graag zouden we samen met jullie in de Kinderkring luisteren naar verhalen uit de Bijbel en hier met elkaar over praten en knutselen. Dat gaat nu helaas niet, maar we kunnen jullie wel meenemen met de verhalen die we zouden gaan horen en we geven jullie tips om daar mee aan de slag te gaan. Ook vragen wij jullie ouders om hierbij te helpen.

Hieronder schrijven we per week welk verhaal er centraal staat. Op Facebook en de website zullen we geregeld een berichtje plaatsen met extra informatie en de tips voor deze week.

Verder voor u als ouders:

<https://creatiefkinderwerk.nl/>

<https://www.zoekenaarhetgoede.nl/2020/03/14/thuis-kerk-zijn/>

Ook staan op youtube heel veel christelijke liederen die de kinderen graag op school zingen. Ook mooi om eens samen met uw kind naar te luisteren en samen te zingen.



# Samenraapsel

## Bidden

Onweer barstte los.  
Meewarig keken wij toe  
hoe een Brabants gezin  
hardop ging bidden  
uit angst, lachwekkende  
angst,  
nog lang een  
familieverhaal.



Jan Eijkelboom in 'Mastbos'

In deze tijden van afsluiting, uitsluiting, opsluiting herken ik mij weer eens in de verzuchting van de apostel Paulus dat we niet weten wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Hoe te bidden 'naar behoren' zoals het in eerdere vertalingen van Romeinen 8: 26 heet.

Is het bidden naar behoren als je de bui niet alleen ziet hangen, maar los ziet en hoort barsten en angstig bij elkaar kruipt, een kruis slaat en de heilige Donatus aanroept om je te beschermen tegen onweer?

In mijn Groninger tijd - van 1979 tot 1983 was ik predikant in de Gereformeerde kerken van Vlagtwedde en Onstwedde - vertelde de kostersvrouw, vrouw Oost, hoe zij, op een boerderij opgegroeid, bij onweer door haar ouders uit bed werd gehaald, zich aan moest kleden en in de keuken met alle gezinsleden samen biddend het natuurgeweld moest doorstaan. Het wilde namelijk wel eens voorkomen dat een bliksem insloeg en de vuurbal een boerderij in brand joeg.

Was dat angst, daar aangekleed rond de keukentafel met de handen gevouwen?

Of was het boerenverstand, ervaring van vele geslachten, praktisch inzicht en vertrouwen in de Allerhoogste?

Jan Eijkelboom noemt dat angst en vindt het lachwekkend. Misschien neemt hij daarmee afstand van zijn orthodox hervormde jeugd, misschien spelen zijn huiveringwekkende ervaringen in de politionele acties in Nederlandsch Indië een rol waardoor hij een agnost werd. Hoe dan ook, naar vrouw Oost heb ik niet meewarig gekeken toen zij mij dat vertelde, al had ik als jongen uit een provinciestadje in Twente een dergelijke beleving van onweer, van bedreigende weersomstandigheden niet.

Hoe dat nu is? Met dat bedreigende virus onzichtbaar om ons heen? Zijn onze gebeden nu ook lachwekkend en moeten wij meewarig naar onszelf kijken, zittend voor het computerscherm, met de tablet op schoot, het mobieltje in de hand, kijkend naar een viering in een lege kerkzaal? Wordt het voor velen van ons ook 'nog lang een familieverhaal' hoe wij al dan niet mee bidden met die ene voorganger daar achter die liturgische tafel met die dikke en dunne microfoon voor zich? Die voorganger die zich heeft ingespannen om de voorbeden zo te verwoorden dat het gebeden van ons allen kunnen worden. Worden ze dat ook als dat witmetalen kruis in de achterwand met de brandende Paaskaars in beeld verschijnen?

Daar komt die verzuchting van mij vandaan hoezeer ik de verzuchting van de apostel Paulus herken.

Maar misschien moeten we ons door die cynische blik van Eijkelboom niet op het verkeerde been laten zetten.

We kunnen het hem niet meer vragen, maar hoe wist de dichter dat het ángst was waardoor dat Brabants gezin in gebed ging? En wist hij bij voorbaat wat dat gezin bad, kon hij dat horen? Hij hoorde kennelijk een stem of stemmen samen, hardop, maar kon hij verstaan wat voor de oren van de Eeuwige bedoeld was?

Die gebeden, vroegen die wel zoiets als: O Here, Gij die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, wil dit onweer stoppen.

En als wij in die lege kerkzaal en voor onze schermen de Eeuwige onze zorgen en vragen voorleggen, hopen wij dan ook dat de Eeuwige in de

natuur in zal grijpen en dat moordende virus de nek om zal draaien?

Nee toch. We weten inmiddels toch wel beter.

Onze gebeden zijn toch vooral dat zuchten. En dat blijkt volgens Paulus het 'bidden naar behoren' te vormen. Dat is het bemoedigende van die uitspraak in Paulus' brief, dat als wij die onuitsprekelijke verzuchtingen slaken, de Geest ons helpt. De Geest van God deelt in ons klagen en dragen en vragen om kracht, de Geest van Christus, ja Christus zelf bidt met ons, voor ons, in ons.

*'Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp;  
want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren  
maar de Geest pleit zelf voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.'*

*Romeinen 8: 26*

*(vertaling NBG)*

Ad Geerling



## *Gedicht van de maand*

Ad Geerling schreef voor ons een aantal Haiku's, kleine gedichten van 3 regels, die tot nadenken stemmen.

### **Wetenschap**

(met een schuin oog naar Willem Wilmink)

ze zeggen zoveel  
zoals dat de aarde draait  
ja, als het hard waait!

## ***Leve de kringloop***

ruimen in je huis  
is ook ruimen in je hoofd.  
dat levert rust op.

## ***Risicogroep***

word ik nou echt oud  
vele dagen ben ik moe  
zijn mijn handen koud.

## ***Telefoonherinnering***

zondagavond laat  
was de tijd om te bellen  
'Dag Moe', zei ik dan.

## ***Laantje haagbeuken***

(De Horte Dalfsen foto © Ad Geerling)

tijd vermolmt tot toen  
tot: weet je nog wel oudje  
van weemoed en pijn.



Kopij voor het volgende nummer van  
het wijkblad van de Open Kring  
**uiterlijk**  
vrijdag 21 augustus 2020  
aanleveren per e-mail bij de redactie:  
[redactie@openkring.nl](mailto:redactie@openkring.nl).

Voor het laatste actuele nieuws kijk op  
<http://www.openkring.nl>.

## **Kerkgebouw open kring**

Hofstedestraat 1, Zwolle  
Info@openkring.nl  
www.openkring.nl

## **Reservering kerkzalen**

kerkrentmeesters@openkring.nl

## **Predikant**

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477  
ds.cor.baljeu@openkring.nl

## **Kerkelijk werker**

vacant

## **Scriba wijkkerkenraad**

Mirjam Visser  
Scriba@openkring.nl

## **Wijkadministrateur**

Harry Askes, tel: 850 96 70  
Bronstraat 4, Zwolle  
Wijkadministratie@openkring.nl

## **Penningmeester wijkkas**

Eric Landsman, tel: 420 18 76  
Drapenierlaan 24, Zwolle  
IBAN: NL02 RABO 0377376191  
Penningmeester@openkring.nl

## **Kopij zondagsbrief**

Vòòr woensdag 18.00 uur:  
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744  
Goudplevierstraat 123, Zwolle  
Zondagsbrief@openkring.nl

## **Diaconie**

Secr.: Wim Vliek tel: 0649964719  
Hofstedestraat 1, Zwolle  
Diaconie@openkring.nl

## **Redactie**

Redactie@openkring.nl

## **Wijkblad digitaal?**

[kerkblad@openkring.nl](mailto:kerkblad@openkring.nl)



# Agenda

( alles onder voorbehoud: zie website en facebook )

juni		juli	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	<b>09.30 u, ds. C. Baljeu (online)</b>
6		6	
7	<b>09.30 u, ds. M. Rohaan (online)</b>	7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	<b>09.30 u, mw. J. Huisman (online)</b>
13		13	
14	<b>09.30 u, ds. C. Baljeu (online)</b>	14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	<b>Dienst in de Stinskerk</b>
20		20	
21	<b>09.30 u, mw. G. Cleveringa (online)</b>	21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	<b>09.30 u, ds. S. van der Zee (online)</b>
27		27	
28	<b>09.30 u, ds. C. Baljeu, (online)</b>	28	
29		29	
30		30	
		31	



# Agenda

( alles onder voorbehoud: zie website en facebook )

augustus	
1	
2	<b>Dienst in de Stinskerk</b>
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	<b>09.30 u, mw. J. van der Zee (online)</b>
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	<b>09.30 u, ds. A. Zweers (online)</b>
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	<b>09.30 u, ds. C. Baljeu (online)</b>
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	<b>09.30 u, ds. E. Urban (online)</b>
31	