

De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

juni, juli en augustus 2021

Meditatie ds. Cor Baljeu



Georganiseerd op reis of gezamenlijk op trektocht?

Meditatie geïnspireerd door de boeken 'Samen op trektocht' (2003) en 'Samenspel' (2021) van Bert Bakker.

Juni is de maand van het begin van de zomer. Juli de maand van de zomervakantie. Augustus de maand van de terugkeer. Het zijn de drie maanden die dit nummer van het wijkblad beslaan.

Gaat u nog op vakantie? En zo ja, hoe? Hoe organiseert u het? Of laat u het organiseren door bijvoorbeeld Sunweb, Prijsvrij of TUI? Reisorganisaties die ons uitnodigen in te stappen en mee te reizen met een kant-en-klare reis, waarin bestemming en route zijn uitgekend en waarvoor u een stevige rekening betaalt. Of kiest u voor een gezamenlijke trektocht, waarin de reis niet zo strak is gepland, met ruimte voor afwijkingen van het oorspronkelijke plan, en ieder, jong en oud, zijn of haar inbreng heeft.

Het is een vraag die ook aan kerkenwerk wordt gesteld: hoe organiseren wij dit werk? Gaat de grote groep mee in wat een kleine groep voor hen heeft bedacht? Daartoe zijn toch ouderlingen, diakenen, predikant en kerkelijk werker aangesteld? Zij vormen toch de kerkenraad? Daar worden toch de plannen ontwikkeld? Zij stellen toch een kant-en-klare reis samen? Zij zijn toch onze reisleiders? Dat is toch de habitat van de meeste kerken, organisaties en bedrijven en onze stijl? Jammer is dat de

resultaten vaak tegenvallen, dat dan weer wel. En oh ja, het kweekt weerstand, terwijl die kleine groep maar hard werkt om draagvlak te vinden, een plan te presenteren, stukken te schrijven, te peilen en te stemmen.

Wijlen gemeenteopbouwer Jan Hendriks stelde deze vragen ruim twee decennia geleden al. Hij deed dat in zijn boeken 'Een vitale en aantrekkelijke gemeente' en 'Terug naar de kern'. De titel van het boek dat voor hem was samengesteld bij zijn afscheid van de faculteit Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam verraadt zijn keus: 'Een gezamenlijke trektocht.'

Ook de gezamenlijke trektocht heeft een kleine groep die 'reisleiders' zijn, maar die houdt zich vooral bezig met het proces, als een gids, de groep helpend de bestemming te kiezen. Om daarna stap voor stap op weg te gaan naar het reisdoel, zo nodig helpend ook daadwerkelijk deze stappen te zetten. Niet als oplossing, maar als een gezamenlijke uitdaging: waar zitten we? Waar willen we naar toe? Zo de gemeente in staat stellend te analyseren, te zoeken naar en te kiezen voor een gewenste uitkomst, een plan te ontwerpen en via peiling of stemming zich te committeren aan het ontwikkelde plan. Zo wordt de gemeente gegidst in plaats van aangestuurd. De gemeente bezint, doordenkt, beslist, doet en leert via dialoog en geloofsgesprek, zodat zoveel mogelijk mensen – het liefst allemaal – worden gehoord.

Van titel tot groet staan in deze meditatie zestien vraagtekens, veel vragen dus, maar de zomer en vooral de vakantie is dan ook een periode om in alle rust te bezinnen en energie op te doen voor een nieuw seizoen.

Geniet van de zomer! In de hoop dat de ruimte groeit om elkaar weer te ontmoeten, samen biddend, bezinnend en enthousiast zingend, schouder aan schouder gezamenlijk op stap, ondertussen elkaar anderhalve meter ruimte gevend, een uitdaging en uitnodiging!

Een hartelijke groet, ds. Cor Baljeu



Mededelingen

Rondom de diensten

Zondag 30 mei, de zondag van de drie-eenheid (Trinitatis), zullen Felien Alicia Doeze Jager en Gijs Melle Pot worden gedoopt.

Felien woont met haar ouders Ageeth Visscher en Daniël Doeze Jager aan het Akkerbergplein 25, 8043 XM en Gijs woont met zijn ouders Martin en Marion Pot aan de Havezathenallee 110, 8043 RA.

In de Schriftlezing zijn Jezus en de Farizeeër Nikodemus met elkaar in gesprek. Johan Hardeman verzorgt de muziek, Wim Vliek en Marrienne van Norel zullen namens ons de liederen zingen.

Juni

Zondag 6 juni is de eerste zondag dat de stola groen zal zijn, dit duurt tot Advent. Groen is de kleur van groeien en bloeien: al het gehoorde en geleerde van Aswoensdag, via Pasen, Hemelvaart en Pinksteren tot en met zondag Trinitatis mag nu groeien en bloeien. De getuigenis van Johannes de Doper klinkt uit Marcus 3 deze zondag. Johan Hardeman bespeelt het orgel, Wim Vliek en Marian van den Hoogen zingen.

Zondag 13 juni gaat ds. Siebren van der Zee ons voor, zijn vrouw Joke verzorgt de muziek, Anneke Drenth en Marijke Deinema zullen zingen.

Zondag 20 juni, Vaderdag, Jezus' leerlingen steken in Marcus 4 het meer over, dan gaat het stormen: over geloof en ongeloof. Bert Koerselman bespeelt het orgel, Hanneke Koch en Wim Vliek zingen de liederen.

Zondag 27 juni gaat Jantine Huisman voor, muzikale en vocale begeleiding worden nog ingevuld.

Juli

Zondag 4 juli, de laatste zondag voor de zomervakantie. Kinderen van nu nog groep 8 krijgen deze zondag een bijzondere plek, verderop leest u daar meer over. De passende tekst is uit het begin van Marcus 6: Jezus geeft onderwijs in de synagoge. Johan Hardeman bespeelt het

orgel en Hanneke Koch en Wim Vliek zullen de liederen ten gehore brengen.

Zondag 11 juli heten we ook leden van de Stinskerk welkom. Vanaf deze zondag zes gezamenlijke diensten. Pastor Hans Schoorlemmer zal voorgaan, Johan Hardeman bespeelt het orgel en Marian van den Hoogen en Marianne van Norel verzorgen de zang.

Zondag 18 juli verzorgt de Stinskerk in haar gebouw de eredienst.

Zondag 25 juli verwelkomen wij leden van de Stinskerk, ds. Siebren van der Zee gaat voor en zijn vrouw Joke verzorgt de muziek, Anneke Drenth en Marijke Deinema verzorgen de zang.

Augustus

Zondag 1 augustus verzorgt de Stinskerk in haar gebouw de eredienst.

Zondag 8 augustus heten wij voor de laatste keer deze zomervakantie leden van de Stinskerk welkom. In Marcus 7 denkt Jezus uit te kunnen rusten, maar dan valt een bedroefde Syro-Fenicische vrouw voor zijn voeten. Bert Koerselman verzorgt de muziek, de zang wordt verzorgd door Annemarie en Jan Noorlag.

Zondag 15 augustus verzorgt de Stinskerk in haar gebouw de laatste gezamenlijke eredienst van de zomervakantie.

Zondag 22 augustus zal ds. Nelleke Eygenraam voorgaan, Bert Koerselman bespeelt het orgel, Hanneke Koch en Marian van den Hoogen zingen.

Zondag 29 augustus doet Jezus in Marcus 8 iets onsmakelijks: hij smeert wat speeksel op de ogen van een blinde man, maar stapsgewijs gaan zijn ogen wel open! Bert Koerselman verzorgt de muziek, Wim Vliek en Pieta van Twist verzorgen de zang.

Pastoraat

De manier van pastoraat is in deze tijd lastig, je stapt niet meer zomaar ergens binnen. Mocht u een gesprek willen? U kunt mij te allen tijde bellen, dan maken we een afspraak, ook ten aanzien van de wijze waarop: wandeling of huisbezoek, met of zonder mondkapje. Mocht ik niet opnemen, spreek de voicemail in en ik bel u terug.

Ds. Cor Baljeu, 0529 – 467477.

Kinderen van groep 8!

Het duurt nog even, maar voordat je het weet is het zondag 4 juli, dat is de laatste zondag van jullie laatste schooljaar op de vertrouwde basisschool. Na die zondag volgt er een week van musical en afscheid nemen van je vertrouwde juf of meester en misschien wel van goede vrienden of vriendinnen. De ene gaat naar dezelfde school als jij, de volgende weer niet. Ieder kind heeft zijn of haar eigen school gekozen, een school – zoals dat heet – in het voortgezet onderwijs.

Ook in de kerk neem je afscheid, en wel van de Kinderkring. Misschien zeg je: ‘Kinderkring? Ik heb hier het hele jaar niet aan meegedaan!’ Dat klopt, corona heeft het kerkenwerk heel lastig gemaakt, vooral Kinder- en Jongerenkring.

Gelukkig hebben we een erg leuk kerstfeest gehouden, dat nog altijd op YouTube te bewonderen valt. Ook heb je in de weken voor Pasen kunnen werken in een boekje dat ‘Levensweg’ heet en kun je nog altijd iedere zondag leesmateriaal en opdrachten van Kind op Zondag vanaf de website van de Open Kring downloaden.

Jullie bijzondere gang naar een nieuwe school, dat willen we niet vergeten. Daar willen we aandacht aan besteden! Daarom nodig ik jullie van harte uit om zondag 4 juli in de kerkdienst aanwezig te zijn. Je krijgt dan iets mee. Wat? Dat verklap ik niet. Ik kan alleen maar zeggen: van harte welkom op die zondag in de Open Kring! Wel is het prettig als jij of een van je ouders jou via de mail aanmeldt:

kinderkring@openkring.nl

Mede namens de Kinderkring, ds. Cor Baljeu

Vakantie voor iedereen!

Er even helemaal tussenuit. Stichting Weekje Weg biedt gezinnen in de zomervakantie een compleet verzorgde week in een groepshuis of een individuele vakantie in bijvoorbeeld stacaravans of blokhutten op recreatieterreinen in Nederland. Midden in de natuur.

Heb je kinderen in de leeftijd van 0 tot met 12 jaar?

Een minimuminkomen en ben je al een tijd niet met vakantie geweest?

Dan is een Weekje Weg iets voor jou.

Er zijn voor dit jaar nog verschillende plaatsen beschikbaar.

Wil je meer informatie of wil je je inschrijven, neem dan contact op met

Jan en Cato Bakker. Zij zijn te bereiken via het emailadres

weekjewegzwolle@gmail.com of telefonisch 06 – 51 68 87 84.

Schroom niet, neem gerust contact op.

De ‘hartstochten’ van de Open Kring

Merken we nog iets van elkaars hartstocht? En maken we nog ‘tochten’ naar elkaar?

Na een jaar waarin we elkaar ontzettend weinig konden zien, leven deze vragen meer dan anders. Wij, Lucinda en Rosanne, dachten hier over na en onze wens was en is om weer voor wat verbinding te zorgen.

Tijdens Pinksteren vierden we dat de wind gaat waaien, dat er beweging ontstaat, dat er goed nieuws verspreid wordt. En zo vatten wij het plan op om dit jaar met Pinksteren **hartendozen** de Open Kring gemeente in te sturen. In totaal gaan er zes rond. In deze hartendozen zit steeds een cadeautje. Degene die de doos ontvangt mag dat houden, en stopt er vervolgens zelf weer iets nieuws in, voordat hij/zij de doos doorgeeft aan een nieuw adres. Samen zorgen deze dozen zo voor een nieuwe beweging die vorm geeft aan onze hartstocht voor elkaar en hopelijk veel blijdschap en goedheid brengt.

Het kan zijn dat u ook zomaar verrast wordt met één van deze hartendozen. In de hartendoos vindt u, naast het kleine presentje, ook een gastenboekje en een envelop met daarin alle informatie die nodig is. Het project loopt tot aan de adventstijd en op de website en social media van de Open Kring zal regelmatig een update worden gegeven. We hopen op veel hartstocht en verbinding!

Lucinda Blauw en Rosanne Hofman



Berichten van de kerkenraad

Verslag van kerkenraadsvergadering

Hieronder de hoofdpunten van de digitale vergadering van de kerkenraad op 10 mei.

Vanaf 23 mei (Pinksterzondag) wordt het weer mogelijk elkaar te ontmoeten tijdens de kerkdiensten. Het is mooi dat wij deze gelegenheid weer kunnen bieden. Uiteraard kan dat nog niet met grote groepen: de grens ligt op maximaal 30 personen. In de Zondagsbrief en op de website wordt verder aangegeven hoe dat ingevuld wordt.

Vanuit de PGZ is aangegeven dat er, gezien de aanwezige reserves, meer financiële ruimte is voor het pastoraat. Dit maakt het mogelijk om zowel voor de korte termijn als voor de komende vijf jaar hier beleid op te maken. Invulling kan per wijkgemeente, cluster of bijvoorbeeld voor een deel centraal. Binnen de kerkenraad wordt in eerste instantie gedacht aan het doelgroepenpastoraat. Dit is een al bestaand idee vanuit het cluster met de Stinskerk. Dit zal in de komende periode verder met hen worden besproken.

‘Ook na de lockdown beweegt de kerk richting thuis’ is de titel van een artikel in Trouw. Dit vormde de inleiding voor de discussie: ‘Wat wordt het kerkzijn na corona?’ Belangrijk uitgangspunt: wij moeten in actie komen en er niet van uitgaan dat alles op de oude voet verder gaat! Er zijn de nodige ideeën besproken binnen de kerkenraad, maar het is niet iets wat je even in een avond besluit en uitwerkt. Daarom is besloten dit verder tijdens een heidag uit te gaan werken met de kerkenraad. Maar ook jullie ideeën zijn van harte welkom. Hoe denken jullie dat het kerkzijn verder ingevuld kan worden na corona? Wat hebben wij geleerd van het afgelopen jaar tijdens de lockdown en hoe kunnen wij dit benutten? Graag jullie input mailen naar scriba@openkring.nl.

Wij zullen jullie input meenemen naar onze heidag!

Van de penningmeester wijkkas

Beste gemeenteleden,

Het jaar 2020 zit er alweer een tijdje op, inmiddels is de balans van de wijkkas opgemaakt.

Vanuit de wijkkas worden wijkgebonden kosten betaald zoals: drukken wijkblad Open Kring, bloemen, Kinderkring, jeugd, koffie na de dienst, kopieën, enz.

Wij als gemeente moeten zelf de wijkkas vullen d.m.v. giften. Voor al het vrijwilligerswerk dat wij met elkaar doen, wordt een financiële bijdrage gedaan vanuit het kerkelijk bureau.

Om de kosten te dekken is er ongeveer € 6000,- nodig. Dit is met grote inzet en giften het afgelopen jaar weer bij elkaar gebracht.

In het financieel jaarverslag dat ter inzage in de lectuurbak ligt, kunt u hierover meer lezen.

Een korte opsomming: giften € 3000,- , vriend van de Open Kring € 700,-, collecte wijkkas € 750,-, koffiepotje € 500,-. Een ieder die zijn steentje heeft bijgedragen, hartelijk dank hiervoor.

Giften voor de wijkkas of vrienden van de Open Kring om de wijkkas financieel te steunen, zijn van harte welkom.

Rekeningnummer wijkkas : NL02 RABO 0377 3761 91 t.n.v.

Protestantse Gemeente Zwolle.

In juli dit jaar zal ik afscheid nemen als penningmeester en stoppen met de andere taken die ik doe binnen de Open Kring.

Ik ben als kerkrentmeester 20 jaar actief geweest, mijn gevoel zegt dat het tijd wordt om het stokje over te dragen. Het was prettig samen werken met een ieder en we gaan elkaar nog zeker tegenkomen.

Met groeten,

Eric Landsman

Penningmeester Open Kring



Samenraapsel

Notities

Laat ik beginnen met een troostrijke want herkenbare gedachte van de Deen Kierkegaard uit 1838. Het is van Kierkegaard bekend dat hij veel invallen, ideeën en associaties ergens opschreef. Zijn motto was dan ook de Latijnse spreuk: *Nulla dies sine linea*, geen dag zonder notitie. Hij schrijft:

April.

Weer een lange tijd verstreken waarin ik me niet in het minst heb kunnen concentreren. Ik wil nu proberen of ik weer een aanloop kan maken.

Hoe herkenbaar, nietwaar? Al meer dan een jaar staat boven de tijd geschreven: corona. We worden door een onzichtbaar monstertje in de tang genomen. Gelukkig wordt de greep wat minder krachtig, worden al meer maatregelen versoepeld, maar op de een of andere manier heeft het over ons allen, in de maatschappij, op school, in de winkelstraat, in de kerk een dempende deken gelegd. Het heeft op allerlei manieren ons leven, ons gewone doen en laten beïnvloed, geraakt, veranderd. Zo ook het mijne. Precies daar waar Kierkegaard de vinger bij legt: je kunnen concentreren.

Daarom nog een notitie, in mijn zoveelste boekje. Toevallig heb ik het in mijn rapiarium geschreven boven de notitie van Kierkegaard.

Het citaat is uit het winternummer van het tijdschrift *Klooster*. En werd geschreven door Benoit Standaert.



Ik denk niet dat hij uit eigen ervaring spreekt. Standaard is namelijk benedictijner monnik uit Brugge, gepromoveerd op het Marcusevangelie, schrijver van indrukwekkende boeken als: 'Leven met de psalmen' en 'Spiritualiteit als levenskunst' en voor zover ik kon nagaan niet getrouwd, een pater (Latijn voor 'vader') maar ook echt vader, grootvader?

Toch, wat hij schrijft is mij uit het leven gegrepen en maak ik al meer dan acht maanden mee:

Als je kinderen en je kleinkinderen geboren worden, dan heb je het mysterie van het leven in je armen. Je kijkt het in de ogen. Of als je voor het eerst met ze wandelt en ze leggen hun handje in jouw hand. Dat is geluk, gekoppeld aan een gevoel van rust. Alsof je helemaal op je plek zit. Een concentratiepunt waarop je weet: dit is het. Je hoeft het alleen te ontvangen. Doe je handen maar open. Vandaag komt 't vanzelf.

Ad Geerling



Bezette stad, door Ilja Leonard Pfeijffer

(ook deze bijdrage komt van Ad Geerling)

Ter introductie: In 1914 werd met een **Boem** en een **Paukenslag** de stad Antwerpen gebombardeerd en vervolgens door de Duitsers ingenomen en bezet. Daarover schreef Paul van Ostaaijen, in quarantaine in Berlijn in 1921, zijn avantgardistische gedichtenbundel 'Bezette stad'.

Honderd jaar later reageren vijftien kunstenaars in een bundel 'Besmette stad', een rijke bundel proza, gedichten en kunstwerken, typografisch en picturaal met een eigen bijdrage op de tijd waarin wij nu leven.

Een van de kunstenaars is Ilja Leonard Pfeijffer.

Zijn bijdrage is het volgende lange gedicht:

En het gebeurde in die koortsachtige dagen,
waarin kortademige hypes als sprinkhaanplagen
door talkshows joegen, boeren blaffend naar de stad
oprukten, iedereen genoeg van alles had,
miskend, gegriefd geschreeuw ons luisteren ontnam
en ieder recht opeiste, dat het virus kwam.
Aanvankelijk werd elke dreiging weggehoond,
zoals in die tijd om het leven wat beloond
moest worden met zelfingenomen ironie,
die afserveerde als bezopen hysterie
wat niet in opgepoetste spiegelbeelden paste.
Het kon niet zijn dat wat dan ook een mens verraste
want iedereen wist alles a priori al.
Ook als dat niet zo was, dan was dat het geval
en was er sprake van een zonneklaar complot.
Ook ik verschanste mij voorshands in milde spot
en sloeg de groeiende paniek hoofdschuddend gade.
Het was een griepje, dacht ik. De gezondheidsschade
viel in het niet bij de politiekere problemen
die minder zichtbaar waren en die in systemen
van laatkapitalistisch consumisme scholen.
Zo kon ik zelfs voldaan zijn met mijn onverholten
dedain voor deze ziekte. Maar het virus kwam.
En toen het alle ziekenhuizen overnam,
patiënten stikten op een stretcher naast de deur
bij een gebrek aan medici en alles, geur
van dood uit nieuwsberichten walmde, virologen
verschenen met hun niet voldoende afgebogen
grafieken en exponentieel in aantal groeiden,
toen Facebook werd besmet en Twitter zich bemoeide
met prognostiek, besmettingsgraad en interventies,
de koorts uitbrak in talkshows en de consequenties
zich naar een middeleeuws scenario ontvouwd,
toen was het echt. Na lange jaren vol vertrouwde
onwaarheid en meerduidigheid, waarin de feiten
slechts meningen geworden waren, flauwiteiten,
oneindig door te scrollen bleven en cynisme
verplichte uitingsvorm was van een nihilisme

dat op met onzin volgeplempte leegte stoelde,
bestond er voor het eerst weer eens iets echt. Het voelde
vooreerst zowaar een beetje als een revelatie.
Iets wezenlijks kreeg zuurstof door een intubatie
van nieuw beleefde sterfelijkheid. Sinds lange tijd
was er weer iets wat ertoe deed. Genoegzaamheid
om gratis ongenoegen week voor een gevoel
van opwinding vanwege een hervonden doel,
dat onze afspraak was met de geschiedenis.
Ook onze generatie zou met het vernis
van offers en van lijden glanzen in annalen.
Het virus woekerde intussen met banale
doeltreffendheid. Soldaten werden ingezet
om lijken te verplaatsen. Voor een schaars vrij bed
in ziekenhuizen werd nu soms grof geld betaald.
Hoezeer er ook in allerijl werd opgeschaald,
we raakten de controle kwijt. Precies dat feit
was nieuw voor ons en onaanvaardbaar. Sinds de tijd
waarin we God op non-actief hadden gesteld
en uitgelachen, hem zijn schepping met geweld
uit handen rukten, zijn hiernamaals onbewoonbaar
verklaarden, hem gezag ontnamen en zijn kroon zwaar
op onze eigen slapen drukten, waanden wij
ons meester van ons lot en onze maatschappij
werd ingericht om ieder toeval uit te bannen
en risico's met procedures te ontmanen.
En zelf beschikten wij nu over dood en leven.
Controle over alles werd ons heilig streven.
Het lijden werd iets ouderwets en het geluk
was op bestelling leverbaar. Dit meesterstuk
van management en ongenaakbaar zelfbestuur
was door een onbeduidend, minuscuul, obscuur
en lullig virus nu zijn relevantie kwijt.
En dat verklaart de razende voortvarendheid
waarmee wij reageerden. Om te laten weten
wie hier de baas was, trachtten wij als een bezeten
dictator heel het leven woest te decreteren.
Teneinde de controle te recupereren

probeerden wij te controleren wat we maar bedenken konden. En we zeiden tot elkaar dat we samen levens aan het redden waren. Dat was wel zo, maar dat was niet waar het om ging. Het ging om de controle en de plotseling op losse schroeven staande wereldheerschappij van onze soort. Het ging om de grafieken. Wij verklaarden ons bereid om de economie, vermaak en toekomst op te offeren om die grafieken niet op eigen houtje te zien stijgen en hen uit alle macht weer in bedwang te krijgen. Zo sloten wij het luchtruim, wegen en het strand. Zo sloten wij cafés, de winkels en het land. Zo sloten wij onszelf in onze huizen op. Zo zetten wij ons opgevoerde leven stop en daalde stilte in de stad. En dat was dat. Daar zijn we nu beland. In de bezette stad is gisteren een hert gezien bij het station. Om zes uur zingt men aria's op het balkon voor alle overburen. Raar is dat de uren nu voor het eerst in onze levens uren duren. We luisteren naar krieken van de dageraad, naar voetstappen van de patrouilles in de straat en naar de avond die zo traag en moeizaam valt. We zijn tot onze schrik tot ons bestaan versmald en alles wat ons afleidde van dat bestaan - het filerijden, haast, vervuiling, stress, een baan - om het voor ons een beetje dragelijk te maken, is een herinnering, een droom terwijl we waken, fata morgana die steeds verder weg belandt naarmate wij naar voren kruipen door het zand van onze lange dagen. Niemand durft te vragen hoelang het duren zal en niemand durft te klagen, omdat het steeds meer is zoals het is. Het woord 'normaal', dat overboord kon, wordt opnieuw gehoord.

Zo wennen wij onwennig aan de habitat die veilig voor ons zijn zal: de bezette stad.

Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk

vrijdag 20 augustus 2021
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op
<http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

Rosanne Hofman tel: 06 1168 1786
kerkelijkwerker@openkring.nl

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vlieg tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl



Agenda

juni		juli	
1	20.00 u, moderamen	1	
2		2	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
3		3	
4	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	4	09.30 u , ds. C. Baljeu, afscheid groep 8
5		5	
6	09.30 u , ds. C. Baljeu	6	20.00 u, moderamen
7		7	
8		8	
9		9	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, eetgroep 2 ?
10		10	
11	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, eetgroep 2 ?	11	09.30 u , pastor H. Schoorlemmer
12		12	
13	09.30 u , ds. S. van der Zee, jongerenkring ?	13	
14		14	
15		15	
16		16	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
17		17	
18	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, eetgroep 1 ?	18	09.30 u, dienst in de Stinskerk
19		19	
20	09.30 u , ds. C. Baljeu	20	
21	20.00 u, kerkenraad	21	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
22		22	
23		23	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
24	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	24	
25	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	25	09.30 u , ds. S. van der Zee,
26		26	
27	09.30 u , mw. J. Huisman	27	
28		28	
29		29	
30		30	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
		31	



Agenda

augustus	
1	09.30 u, dienst in de Stinskerk
2	
3	
4	
5	
6	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, eetgroep 2 ?
7	
8	09.30 u, ds. C. Baljeu
9	
10	
11	
12	
13	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
14	
15	09.30 u, dienst in de Stinskerk
16	
17	
18	
19	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
20	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
21	
22	09.30 u, ds. N. Eygenraam
23	
24	
25	
26	
27	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
28	
29	09.30 u, ds. C. Baljeu
30	
31	20.00 u, moderamen

(alles onder voorbehoud: zie website en facebook)