

De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

juni, juli en augustus 2022

Meditatie ds. Cor Baljeu



Einde van een tijdperk

Janke, Henk en Harry stoppen als redactie van het maandelijkse wijkblad voor de gemeente, hiermee komt ook een einde aan ons blad. Tijd voor terugblikken, maar ook vooruitkijken. Nu geen meditatie, maar een verslag van een gesprek met de afscheidnemende redactieleden. Maandag 23 mei zijn ze voor de laatste keer bij elkaar gekomen om het zomernummer van de maanden juni, juli en augustus voor u samen te stellen.

Veel werkers

De redactieleden zijn niet de enigen die aan het blad werken. Zodra het door de redactie samengesteld is, gaat het naar de afdrukkers, een groep van negen man/vrouw doet dit werk in duo's twee dagen later. Dan gaat het drukwerk naar Jan en Annemarie Noorlag. Zij vormen samen de spil tussen de afdrukploeg en de 50 verspreiders, deze groep verspreidt het blad, met een oplage van 340, door de wijken. Daarnaast verzorgt Jan de digitale verspreiding, samen met de Zondagsbrief.

Terugblik

Het blad bestond jaren uit vaste rubrieken, zoals creatief kindermateriaal, foto's met een verhaal, een niet meer in Zwolle wonende oud-jeugdoudersling schreef humoristische en toegankelijke verhalen, die graag gelezen werden. Toen schrijvers afhaakten, werd

het moeilijker. Er waren wel mensen die wilden schrijven, maar niet elke maand. De redactie moest er steeds meer achteraan, en dan vloeit als het ware de geest van enthousiasme weg. Als er weinig gebeurt, valt er ook weinig te schrijven, ook een wrange vrucht van coronatijd. Maar coronatijd was ook een tijd om te experimenteren: '...hoe is het om van een digitale versie afhankelijk te zijn? De kerkenraad verzocht ons echter na drie maanden dringend toch weer een papieren versie te maken, want verbinding werd wel gemist in de gemeente.'

Vragen

Een ambtsdrager kent een termijn van vier jaar, de redactie doet inmiddels vijf jaar dit werk. Tijd voor overdracht, maar ook tijd voor vragen als: Moet het blad nog wel doorgaan? Voorziet het nog wel in een behoefte? Moeten we het over een andere boeg gooien? Zou bijvoorbeeld een uitbreiding van de zondagsbrief niet voldoende zijn? Kunnen berichten voor de langere termijn niet beter vermeld worden in de wijkkrubriek van Gaandeweg? Kunnen we meer gebruik gaan maken van website en sociale media?

Tijdgeest

Vragen die passen in een tijd waar kerkelijke activiteiten afnemen, waardoor er minder te publiceren valt en een stuk verbinding verdwijnt. De toekomst is onzeker. 'We zullen het in nieuwe vormen moeten zoeken, waardoor er bijvoorbeeld ook verbinding blijft met de wijk. Zodra er activiteiten zijn, valt er ook wat te publiceren, en dat hoeft niet per se in een wijkblad. In deze tijd communiceren we anders dan voorheen. Maar een wijkblad is toch niet alleen praktisch? Toch ook inspirerend? Ja klopt, maar inspiratie valt ook te halen uit Gaandeweg.'

Werk

Harry als eindredacteur, iedere keer weer tevreden als het blad af was en er goed uitzag. Henk en Janke die een stofkam door de geleverde

teksten haalden, lettend op taal-, spel- en stijlfouten. Hetgeen ze ongetwijfeld ook weer voor dit artikel hebben gedaan.

Dankwoord

Janke, Harry, Henk, namens de gemeente hartelijk dank voor de vijf jaren waarin jullie je hebben ingezet voor dit verbindende werk. Maar ook een dankwoord aan Jan en Annemarie Noorlag, de leden van het afdrukteam en de anonieme verspreiders, dank voor al het werk en de vele uren die jullie hebben gegeven aan het blad, en dus aan de gemeente.

Het blad – dat 2006 als haar geboortjaar kent, in een tijd dat de gemeente nog geen eigen verbindend gebouw had – is ter ziele, om op een andere manier weer op te staan. Hoe? We laten ons verrassen. Van U is de toekomst.

Ds. Cor Baljeu



Rondom de diensten

- Zondag 5 juni het prachtige en krachtige feest van de Geest. Loes Anne Bouw, zes jaar en Jaimy Louisa Hulshof, anderhalf jaar, zullen de heilige doop ontvangen;
- Zondag 12 juni zal ik voorgaan;
- Zondag 19 juni gaat ds. Anne Zweers voor;
- Zondag 26 juni vieren we de Maaltijd van de Heer;
- Zondag 3 juli zal Geke Cleveringa voorgaan;
- Zondag 10 juli is de zondag voor de laatste schoolweek, kinderen die na de zomer naar de brugklas gaan, staan centraal in deze dienst; de band Brandnew zal muzikaal haar bijdrage leveren.

Gezamenlijke diensten met de Stinskerk

- Zondag 17 juli gaat Jantine Brouwer-Huisman in de Open Kring voor;
- Zondag 24 juli gaat ds. Cor Baljeu voor in de Stinskerk;
- Zondag 31 juli gaat Rosanne Hofman in de Open Kring voor;
- Zondag 7 augustus zal ds. van Vulpen voorgaan in de Stinskerk;
- Zondag 14 augustus gaat ds. Gerlof van Rheenen voor in de Open Kring;
- Zondag 21 augustus ds. Oosterwijk in de Stinskerk. Dit is de laatste gezamenlijke dienst in de zomervakantie.

Zondag 28 augustus, de laatste zondag van de zomervakantie zal ik u weer voorgaan in een reguliere Open Kring eredienst.

Uitgelicht

- **Pinksterzondag 5 juni** worden er twee kinderen gedoopt. De een, Loes Anne Bouw, is zes jaar en gaat na de zomervakantie naar groep 3. Zij woont met haar ouders Vincent en Marike en haar broers Tom en Quinten aan de Garthoffstraat 35, 8044 PJ. De ander, Jaimy Hulshof, is een dreumes van anderhalf jaar. Zij woont met haar ouders Marianne en William, haar zussen Romy en Stacey en broer Dani aan de Slotenhagenstraat 28, 8043 TW.
- **Zondag 26 juni** vieren we weer de Maaltijd van de Heer, gedurende de coronatijd hebben we dat – met uitzondering van de drie dagen voor Pasen – niet gedaan. Ook na de vakantie, zondag 25 september delen we brood en wijn, zo omarmt de Maaltijd de zomervakantie, waarin we enkele weken uit elkaar gaan, en vieren we het gemeente-zijn.
- De Top2000 kerkdienst van woensdag 29 december 2021 jl. ging niet door in verband met persoonlijke omstandigheden van een van de leden van Brandnew. Maar het was uitstel, geen afstel. Samen met de bandleden kozen we die zondag dat kinderen afscheid nemen van de Kinderkring, **zondag 10 juli**. Hoe deze dienst eruit komt te zien? Hou publicaties in de gaten!

Vakantie

Van maandag 25 juli tot maandag 22 augustus ben ik vrij. Gedurende de zomervakantie is altijd een van de beroepskrachten vanuit het cluster West aanwezig (ds. Gerlof van Rheenen, kerkelijk werker Jeroen Knol en ondergetekende). Onze scriba weet wie van hen welke week werkt. Mocht u pastorale vragen hebben, neem dan contact met haar op: Mirjam Visser, t. 038-4578345, scriba@openkring.nl

Een hele goede zomer toegewenst,
Ds. Cor Baljeu

Gemeenteavond

Graag nodigen we u uit op donderdag 9 juni a.s. om samen te praten en te delen, als gemeenteleden van de Open Kring gemeente. Enkele onderwerpen: Taakdragerschap, kerk en gemeente zijn na corona, update samenwerking met de Stinskerk, waar staan we nu.

We hopen u te ontmoeten,
Kerkenraad Open Kring

Open Kring Koor

Het afgelopen seizoen hebben we weer kunnen repeteren en zingen, onder leiding van onze dirigente, Jannet Loode. De coronamaatregelen en situatie maakten, dat we in december en januari niet bij elkaar konden komen, maar dankzij digitale mogelijkheden toch een bijdrage, in kleine koorbezetting, hebben geleverd aan de kerstviering. Op Paaszondag, in een volle kerk, zongen we met het hele koor, dankbaar dat het toen wel kon. Samen mooie muziek maken en dit delen is een voorrecht, en verbindt ook!

Onze zomervakantie begint na 8 juni, we starten begin september weer, en hopen op 25 september ook in de viering te zingen.

Mocht u belangstelling hebben om ook te zingen in het koor, wees welkom.

De repetitie avond is elke woensdag, van 19.30-21.00 uur, in de kerkzaal. Info bij Geertje Wijnja, 06-15271708

Kosters gezocht voor de zondagdiensten

De kostersploeg is ter uitbreiding op zoek naar vrijwilligers die mee willen draaien. Lijkt het je leuk om 1x om de vijf weken als kosten actief te zijn tijdens een kerkdienst, meld je dan aan bij de dienstdoende kosten of mail naar kosters@openkring.nl.

Koffie-inloopochtenden Open Kring

Elke vrijdagmorgen, van 10-12 uur is de Open Kring geopend! Voor ontmoetingen, afleiding, een praatje.

Ook voor nieuw ingekomenen een mooie ongedwongen kennismaking met het gebouw, even zien, waar kom ik terecht.

Een groep vrijwilligers staat voor u klaar om u te ontvangen.

Het is gratis toegankelijk, en bedoeld voor jong en oud, mannen en vrouwen. Kerkelijk betrokken of niet. Iedereen is welkom!

Wat in 2019 begon als een zoeken, hoe gaan we dit doen, zijn er vrijwilligers, wat kan/mag er allemaal, heeft nu een vast moment opgeleverd waarin de Open Kring open is.

Voor sommigen een baken, als enige uitje van de week, voor anderen ook een mogelijkheid om even wat activiteiten in de kerk te doen. Of stil in de kerk te zijn.... even niets...

Ook in de komende zomerperiode, kan het heel stil worden voor sommigen. Fijn dat je dan op die vrijdagmorgen ergens welkom bent. Uiteraard zouden we nog graag enkele vrijwilligers willen ontmoeten die hierin een rol willen spelen. Je bent zo'n 2-4 keer per 3 maanden aan de beurt (afhankelijk van het aantal vrijwilligers).

Je stapt niet zomaar in het diepe, je kunt ook eerst enkele keren samen doen en "proeven" of het iets voor jou is. Laat het mij maar weten.

We hebben afgesproken dat we nu in de hal van de kerk blijven voor de ontmoeting en niet meer in de keuken (zoals voor corona). Dat maakt de toegankelijkheid voor rollators en scootmobielers nog beter.

Heeft u tips, een reactie met uw ervaring, wilt u meewerken, laat het ons weten.

Contactpersoon Hans van Eerbeek: 038-40202809,

j.van.eerbeek@hccnet.nl.



Kerktuin Open Kring

Weet u nog, of wist u al, dat er bij de ingang van ons kerkgebouw een mooie tuin is, die onderhouden wordt door Hilda en Tjipke Sijsma? Hieronder kunt u de betekenis van de planten en bloemen lezen, vanuit bijbels perspectief.

Het hele jaar door groeit en bloeit hier van alles, het wonder van de natuur omringt ons elke dag en week!

Kerktuinplanten, naam en betekenis in de Christelijke traditie

Maagdenpalm Eeuwig leven, wellicht mede door de blauwe bloemen en de standvastigheid werd het een Mariaplant.

Vergeet-mij-niet Trouw: door haar hemelsblauwe kleur en de naam. De naam heeft ze te danken aan de legende dat Adam vergat een naam te geven. Voordat Adam wegliep hoorde hij haar snikken. Opdat niemand deze bloem zou vergeten kreeg ze deze naam.

Vrouwenmantel Maria ze draagt de volksnaam Onze-Lieve-Vrouwenmantel omdat op haar mantelvormige blad de dauw als parels blijft liggen.

Lelietjes van dalen Heil, komst van Jezus: door de geur en omdat de plant werd gebruikt als geneesmiddel bij verstoring van het hartritme.

Anemonen Drievuldigheid: het blad is drietallig. Bloed van Jezus: volgens een legende bloeiden aan de voet van het kruis anemonen. Het bloed van Jezus kleurde deze bloem rood.

Grassen Vergankelijkheid: Alle mensen zijn gras en hun trouw is niets dan een veldbloem. Het gras verdort, de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover waait (Jesaja 40: 6-8). Het groene gras is een belangrijke voedingsbron voor de kudde. Het is een beeld dat Marcus (6:39) en Johannes (6:10) gebruikt in het verhaal van de spijziging van vijfduizend mensen.

Akelei Drievuldig: het blad is drietallig. Heilige geest: de vorm van een bloemdeel lijkt op een duif. De duif is het symbool van de Geest. Ootmoed: de bloem kijkt naar beneden.

Aster is het Griekse woord voor ster. Volgens een legende gaf een engel, die met Johannes wilde spelen, een ster aan hem, op verzoek

van Jezus. Johannes begroef de ster in de tuin en daaruit ontstond de aster.

Lievevrouwebedstro Geurig kruid: een legende vertelt hoe Jozef kruiden verzamelt om een zacht bed te maken voor de bevalling van Maria. Uit dankbaarheid heeft het kruid toen haar heerlijke geur gekregen.

Varens (diverse soorten) Nederigheid: varens groeien bij voorkeur in de schaduw van grote bomen.



Distels (eryngium) Zonde, lijden: Omdat je (...) gegeten hebt van de boom die ik je had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van jou. Zwoegend zul jij van hem eten, alle dagen van je leven. Distels en doornen zal hij voortbrengen... (Gen. 3:17-19)

Primula (sleutelbloem) Heilbrengend, sleutel: de bloemtros lijkt op een sleutelbos. Hemelsleutel: de sleutels van de hemelpoort zouden uit de handen van Petrus gevallen zijn en op de plek waar ze vielen zijn de sleutelbloemen ontstaan.

Jacobs ladder Verbinding tussen hemel en aarde, de bladeren lijken op een laddertje en de hemelsblauwe bloemen verwijzen naar de droom van Jacob.

Munt Heil, geneeskrachtig kruid. Destijds werd op feestdagen in de kerk geurige kruiden gestrooid, munt hoorde daarbij.

Kom gezellig eten in het Happietaria en steun daarmee het goede doel!

Van 7 juni tot 2 juli wordt er in Zwolle een pop-up restaurant geopend voor het goede doel. Vier weken lang zal het restaurant van dinsdag t/m zaterdag geopend zijn. Dit restaurant wordt door studenten van de verenigingen NSZ en AC opgezet. Samen met vele vrijwilligers gaan ze aan de slag om het restaurant een maand lang draaiende te kunnen houden. Het doel is om €30.000,- op te halen voor de verbetering van ecologie en duurzaamheid in West-Nepal. Zo worden mensen ondersteund in het voorzien van hun eigen levensonderhoud. U kunt ook bijdragen door een happie te komen eten: "Een happie eten doet wonderen!"

Locatie: nog niet bekend

Informatie: www.happietaria.nl/Zwolle



Werk maken van je inspiratie

"Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van", dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing.

Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraads; en geestelijke verzorger.

Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening.

Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger.

Als je geïnteresseerd bent, zie onze website of meld je aan voor een meeloopdag. Dat kan via de site:

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!

Oproep: vrijwilligers voor vieringen in Isala

Met de oecumenische vieringen op zondag dragen wij in Isala bij aan het gehele welzijn van patiënten en hun naasten. Om dit mogelijk te maken, zoekt de vakgroep geestelijke verzorging vrijwilligers.

- Voor het uitnodigen van patiënten: Eens per maand op vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur;
- Voor het halen en brengen van patiënten en het coördineren van taken op zondag: Eens per twee maanden van 9:15 – 11:30 uur;
- Voor *Isala Cantat*, het koor dat 2 wekelijks de vieringen ondersteunt, zoeken wij zangers.

Met name op vrijdagmiddag zouden we blij zijn met versterking. Op die middag nodig je met twee anderen persoonlijk patiënten uit voor de vieringen. Best een sportieve klus, want samen loop je door het hele ziekenhuis. Maar het geeft zeker ook voldoening. Vaak horen we van mensen: ‘Het is fijn dat je ook in het ziekenhuis een kerkdienst kan meemaken’.

Ben je nieuwsgierig en denk je dat één van de taken misschien bij je zou kunnen passen? Dan vertellen we je in een kennismakingsgesprek graag meer.

Contact opnemen kan via Henriëtte Groen:

he.groen@isala.nl / tel. 088 - 624 4335



Berichten van de kerkenraad

Betaalt u 36 cent voor iedere collecte aan kosten? Wel als u via de app Appostel of de website van SKG aan elke collecte apart via iDeal betaalt! Dan worden namelijk kosten berekend van 36 cent per gift! Als u bijvoorbeeld voor de kerk of diaconie 50 cent overmaakt, blijft daar maar 14 cent van over. En dat is toch jammer. Maak daarom een account en een betaaltegoed aan, een soort digitale portemonnee. Die vult u 1x met een groter bedrag, u betaalt 1x 36 cent kosten en vervolgens betaalt u iedere week elke collecte vanuit dat tegoed zonder kosten. Is uw tegoed op, dan vult u het weer aan. Heeft u hulp nodig bij het aanmaken van een account / betaaltegoed, mail dan naar zondagsbrief@openkring.nl. Kunt u hulp bieden, mail dan ook naar dit mailadres



Jongerenkring

Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op een aantal zondagochtenden tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag.

Christien, Eric en Gerald ontvangen jullie graag in de keuken.
De laatste keer voor de vakantie: 5 juni.



Elfjes van de maand

Tijdens de startzondag zijn er elfjes (eenvoudige dichtvorm) geschreven. Deze maand de laatste 3. Allemaal bedankt

Ontmoeten

Elkaar zien

Horen, zien, zwijgen

Dit handen/voeten

geven

Aandacht

Toekomst

Ja, ja

Wat moeilijk zeg!

Maar wij blijven

hopen

Samen

Koninkrijk

Uw koninkrijk

Uw koninkrijk kome

Uw koninkrijk zal

komen

Toekomst



Het lied van de maand

Deze maand bijdragen van Siebren van der Zee en Bert Aalbers, emeritus predikanten en lid van de Open Kring.

om ons heen

naar psalm 46

wij zijn niet sterk

toch vrezen wij niet

God is onze kracht!

overal kraakt het

kreunt de schepping

God is ons midden!

het is vaak te veel
en wij met te weinig
God zal er zijn!

als zijn mensen
laten wij God niet gaan
Hij is al om ons heen!

siebreken van der zee

Recreatie

(bij Gen.2:4-7 en Joh. 20.19-23)

De 'dikke Van Dale' geeft als verklaring van het woord *recreatie*: ontspanning in de vrije tijd, verpozing, amusement, uitstapjes. En zo gebruiken we het dan ook in verband met alles wat met vrijetijdsbesteding te maken heeft. Maar oorspronkelijk is het een echt bijbels woord. Op de eerste bladzijden van de bijbel gaat het over schepping, creatie. In Genesis 2 lezen we dat de Here God de mens de levensadem inblaast en zo wordt de mens een levend wezen, bezielde door de adem van God.

Een mooi begin, maar helaas, al spoedig loopt het fout. Eerst het verhaal van de mens in het paradijs: hij wil als God zijn en wordt zo ongehoorzaam aan God. Zonde zeg! Dan de broedermoord, Kaïn en Abel, de ene mens gunt de ander het licht in de ogen niet. Zonde zeg! Daarna een aarde die zo verdorven is, dat God er een eind aan maakt. Alweer, wat zonde nou! Vervolgens de toren van Babel: mensen die zichzelf overschatten en daardoor elkaar niet meer verstaan. Opnieuw, zonde zeg! En dan zijn we nog maar in Genesis 11... Wie doorleest, ontdekt dat het een repeterende breuk is, het gaat maar door: onheil en ellende, dood en verderf. Komt er dan nooit een eind aan?

We slaan het Nieuwe Testament op. Daar ontmoeten we Jezus. Hij laat zien wat dat is, mens zijn op aarde. Als Adam bezielde zijn door de

levensadem van God. Overal waar Hij komt worden de barsten geheeld, de breuken gelijmd, de kloven overbrugd. En je denkt: ja natuurlijk, zo moet God het bedoeld hebben, in den beginne, toen Hij de mens de adem inblies. Maar juist door zo te leven, roept Jezus verzet op en eindigt Hij aan een kruis. Jammer, einde verhaal...

Nee, zegt God, dit leven is zo waardevol, zo belangrijk, dit mag niet doodlopen! En Hij wekt Zijn Zoon op uit het graf tot een nieuw leven.

Op de avond van die opstandingsdag verschijnt Jezus aan Zijn leerlingen. En Hij zegt: "Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u." Met andere woorden: de discipelen moeten doorgaan met het werk waarmee Jezus is begonnen. Zoals de Vader Hem in de wereld zond om breuken te lijmen, barsten te helen, kloven te overbruggen, zo moeten zij nu de wereld in. Geweldige opdracht, maar waar halen ze de kracht vandaan?

Johannes vertelt dat Jezus op hetzelfde moment op hen blaast en zegt: "Ontvangt de Heilige Geest." Zoals eens Adam de levensadem ingeblazen kreeg van God, zo worden nu de leerlingen vervuld van heilige adem, Heilige Geest. Dat is RECREATIE in de diepste betekenis van het woord: herschepping. God maakt nieuwe mensen, mensen die weer beantwoorden aan Zijn bedoelingen in den beginne.

Recreatie, een gedicht van Anton Lam

*Wij zagen het aan de bomen,
toen wij vanmorgen ontwaakten,
aan de hoge bomen
rondom het huis.*

*En wij hoorden het, overal om ons heen:
het was met geen naam te benoemen.
het was met geen pen te beschrijven,
het was als met handen te tasten.*

*De wind was gaan liggen,
de honden waren weg,
de zee was niet meer.*

*En wij hebben elkander omarmd,
zwijgend, maar met gebaren van vreugde.*

*En onze ogen fluisterden:
Eindelijk.
Het is er eindelijk.
Het is er onomwonden.*

De vakantietijd staat voor de deur. Tijd, vrije tijd van ontspanning en vertier. Althans, voor heel veel mensen. Maar er zijn er ook die om allerlei redenen thuis moeten blijven. Hoe het ook zij, voor ons allen geldt - of we nu weggaan of thuisblijven - dat de ware *recreatie* te vinden is bij Jezus. Hij blaast op ons zodat we voortaan in Zijn Geest kunnen leven. Als herschapen mensen.

Goede recreatie gewenst, in beide betekenissen - maar vooral in de bijbelse zin van het woord!

Bert Aalbers





Er is momenteel om de week kinderkring. Dat komt omdat we op dit moment niet voldoende leiding hebben. Lijkt het u/jou leuk om af en toe kinderkring te begeleiden, stuur ons dan een berichtje. Dat kan naar: kinderkring@openkring.nl. Ook als u meer informatie wilt, dan horen we het graag!

De foto's die we in de loop van de tijd mochten publiceren kwamen van Roeland ten Broeke en Hans van Eerbeek, waarvoor hartelijk dank.





Zomernummer

Dit zomernummer voor de maanden juni, juli en augustus zal digitaal gewoon eind mei verschijnen.

De abonnees op de papieren versie moeten nog even wachten totdat onze verspreider Jan Noorlag terug is van vakantie.

Dat zal omstreeks half juni zijn.

Van de redactie

Zoals onze wijkpredikant al in de opening heeft vermeld, is dit het laatste nummer van ons als redactie.

We bedanken iedereen die regelmatig of incidenteel een bijdrage heeft geleverd.

We hebben het met veel plezier gedaan en hopen dat de communicatie binnen de Open Kring, op wat voor manier dan ook, doorgang mag vinden.

Kijk voor actuele informatie op

www.openkring.nl

Harry Ham
Henk van der Sluis
Janke Verheij

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle

Info@openkring.nl

www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477

ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

vacant

kerkelijkwerker@openkring.nl

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser

Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70

Bronstraat 4, Zwolle

Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Trijnie van de Put , tel: 420 49 94

Bonkenhavestraat 150, Zwolle

IBAN: NL02 RABO 0377376191

Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:

Lucinda Blauw, tel: 06 20 033 744

Goudplevierstraat 123, Zwolle

Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Sietske Nijmeijer - Hanegraaf

p/a Hofstedestraat 1, Zwolle

Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl



Agenda

juni 2022		juli 2022	
1	19.30 u, Open Kring koor	1	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
2		2	
3	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	3	09.30 u , mw. G Cleveringa ZH: 11.30 u , mw. J. Gerretzen
4		4	18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen
5	09.30 u , ds. C. Baljeu Pinksteren ZH: 11.30 u , mw. G. Prins	5	
6		6	
7	20.00 u., Moderamen	7	
8	19.30 u, Open Kring koor	8	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
9	19.30 u., Gemeenteavond	9	
10	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	10	09.30 u , ds. C. Baljeu ZH: 11.30 u , geen dienst
11		11	
12	09.30 u , ds. C. Baljeu ZH: 11.30 u , geen dienst	12	
13		13	
14	10.00 u. Werkgroep Groene Kerk	14	
15		15	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
16		16	
17	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	17	09.30 u , mw. J. Brouwer- Huisman ZH: 11.30 u , ds. P. F. de Boer
18		18	
19	09.30 u , ds. A. Zweers ZH: 11.30 u , ds. W. P. Ferguson	19	
20		20	
21		21	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
22		22	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
23	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	23	
24	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	24	09.30 u , ds. C. Baljeu ZH: 11.30 u , geen dienst
25		25	
26	09.30 u , ds. C. Baljeu ZH: 11.30 u , geen dienst	26	
27	20.00 u, kerkenraad	27	
28		28	
29		29	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
30		30	
	ZH = Zonnehuis	31	09.30 u , mw. R. Hofman ZH: 11.30 u , ds. N. Eijgenraam

augustus 2022	
1	
2	
3	
4	
5	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
6	
7	09.30 u , ds. van Vulpen ZH: 11.30 u , mw. G. Prins
8	
9	
10	
11	
12	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
13	
14	09.30 u , ds. G. van Rheenen ZH: 11.30 u , geen dienst
15	
16	
17	
18	
19	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
20	
21	09.30 u , ds. Oosterwijk ZH: 11.30 u , ds. Codée
22	
23	
24	
25	
26	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
27	
28	09.30 u , ds. C. Baljeu ZH: 11.30 u , geen dienst
29	
30	
31	