



De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

maart 2019

Meditatie Ds. Cor Baljeu

Zes oases

Met carnaval kondigt zich het straks aan: na dat lange weekend veertig dagen vasten. Carnaval is geen protestants gebruik, maar in de etymologie van het woord schuilt hetgeen volgt op dat feestbeestweekend. Carnaval is een samengesteld woord: 'Carne' is het Latijnse woord voor vlees, en 'vale' voor gegroet! Carnaval betekent dus: vlees, gegroet, tot ziens! Vlees staat symbool voor overvloed. Dus na carnaval laten we alle overvloed voor wat het is. We vasten op overbodigheden. Het laatstgenoemde aspect van de vrucht van de Geest, de zelfbeheersing (Galaten 5, 23), wordt getoetst.

Net als Jezus veertig dagen in de sobere en karige woestijn vertoeft (Marcus 1, 12 en 13), zo begeven ook wij ons straks veertig dagen in een sobere en karige tijd, de veertigdagentijd. Ook bekend als lijdenstijd en vastentijd, minder bekend als woestijntijd. Na deze tijd is het Pasen! Vrolijk Pasen! Weg soberheid, weg karigheid! Geniet van de rijkdom die de Schepping ons biedt!

Maar wacht eens: veertig dagen? En deze beginnen op Aswoensdag? Even mijn agenda er bij halen: de dag na Aswoensdag is de eerste dag, dan vrijdag 8 maart de tweede, en de veertigste is Palmzondag 14 april, dus niet op zondag 21 april, eerste Paasdag. Hoe kan dat?

Zoals een woestijn oases kent, zo kent de woestijntijd zondagen. Om het vasten vol te houden vast je niet tijdens de oasezondagen van de woestijntijd. Na een eredienst weer sober doorleven is ongepast, de zondag is en blijft een feestdag. Zo'n zondag mag een naam hebben, en dat hebben zij ook.



De eerste zondag in de woestijntijd heet **Incovabit**. De naam verwijst naar Psalm 91, 15: ‘...roept de mens Mij aan, Ik zal hem antwoorden!’, een bemoedigende gedachte voor het begin van de periode in de woestijn. De tweede heet **Reminiscere**.



De mens krijgt het zwaar, alsof hij tegen God zegt: ‘ik heb het moeilijk: vergeet toch uw barmhartigheid niet!’ (Ps. 25, 6). De derde zondag heet **Oculi**. De mens houdt zijn ogen gericht op de Heer. Alleen zo kan de mens uit de woestijn komen. Houd je focus op de Heer, anders kom je er niet uit! De vierde zondag wordt **Laetare** genoemd: ...verheugt U met Jeruzalem? (Jes. 66, 10). Opvallend: een vrolijke naam? Vrolijk ja, want deze dag hebben wij de grens van halverwege gepasseerd. We kunnen al een beetje Pasen vieren, een andere naam voor deze zondag is dan ook ‘klein Pasen’. De kleur hebben wij niet in onze kerken, maar in de katholieke kerken is de kleur vandaag rozerood: de opgaande zon schijnt al door het sombere paars van de lijdenstijd heen. Maar ook al zijn we nu over de helft: we zijn nog niet uit de woestijntijd. Houden we het nog vol? Ach Heer, stel dat ik het niet volhoud, dat ik mijzelf niet beheers, doe mij dan recht o Heer! (Ps. 43, 1). **Judica** is de naam. En de zesde en laatste oasezondag is de bekendste, deze heet **Dominica in Palmis**. Sorry, ik bedoel **Palmzondag**. Oh, wat blijken wij mensen op deze zondag toch vreemde wezens, want vandaag juichen wij ‘Hosanna!’ (Joh. 12, 13) maar begint ook de weg naar: ‘kruisig hem’ (Marc. 15, 13).

Geniet in de binnenkort te beginnen veertigdagentijd van deze oasezondagen, zo houdt u het vol en komt u op adem! Ik wens u een bezinningsrijke vastentijd toe!



Mededelingen

Seniorengesprekskring

De resterende data voor de seniorengesprekskring dit jaar zijn:
21 maart, 18 april.

Met vriendelijke groet,
Willy de Wit

Seniorenbezoekteam uitgebreid!

Op de oproep in de zondagsbrief heeft Gertruud Geerling positief gereageerd! Wij zijn daar heel blij mee!

Het bezoekteam van senioren bestaat op dit moment uit:

Geke Cleveringa, Marijke Deinema (even op non-actief),
Marianne Dorland, Gertruud Geerling, Tine Pelleboer, Ria de Ridder,
Hanny Roons, René Rooseboom, Rita Wieringa.

Indien u ouder bent dan 80 jaar en prijs stelt op een bezoek kunt u dit doorgeven aan de scriba van De Open Kring (scriba@openkring.nl) of per telefoon aan Marianne Dorland (06 51296346).

Yentl

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op : 12 maart, 9 april en 14 mei.
Aankondigingen komen in de zondagsbrief.

Verdere inlichtingen Anneke Lei, tel. 2309082 of 06-10809156

Vooraankondiging

Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag vormen de drie dagen voor Pasen. Dit jaar alle drie de avonden een dienst, waarbij de Stille zaterdagdienst later in de avond begint: 21.30 uur. In het volgende nummer schrijf ik u hier uitgebreid over.

Ds. Cor Baljeu

Koffie-ochtend, een inloopuur

Op woensdag 6 maart, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd. Tot en met de week voor zondag Trinitatis, zondag 16 juni, is op iedere vrijdagochtend de kerk open. Een kop koffie, een praatje, een goed gesprek, de krant of een goed boek lezen, de stilte zoeken in de kerkzaal, het is allemaal mogelijk in de Open Kring.

We beginnen **vrijdag 8 maart** en de laatste keer **vrijdag 14 juni**. Onze kerkelijk werker Geke Cleveringa en ik zullen daarbij aanwezig zijn.

De ene keer één van ons, de andere keer allebei.

De koffie staat in die periode iedere vrijdag om 10.00 uur klaar en tegen het middaguur sluiten we de kerk weer.

Iedere vrijdag? Nee, Goede vrijdag 19 april niet.

Dus de kerkdeur is van 10.00 tot 12.00 uur open op de vrijdagen 8, 15, 22 en 29 maart.

En in april op de vrijdagen 5, 12 en 26.

In het volgende nummer melden wij de overige vrijdagen en geven wij een impressie van de eerste zeven koffie-ochtenden. Loop gerust eens binnen!

U bent van harte welkom!

Ds. Cor Baljeu

Klankbordgroep

De wijkkerkenraad heeft een klankbordgroep ingesteld voor onze wijkpredikant ds. Cor Baljeu, om hem waar nodig of gewenst te begeleiden. Deze klankbordgroep geeft onze predikant de mogelijkheid om in een vertrouwde en vertrouwelijke sfeer te praten over ervaringen en zaken waar hij als predikant van de Open Kring tegenaan loopt. Ook kan de klankbordgroep zelf punten inbrengen voor de gesprekken.

De klankbordgroep bestaat uit Arjen Verheij, Tanja Huisman en Wim Vliek. Heeft u vragen of opmerkingen? Spreek een van hen gerust aan.

Hartelijke groet, Wim Vliek

Voltooid leven?

Uitnodiging voor kerken in de Ring Zwolle - Themavond

'Vragen aan het einde van het leven'

Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om?

28 februari 2019 in Dalfsen
vanaf 19.00 uur

Ontmoeting

Voor ontmoeting en gesprek nodigt de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers in de ring Zwolle graag alle belangstellenden uit voor de thema avond 'Vragen aan het einde van het leven: Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om?.'

Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers in de Isala in Zwolle, zullen spreken over dit onderwerp vanuit hun expertise.

Iedereen welkom

Alle geïnteresseerden zijn welkom op deze avond. De avond vindt plaats op 28 februari 2019 in kerkelijk centrum de Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen.

Programma

19:00-19:30 u inloop met koffie/thee
19:30-21:30 u thema-avond over 'Vragen aan het einde van het leven'

Organisatie

De avond wordt georganiseerd door de werkgemeenschap van predikanten van de Ring Zwolle.

Opgave wordt zeer op prijs gesteld. Mail daarvoor naar ds. Nelleke Eygenraam: dominel@hetnet.nl.
Contact: ds. Margo Jonker, 0384525408, margojonker@kpnplanet.nl



Protestantse
Kerk



Ring en classis

Sinds 1 mei 2018 is de classis Zwolle van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) opgenomen in de nieuwe classis Overijssel en Flevoland. Een heel grote classis waar iedere gemeente in het gebied deel van uitmaakt, maar waarvan de classicale vergadering wordt samengesteld door ambtsdragers vanuit de ringen.

De ringen vallen samen met de voormalige classes. Er is een rooster opgesteld waarin is bepaald welke ambten vanuit welke ringen de komende tijd in de classicale vergadering zitting hebben. Zo ook de ring Zwolle.

Ontmoeting

Daarnaast heeft de ring een ander aspect, namelijk de ontmoeting van gemeenten en gemeenteleden. Hierbij valt te denken aan een bijzondere gelegenheid, een bepaald onderwerp of een thema waar mensen over de hele breedte van de kerk (de PKN) mee te maken hebben of krijgen.

Bestaat dat eigenlijk wel? Is het leven niet pas voltooid, zodra de dood intreedt? Mogen we hierbij de natuur een handje helpen? Nemen wij dan niet de plaats van God in? Een weerbarstig en lastig onderwerp. Terecht een onderwerp waarover wij

behoedzaam willen spreken. Hoe hiermee om te gaan? Bestaan er überhaupt richtlijnen voor? Is het een kwestie van ieder individueel geval aanvoelen? Is het mogelijk hier een pastoraal verantwoord 'Fingerspitzengefühl' voor te ontwikkelen?

De ring Zwolle (voorheen classis Zwolle) gaat deze uitdaging aan. Een aanrader!

Ds. Cor Baljeu



Berichten van de kerkenraad

Impressie Kerkenraadsvergadering 28 januari.

Een kerkenraadsvergadering met een start in oude en nieuwe samenstelling.

De opening van Popke liet ons stilstaan bij onze visie zoals ook verwoord op onze banner in de hal.

Daarna hebben we gesproken over uitkomsten van de vragen uit de dienst van zondag 6 januari. De vragen over het goud (kenmerkende), de wierook (heling) en de mirre (wat kan beter) van de Open Kring. Ds. Cor Baljeu heeft daar al iets over geschreven in het maandblad van februari.

We hebben gesproken over de openheid van de Open Kring...of juist niet? Iedereen ervaart dat toch heel verschillend. De zichtbaarheid van de Open Kring in de wijk en wat kunnen we doen om de zichtbaarheid in de wijk te vergroten? Tot slot het omzien naar elkaar. Wat door de één als Goud werd genoemd, bleek voor de ander een aandachtspunt. Bij deze punten hebben we uitgebreid stilgestaan. Er zijn een aantal ideeën besproken die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Andere dingen hebben wat meer tijd nodig. Er zal in ieder geval nog voor de zomer weer een avond voor nieuw-ingekomenen georganiseerd worden. U zult er binnenkort meer van horen.

Na dit bezinningsonderwerp hebben we afscheid genomen van Mirjam, Jan en Lianne.

Hierna zijn we verder gegaan met de vergadering.

De werkdagen van ds. Cor Baljeu zullen in eerste instantie op maandag, dinsdag en vrijdag zijn. Na Pinksteren wordt dit geëvalueerd.

Daarnaast zijn de vacatures binnen de kerkenraad nog aan de orde geweest. We zijn erg blij dat we 3 plaatsen op hebben kunnen vullen.

Op dit moment zijn we in ieder geval nog op zoek naar 1 diaken. Aan het eind van het jaar echter verloopt de termijn van een aantal ambtsdragers. Dus mocht u geïnteresseerd zijn in een taak binnen de kerkenraad...laat het weten.

Bij de mededelingen hebben we het gehad over de dienst van zondag 27 januari; de dienst met afscheid/bevestiging van ambtsdragers en Heilig Avondmaal. Hoewel er veel positieve reacties waren, waren er ook een aantal aandachtspunten. Met name dat de dienst lang duurde en dat het veel was. Dit zal in het rooster van volgend jaar meegenomen worden.

De begroting van de wijkkas voor 2019 is door de kerkenraad goedgekeurd.

Er zal dit jaar op Stille zaterdag een viering in de Open Kring zijn. Nadere informatie volgt.

Tot slot heeft Joke van der Zee aangegeven te willen stoppen als notuliste van de kerkenraadsvergadering. Wij willen haar bedanken voor haar inzet.

Namens de kerkenraad,
Miranda Landsman



Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag.

De data voor dit jaar zijn:

3 maart, 17 maart, 31 maart, 14 april, 12 mei en als laatste bijeenkomst 26 mei. We zien jullie graag in de keuken!



Samenraapsel

Het lied van de mensenzoon

*De bijbel is [.....] geen boek van religie,
maar van exodus uit het godsdiensthuis,
geen boek van tempel, maar van tempelreiniging.*

G.H. (Bert) ter Schegget

Het citaat uit de pen van Bert ter Schegget is uit zijn exegetische studie *Het lied van de mensenzoon*.

Ik heb de titelpagina gescand. Op die titelpagina had ik een oude cartoon uit het dagblad **Trouw** geplakt.

Het boek is in 1975 uitgegeven door Wereldvenster.

De studie betreft de Christuspsalm in Filippenzen 2: 6-11.

Ter Schegget heeft een eigen vertaling gemaakt die ik uit het boek (blz.159) overschrijf:

DE WEG VAN WOORD TOT WOORD

- [1] Hij, die in het beeld van god* bestaat, had niet in de zin per se als god te zijn
- [2] maar hij zag af van zichzelf nam aan het beeld van slááf en sloot zich als mens bij mensen aan.



- [3] In handel en wandel mens gebleken
verenigde hij zich met de onderdrukten
geworden als zij gehoorzaam tot de dood
[tot de kruisdood zelfs].
- [4] Om die dingen heeft god hem zeer hoog neergezet
van harte hem geschonken de naam
die hoger is dan alle namen
- [5] opdat in deze naam van Jezus
door de knieën zinken zal
al wat in de hemel, op de aarde of daaronder is
- [6] en elke tong deze gelofte doet:
Heer is voor ons allen Jezus Messias
tot eer van god, de vader van het menskind.

* Ter Schegget gebruikt/schrijft 'god' zonder hoofdletter.

Ter Schegget duikt diep in de tekst van dit prachtige lied van Paulus. Hij legt de betekenis uit aan de hand van de muziektheorie. Hij beschouwt de psalm namelijk als een fuga. Eerlijk gezegd weet ik niet zo veel van muziektheorie, maar ik begrijp dat je in een fuga te maken krijgt met een leidende melodie, de *Dux* (of Leidsman, vertaalt Ter Schegget), met een begeleidende melodie, de *Comes* (of Lotgenoot, vertaalt Ter Schegget), er komt altijd een *Stretto* in voor, een vernauwing, als de melodielijnen met elkaar verstrengeld raken. Ook is er in een fuga sprake van een Omkering en vooral een Doorwerking.

Al deze elementen zijn terug te vinden in de Christuspsalm.

De *Dux*, de Leidsman, is de Eeuwige,

de *Comes*, de Lotgenoot is de zich ontledigende Mensenzoon,

het *Stretto* is de solidariteit tot in de dood, 'de kruisdood zelfs',

de omkering is de verheffing van de ontledigde, zich vernederd hebbende Mensenzoon met een naam boven alle naam.

En de doorwerking is de lof die de Eeuwige uit de mond van de geringen, de zwakken, de kleinen, de kinderen te horen krijgt.

In het 'nieuwe' Liedboek staan een paar prachtige liederen gebaseerd op deze Christuspsalm.

Huub Oosterhuis schreef Lied 160a, een lied van de deemoed: Die rechtens God gelijk; Bernard Huijbers schreef er een prachtige melodie voor.

En Willem Barnard dichtte Lied 557: Naam van Jezus die ten dode. En die tekst werd op muziek gezet door Theo Cockx. Prachtige liederen voor de Veertigdagen en de Paastijd.

Ad Geerling



De natuurfoto's in dit nummer zijn gemaakt door Roeland ten Broeke.



28 FEBRUARI 2019

'Vragen aan het einde van het leven: Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om?'

Hoe leef je naar het einde toe. Je eigen leven, je eigen sterven. Kun je je leven als voltooid zien? Of kan leven eigenlijk nooit af zijn?

De huidige tijd, met alle medische mogelijkheden die er zijn, vraagt om een nadenken over het einde van het leven. Hoe ga je om met eindigheid? Welke vragen heb je met betrekking tot het einde van het leven? En hoe kun je als kerk daarin iets betekenen?

Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers van de Isalaklinieken in Zwolle leiden de avond.

Een thema avond die het pastorale hart raakt.



**Protestantse
Kerk**

Activiteit in
ring Zwolle van
voorheen classis
Overijssel

Ontmoeting in
breed verband

Kerken spreken
met elkaar over
leven en geloof

Opgave graag bij:
dominel@hetnet.nl

Informatie bij
Margo Jonker
margojonker@kpnplanet.nl

Iedereen welkom

28 februari 2019
Kerkelijk centrum
De Overkant, Kerkplein
22 te Dalfsen

19:00-19:30 uur
inloop met koffie/thee
19:30-21:30 uur
thema-avond

Kerkgebouw open kring

Hofstedeestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

Jantine Huisman tel: 0644856602
Geke Cleveringa tel: 0657993266

Scriba wijkkerkenraad

Miranda Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vlieg tel: 0649964719
Hofstedeestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl

Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk

vrijdag 22 maart 2019
aanleveren per e-mail bij de
redactie: redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk
op <http://www.Openkring.nl>.



Agenda

maart	april
1 17.00 u, Eetgroep 2	1 18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen 20.00 u, Wijkkerkenraad
2	2
3 09.30 u , ds. E. Jonker, jongerenkring	3 19.30 u, Open Kring koor
4 18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen 20.00 u, Wijkkerkenraad	4 19.00-20.30 u, Schoonmaakgroep
5	5 10.00 – 12.00 u, koffie-inloopochtend
6 19.30 u, Open Kring koor	6
7 19.00-20.30 u, Schoonmaakgroep	7 09.30 u , ds. S. van der Zee
8 10.00 – 12.00 u, koffie-inloopochtend	8
9	9 20.00 -22.00 u, Yentl
10 09.30 u , ds. M. van Beusichem	10 19.30 u, Open Kring koor
11	11
12 20.00 -22.00 u, Yentl	12 10.00 – 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, Eetgroep 2
13 19.30 u, Open Kring koor	13
14	14 09.30 u , ds. C. Baljeu, jongerenkring
15 17.00 u, Eetgroep 1 10.00 – 12.00 u, koffie-inloopochtend	15
16	16
17 09.30 u , dhr. G. Schutte, jongerenkring	17 19.30 u, Open Kring koor
18 20.00 u, Moderamen	18 09.30-11.30 u Senioren 19.30 u , ds. C. Baljeu
19	19 9.00-11.00 u, Schoonmaakgroep 19.30 u , ds. C. Baljeu
20 19.30 u, Open Kring koor	20 21.30 u , ds. C. Baljeu
21 09.30-11.30 u Senioren	21 09.30 u , ds. E. Jonker
22 9.00-11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 – 12.00 u, koffie-inloopochtend	22
23	23 20.00 u, Moderamen
24 09.30 u , ds. A. Pietersma	24 19.30 u, Open Kring koor
25	25
26	26 10.00 – 12.00 u, koffie-inloopochtend
27 19.30 u, Open Kring koor	27
28	28 09.30 u , ds. G. de Goeijen in de Stinskerk
29 10.00 – 12.00 u, koffie-inloopochtend	29
30	30
31 09.30 u , ds. C. Baljeu, jongerenkring	