



De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

maart 2020

Meditatie Ds. Cor Baljeu

Vasten

Met Aswoensdag (26 februari) is de veertigdagentijd begonnen. Een ander woord voor de veertigdagentijd is vastentijd. De Islam heeft ons land weer bewust gemaakt van de praktijk van vasten: Ramadan. Een maand lang tussen zonsopkomst en zonsondergang niet eten, niet drinken, geen seks. Maar wat houdt het christelijke vasten in?



In het Engelse taalgebied wordt dagelijks gevast, getuige het woord dat daar gebruikt wordt voor ontbijt: breakfast. Het vasten wordt gebroken door het ontbijt: 'break the fast!' (breek het vasten). Een Engels ontbijt is een stevige. Gedurende de nacht heb je de indrukken van de dag daarvoor vastend en dromend kunnen verwerken: onbewuste bezinning gedurende de nacht. Na deze bezinning ga je de nieuwe dag met een stevige breakfast tegemoet: fris en fruitig nieuwe indrukken opdoend, om die in de daaropvolgende nacht dromend en vastend te verwerken, om na een stevige breakfast weer de dan nieuwe dag tegemoet te gaan. Zo herhaalt zich iedere dag en krijgt het leven ritme en overzicht.

Er is een tijd van werken, er is een tijd van rusten (vrij naar Prediker 3).

Een belangrijk doel van de vastentijd (Aswoensdag tot en met Stille zaterdag) is dus bezinning, een geestelijk doel. Protesteerden protestanten tegen de rooms-katholieke beeldcultuur, tijdens de vastentijd werden de beelden in deze kerk met doeken bedekt en de luiken van het hoofdaltaar met afbeeldingen van de kerkvaders gesloten,

een zichtbare versobering. Versobering om tot bezinning te kunnen komen: niets mag ons daarvan afleiden. Bezinning, zodat we over ons leven kunnen nadenken. Al bezinnend ontstaan er vanzelf kritische vragen, zowel over ons individuele leven als onze consumptiemaatschappij. Een scherpe vraag in deze stelde de rooms-katholieke bisschop Gerard de Korte: '...bezitten wij de dingen, of worden wij door de dingen bezeten?'

In de Bijbel wordt er wel geschreven over het vasten, maar echte richtlijnen hierover vind je er niet. De vastentijd begint in de kerk met het verhaal over de veertig dagen en nachten die Jezus samen met de duivel doorbrengt in de woestijn (Lucas 4, 1 – 13), daar eet hij niets. Jezus wordt verleid zijn taken op te pakken op de manier waarop de wereld dat doet: Glorie aan jezelf! Maar Jezus zwicht niet. Is dat door heilige Geestkracht of ervaart hij die verleiding eenvoudigweg niet, of is dat juist werk van de heilige Geest?

Jezus ging de woestijn in vol van de heilige Geest. Hij vastte daar niet alleen, hij was daar ook om te bidden. In gebed concentreer je je op God en mediterend reflecteer je op wat je als mens aan het doen bent. Er wordt afgeweken van de dagelijkse gewoonten en we concentreren ons. Komen wij heden nog aan concentratie toe met alle media? Met alle reclamebeelden, waarop de mooiste gefotoshopte en verleidelijkste mensen staan afgebeeld? Voelen we ons nog thuis in onze vraatzuchtige consumptiemaatschappij? Een maatschappij waarin de decemberaanbiedingen al voor de komst van Sinterklaas ons toeschreeuwen en na carnaval de lentevoordelen ons alweer verleiden. Geen ruimte voor de afwachtende rust van Advent, noch voor de bezinning van veertig dagen vasten. Besteed met al die reclame om ons heen eens wat minder geld aan jezelf, maar aan de armen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart, zegt de profeet Joël (2, 13).

Zoals de nachten sober zijn, zo is de vastentijd sober. En de mens? Hij wordt gewekt uit de bezinnende droom, zodra het vasten gebroken wordt! Met gebed gaat vasten u lukken! Vast en zeker!



Berichten van de kerkenraad

Verslag van kerkenraadsvergadering van 10 februari 2020

Deze kerkenraadsvergadering mochten we 2 nieuwe gemeenteleden welkom heten. Eric Venema als nieuwe jeugdouderling en Jan Brandsema als nieuwe notulist van de kerkenraadsvergaderingen. Ook hebben we afscheid genomen van twee ambtsdragers.

Martijn bedankt namens de kerkenraad Hans van Eerbeek en Riët Doldersum met een aantal persoonlijke woorden voor hun inbreng en inspanningen.

‘Het moet en kan anders’ was de kop boven de meditatie van Ds. Cor Baljeu in het wijkblad van februari 2020. Een verhaal over de Hofkerk in Goor, hoe zij omgaan met het invullen van taken en verantwoordelijkheden binnen de kerk. Eén van de invalshoeken: maak het pakket minder zwaar en groot en splits het op qua taken. Bestuurlijke taken alleen bij een klein kerkenraad en een groot kerkenraad een paar keer per jaar met de vertegenwoordiging vanuit alle groepen. Stukken worden dan wel gedeeld, maar niet direct behandeld tenzij er vragen zijn. Nadruk ligt hierbij op het bespreken van grote beleidsterreinen en een bezinningsonderwerp. Dit zou wellicht ook een invalshoek kunnen zijn voor de Open Kring. Wij worstelen nu ook bijv. met het opvullen van de vacatures voor diaken en scriba. Maar ook voor andere activiteiten. Wij zouden ons meer kunnen richten op kleinere taken, waar ben je goed in en wat past bij jou. Meer richten op bepaalde talenten, bijv. financieel onderlegd zijn. Nog iets om over na te denken en opnieuw te bespreken.

Response op TOP2000 dienst: mooi, fantastisch, positief ervaren. Er wordt al gesproken over een vervolg eind van dit jaar.

We zijn op dit moment bezig met de organisatie van een avond voor de vele vrijwilligers die binnen onze gemeente actief zijn. De komende tijd hoort u daar meer over.

Daarnaast denken we ook al weer na over de invulling van de startzondag op zondag 13 september.

De vacatures van scriba en diakenen zijn nog niet ingevuld. Dit is nog steeds een bron van zorg. Kunt u ons ondersteunen of heeft u ideeën? Laat het ons weten.

Jan Brandsema

Rondom de diensten

De maand maart staat volledig in het teken van de veertigdagentijd: vijf van de zes lijdenszondagen vallen in de komende maand. Het boek Exodus vormt dit jaar de basis voor deze periode. Exodus, boek van de bevrijding. Maar die bevrijding komt niet tot stand zonder een woestijnperiode. In de rubriek BONHOEFFER75 leest u dat de diensten in deze periode mede kleur krijgen met kunststukken gemaakt door gemeenteleden. Welke stukken op welke zondag is tijdens dit schrijven nog niet bekend.

Zondag 1 maart is de eerste zondag van de veertigdagentijd, zondag Invocabit ('Roept hij Mij aan'). De eerste zondag, de sobere tijd is begonnen, als kracht voor onderweg ontvangen we brood en wijn. Muzikaal en vocaal worden we ondersteund door het Open Kring koor. Zondag 8 maart, zondag Reminiscere ('Gedenk Uw barmhartigheden') zal Joke van der Zee voorgaan. Zondag 15 maart, zondag Oculi ('mijn ogen zijn gericht op de Eeuwige'). Net als zondag Reminiscere is de naam van deze zondag gebaseerd op Psalm 25, deze zal gezongen worden. Zondag 22 maart, het einde van de veertigdagentijd (Pasen) is vanaf vandaag dichterbij dan het begin van de veertigdagentijd, een verheugend feit. Daarom heet deze zondag Laetare (Verheugt u!). Deze zondag is ook bekend geworden als 'klein Pasen'! Ale Pietersma zal ons voorgaan. Zondag 29 maart gaat Siebren van der Zee voor, deze vijfde zondag van de veertigdagentijd is de geschiedenis ingegaan als zondag Judica. Een centraal gebed in het christendom is het gebed om gerechtigheid. Zondag Judica, 'doe mij recht, o Heer!' (Psalm 43, 1).
Maart 2020, liturgisch een maand met diepgang.

Met spoed scriba gezocht per 1 april:

Sinds 4 maanden ben ik op zoek naar een vervanger voor het scribaat van de Open Kring. Dat is tot op heden nog niet gelukt.

Ik heb gemerkt dat het min of meer “vrijblijvend” zoeken naar een scriba niet werkt. Vanwege persoonlijke omstandigheden kan ik niet anders dan mijn prioriteiten op korte termijn verleggen.

Vandaar dat ik dan ook **uiterlijk 1 april** mijn taak als scriba wil neerleggen.

Voor de duidelijkheid nog een uitleg over de taken.

Tot dusver is het scribaat altijd door 1 persoon gedaan.

Het scribaat zou echter globaal ook in 2 hoofdtaken opgedeeld kunnen worden:

- Een vergaderdeel
- Een administratief deel.

Het vergadergedeelte bestaat uit het voorbereiden, deelnemen en notuleren van de moderamenvergaderingen (1 x per maand op maandagavond). Daarnaast het voorbereiden en deelnemen aan kerkenraadvergaderingen (1x per maand op maandagavond). Voor het notuleren van de kerkenraadvergaderingen heeft de kerkenraad een notulist.

Het administratieve gedeelte bestaat uit de volgende taken:

1. Ingekomen mail en post behandelen/beantwoorden. Aanspreekpunt.
2. Diverse roosters maken o.a. ambtsdragers. Totaal overzicht behouden
3. Agenda predikant en kerkelijk werker beheren

Wellicht ziet u het niet zitten om het hele scribaat over te nemen, maar bent u wel geïnteresseerd in 1 of meerdere deeltaken. Neem dan contact op met Miranda Landsman, scriba@openkring.nl



BONHOEFFER 75

Kunstgroep

Dinsdag 21 januari jongstleden kwam een groep van negen man en vrouw bij elkaar. Na een inleiding over het leven en denken van Dietrich Bonhoeffer en het gedicht waarop de groep hun kunstwerken baseerde, associeerden. De geassocieerde woorden inspireerden de groep, getuige de foto's die gedeeld werden in de What's App groep 'kunstgroep'. In principe krijgen de kunststukken een plek in de liturgie op de zondagen van de veertigdagentijd en Pasen.

Er is veel creativiteit in de gemeente!

Film Agent of Grace, terugblik

Een van deze kunststukken stond op een ezel onder een van de twee beeldschermen in de kerkzaal op de avond van dinsdag 4 februari, de geboortedag van Dietrich Bonhoeffer en zijn tweelingzus Sabine, die in 1999 op 93-jarige leeftijd overleed. Het kunststuk vat goed samen waar het in de film over gaat: de worsteling met de vraag 'moet ik de wetten van Hitler of die van God gehoorzamen?' De lange arm van Hitler wil Bonhoeffer – gehuld in een gevangenenpak – tegenhouden, maar hij laat zich niet tegenhouden. Hij ging de weg van gerechtigheid, ten koste van alles.

Circa zestig man en vrouw aanschouwden dit kunststuk en bekeken de aangrijpende film 'Agent of Grace' over de laatste jaren van zijn leven. Na afloop werd er nog een klein uur nagepraat onder het genot van een wijntje, biertje en frisje. Daarmee een indrukwekkende avond afsluitend.

Lectio Divina

Ook dit jaar Lectio Divina gedurende de veertigdagentijd. Vijfmaal komen we in de kerkzaal van de Open Kring bij elkaar en staan langdurig stil bij teksten. Vanwege het project Bonhoeffer 75 dit jaar teksten van Dietrich Bonhoeffer, geen Bijbelteksten, maar de teksten lezen als Psalmen. Ook aan zijn teksten kunnen we vragen stellen. Vragen als: wat spreekt mij in dit gedeelte aan? Waarom spreken die woorden mij aan? Waarom in het hier en nu? Wat zegt dat over mij en mijn situatie vandaag de dag?

U bent alle donderdagen welkom in de maand maart (5, 12, 19 en 26) en de eerste donderdag van april (2), van **20.00** tot **21.00 uur**.

Lectio Divina bestaat uit lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden) en contemplatio (rusten/beschouwen).

Welkom in de kerkzaal van de Open Kring, Hofstedestraat 1 te Zwolle en luister naar wat de stilte u aanreikt.

Documentaire

Na afloop van de kerkdienst op Witte donderdag, 9 april, wordt in de kerkzaal een half uur durend deel van de documentaire 'Memories and Perspectives' getoond. Dit is exact op de dag dat Dietrich Bonhoeffer 75 jaar geleden werd terechtgesteld, op persoonlijk bevel van Hitler. Het te tonen deel laat zich het beste samenvatten met het woord: 'Kerkstrijd'.

Ds. Cor Baljeu

Bloemstukken bij de dienst

Al jaren verzorgt een vaste groep zo nu en dan een liturgisch bloemstuk dat voor in de kerk staat tijdens de dienst. Een bloemstuk dat òf een verbeelding is van het thema van de dienst, òf van een (onderdeel) van een van de lezingen.

We zijn op zoek naar versterking van deze groep. We maken de laatste jaren meestal bloemstukken in de adventstijd en veertigdagentijd. Een basisstuk waar we elke zondag op variëren of aanvullen. Soms bedenken we dit zelf, soms werken we naar een voorstel in een brochure van de PKN. We bespreken dit van tevoren op een vergadering in het najaar en één in het voorjaar. En een enkele keer maken we een stuk voor een 'losse' zondag zoals Pinksteren of een bijzondere dienst.

Lijkt het u/jou leuk om hieraan mee te werken en zo op een andere manier bij de liturgie betrokken te zijn?

Neem dan gerust contact op met Afke Jukema (tel. 4651877) of Tanja Huisman (tel. 06 54930357).

Geluidsinstallatie.

Er zijn steeds vaker momenten dat het geluid ons wat in de steek laat tijdens de eredienst en daar willen we graag verbetering in aanbrengen. De geluidsinstallatie loopt tegen de grenzen van z'n mogelijkheden aan. Daarom willen we op zoek gaan naar een nieuwe geluidsinstallatie en daar hebben we uw hulp bij nodig. Bent u deskundige op het gebied van geluid of bent u geïnteresseerd in geluidsapparatuur of bent u een enthousiaste amateur met veel aandacht en kennis van geluidstechniek? Dan willen we u vragen om mee te denken over een programma van eisen. Gaarne aanmelden of informatie bij Niels Buitenhuis kosters@openkring.nl of ridderbosbakema@hetnet.nl., Fred Ridderbos kerkrentmeester.

Senioren gesprekskring

In het nieuwe seizoen komt de senioren gesprekskring weer bijeen. Elke derde donderdag van de maand om 10.00 uur in de hal van de Open Kring. Ds. Cor Baljeu is een aantal keren onze gespreksleider, waar we heel blij mee zijn. We zijn een hechte groep, maar we zouden ook graag jonge senioren willen uitnodigen. Dus: van harte welkom!

De data: 19 maart; 19 april

Willy de Wit tel: 4222703

GRATIS DAGTOCHT MET DE MUSEUMPLUSBUS !!

Met de Museumplusbus op 17 maart a.s. naar het Cobra Museum in Amstelveen.

Dank voor alle opgaven voor deze gratis dagtocht incl. lunch, gefinancierd door De Open Kring.

Ter informatie: de bus vertrekt om 9.00 uur bij De Open Kring.

Terugkomst is gepland omstreeks 16.30 uur, wederom bij De Open Kring.

Uw rollator kan mee in de bus, een opvouwbaar rolstoel ook. Helaas geen scootmobiels.

Wij gaan ervan uit dat het een prachtige dag wordt!

Marijke Deinema, Marianne Dorland

SENIORENBEZOEKGROEP

De groep vrijwilligers die de senioren boven de 80 jaar van De Open Kring bezoekt, zoekt een nieuw lid daar Ria de Ridder die reeds jaren deel uitmaakt van deze groep, helaas dit werk moet neerleggen.

De bezoekersgroep bestaat momenteel uit 8 personen. De groep komt 3 x per jaar bijeen om de lijsten en verdeling van te bezoeken gemeenteleden te bespreken.

Een ieder bepaalt zelf wanneer en hoe vaak zij/hij bij iemand op bezoek gaat. Men heeft 8 tot 10 bezoekadressen " in de portefeuille".

AANDACHT is het sleutelwoord...

Een lichte voorkeur gaat uit naar iemand die met name adressen in Westenholtte gaat bezoeken.

Lijkt dit vrijwilligerswerk u wel wat? Ik zie graag uw bereidheid tegemoet.

Marianne Dorland coördinator seniorenbezoekgroep,
bergland453@gmail.com 06 51296346

Koffie-ochtend

Vrijdag 7 februari hebben wij, degenen die deze ochtend mogelijk maken, de koffie-ochtend geëvalueerd. Eerlijk is eerlijk, er komen niet veel mensen, maar er komt vrijwel nooit niemand, en de gesprekken aan tafel doen er toe, en gaan ergens over!

Gaan we door? Zijn het de wintermaanden die het aantal bezoekers laag houdt? Zullen we in de lente meer mensen zien? Gaat het überhaupt om het aantal?

Vragen die tijdens deze evaluatieochtend de revue passeerden. We hebben besloten door te gaan en half mei steken we al evaluerend de 'koppen' weer bij elkaar en stellen elkaar weer vergelijkbare vragen. Oh ja, de koffie-ochtend is er iedere vrijdag van 10.00 - 12.00 uur in de Open Kring, welkom!

Yentl

Als Yentl groep komen wij dinsdagavond 10 maart om 19.30 weer bij elkaar. Deze avond gaan we aan de hand van kaartjes met elkaar in gesprek over de vragen die gesteld worden.

Nieuwe leden of gasten zijn welkom.

Inlichtingen Anneke Lei Tel.2309082

De Open Kring: Ons gebouw



(deel 4)

In het wijkblad van december stond een bijdrage over de vorm van de kerkzaal. Deze keer een stukje over de andere elementen die u in de kerkzaal kunt vinden.

Het liturgische centrum is ontworpen door Andy Vissers (een gemeentelid). Het midden van het liturgisch centrum ligt precies in oostelijke richting. De reden hiervoor heeft u in de vorige bijdrage kunnen lezen. De basiselementen zijn een podium met een daar tegenaan gemonteerde aandachtswand. Op het podium is plaats voor kerkelijke elementen zoals een liturgische tafel, doopvont en paaskaars. De aandachtswand dient ervoor om de aandacht richting voorganger te trekken maar ook schermt het de kerkgangers en voorganger af van de zon.

De grote grijze blokken onder de liturgische tafel zijn aan de voorzijde recht maar hebben aan de achterzijde een bolling. Hierdoor passen ze

precies in de ronding van het podium. Dat biedt verschillende mogelijkheden.

De doopschaal is een gift van de Stinskerk voor onze nieuwe kerk. De doopschaal is gemaakt door de Roemeense kunstenaar Ioan Nemtoi. Nemtoi zegt dat hij met zijn werk het goddelijke present wil stellen in de zichtbare wereld. In het lijnenspel aan de binnen- en buitenkant van de schaal is veel symboliek terug te vinden. Neemt u gerust eens de tijd om het doopvont goed te bekijken.

Aan de aandachtswand hangt veelal het vierkante schilderij in de oranje tinten. Dit schilderij is gemaakt door een aantal leerlingen van basisschool de Zevensprong en werd de Open Kring aangeboden bij het afscheid van de school. Het is zo mooi en past zo treffend bij de aandachtswand dat het daar een plaats gekregen heeft. Het wordt alleen weggehaald bij diensten waarin een andere afbeelding, het thema of periode in het kerkelijk jaar ondersteunt.

Links in de kerkzaal vindt u een aandachtstafel. Op deze plek kunt u even stil zijn en wat gedachten opschrijven. Op de tafel liggen altijd gedichten om mee te nemen en er staan waxinelichtjes om een kaarsje aan te steken. De aandachtstafel maakt deel uit van het liturgisch centrum en vormt er één geheel mee.

Tot slot wil ik u aandacht vragen voor een element dat afgelopen jaar aan onze kerkzaal is “toegevoegd”: De Toewijdingsschaal. Deze vindt u links van de ingang van de kerkzaal wanneer u richting de aandachtstafel gaat.

Hierna vindt u een mooie bijdrage van Anne Zweers over het ontstaan en de gedachte achter de toewijdingsschaal.

Miranda Landsman

(met dank aan het archief van Kees Bardelmeijer)

Toewijdingsschaal

Als je een kerkzaal binnenstapt, dan is dat meer dan een gewone ruimte.

En dat voel je des te meer als je die ruimte binnenstapt om er te bidden, te zingen en de bijbelteksten te horen.

Je stapt even over, uit de 'gewone' wereld naar een bijzondere plek, je komt er voor een ontmoeting met jezelf, de anderen en vooral de Ander. Dat vraagt om toewending en om toewijding, je open stellen voor wat er gebeurt en voor wat je ontvangt.

In veel kerken tref je daarom bij binnenkomst een waterschaal, waar je je vingers even in kunt dopen, en daarna eventueel je voorhoofd kunt aanraken. Bij wijze van doorgang naar die ruimte van God. Je laat niet alles achter je wat je bezig hield, maar neemt het mee, naar die ruimte, op hoop van zegen.

En bij het verlaten van die ruime kun je dat opnieuw doen, en zo iets meenemen van die ontmoeting, je leven weer in.

Er ging bij ons thuis een glazen deur kapot, in duizenden stukjes, dat gebeurt soms.

Marijke Deinema heeft die stukjes weer samengesmolten tot een prachtige 'Toewijdingsschaal'.

De Kerkenraad van de Open Kring heeft ingestemd met de vraag om

die schaal te mogen plaatsen in de kerkzaal van de Open Kring, vanuit de beleving zoals die hierboven is weergegeven.

De Toewijdingsschaal wordt in de kerkzaal links van de deur geplaatst, 'op weg' naar de Aandachtstafel. Wie wil kan gebruik maken van dit symbool bij het binnenkomen of juist bij het verlaten van de kerk. In de hoop op een waardevolle bijdrage voor u en voor in de Open Kring.



Anne Zweers



Jongerenkring

Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag. Marlies, Eric en Gerald ontvangen jullie graag in de keuken.

De data voor dit jaar zijn : 8 mrt; 22 mrt; 5 apr; 19 apr; 10 mei; 24 mei en 7 juni.



Samenraapsel

WEDEROPSTANDING

Wat geweest is, is niet dood
al houdt het zich een poosje voor gestorven
om in het verborgene de metamorfose
tot wat het werkelijk is te ondergaan.

In zijn sluimerende winterslaap
likt het wonden schoon en haakt littekens af
heelt en geneest door het respijt van de nacht.

Weer klopt het gebombardeerde hart van Warschau.
De tweelingtorens knipogen naar elkaar
en aan het ziekbed verschijnt een vriend,
voormalig minnaar.

De tak herinnert zich het blad
ieder jaar opnieuw met onomstotelijke
zekerheid nog voor het verschijnt
en uit de knop voltrekt zich
wat daar al eeuwen in besloten ligt.

De hand balt zich tot een vuist
maar wordt weer hand en streelt
met vingers die een voor een
nog weten hoe dat was.

Hagar Peeters

In een interview in Vrij Nederland merkt de dichteres Hagar Peeters op dat haar missie is de werkelijkheid te vermensenlijken.

Stammend uit een katholieke familie (Peeters) wat haar moeder betreft, wier familienaam ook de hare is en een Joodse familie wat haar vader (Herman Vuijsje) betreft, spelen zowel religie als oorlog een rol in haar leven en daarmee in haar werk.

Uit dit gedicht blijkt dat. Zo noemt zij 'het gebombardeerde hart van Warschau' dat weer klopt en dus deel is van de wederopstanding. Zou ze daarmee doelen op het getto van Warschau?

Prachtig is de manier waarop zij de (bijbelse) metafoor van de zaadkorrel die moet sterven om vrucht te dragen (Johannes 12: 24) metamorfose noemt en aan de hand van tak en blad het wonder van het nieuwe leven, de wederopstanding, de lente beschrijft.

En dat wederopstanding leidt tot een wereld van vrede en verbondenheid. Tweelingtorens worden niet meer met vliegtuigen bestookt maar knipogen naar elkaar. Een gebalde vuist die hand wordt en streelt, mooier beeld van vrede kun je bijna niet bedenken.

Ad Geerling



Wilt u het wijkblad digitaal ontvangen?

Mail kerkblad@openkring.nl

Dit levert de wijkkas een flinke besparing op en scheelt een hoop tijd voor de vrijwillige bezorgers.

Kopij voor het volgende nummer van het wijkblad van de Open Kring

uiterlijk

vrijdag 20 maart 2020

aanleveren per e-mail bij de redactie: redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op <http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle

Info@openkring.nl

www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477

ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

vacant

Scriba wijkkerkenraad

Miranda Landsman, tel: 420 18 76

Drapenierlaan 24, Zwolle

Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70

Bronstraat 4, Zwolle

Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76

Drapenierlaan 24, Zwolle

IBAN: NL02 RABO 0377376191

Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:

Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744

Goudplevierstraat 123, Zwolle

Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliek tel: 0649964719

Hofstedestraat 1, Zwolle

Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl



Agenda

maart		april	
1	09.30 u , ds. C. Baljeu, Maaltijd v/d Heer	1	19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
2	18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen 20.00 u, Moderamen	2	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
3		3	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
4	19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor	4	
5	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	5	09.30 u , ds. C. Baljeu, palmzondag
6	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	6	
7		7	
8	09.30 u , mw. J. van der Zee	8	19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
9	20.00 u, Diaconie	9	19.30 u , ds. C. Baljeu, Witte Donderdag
10	19.30 - 21.30 u, Yentl	10	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.30 u , ds. A. Zweers, Goede Vrijdag
11	19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor	11	19.30 u , ds. C. Baljeu, Stille Zaterdag
12		12	09.30 u , ds. C. Baljeu, Pasen
13	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, eetgroep 2	13	
14		14	19.30 - 21.30 u, Yentl
15	09.30 u , ds. C. Baljeu,	15	19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
16	20.00 u, Kerkenraad	16	10.00 u, Seniorenkring
17		17	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
18	19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor	18	
19	10.00 u, Seniorenkring	19	09.30 u , ds. N. Eijgenraam
20	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, eetgroep 1	20	20.00 u, Kerkenraad met Stinskerk
21		21	
22	09.30 u , ds. A. Pietersma	22	19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
23		23	
24		24	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
25	19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor	25	
26		26	09.30 u , ds. C. Baljeu, in de Stinskerk
27	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	27	
28		28	
29	09.30 u , ds. S. van der Zee	29	19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
30	18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen 20.00 u, Moderamen	30	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
31			