



De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

maart 2021

Meditatie Rosanne Hofman

Veertig dagen zonder God

“Kunst is nodig om zoveel mogelijk beelden te creëren. Het brengt ons dichterbij de werkelijkheid, die niet in één beeld te vangen is. Het is nodig omdat wij lijden aan beeldarmoede. Wij denken: dit is zus en dat is zo, dit is mooi en dat is lelijk, dit is van God en dat niet. We verstarren en vernauwen de werkelijkheid.

Op den duur kan dat gaan vervelen; het zegt me allemaal niks meer, het geloof, mijn baan, soms het leven zelf, ik ben erop uitgekeken. We overtreden het gebod; maak geen beelden om die te aanbidden. Kunst herinnert ons eraan dat de werkelijkheid, uiteindelijk de goddelijke werkelijkheid, altijd meer en altijd anders is dan we denken of bevatten kunnen.”

– uit het boek Onuitwisbaar aangedaan, pagina 88



Het is alweer even geleden dat ik bovenstaand citaat tegenkwam. Ik deed een literatuurstudie naar de rol van seculiere kunst in zingevingprocessen. En de afgelopen weken komen deze woorden steeds weer in mijn gedachten op. We leven in de vastentijd, de veertigdagentijd. In het kerkelijke jaar een tijd van bezinning. Een tijd waarin vaak allerlei initiatieven en challenges zich ontpoppen. Veertig dagen lang meer Bijbel lezen, veertig dagen lang vasten van social media of drank en meer van dat.

Een paar jaar geleden, tijdens mijn studie, stuitte ik ook op zo'n challenge. Deze hield in: veertig dagen zonder God leven - 'Atheism for Lent', bedacht en aangeboden door de Ierse theoloog Peter Rollins. In plaats van veertig dagen lang meer focus en verdieping in je eigen geloofsovertuigingen en ervaringen, liet deze challenge je teksten, beelden en muziek van atheïsten bestuderen. Het daagde je uit om te ontdekken wat daarin te vinden was.

Misschien komt het je vervreemdend over. Maar ik denk dat het dicht in de buurt komt van wat de discipelen ervaren moeten hebben in de aanloop naar Pasen. Ze hoopten op een Koning, iemand die hen kwam redden, machtig en krachtig. Maar hun Jezus ging dood. Aan een kruis. Dat paste niet bij de overtuigingen en ervaringen van waaruit ze tot dan toe hadden geleefd. De discipelen werden gedwongen om verder te kijken dan hun eigen horizon, verder dan de verwachting en het beeld dat ze tot dan toe van Jezus hadden gehad.

In de Bijbel zijn meer van dat soort verhalen te vinden. Gelovigen die op een ander been worden gezet, die ontdekken dat God op een heel andere plek te vinden is dan ze hadden verwacht en dat 'hun' God heel anders is dan gedacht.

De veertigdagentijd, een tijd van bezinning? Wat mij betreft is het bij uitstek een tijd om je te laten verwarren. Om voorbij te gaan aan je eigen godsbeelden en te ontdekken wat daarachter te vinden is. Ik ben benieuwd wat we vinden als we onszelf niet onderdompelen in wat we toch al wel geloven, maar de gebruikelijke paden eens verlaten en ons begeven in het vreemde, in ideeën en beelden die confronteren en oncomfortabel zijn. Voor mij is dat de essentie van de veertigdagentijd. Want ten slotte is het verhaal van een God die sterft ook niet comfortabel, maar is het wel juist dit verhaal dat leidt tot hoop en nieuw perspectief.

Rosanne Hofman, kerkelijk werker



Mededelingen

Rondom de diensten

Het Landelijke Diensten Centrum van de Protestantse Kerk in Nederland heeft dit jaar voor het jaarthema 'het goede leven' gekozen. In de veertigdagentijd keert dit terug in het thema 'Ik ben er voor jou': zeven zondagen over de zeven werken van barmhartigheid gebaseerd op Mattheus 25, 35 en 36. Iedere zondag in deze tijd staat een werk van barmhartigheid centraal. Zondag 21 februari jl. was dat 'de zieken bezoeken'. Voor de zondagen tot de stille week staan de volgende werken centraal:

- Zondag 28 februari, 'de dorstigen drinken geven', voorganger ds. Siebren van der Zee;
- Zondag 7 maart, 'de vreemdeling onderdak bieden', voorganger Rosanne Hofman;
- Zondag 14 maart, 'de naakten kleden', voorganger ds. Cor Baljeu;
- Zondag 21 maart, 'de hongerigen eten geven', voorganger ds. Anne Zweers;
- Palmzondag 28 maart, 'de doden begraven', voorganger ds. Cor Baljeu.

Een bezinnend en creatief vervolg van de veertigdagentijd!

Ds. Cor Baljeu

Pastoraat

De lockdown, de coronacrisis. Het duurt allemaal veel langer dan we aanvankelijk misschien verwachtten. De manier van pastoraat is in deze tijd lastig, je stapt niet meer zomaar ergens binnen. Mocht u een gesprek willen? U kunt mij te allen tijde bellen, dan maken we een afspraak, ook ten aanzien van de wijze waarop: wandeling of huisbezoek, met of zonder mondkapje. Mocht ik niet opnemen, spreek de voicemail in en ik bel u terug.

Ds. Cor Baljeu, 0529 – 467477.

Tip

Inspiratie en ideeën voor de Veertigdagentijd:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/>

Kaartengroet

Elke week worden er voor onze jarige gemeenteleden vanaf 75 jaar felicitatiekaarten geschreven.

Tot afgelopen maart lagen er in de hal ook kaarten waar de kerkgangers hun naam op konden schrijven. Deze kaarten werden als steun, felicitatie, dank of met een hartelijke groet naar gemeenteleden gebracht.

Geertje Wijnja en Sytske Nijmeijer verzorgen deze kaartengroet sinds maart. De meeste kaarten zijn afkomstig van prachtige schilderijen van Hilda Sijtsma en Hans van Eerbeek zorgt voor de stickers die erin geplakt worden. Namen krijgen we meestal aangeleverd door het pastoraat of de ouderen bezoekgroep en we houden zelf ook onze ogen en oren open. Alles wordt bijgehouden in een computerbestand en er zijn gemeenteleden die vaker een kaart krijgen als steun en groet, opdat men weet dat er aan ze gedacht wordt.

Graag willen we ons bestand uitbreiden. Wie een naam voor ons heeft (kan naast een volwassene ook een kind of jongere zijn) kan mailen naar diaconie@openkring.nl

Hartelijke groeten, Geertje en Sytske

Dirigent gezocht

Wegens vertrek van onze dirigent zoekt het Open Kring Koor (wijkgemeente Stadshagen) een enthousiaste dirigent(e), die na de coronatijd weer met ons wil zingen, want dat missen we enorm!! Het Open Kring Koor bestaat uit zo'n 30 enthousiaste zangers (m/v), van alle leeftijden. Wij leveren gemiddeld een keer of zes per jaar een kleine of grotere bijdrage aan de kerkdienst. Het repertoire is heel gevarieerd: zo zingen we bekende en wat minder bekende liederen,

bijvoorbeeld uit het Liedboek voor Kerken, klassieke Engelse hymnes of het prachtige Franse Notre Pere.

Ervaring met koordirectie is gewenst, zelf kunnen begeleiden op piano/orgel ook.

De repetitieavond is op woensdag.

Belangstelling? Bel voor info naar de koorleden: Jan Noorlag, tel. 06-12771316 of Geertje Wijnja, tel. 06-15271708, dan hoort u meer over ons! Of stuur uw reactie naar: scriba@openkring.nl

Nieuws van Amnesty International.

Zoals beloofd is hier het resultaat van de 10 december schrijfactie van 2020.

In totaal zijn er in Nederland 380.961 brieven en kaarten geschreven, waarvan 2.075 in Zwolle.

Plus nog 20 handtekeningen op 13 december in de Open Kring.

O.a. door die petitie is de doodstraf van 3 Saudische jongens van resp. 17, 16 en 17 jaar, vanwege protesten tegen de regering, omgezet in 10 jaar gevangenisstraf.

Omdat ze al in 2012 waren gearresteerd en in een dodencel geplaatst, worden ze nu in 2022 vrijgelaten.

Goed nieuws!!! Schrijven helpt!!!

U kunt ook meedoen om de petitie te ondertekenen voor Navalny op de A.I. website.

Joke van der Zee, Marijke Deinema



Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een

Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag. Marlies, Eric, Riët en Gerald ontvangen jullie graag in de keuken. De data voor 2021 zijn : 7-3, 21-3, maar voorlopig ligt ook dit even stil !!



Berichten van de kerkenraad

Verslag van kerkenraadsvergadering

Hieronder de hoofdpunten van de digitale vergadering van de kerkenraad op 15 februari.

Het invullen van de vrijwilligerstaken is al langer een onderwerp in de vergaderingen van de kerkenraad. Eind vorig jaar is dit tijdens één van de vergaderingen uitgebreid besproken. In het wijkblad van december hebben wij u hierover geïnformeerd. Het is een landelijk beeld dat dezelfde hoeveelheid taken door een kleinere groep mensen wordt ingevuld. Ook in de Open Kring is dit beeld herkenbaar. Hoe hiermee om te gaan? Er ligt nu een voorstel bij de kerkenraad waarbij de nadruk ligt op de invulling van een groot aantal taken door taakdragers i.p.v. ambtsdragers. Daarbij moeten er wel voldoende ambtsdragers blijven als bestuurlijke laag. Het voorstel geef een goed inzicht in alle activiteiten welke nu al grotendeels plaatsvinden binnen de Open Kring. Daarnaast is gekeken naar de organisatiestructuur welke aansluit op deze activiteiten binnen de kerk en daar zijn taakgroepen met taakdragers van gemaakt.

Met het invullen van de rol van taakdrager wordt de ambtsdrager meer ontlast. Daarnaast zullen meer mensen zich geroepen voelen voor de rol van taakdrager i.p.v. ambtsdrager. De taakdrager werkt in samenspraak met de kerkenraad. Het is hierbij belangrijk, dat de communicatie tussen

de kerkenraad en taakdragers geborgd is, maar ook tussen de taakdragers onderling. Coördinatoren kunnen hierin een rol spelen. Het voorstel werd als een prima basis ontvangen. Het moderamen zet dit op de agenda om hier een besluit over te nemen en daarna te bespreken met de kerkenraad. Uiteraard wordt ook de gemeente in een later stadium hierbij betrokken.

Afgelopen jaar is er geen specifiek welkom geweest voor nieuw ingezetenen. Dit werd daarvoor o.a. ingevuld met een bijeenkomst voor hen. Door corona was dit het afgelopen jaar niet mogelijk. Het is en blijft echter belangrijk, dat de Open Kring deze nieuwkomers welkom blijft heten. Er zijn genoeg alternatieven om dit in te vullen. Dit geldt ook nog voor de groep die vorig jaar is binnengekomen en nog niet specifiek welkom is geheten. En daarnaast: hoe gaan wij dit structureel regelen de komende jaren? De ideeën zijn besproken in de kerkenraad. Het moderamen gaat dit verder uitwerken.

Op de adressen van de kinderen van de 'kinderkring leeftijd' komt er een 40 dagen brochure met de naam Levensweg. Er komt daarnaast een paasattentie: een veertigdagenkalender 'Ik ben er voor jou'.

Vacature:

ORGANIST (m/v)

Voor de wijkgemeente Open Kring

Voor ca. 15 zondagen per jaar. Vacaturetekst op te vragen bij het kerkelijk bureau: administratie@pknzwolle.nl of 038-421 75 96

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met:

- Dhr. Ton Lans, tonlans@home.nl tel. 038-4600749, of
- Dhr. Bert Koerselman, amkoerselman@hetnet.nl tel. 038-3374572

Reacties voor 26 februari naar: scriba@openkring.nl

Verzoek kerkelijk bureau

Ja, ik doe mee!

Het kerkelijk bureau is gestart met het verzamelen van mailadressen om in de toekomst financiële acties digitaal te kunnen verwerken.

Dit houdt in dat we dan geen enveloppen meer sturen, maar dat u een e-mail krijgt. Als u dat wilt tenminste.

Heeft u nog geen mail gehad van het kerkelijk bureau over digitaal meedoen met kerkbalans, dan is uw mailadres nog niet bekend bij ons. Zou u dan uw mailadres, o.v.v. uw naam en postadres willen sturen aan administratie@pknzwolle.nl.

Het scheelt printen, couverteren en rondbrengen door vrijwilligers en in deze tijden van corona is dat heel prettig.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Kerkelijk Bureau; administratie@pknzwolle.nl; 038- 421 75 96



Deze week hebben 157 kinderen van de Open Kring (wonend op 90 adressen) het boekje 'Levensweg' gekregen, met een hartelijke groet van de kinderkring en ds. Cor Baljeu. Het boekje staat vol (Bijbel)verhalen, creatieve opdrachten, gebeden, liederen en werkbladen en begeleidt de kinderen en hun ouders op weg naar Pasen en op weg in/door de corona-tijd waarin wij nu leven. Ook in de dienst zullen we hier af en toe aandacht aan proberen te geven.



Het boekje en het lekkers erbij werd goed ontvangen. De mensen reageerden soms verrast, verbaasd, maar altijd enthousiast en positief. We hopen dat iedereen er veel plezier van mag hebben de komende tijd!

Anders is hij

Anders is hij is een
gedichtencyclus
van Hans Bouma



1.
Eén van ons
Jozef zijn vader
Maria zijn moeder

niets bijzonders
vlees van ons vlees
been van ons gebeente

ons brood zijn brood
onze taal zijn taal
onze God zijn God

leeft ons leven
sterft onze dood
één van ons

zijn naam?
gewoon Jezus
zoiets als Jan.

2.
Eén van ons
maar vreemd
toch anders

goed je leeft
niet voor jezelf
alleen voor jezelf

je hebt je God
je hebt je naaste
je moet wel 's wat

maar hij –
't kan ook te gek worden
er zijn grenzen

wat bezielt hem
niet gewoon meer
gaat maar door

deelt zich uit
schenkt zich weg
als brood en wijn

doet wat niemand doet
heeft maar lief
heeft lief

tot het uiterste –
het zal nog eens
z'n dood worden.

3.
Anders is hij
één van ons
deze mens?

dient maar dient
altijd bereid
de minste te zijn

offert zich op
gaat door het vuur
verloochent zichzelf

toch geen leven zo
wie doet dat nou
ongehoord

een afwijking
merkwaardig
belachelijk

zal het wel merken
irritant eigenlijk
moest beter weten.

4.
Anders is hij
één van ons?
dan deed hij niet zo

het gewoonste
vreemd voor hem
het vreemdste gewoon

zoekt op
wie geen kans heeft
geneest zieken

bevrijdt gevangen
zegt kinderen
redt tollenaars

ja wekt zelfs
doden op
onbestaanbaar

noemt zich
goede herder
brood des levens

ware wijnstok
licht der wereld
wat denkt-ie wel?

uit: *Wie liefheeft, leeft voorgoed.*

De cyclus bestaat uit 8 verzen.

De volgende keer reik ik verzen 5 - 8 aan.

Ad Geerling



Samenraapsel

Vroedvrouw

... de origineelste gedachte in het Deense taalgebied: nl. dat het christendom een majeuticus (verloskundige) nodig had... De categorie van de verkondiging en de belijdenis van Christus schijnt in deze christenheid niet meer te passen. Daarom past des te beter het majeutische; dit gaat er immers van uit dat de mensen het hoogste zelf in hun bezit hebben zodat men hen helpen wil opmerkzaam te worden op datgene wat zij reeds bezitten.

Søren Kierkegaard



Een wonderbaarlijk modern denker, die Søren Kierkegaard, die leefde van 1813 tot 1855. Hij wordt, ten onrechte als je het mij vraagt, gezien als de wegbereider van het existentialisme in de filosofie, u weet wel, van mensen als Sartre en De Beauvoir; ten onrechte, volgens mij, omdat hij zich her en der in zijn geschriften verzet tegen een denksysteem, een filosofisch systeem, een -isme. Waar hij wel pal voor heeft gestaan, was het recht van het individu om zijn of haar eigen keuzes te maken, en zichzelf tot anderen en tot andere gedachtewerelden en ideeën te verhouden.

Dat hij zich niet wilde laten opsluiten in een systeem, moge blijken uit de vele geschriften die hij onder meerdere pseudoniemen het licht deed zien. En elk pseudoniem belichtte de problemen in kerk en samenleving vanuit een eigen, onderling van elkaar verschillend

gezichtspunt. Soms bekritiseerde het ene pseudoniem het geschrift van een ander pseudoniem, van een en dezelfde auteur dus, Kierkegaard.

Kierkegaard had vooreerst theologie gestudeerd. Hij had ook het voornemen predikant te worden maar hij verbrak zijn verloving om – naar wordt vermoed - zijn verloofde een moeizaam leven met hem te besparen. Hij bleef zijn verdere leven alleen en ging ook de pastorie niet in. Hij werd een luis in de pels van de gevestigde kerkelijke en christendommelijke elite, die hij uitholling van het christendom en verduistering van het geloof van mensen verweet.

Met het citaat rekent Kierkegaard zelf het tot zijn verdienste dat hij een poging heeft gewaagd om de mensen het geloof terug te geven of beter nog, het geloof dat elk mens in zich heeft, door woord en geschrift naar boven te halen. Majeutisch noemt hij dat. Als een vroedvrouw helpt hij mensen om dat wat (en Hem Die) zij in zich meedragen, in hun leven geboren te laten worden. ‘Het hoogste zelf’ noemt hij dat wat wij mensen in ons dragen. Het geloof hoeft ons dus niet aangepraat te worden, nee, het wordt tot leven gewekt, het leven binnengeleid. De theoloog, de pastor, de medegelovige als vroedvrouw. Zo kan ook Christus in ons geboren worden, krijgt Christus-in-ons, Hij die wij in ons dragen, stem, wordt ons een gids, een leidsman ten leven.

Dat betekent een paar dingen:

Het vergt andere mensen om met de Ene in contact te komen, om de Ene in jouw leven te ontmoeten. Dat kan dus een theoloog zijn, die dat voor jou uitdenkt, aanwijst, uitstippelt, voordoet. Dat kan ook een medegelovige zijn. Daar zijn in gereformeerde kringen mooie verhalen over te vertellen. Ik denk bijvoorbeeld aan Abraham Kuyper, aan wie door een eenvoudig orthodox gelovige vrouw, Pietje Baltus, de weg werd gewezen. Of hoe ds. Hendrik de Cock uit Ulrum door een dienstmeid van de Zwolse familie Ridderhof – die in Ankum het buitenverblijf van de familie beheerde - geholpen werd om in Ankum/Dalfsen een kring te beginnen die, zich afscheidend van de Hervormde Kerk, zou uitgroeien tot de Gereformeerde kerk aldaar.

Maar wij kennen het toch ook uit ons eigen leven, dat iemand ons van God en Jezus en het vertrouwen in het goede en rechtvaardige, in de genade en de schoonheid van het leven heeft verteld, dat leven met ons heeft geleefd, ons heeft voorgedaan, ouders, juffen en meesters, leraren godsdienst en maatschappijleer, huiscatecheten en wie weet ook een dominee. *It takes a village to raise a child*, ook in het geloof.

Wat de gedachte van Kierkegaard ook betekent: Al schijnt volgens Kierkegaard de verkondiging en de belijdenis van Christus niet meer te passen, toch is het christelijk geloof niet een wereld apart, niet wezensvreemd aan het menselijk bestaan, het staat er midden in, het is het leven zelf, dat ten volle vertrouwd en zo geleefd mag worden. Het is door de Ene bedoelde humaniteit: zó is het menselijke leven, zoals het ons door de Ene in onze Meester, Jezus Christus is voorgedaan. Dát in ons geboren laten worden, dát het licht doen zien, daar is het de *majeuticus*, de verloskundige (!) om te doen, daar is het de Verloskundige bij uitstek om te doen: dat wij leven. (Deuteronomium 30: 19)

Ad Geerling



Protestants Zwolle nog beter op de kaart!

We hebben als Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) veel moois te delen. Hoe zorgen we samen – als Adventskerk, Jeruzalemkerk, Oosterkerk, Open Kring, Sionskerk en Stinskerk – dat we beter zichtbaar zijn in Zwolle? Juist nu is communicatie belangrijk. Onlangs is de website van de PGZ verder vernieuwd met een prominentere plek voor nieuwsberichten. Zie <https://pknzwolle.nl/>. Op Facebook, Twitter en Facebook zijn accounts geopend en is het aantal volgers groeiende. Volgt u ons al hier?

- Facebook: <https://www.facebook.com/ProtestantsZwolle>.
- Twitter: <https://twitter.com/protestants038>.
- Instagram: <https://www.instagram.com/protestantszwolle/>.

Mocht u niet op deze sociale media actief zijn, dan hoeft u niets te missen door gewoon regelmatig www.pknzwolle.nl te raadplegen. Theo Brand en Karlijne Brouwer werken in opdracht van de algemene kerkenraad aan nieuwe vormen van communicatie. Zij staan open voor ideeën en suggesties vanuit de wijkgemeenten. Dit voorjaar gaan zij via een videovergadering in overleg met mensen uit de wijkgemeenten die zich met de communicatie bezig houden om kennis te maken en de samenwerking verder vorm te geven. Want samen staan we sterker. Vragen of meer weten? Mail naar: communicatie@pknzwolle.nl.

Actie kerkbalans

De actie Kerkbalans ligt al weer achter ons als u dit leest. Ondanks alle beperkingen is er door veel mensen veel werk verzet om de actie toch door te laten gaan. Hiervoor willen we al die vrijwilligers hartelijk bedanken. We spreken meteen de hoop en de verwachting uit dat het volgend jaar weer anders kan.

Er is nog geen definitieve uitslag, maar we kunnen wel al zien dat er ten opzichte van vorig jaar nog heel wat reacties ontbreken. Tot nu toe zijn er een kleine honderd reacties minder binnen gekomen. Dat wil zeggen dat er nog 100 enveloppen thuis liggen bij mensen die vorig jaar wel hebben bijgedragen aan de actie.

Hoe komen die enveloppen op de goede plek?

- U kunt uw toezegging opsturen naar het Kerkelijk Bureau in de antwoordenvelop of inleveren op Molenweg 241, 8012 WG Zwolle;
- U kunt de antwoordenvelop met toezegging afgeven bij André Wagenaar, Marskramerstraat 11 of bij Fred Ridderbos, Schaardijkstraat 17.
- Als geen van beide lukt, kunt u ons bellen om uw reactie in de envelop bij u te laten ophalen..

Gaarne uw aandacht hiervoor zodat we zo snel mogelijk het resultaat bekend kunnen maken.

Andre Wagenaar 038 - 4201080

Fred Ridderbos 038 - 4547845

**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**



Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk

vrijdag 19 maart 2021
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op
<http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

Rosanne Hofman tel: 06 1168 1786
kerkelijkwerker@openkring.nl

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliet tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl



Agenda

| maart | | april | |
|-------|--|-------|--|
| 1 | | 1 | 19.30 u , ds. C. Baljeu |
| 2 | 20.00 u, moderamen | 2 | 19.30 u , ds. A.J. Hasker |
| 3 | | 3 | 21.30 u , ds. C. Baljeu |
| 4 | 19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep | 4 | 09.30 u , ds. C. Baljeu |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | 20.00 u, moderamen |
| 7 | 09.30 u , mw. R. Hofman, jongerenkring ? | 7 | |
| 8 | 20.00 u, diaconie | 8 | 19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep |
| 9 | | 9 | 17.00 u, eetgroep 2 ? |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | 09.30 u , ds. H. Tissink, jongerenkring ? |
| 12 | 17.00 u, eetgroep 2 ? | 12 | |
| 13 | | 13 | |
| 14 | 09.30 u , ds. C. Baljeu | 14 | |
| 15 | 20.00 u, kerkenraad | 15 | |
| 16 | | 16 | 9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 17.00 u, eetgroep 1 ? |
| 17 | | 17 | |
| 18 | | 18 | 09.30 u , ds. C. Baljeu |
| 19 | 9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 17.00 u, eetgroep 1 ? | 19 | 20.00 u, kerkenraad |
| 20 | | 20 | |
| 21 | 09.30 u , ds. A. Zweers, jongerenkring ? | 21 | |
| 22 | | 22 | |
| 23 | | 23 | 9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep |
| 24 | | 24 | |
| 25 | | 25 | 09.30 u , ds. C. Baljeu, in de Stinskerk |
| 26 | | 26 | |
| 27 | | 27 | |
| 28 | 09.30 u , ds. C. Baljeu | 28 | |
| 29 | | 29 | |
| 30 | | 30 | |
| 31 | | | |

(alles onder voorbehoud: zie website en facebook)