

De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

mei 2019

Meditatie Ds. Cor Baljeu

Na Pasen



‘Rabboeni!’, zegt

Maria, zodra zij de stem van haar Heer herkent. Onmiddellijk zegt Jezus: ‘Houd me niet vast’ (Joh. 20, 16b en 17a). Jezus is verdwenen, zodra de Emmaüsgangers Hem herkennen bij het breken van het brood en het uitspreken van de zegenbede (Luc. 24, 30 en 31). Twee wezenlijke verhaalelementen rondom Pasen.



Twee elementen die prikkelen tot nadenken: waarom mag Maria Jezus niet aanraken? Waarom is Jezus verdwenen, zodra Hij herkend wordt?

Het gaat hier om de verantwoordelijkheid die wij als mens hebben gekregen. Het verantwoordelijk met elkaar omgaan. Eigenlijk zegt Jezus via Maria en de Emmaüsgangers tegen de mens: Ga de wereld in, want deze heeft Mijn Geest hard nodig. Houdt mij niet vast, zodra jullie Mij herkennen is dat genoeg.

Houdt mij niet vast! Kruip niet in je kerkelijke schulp, om daar vol instemming met gelijkgestemden een goed uur te ontvangen, en daar een ‘mooie dienst’ mee te maken. Aan het eind van iedere eredienst ontvangt u de zegen, opdat u in uw wereld tot zegen kunt zijn. Dit

betekent de vruchten van geloof in praktijk brengen. Lees de brief van Jacobus: '...alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.' (Jac. 1, 22).

Vruchten van geloof in de praktijk? En dat terwijl de kerk marginaal is geworden?

Pasen is het verhaal van opstanding na sterven. Dit geldt ook voor kerken. En dan niet de kerk als machtsfactor die de regels bepaalt. Maar de kerk als dienaar van God en de mens. Daartoe heeft zij prachtige middelen: pastoraat en diaconaat.

God introduceert zichzelf als 'de Heer uw God, die u uit de slavernij heeft bevrijd' (Ex. 20, 2). Steeds vaker horen wij de woorden 'moderne slavernij'. En dan hebben we het niet alleen over de kinderhanden die uw T-shirt hebben gemaakt, maar ook over de huidige flexwerkende werknemer, die een radertje is geworden in de machine die 'economische groei' heet. Die mens is middel geworden, in plaats van doel. Zodra de mens een middel wordt, is dat de eerste stap op weg naar slavernij.

Jezus is op aarde gekomen om de mens te dienen. De mens is Zijn, dus ons doel. Zo bedoelt God het leven: elkaar en daarmee God te dienen, opdat de mens vrij is en God geloofd wordt.

De term 'economische groei' kwam in de jaren 1920 tot 1950 vijf keer voor in de Nederlandse parlementaire stukken. En in de jaren 1995 tot 2010 acht-en-vijftig-honderd-zevenenveertig (5.847) keer. Hebben we onszelf de afgelopen decennia gek laten maken?

Economie als bijvoeglijk naamwoord, dienstbaar aan 'groei'. Groei voor wie?

Zodra we het woord economie (let op: een geesteswetenschap!) etymologisch ontleden, dan zien we iets interessants: economie bestaat uit de twee Griekse woorden, oikos en nomos = wet van het huis. Wet van het huis opdat het in het huis, dat we samenleving noemen, goed toeven is. Daar zijn ethiek, moraal, omgaan met elkaar, vrij van slavernij de kernwaarden. Tevens kernwaarden van het christendom.

Kerk: het is tijd voor een echt economisch tegengeluid.

Ds. Cor Baljeu



Mededelingen

Gezamenlijke kerkdienst Zonnehuis en Open Kring op 12 mei a.s. aanvang 10:30 uur.

Op zondag 12 mei a.s. houden we onze jaarlijkse viering gezamenlijk met het Zonnehuis. Let op: hiervoor geldt een afwijkende aanvangstijd! Mooi om op deze wijze onze verbondenheid in geloof samen te vieren. Om 10:30 begint de dienst.

Na de dienst drinken we samen koffie in de kerkzaal, de koffie en cake worden binnengebracht en op de houten ringen neergezet. Willen we zoveel mogelijk helpen om koffie of thee voor elkaar te halen? Dit jaar vallen Moederdag en de dag van de Verpleging (Zorg) samen op 12 mei! Mooi toch om dit samen te vieren.

Voor deze dienst zijn extra handjes nodig:

1. extra vrijwilligers: om de bewoners op te halen en terug te brengen. Er is al een vaste groep uit de Open Kring, u kunt zich bij hen aansluiten. Wilt u dan voor instructie om 09:30 in de Plaza van het Zonnehuis komen (ingang via Zonnehuis), achter in de Plaza is een verzameltafel, waar de vrijwilligers eerst samenkomen.
2. cake bakken (geen taart): we vragen u om een cake/of kruidcake te bakken en gesneden aan te leveren op zondagmorgen, voor de dienst, aan het buffet van de Open Kring. Graag even doorgeven aan mij.

Vragen en opgaven: Hans van Eerbeek (038 4202809
j.van.eerbeek@hccnet.nl).

Voor de laatste nieuws: zie de website of Facebookpagina van de Open Kring.

vriendelijke groet, Hans van Eerbeek

Van onze wijkpredikant

10 dagen vrij

Sonja en ik hebben intensieve maanden achter de rug, en in de zomer verwachten wij intensieve verbouwingsmaanden. Daarom neem ik van **maandag 13 mei** tot en met **woensdag 22 mei** tien dagen vrij....

Open huis

...een dag later – **donderdag 23 mei** – hoop ik de leeftijd van 60 jaar te bereiken. Daarom openen wij weer een dag later – **vrijdag 24 mei** – ons huis voor u. Voor een stevig kop koffie of een verfrissend glas thee bent u in de ochtenduren welkom tussen **10.00** en **12.30 uur**. Om samen het glas te heffen en te proosten op het leven bent u in de avonduren welkom tussen **21.00** en **24.00 uur**.

De deuren aan de Wicherserf 11, 7722 AT DALFSEN staan op bovenstaande momenten voor u open!

Rondom de diensten

Op **zondag 28 april** een gezamenlijke dienst **om 9.30 uur** met en in de Stinskerk. Hierin zal voorgaan ds. G. de Goeijen uit Den Ham.

Op **zondag 5 mei**, dag van de vrijheid, een bijzondere dienst. Abel en Pieter Sellis, zoons van Jos en Willemijn Sellis uit de Tiendschuurstraat en woensdag 23 januari dit jaar geboren zullen in deze dienst gedoopt worden. Ook de vrijdag 1 maart dit jaar geboren Livelot Versteeg, dochter van Freek en Sabine Versteeg, zusje voor Vlinder en Violet uit de Benthuislaan, ontvangt in deze dienst de doop.

Zondag 5 mei 2019, in de Open Kring een ware feestdag!

Op **zondag 12 mei**, let op: dag van de verpleging. Een gepaste dag om samen met het Zonnehuis de eredienst te vieren. Ds. Gerhard Kruizinga en ik zullen samen voorgaan. Let op! Deze dienst begint **10.30 uur!**

Op **zondag 19 mei** zal ds. Iemke Epema voorgaan.

Kringen?

Begin van dit jaar hebben Sonja en ik kennisgemaakt met de twee eetgroepen. Mochten er in de gemeente nog groepen zijn die min of meer in georganiseerd verband bij elkaar komen: ik kom graag met u kennismaken, als u daarvoor openstaat meldt het mij.

Een gespreksgroep, een gebedsgroep, een Bijbelstudiegroep, een leesgroep, een jongvolwassengroep en andersoortige groepen. Mocht u behoefte aan een dergelijke groep hebben, wilt u mij dit dan berichten? Dan noteer ik uw naam en uw wens. En kunnen mensen bij elkaar gebracht worden.

Koffie-ochtend

Gelezen in de Vinexpress? Iedere vrijdag tot de vrijdag na Pinksteren (14 juni) staan de deuren van de Open Kring voor u open.

Een inspirerende weg naar Pinksteren! Ds. Cor Baljeu

Hemelvaartsdag 30 mei 2019.

Op Hemelvaartsdag willen we de dag weer vroeg starten. Net als afgelopen jaren is er een gezellige fietstocht, gevolgd door een kopje koffie en daarna een korte kerkdienst met ds. Gerlof van Rheenen en Geke Cleveringa. Echter deze keer is wel net even anders. We starten om **8.00u bij de Open Kring**. Vanuit de Open Kring fietsen we naar de Stinskerk. Daar vandaan fietsen we een mooie route waarna we op ongeveer **9.00u** weer aankomen bij **de Open Kring**. Daar staat dan de koffie klaar. **De dienst begint om 9.30u.**

Yentl

De laatste bijeenkomst voor de zomer is op 14 mei. Aankondigingen komen in de zondagsbrief. Verdere inlichtingen Anneke Lei, tel. 2309082 of 06-10809156.

Bijeenkomst nieuw ingekomenen dinsdag 18 juni 2019

Als Open Kring mogen we voortdurend nieuwe gemeenteleden verwelkomen. Voor deze nieuw ingekomenen willen we een kennismakingsavond organiseren op dinsdag 18 juni om 20.00u in ons kerkgebouw aan de Hofstedestraat 1. Tijdens deze bijeenkomst zullen we nader kennis met elkaar maken en kunt u eventueel vragen stellen over alles wat te maken heeft met de Open Kring. Indien u de afgelopen maanden naar onze wijkgemeente bent verhuisd, willen we u graag uitnodigen om deze avond bij te wonen. Maar ook als

u al langer in de wijk woont en van deze gelegenheid gebruik wilt maken; u bent van harte welkom. Graag van te voren even aanmelden via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

Voor vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk contact opnemen!

Met vriendelijke groeten, Miranda Landsman (tel. 4201876; scriba@openkring.nl)

Seniorengesprekskring

We gaan na de zomervakantie verder.

U kunt zich opgeven bij Marianne Dorland (06 51296346).

Opbergen materiaal

Er is een vriendelijk verzoek binnengekomen vanuit de interieurcommissie om materialen die gebruikt zijn voor een project niet in de kerk te laten liggen. Dit geldt voor alle groepen die in de kerk taken vervullen. Er is gewoon te weinig ruimte om alles in de kerk te bewaren. Dus de materialen die gebruikt zijn en misschien nog een keer gebruikt kunnen worden graag bij iemand thuis opbergen. Bij voorbaat dank.

Oppasvrijwilligers gezocht!

De oppasdienst is met spoed op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen om de oppasdienst draaiende te houden.

Elke zondag is er oppasdienst voor de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Doordat de kinderen naar de oppasdienst gebracht kunnen worden, krijgen ouders de gelegenheid om naar de kerkdienst te gaan.

Omdat op korte termijn een aantal vrijwilligers heeft aangegeven te willen stoppen, zijn wij dringend op zoek naar nieuwe mensen die willen helpen. Of je nu moeder, vader, opa, oma, oom of tante bent, meld je alstublieft zo snel mogelijk aan. Dat kan via oppasdienst@openkring.nl. Ook wanneer je meer informatie wilt, kun je de vraag stellen via dit mailadres. Wij zullen je dan zo snel mogelijk een reactie geven.

Marjon Vliegthart en Yvonne van der Zwaan

Jongerenkring

Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag.

De resterende data voor de zomervakantie van dit jaar zijn: 12 mei en als laatste bijeenkomst 26 mei. We zien jullie graag in de keuken!

Berichten van de kerkenraad

Kerkenraadsvergadering 1 april 2019.

We zijn de vergadering begonnen met het stukje “In het begin was het Woord” uit het 40-dagenboekje Woordenschat, behorende bij 1 april 2019.

De vorige kerkenraadsvergaderingen hebben we ons bezig gehouden met de opmerkingen uit het Goud, mirre en wierrook-document van ds. Cor Baljeu (dat is de samenvatting van de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de dienst van 6 januari 2019). We hebben het in die vergaderingen gehad over wat beter zou kunnen. Vandaag hebben we dat meer geconcretiseerd. In kleine groepjes zijn allerlei suggesties besproken. De dingen waar we op relatief korte termijn mee aan de slag willen, zijn: Activiteit voor jongeren (kamp/dropping), vorming en toerusting (ook creatieve activiteiten), pastoraat en contactpersonen, nieuwe welkomstfolder, talentenmarkt en het project kliederkerk onderzoeken.

Als diaconaal doel voor 2019 is gekozen voor De Bres. Nadere informatie hierover volgt nog.

De Algemene Kerkenraad heeft afscheid genomen van voorzitter Maarten Westerduin en scriba Sytze de Boer.

Het Heilige Huisjes project is afgehamerd.

Bert Koerselman is onze enige vertegenwoordiger in de AK. Martijn Reinders is zijn back-up. Is dit wenselijk? Moet er niet nog een vertegenwoordiger van de Open Kring in de AK?

Vrijwilligersavond wordt weer georganiseerd in het voorjaar 2020. In het najaar van 2019 zal op een zondag na de dienst aandacht besteed worden aan de vrijwilligers.

Als afsluiting hebben we geluisterd naar The reason we sing door The Euphonion Singers.

Namens de kerkenraad,
Miranda Landsman

NA PASEN

't Is maandag en het is april,
de lucht is kerngezond
met ijsblokken bestapeld aan
de blauwe horizon,

de wind draagt fonklend
zonlicht koel
als hoge berglucht mee,
en wappert helder wasgoed wit
als uitgestoken sneeuw.

't Is maandag en het is april,
Uw kruis stond opgericht,
ik mag met heel de wereld mee
staan blinken aan een witte zee
van zuiverheid en licht.

Nel Veerman (1909-2002)



foto: Roeland ten Broeke



Samenraapsel

Rembrandt

ter introductie:

Tijdens een bezinningsdag over Religie en Kunst, in onze volksmond 'reliku' genoemd, werden wij als deelnemers uitgedaagd een column te schrijven bij een schilderij van Rembrandt van Rijn. Het betreft 'Petrus in de gevangenis' dat u hierbij ziet afgebeeld.

De column die ik schreef, en waar ik boven zette:

Samenraapsel
leek mij inderdaad geschikt
om als maandelijks
Samenraapsel in ons
onvolprezen wijkblad in druk
te verschijnen. Bij deze.

“Petrus, der nicht denkt
zurück” zingt het koor in
Bachs Johannespassion,
“seinen Gott verneinet, der
doch auf ein'n ernsten Blick
bitterlich weinet,” (Petrus
die niet terugkijkt, zijn God
verloochent, die echter na een

ernstige blik (van Jezus) bitter weent – Choral nr. 14 van de
Johannespassion van Johann Sebastian Bach)

Eén blik van zijn verloochende Meester doet Petrus in tranen
uitbarsten. 'Wat heb ik in Godsnaam gedaan? Waar ging ik de mist in?



En hoe nu verder, opgezaald met zoveel verantwoordelijkheid – de sleutels van het hemelrijk – ?

Die vragen, die zorgen om wat was en wat komt staan in de starende ogen van Rembrandts ' Petrus'. Die oude man, hoog voorhoofd, wit haar en pluizige baard zit op één knie bij een pilaar, de grote handen gevouwen met naast zich op stro twee grote sleutels. (Mijn strenge grootvader oordeelde over mij dat ik 'zo eignwies as een bos stro' was, stro: beeld van eigenwijsheid)

Dit is het beeld van een mens van hard werken, groots en meeslepend leven, lelijk op je gezicht gaan, stoer weer opstaan, falen en je 'older, sadder and wiser' herpakken, dat alles in één beeld gevangen.

Rembrandt toont ons een oude man die nu wel terugkijkt. Dat doen oude mensen.

Ad Geerling



Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk
vrijdag 17 mei 2019
aanleveren per e-mail bij de
redactie: redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk
op <http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

Geke Cleveringa tel: 0657993266

Scriba wijkkerkenraad

Miranda Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliet tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl



Agenda

mei	juni
1 19.30 u, Open Kring koor	1
2 19.00-20.30 u, Schoonmaakgroep	2 09.30 u , ds. H. Tissink
3 09.30 – 12.00 u, koffie-inloopochtend	3 18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen 20.00 u, Moderamen
4	4
5 09.30 u , ds. C. Baljeu, doopdienst	5
6 18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen 20.00 u, Wijkkerkenraad met Stinskerk	6
7	7 09.30 – 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, Eetgroep 2
8 19.30 u, Open Kring koor	8
9	9 09.30 u , ds. C. Baljeu
10 09.30 – 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, Eetgroep 2	10
11	11
12 10.30 u , ds. C. Baljeu en ds. G. Kruizinga, dienst samen met het Zonnehuis	12
13	13 20.00 u, Kerkrentmeesters
14 20.00 -22.00 u, Yentl	14 9.00-11.00 u, Schoonmaakgroep
15 19.30 u, Open Kring koor	15
16	16 09.30 u , ds. C. Baljeu
17 9.00-11.00 u, Schoonmaakgroep 17.00 u, Eetgroep 1	17
18	18 20.00 u, Avond nieuw ingekomenen
19 09.30 u , ds. I. Epema	19
20 20.00 u, Wijkkerkenraad	20
21	21 17.00 u, Eetgroep 1
22 19.30 u, Open Kring koor	22
23	23 09.30 u , mw. G. Cleveringa
24 09.30 – 12.00 u, koffie-inloopochtend	24 20.00 u, Kerkenraad
25	25
26 09.30 u , ds. C. Baljeu	26
27	27 19.00-20.30 u, Schoonmaakgroep
28	28
29 10.00 – 12.00 u, Open ochtend	29
30 09.30 u , ds. G. van Rheenen en mw. G. Cleveringa; Hemelvaartsdag	30 09.30 u , ds. C. Baljeu
31 09.30 – 12.00 u, koffie-inloopochtend	