

De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

mei 2020

Meditatie Ds. Cor Baljeu

Een ander mei

Half maart spreek ik via What's App mijn zus uit Sydney. We delen onze verbazing over wat het coronavirus allemaal teweegbrengt. Rond deze tijd lopen op het populairste strand van die wereldstad veel te veel mensen dicht bij elkaar. Blij met haar moerstaal spreekt ze zomaar een Nederlands gezegde uit: 'Tja Cor, maart roert zijn staart!' Ik reageer: 'Ja, en april doet wat 'ie wil'. Zij eindigt met het hoopvolle en zelfverzonnen: '...en in mei is alles voorbij!' Zal het zo zijn?



Mei, de mooiste maand. Toegegeven, ik ben bevooroordeeld want het is de maand dat ik mijn verjaardag mag vieren. Als een vroeg verjaardagscadeau hangt er sinds twee weken een vogelhuisje aan de monumentale eikenboom in onze tuin. Na het ophangen fladderen er binnen een half uur twee koolmeesjes verkennend rond. Eerst onderzoekt de een onzeker het huisje, dat wordt beschermd door de ander, die enkele takken daarboven 'op wacht' zit. De een vliegt het huisje uit, nu bezoekt de wachter het vogelhuisje. Een juichkreet kan ik niet onderdrukken: betekent hun aanwezigheid, de afwezigheid van de eikenprocessierups dit jaar? Die bezocht ons vorig jaar. Ondanks het toen prachtige weer hielden wij acht dagen lang de schuifpui dicht: te veel jeuk.

Ook dit jaar zitten wij meer thuis dan anders: het coronavirus. Gelukkig kunnen we nu wel in de tuin, genietend van de koolmeesjes, die met kleine takjes in de snavels het huisje inrichten. Een heuse verbouwing

moet daar gaande zijn, maar afstand houden Cor! Niet nieuwgierig gaan kijken! Straks schrikken ze en zijn we ze kwijt!

Mei, de mooiste maand, een maand van verwachting, want in mei leggen alle vogels een ei, welk nieuw leven komt daar uit voort? Mei, maand van hernieuwd enthousiasme in de natuur, woord dat letterlijk 'begeesterd door God' betekent. Met deze vertaling wordt dit jaar ook de laatste dag van de maand benoemd, zondag 31 mei: Pinksteren! Jezus' leerlingen worden geënthousiasmeerd (Handelingen 2).

Het is dit jaar allemaal anders. Enthousiasme lijkt gedempt. We omhelzen elkaar niet, maar houden en nemen afstand van elkaar, de anderhalvemetersamenleving.

Door enthousiasme merk je dat je leeft, maar hoe moet dat als we op afstand leven?

Afstand betekent helderder zien, overzicht krijgen, ruimte ervaren. En dat is wat de Geest doet: ons in de ruimte plaatsen, terwijl we ons vaak klemgezet voelen, het harde hart maakt zij zacht, in het donker lopend zien we het licht dagen. Ruimte, zacht, licht, het zijn werken van de Geest.

'Kom heilige Geest, Gij vogel Gods' (NLB 680).

Maar eerst die eerste dertig dagen van de maand mei.

Die dertig dagen lijken dit jaar meer op een verlengde Stille zaterdag; geen dag, maar een maand van bezinning. En dan aan het einde van de maand, op een dag dat de kopij voor de zomermaanden reeds lang daarvoor is ingeleverd bij de redactie, die allerlaatste dag.

Zouden Pasen en Pinksteren dit jaar dan toch op één dag vallen?

Geniet van de ontluikende natuur! Een warme groet, ds. Cor Baljeu



Mededelingen

Kerk zijn in coronatijd

Stapsgewijs grepen de maatregelen stevig in. Toen donderdag 12 maart de aankondiging kwam dat bijeenkomsten van meer dan honderd personen niet meer door mochten gaan, kwamen we als moderamen bij elkaar: ‘Wat doen wij?’ Kerkdiensten digitaal met enkele vrouwelijke en mannelijke goede zangers, een dag later mocht ook dit niet meer. Sindsdien verzorgen we de erediensten online met 5 à 6 mensen. We zijn er inmiddels al aan gewend. Maar kerk-zijn is meer dan erediensten vieren.

Pastoraal

- Er is een lijst verspreid met mensen die open staan om telefoontjes te ontvangen. Gewoon om eenzaamheid te voorkomen dan wel te bestrijden, het kan gaan over ditjes en datjes, maar ook een diepgaand gesprek is mogelijk, zie de lijst elders in dit blad. Ook kunt u mij maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.30 uur tot 09.30 uur telefonisch bereiken onder nummer 0529 – 467477.
- De zondagsbrief is een soort nieuwsbrief geworden. Er zijn genoeg ouderen die digitaal onbereikbaar zijn. Daarom worden deze nu rondgebracht. Noem het een zondagsbrief-plus.
- Maandag 16 maart begon het schrijven van dagelijkse meditaties. Aanvankelijk vanuit het perspectief tot maandag 6 april. Toen snel duidelijk werd dat dit aanzienlijk langer ging duren, heeft een tiental mensen aangegeven dit dagelijks te willen doen. Het kan aan de hand van het Bijbelleesrooster, dat hoeft niet. Iedereen schrijft maandelijks twee of drie meditaties, totdat alles weer normaal is, dan wel dat we gewend zijn geraakt aan het nieuwe normaal. In ieder geval is er een rooster gemaakt tot en met Pinksteren, zondag 31 mei.

- Geke Cleveringa en Liesbeth van Es zijn begonnen met een minibië bij de Sterrenkroos 130 en de Anhemstraat 21. Leen een boek en zet er één terug.
- Zelf bel ik degenen die 75 jaar of ouder zijn geworden, om hen op hun verjaardagen te feliciteren, mits het telefoonnummer bekend is. Dit laatste blijkt lang niet altijd het geval.

Rondom de diensten

De zondagen na Pasen, op weg naar Pinksteren, dragen prachtige namen. In de maand mei:

- Zondag 3 mei, zondag Jubilate (juicht Gode, gij ganse aarde). Ad Geerling gaat bij ons voor;
- Zondag 10 mei, tevens Moederdag, zondag Cantate (zing voor de Heer een nieuw lied).
- Zondag 17 mei, zondag Rogate (Bidt!), samen met ds. Gerhard Kruizenga mag ik u dan voorgaan in de gezamenlijke dienst met het Zonnehuis, deze dienst begint om 10.30 uur;
- Zondag 24 mei, zondag Exaudi (Hoor Heer, hoe ik luid roep), Liesbeth van Es gaat deze zondag bij ons voor;
- Zondag 31 mei, Pinksterzondag.

U begrijpt dat het onduidelijk is hoe het daadwerkelijk zal gaan verlopen. Houd de actualiteit bij door zo nu en dan op de website te kijken, want of alles doorgaat zoals gepland?

Een gesprek

Hieronder treft u een lijst met dagdelen, namen en telefoonnummers die u op het aangegeven moment kunt bellen, gewoon als u op zeker moment behoefte heeft om iemand te spreken.

<i>Dag</i>	<i>Dagdeel</i>	<i>Tijdstip</i>	<i>Naam</i>	<i>Telefoonnummer</i>
Maandag	Ochtend	09.00 – 12.00	Geertje Wijnja	06 – 15271708

		10.00 – 12.00	Co Verduijn	038 – 4582322
		11.00 – 12.00	Sytske Nijmeijer	038 – 4201248
	Middag	14.00 – 17.00 17.00 – 18.30	Marijke Hessels Anneke Lei	06 – 23837991 038 – 2309082
	Avond	19.00 – 21.30 20.00 – 22.00	Anneke Lei Bert Koerselman Co Verduijn	038 – 2309082 038 – 3374572 038 – 4582322
Dinsdag	Ochtend	08.30 – 10.30 11.00 – 12.00	Geertje Wijnja Sytske Nijmeijer	06 – 15271708 038 – 4201248
	Middag	14.00 – 17.00 17.00 – 18.30	Marijke Hessels Anneke Lei	06 – 23837991 038 – 2309082
	Avond	19.00 – 21.30 20.00 – 22.00	Anneke Lei Bert Koerselman	038 – 2309082 038 – 3374572
Woensdag	Ochtend	08.30 – 10.00 10.00 – 12.00	Geertje Wijnja Marian v/d Hoogen Co Verduijn	06 – 15271708 038 – 4224121 038 – 4582322
	Middag	14.00 – 17.00 17.00 – 18.30	Marijke Hessels Anneke Lei	06 – 23837991 038 – 2309082
	Avond	19.00 – 21.30	Anneke Lei Bert Koerselman	038 – 2309082 038 – 3374572

		20.00 – 22.00	Co Verduijn	038 – 4582322
Donderdag	Ochtend	08.30 – 10.30	Geertje Wijnja	06 – 15271708
	Middag	14.00 – 17.00 17.00 – 18.30	Marijke Hessels Anneke Lei	06 – 23837991 038 – 2309082
	Avond	19.00 – 21.30 20.00 – 22.00	Anneke Lei Bert Koerselman	038 – 2309082 038 – 3374572
Vrijdag	Ochtend	09.00 – 12.00 10.00 – 12.00	Geertje Wijnja Co Verduijn	06 – 15271708 038 – 4582322
	Middag	14.00 – 17.00 17.00 – 18.30	Marijke Hessels Anneke Lei	06 – 23837991 038 – 2309082
	Avond	19.00 – 21.30 20.00 – 22.00	Anneke Lei Bert Koerselman Co Verduijn	038 – 2309082 038 – 3374572 038 – 4582322
Zaterdag	Ochtend	08.30 – 10.30	Geertje Wijnja	06 – 15271708
	Middag	14.00 – 17.00 17.00 – 18.30	Marijke Hessels Anneke Lei	06 – 23837991 038 – 2309082
	Avond	19.00 – 21.30 20.00 – 22.00	Anneke Lei Bert Koerselman	038 – 2309082 038 – 3374572
Zondag	Ochtend			

	Middag	14.00 – 17.00 17.00 – 18.30	Marijke Hessels Anneke Lei	06 – 23837991 038 – 2309082
	Avond	19.00 – 21.30 20.00 – 22.00	Anneke Lei Bert Koerselman	038 – 2309082 038 – 3374572

Verder is Bettine de Jong bereid u te woord te staan. Bettine heeft geen specifiek tijdstip aangegeven. Mocht u bellen en zij neemt niet op, dan belt ze u terug. Haar telefoonnummer: 06 – 23633071

Houd moed, heb lief! Ds. Cor Baljeu

Senioren gesprekskring

Zodra duidelijk is wanneer deze activiteit weer doorgang kan vinden, zullen we dat aankondigen in het volgende nummer en op de website van de Open Kring.

SENIORENBEZOEKGROEP

Wij zijn zeer verheugd dat de open plek die is gevallen door het vertrek van Ria de Ridder, weer opgevuld is door de heer Herman Nierse, Beeldsnijderstraat 315, 8048 CS . Tel. 038 8538563.

Ons seniorenbezoek-team is met Herman weer compleet.

Hij is inmiddels enthousiast begonnen met het bezoekwerk, hoewel dat in deze rare tijden alleen maar met een kaartje en gesprek op afstand kan.

Marianne Dorland

Coördinator seniorenbezoek

Yentl

Zodra duidelijk is wanneer deze activiteit weer doorgang kan vinden, zullen we dat aankondigen in het volgende nummer en op de website van de Open Kring.

Gedicht van de maand

God horen?

God boog zich voorover,
de geur van jasmijn om hem heen,
liep rood aan en riep
'Geef de dood terug!'
en de mensen wriemelden en stierven -
zij duwden tegen de dood,
rolden hem weg
en verborgen hem in schriften en ravijnen,
en de ene dageraad na de andere brak aan -
God ruiste, krijste:
'Horen jullie mij niet?'
en zij keken naar boven, zagen
hoe rood hij was,
hoe alleen,
en zij riepen:
'Nee! Wij horen u niet!'

Toon Tellegen

God komt in de poëzie van Toon Tellegen nogal eens zo maar opduiken. Zo ook in enkele gedichten in de bundel 'Tijger onder de slakken' (in: Gedichten 1977-1999, uitg. Querido Amsterdam 2000).

In een eerder gedicht in die reeks laat Tellegen God denken:

Misschien, denkt God, word ik morgen wel woedend,
ontsteek ik eindelijk in razernij.
Hij maakt zijn ogen klein,
trekt zijn oren in
en voelt iets woedends al gisten, koken

in zijn reusachtig gemoed.
Nóg ben ik overbodig, denkt hij,
nog ben ik goed...
Zo zit hij handenwrijvend en idioot
op zijn eeuwige troon.

In deze tijden van corona, waarin met desinfectiegel en monddoekjes tegen de dood geduwd wordt, komt inderdaad de vraag op of wij mensen God wel horen. Of sluiten wij ons inderdaad af, roepend, mompelend: 'Nee, wij horen u niet!' of 'roepen' we dat misschien zwijgend?

Ad Geerling



Jongerenkring

Als leiding van de Jongerenkring zijn we aan het onderzoeken wat mogelijk is. Digitaal contact bijvoorbeeld door middel van een chatprogramma. Op deze vraag en op de vraag of ze zelf ideeën hadden, kwam geen reactie. Wel kwam er reactie van een aantal jongeren op het verzoek om de zondagsbrief bij de wat oudere kerkleden rond te brengen. Erg leuk en positief. Er is een idee om op een zondagmorgen als leiding beschikbaar te zijn in een chatprogramma. De jongeren kunnen dan deelnemen aan de chat. Dit idee moet nog verder uitgewerkt worden.

Eric Venema, jeugdouderling



Kinderkring in Corona tijd

Al een aantal weken kunnen we niet meer naar school, naar de sportclub en ook niet meer naar de kerk. Wel is er elke week een online-dienst, maar daar is voor jullie niet altijd veel te horen en te zien. Dat is natuurlijk erg jammer, graag zouden we samen met jullie in de Kinderkring luisteren naar verhalen uit de Bijbel en hier met elkaar over praten en knutselen. Dat gaat nu helaas niet, maar we kunnen jullie wel meenemen met de verhalen die we zouden gaan horen en we geven jullie tips om daar mee aan de slag te gaan. Ook vragen wij jullie ouders om hierbij te helpen.

Hieronder schrijven we per week welk verhaal er centraal staat. Op Facebook en de website zullen we geregeld een berichtje plaatsen met extra informatie en de tips voor deze week.

Zondag 26 april: Exodus 16:28-17:7

Is de Heer in ons midden?

De Israëlieten zijn op weg naar het beloofde land. God heeft hen bevrijd, maar waar is Hij nu? Mozes zegt tegen de mensen dat ze een kruik met manna moeten bewaren, zodat iedereen later kan zien wat God voor hen doet. Ook komt er water uit de rots waar Mozes met zijn staf tegenaan slaat.



Zondag 3 mei 2020 – Exodus 17:8-16

Als het kwaad toeslaat

Mozes staat op een hoge berg met zijn staf in zijn hand. Zo lang Mozes zijn arm omhoog houdt, winnen de Israëlieten van de Amalekieten. Laat hij zijn armen zakken, dan verliezen ze. Aäron en Chur ondersteunen de armen van Mozes en zo wint Israël!



Zondag 10 mei 2020 – Exodus 19

Mooi en spannend

Mozes klimt de berg Sinai op. Als hij weer beneden komt, vertelt hij wat God gezegd heeft. 'Als jullie naar Mijn stem luisteren, zullen jullie Mijn volk zijn.' Dat willen de mensen wel! De berg beeft en schudt. Het is mooi en spannend tegelijk. Wat zal God tegen hen zeggen?



Zondag 17 mei 2020 – Exodus 20:1-21

Tien keer beter

Op deze zondag staan we met de kinderen stil bij de tien geboden. In de woestijn geeft God Zijn volk deze tien woorden, als inspiratie voor een goed leven.



Zondag 24 mei 2020 – Exodus 23:1-17

Veel te vieren

Nadat God de tien regels heeft verteld, legt Hij aan Mozes de regels precies uit. Het komt hierop neer: wees eerlijk, behulpzaam en gastvrij, neem rust en vier feest. Zo zal het met iedereen goed gaan!



Zondag 31 mei 2020 – Handelingen 2:1-13

Versta je mij?

Vandaag is het Pinksteren. De leerlingen van Jezus zijn in een huis in Jeruzalem. Het is feest, maar zij zijn niet vrolijk. Jezus is niet meer bij hen. Opeens lijkt het of het hele huis wordt gevuld met wind. De heilige Geest vervult de leerlingen, zodat ze over Jezus gaan vertellen. En iedereen kan hen verstaan!



Hou de komende tijd de website en Facebook goed in de gaten, wij proberen daar steeds iets voor jullie op te plaatsen.

Verder voor u als ouders:

<https://creatiefkinderwerk.nl/>

<https://www.zoekenaarhetgoede.nl/2020/03/14/thuis-kerk-zijn/>

Ook staan op youtube heel veel christelijke liederen die de kinderen graag op school zingen. Ook mooi om eens samen met uw kind naar te luisteren en samen te zingen.



Samenraapsel

De radicaliteit van Bonhoeffer.

Ik citeer uit het *Bonhoeffer Brevier*, een bundel samengesteld uit brieven en boeken door Otto Dudzus. De tekst - afkomstig uit de bundel *Verzet en overgave* - heeft mij mijn hele theologische existentie op de huid gezeten.

5 april

DE GOD DIE ONS VERLAAT

“We kunnen niet trouw zijn als we niet erkennen dat we in de wereld moeten leven, ‘etsi deus non daretur’ (als was God er niet. adg). En dat erkennen wij voor God! God zelf dwingt ons dit te erkennen. Zo brengt onze

mondigheid ons tot de waarachtige kennis van onze situatie tegenover God. God doet ons weten dat wij moeten leven als diegenen, die hun leven inrichten zonder God. De God, die met ons is, is de God die ons verlaat (Marc.15: 34) ! De God die ons in de wereld doet leven zonder de werkhypothese God, is de God voor wiens aanschijn wij staan. Voor en met God leven wij zonder God. God laat zich uit de wereld terugdringen tot op het kruis, God is zwak en machteloos in de wereld en juist zo en alleen zo is Hij met ons en helpt Hij ons. In Matt. 8: 17 staat overduidelijk dat Christus ons niet helpt krachtens zijn almacht, maar krachtens zijn zwakheid, zijn lijden!

Hier ligt het wezenlijke verschil met alle religies. Het religieuze in de mens verwijst hem in zijn nood naar Gods macht in de wereld, God is de deus ex machina. De bijbel verwijst de mens naar Gods onmacht en



lijden; alleen de lijdende God kan helpen. In zoverre kan men zeggen dat de geschetste ontwikkeling tot mondigheid die afrekenet met een verkeerd voorstelling van God, de blik vrijmaakt voor de God van de Bijbel, die door zijn machteloosheid in de wereld macht en ruimte krijgt.”

Het is een lang citaat met een gecompriëerde tekst, die bol staat van betekenis.

Ik ga de tekst maar stap voor stap voorzichtig bij langs.

Het begint met trouw aan God, trouw aan Christus. En die trouw kun je volgens Bonhoeffer niet bewaren als je je afsluit van de werkelijkheid en je als christenen opsluit in je eigen kringetje, hoe open je die ook noemt.

Etsi deus non daretur is een term die terug gaat op de grote jurist en theoloog Hugo de Groot, die meende dat het volkenrecht geldigheid had ook als er geen God zou zijn.

Voor God erkennen dat we ons leven moeten inrichten alsof we God niet als argument, als werkhypothese voor ons leven, ons doen en laten, ons denken en voelen willen gebruiken. Voor ons geen *deus ex machina*, geen God van wie we verwachten dat Die onze problemen oplost, onze zorgen wegneemt. Geen machine waar we met onze gebeden een kwartje in de gleuf gooien en de oplossing er als vanzelf uit komt rollen.

Bonhoeffer noemt dat mondigheid en meent dat wij daar toe zijn geroepen, om als mondige mensen te leven.

De God die met ons is, is de God die ons verlaat, gebaseerd op het kruiswoord, de schreeuw van de Gekruisigde *Eloï, Eloï, lama sabachtani*.

En dan die paradoxale zin: Voor en met God leven wij zonder God.

Voor God, voor Gods aanschijn, leven wij zonder God. Een Godloos leven en dat is wat anders dan een goddeloos leven. Een Godloos leven is leven voor eigen rekening, is leven als een mondig mens die zich voor eigen leven verantwoordelijk weet, antwoord geeft een leven lang op de vraag van God: Adam, waar ben je? Zo leven wij met God, geven wij met ons leven antwoord op die vraag.

Maar ‘Zonder God’, hoe kan dat dan?

Nou, zegt Bonhoeffer, God trekt zich terug, God maakt ruimte voor zijn mensenkinderen. Hij trekt zich uit de wereld terug tot op het kruis. Dat is onze God, die daar lijdt, die daar sterft, die daar machteloos is, zwak. Geen almacht. Geen donderende kracht. Stilte.

De macht van God willen invoeren, een beroep doen op almacht, zo doen ze dat in religieuze kringen waar men een verkeerd beeld van God hanteert. Daar leeft de wens dat er een God komt die alles oplost, een stoplap die de gaten die er in het leven van mensen vallen, opvult, dicht.

Verwezen worden naar Gods onmacht en lijden, dat is het Bijbelse beeld van die rare tegendraadse God. Daar heb ik tot op de huidige dag mijn leven lang mee lopen worstelen. Daar raak ik niet over uitgedacht, gemediteerd, gezongen.



Ad Geerling

Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk
vrijdag 22 mei 2020
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op
<http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

vacant

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliek tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl

(alles onder voorbehoud)

mei		juni	
1			1
2			2
3	09.30 u, ds. A. Geerling (online)		3
4			4
5			5
6			6
7		09.30 u, ds. M. Rohaan (online)	7
8			8
9			9
10	09.30 u, ds. C. Baljeu (online)		10
11			11
12			12
13			13
14		09.30 u, ds. C. Baljeu (online)	14
15			15
16			16
17	10.30 u, ds. C. Baljeu en ds. G. Kruizinga gezamenlijke dienst met het Zonnehuis (online)		17
18			18
19			19
20			20
21		09.30 u, mw. G. Cleveringa (online)	21
22			22
23			23
24	09.30 u, mw. L. van Es (online)		24
25	20.00 u, Moderamen		25
26			26
27			27
28		09.30 u, ds. C. Baljeu (online)	28
29			29
30			30
31	09.30 u, ds. C. Baljeu, Pinksteren (online)		