



De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

mei 2021

Meditatie ds. Cor Baljeu



Op stap met een goede herder

Naar aanleiding van de eredienst ontving ik zondag 18 april vanuit de gemeente een reactie: ‘...ik moest denken aan een goede vriend van onze oudste zoon: hij werkt als herder.’ Dat bracht mij op een idee: donderdag 22 april zat ik om 05.00 uur in de auto, op weg naar Brabants landschap, naar een goede herder, want zondag 25 april staat de goede Herder (Johannes 10, 11 – 16) op het leesrooster. Observeer en leer van een herder.

Op de Brabantse heide bij Waalre loopt een kudde van 289 schapen, beschermd door een mobiel hekwerk op buikhoogte. Daar staat genoeg voltage op ‘...om de wolven van de kudde weg te houden’, zegt Riaan, de herder en ook mijn herder vandaag.

Hij brengt zijn handen naar zijn mond, roept luid en duidelijk: ‘Ooooooi, ooooooi’, de kudde herkent zijn stem en komt in beweging.

‘Je hebt een beetje pech, want de schapen hebben hun buik gisteren rond gegeten, ze zullen vandaag daardoor minder goed grazen. Kijk, de buiken zijn mij iets te rond. De koppen van schapen moeten naar beneden gericht zijn, dan weet ik dat ze aan het werk zijn, het landschap kaal grazend.’

We beklimmen het ecoduct over de A2. De herdersstaf, met daarop een onder 45 graden staande korte stok, blijkt niet alleen handig om een ooi te vangen, door haar letterlijk pootje te haken, maar ook bij het

passeren van prikkeldraad; deze wordt galant naar beneden geduwd, zodat ik er zonder kleerscheuren overheen kan stappen.

Het uitzicht aan de andere kant is prachtig. Vanaf de hoogte hebben we mooi zicht op hoe Skippy, de graag en hardwerkende vriendelijke bordercollie, rennend om de kudde heen de schapen bij elkaar houdt.

We gaan terug naar beneden, drinken een kop koffie, Skippy blijft in de buurt. Zijn kop gaat omhoog, oren gespitst: hij wil zo graag werken!

Meerdere malen hoor ik de stem van Riaan 'that'll do', 'lay down', de gretigheid van Skippy is nauwelijks te bedwingen. 'Mijn ándere hond is imponerend, net als zijn gedrag. Met zijn stoere stevige bast zit hij voor de kudde, streng de kudde aankijkend, meer hoeft hij veelal niet te doen. Maar te streng is ook niet goed, dan stressen de schapen!' Ook stressen kuddes vaak bij jonge, net gediplomeerde herders, die willen meteen enthousiast aan de slag, '...dat zie je aan de gespitste en vragende oren, de schapen weten dan niet welke kant ze op moeten. Probeer de kudde als het ware te lezen. Kijk eerst waar de behoefte ligt, zo leer je een kudde kennen. Neem de tijd.'



Riaan is nauwelijks uitgesproken of we horen het gemekker van een schaap. ‘Hoor je dat? Dit is half lang geblèr, zodra je dat hoort, weet je: dit is een jong schaap, een jaarling. Eigenlijk stelt zij de vraag: ...*waar gaan wij nou eigenlijk naar toe?* Bij kort geblèr is er ergens lekker eten, lang: dan zoekt een moederschaap haar lam, of andersom.’

We gaan lunchen en slenteren richting de auto, zoals altijd loopt schaap nummer 55449 als eerste achter ons, als ware zij de woordvoerder:

‘...herder, vertel, waar gaan wij naartoe?’

‘Let op!’ zegt Riaan, ‘nu niet doorlopen, anders loopt de kudde mee en hebben wij geen tijd voor onszelf. Draai je om, kijk de kudde aan en loop dan achteruit richting de auto. De schapen weten dan dat wij iets anders gaan doen dan zij. Wees duidelijk in wat je gaat doen, dat geeft de kudde vertrouwen.’

Na de lunch is het voor mij tijd om te vertrekken. We lopen in de richting van de kudde, die langzamerhand vanuit zichzelf in beweging komt. Plotseling kijkt Riaan naar links: ‘kijk eens! Skippy heeft drie schapen gesnapt, die afgedreven waren van de kudde!’ De oren van Skippy staan trots gespitst, tevreden kijkt hij zijn baas aan, alsof hij wil zeggen ‘goed gezien hè?’

We groeten elkaar, ik bedank hem hartelijk. Riaan en Skippy hebben mij een prachtige dag en wijze levenslessen bezorgd.

Het heeft iets ongemakkelijks een kerkelijke gemeente te vergelijken met een kudde schapen, immers volgens Psalm 8 is de mens toch bijna goddelijk gemaakt? Aan de andere kant wordt Jezus zelf lam Gods genoemd. En ook: mensen vertonen net als schapen groepsgedrag. De mens is onderdeel van de natuur, hij mag de Schepping beheren, dat is net iets anders dan beheersen.

Wat leren we van Riaan, de herder?

Wees behoedzaam met beginnend enthousiasme, luister naar jeugdige levensrichtingsvragen en wees duidelijk, dat wekt vertrouwen.



Mededelingen

Rondom de diensten

De maand mei is dit jaar een maand met vijf zondagen:

Zondag 2 mei gaat ds. Ale Pietersma voor;

Zondag 9 mei, Moederdag, staat het liefdesgebod centraal;

Hemelvaart, donderdag 13 mei, gaan ds. Gerlof Rheenen en Geke Cleveringa voor. Deze dienst zal worden gehouden in de Open Kring en begint om 10.00 uur.

Zondag 16 mei leidt Joke van der Zee de eredienst;

Zondag 23 mei, Pinksteren, gaat ds. Anne Zweers voor; zie zijn uitnodiging verderop in dit blad

Zondag 30 mei, zondag Trinitatis, zullen Felien Jager, dochter van Ageeth Visscher en Daniël Jager, Akkerbergplein 25, 8043 XM en Gijs Pot, zoon van Martin en Marion Pot, Havezathenallee 110, 8043 RA, gedoopt worden. In deze tijd dienen daar de letters D.V. aan toegevoegd te worden.

Inmiddels wordt er weer in duo's gezongen.

Pastoraat

De manier van pastoraat is in deze tijd lastig, je stapt niet meer zomaar ergens binnen. Mocht u een gesprek willen? U kunt mij te allen tijde bellen, dan maken we een afspraak, ook ten aanzien van de wijze waarop: wandeling of huisbezoek, met of zonder mondkapje. Mocht ik niet opnemen, spreek de voicemail in en ik bel u terug.

Ds. Cor Baljeu, 0529 – 467477.

Exodus, boek van bevrijding

Zes donderdagavonden gedurende de veertigdagentijd in februari en maart spraken we – vier man en vrouw – digitaal over het boek ‘Exodus, boek van bevrijding’ geschreven door wijlen de Britse oud-opperrabbin Jonathan Sacks. Het bekende verhaal van de uittocht bleek ons iedere avond weer iets nieuws, moois en verrassends te bieden. We sloten de avonden af met het schrijven van haiku’s: regel 1 vijf lettergrepen, regel 2 zeven en regel 3 weer vijf. Een compacte verwerking van het geleerde.

Uittocht bevrijding
ademen en bewegen
Innerlijke rust

Weg! Geen slavernij.
De Stem leert: Ik ben erbij.
Ga op weg, leef vrij!

Vanuit ons huis
sprekend over een uittocht
op weg naar Pasen

luisterend op weg
van slavernij naar vrijheid
stille fluistering

het oude verhaal
van slavernij naar vrijheid
verraste ons nog

Al vragend leef ik,
ontdekkend wat mijn weg is
Exodus als gids.

Levenslang op weg
zoekend wat mij te doen staat
Rabbijn Sacks mijn gids

Cor Baljeu

Johan Hardeman nieuwe organist Open Kring

We zijn dankbaar te mogen melden dat Johan Hardeman binnenkort te horen zal zijn als organist in de Open Kring. Johan woont in Zwolle, is in het dagelijks leven orthopedagoog en heeft al ervaring als organist in verschillende kerken in Ede en Groningen. De komende weken zult u Johan Hardeman meerdere keren de dienst horen begeleiden vanaf het orgel, met de intentie om daarna een van de vaste organisten in de Open Kring te worden. We heten Johan van harte welkom.



Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag. Marlies, Eric, Riët en Gerald ontvangen jullie graag in de keuken. Maar voorlopig ligt ook dit even stil !!

PINKSTEREN 2021 VUUR-VOGEL

Beste gemeenteleden van de Open Kring,

Dit jaar mag ik voorgaan met Pinksteren in onze kerk 'de Open Kring'. Het aantal mensen in de kerkzaal zal ook dan nog beperkt zijn, dus veel gemeenteleden maken de dienst dan via de Livestream mee.

Om uit te drukken dat we samen gemeente zijn wil ik je uitnodigen om samen iets te maken voor de dienst: een VUUR-VOGEL.

De Geest heeft immers iets van een vuur en van een vogel, van gloed en vrijheid, van warmte en je vleugels uitslaan.

Hoe werkt het:

Print de bijgaande afbeelding uit, die heeft iets van een vlam of van een vleugel. Doe dat het liefst op een A-4-tje en knip de afbeelding uit. Of maak er zelf een, bijvoorbeeld op gekleurd papier.

Schrijf in de vlam/vleugel, het liefst met één of twee woorden, denkend aan het Pinksterfeest: waar jij op hoopt, waar je naar verlangt, waar jij warm van wordt, wat jou vleugels geeft, wat jou kracht geeft, waar je blij van wordt, wat jou inspireert, wat jou verder laat kijken. Of anders gezegd: wat het Pinksterfeest jou geeft, of wat je zou willen ontvangen.

Gebruik een mooie felle stift of zo, en de kinderen mogen natuurlijk de vlammen kleuren!

Doe die vlam/vleugel bij mij thuis in de brievenbus. Uiterlijk zaterdagmiddag 22 mei.

Of neem deze, als je Pinksterzondag naar de kerk gaat, mee!

Ik maak een grote vogel, die komt voor in de kerk te hangen, thuis ook goed zichtbaar, daar bevestigen we dan al die vlammen/vleugels op. Het zal vast een mooi gezicht zijn! Dus welkom en doe mee!



Anne Zweers

Voorsterweg 77b in Zwolle (wijk Westenholte)



Samenraapsel

Die wij noemen

In zijn boek *Scherven van zekerheid*, het boek waaruit ik al eerder citeerde (in april 2021) schrijft Michaël Steehouder over het zingen over God.

“God is een van mijn ‘scherven van zekerheid’ geworden. Geen vastomlijnd geheel meer, maar een restant daarvan. Onvolledig, met rafelranden, beschadigd. Als kind geloofde ik in een God als een persoon: iemand die buiten ons staat en het leven schept, in stand houdt en bestiert. Later zette ik dat geloof van me af. God werd een abstractie. Een woord, een naam voor gevoelens, ervaringen en verlangens die groter zijn dan ikzelf. Wat ik over God zeg en denk, zegt evenveel over mijzelf als over het onnoembare.

Steeds minder zeker, steeds minder vastomlijnd dat geloof. God bestaat niet, maar hij ‘gebeurt’, wordt wel gezegd. In menselijke ervaringen, verhoudingen, in het goede en kwade, recht en onrecht, het zinvolle en zinloze. En daarover kun je verhalen vertellen. Met beelden en symbolen, in metaforen kun je proberen die God aan te duiden. Maar geen verhaal is het héle verhaal. [...] Het bovenmenselijke krijgt vaak – maar niet noodzakelijk – de gedaante en de stem van een wezen, een persoon, een God.



In het christendom (en in een aantal andere godsdiensten) is God als persoon de leidende manier van spreken. Dat wordt zelfs vaak als

norm gezien voor gelovigheid. Wie niet (meer) gelooft in God als persoon, wordt bestempeld als atheïst, ongelovige. [...]

Maar ook onder christenen verliest de metafoor van God als persoon aan kracht, blijkt bijvoorbeeld uit diverse onderzoeken naar Godsbeelden van gelovigen en pastores. Naast beelden als *Vader (Moeder), Vriend, Verlosser* staan minder concrete beelden als *Eeuwige, Aanwezige* en *Ene*, en niet-persoonlijke beelden als *Licht, Kracht* of (zelfs) *Iets*. We komen tot het besef dat elk beeld van God, voorlopig is, een voorzichtige poging om 'het heilige' te benoemen. [...]

We realiseren ons niet altijd dat de persoonlijkheid van God een **metafoor** is, een figuurlijke manier van spreken: beeldspraak. Die metafoor heeft ons denken en spreken richting gegeven. We zijn er aan gewend en het kost ons moeite om er afstand van te doen.

De voorkeur om te zingen over en tot God als een persoon komt ook voort uit de behoefte om op de een of andere manier in *verbinding* te komen met wat groter is dan wijzelf. We zoeken naar communicatie, we willen ons verbinden met het heilige, het onuitsprekelijke, ons verwonderen, en dat voelen we aan als communiceren. Het is alsof het heilige tot ons spreekt en alsof wij kunnen spreken tot het heilige." (blz. 62 e.v.)

In een tafelgebed heeft Steehouder het zo verwoord:

Om te komen tot onszelf
tot het stil en diep geheim
dat ons leven in zich draagt,
daarom noemen wij jouw naam:
God onmeetbaar en onzichtbaar,
als een woord aan ons gegeven,

toch aanwezig in ons midden
als de warmte om ons heen,
die wij noemen: vader, moeder,
vuur en adem van ons leven,
lieve schaduw, zachte vrede,
altijd bezig in ons hart.

Ad Geerling



Alle vlinders achterna

Alle vlinders achterna strompel ik mijn kamer uit,
alle vierenveertig, alle nachten veel te lang
en als ik overhang om hem dan toch te kussen
struikelen mijn voeten over bloemen, opgeprikt aan het behang.

Ik leef geen lege dagen met een lippenstift op zak
en ik zwijmel niet bij te goedkope boeken,
ik heb bladen naast mijn bed met daarin vrouwen, dun en lang,
maar die poseren toch vanuit hun beste hoeken.

Alle vlinders achterna loop ik 's avonds door de straten,
in de grachten leeg ik dan mijn leeg gevoel.
Nader hooggesloten jassen, zwarte boorden,
grijze karkassen in wier omarming
ik mijn eenzaamheid voor even maar niet voel.

O, ik zou wel willen zingen van twee wondermooie ogen
en van lippen zachter dan een klapproosblad
maar mijn stem bezwijkt in zwijgen
dat ik nooit kan overstijgen;
in mijn lot zit al van jongs af aan de klad.

Alle vlinders achterna buitel ik door het kattenluikje,
wentel driemaal, viermaal om, misschien meer.
Uitgeput blijf ik dan liggen, juist wil ik met staan beginnen
of daar buigt over me heen een nette heer.

Hij raapt me bij mijn handen, tilt me op mijn benen
aan mijn armen en hij zet me op mijn voeten
dan weer neer. Kijkt met zijn ogen naar mijn ogen
en zijn mond vraagt zachtjes maar bewogen:
"Meisje, doet het zeer?"

Hagar Peters, in *Wasdom*, De Bezige Bij, Amsterdam 2011²

Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk

vrijdag 21 mei 2021
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op
<http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

Rosanne Hofman tel: 06 1168 1786
kerkelijkwerker@openkring.nl

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliek tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl



Agenda

mei		juni	
1		1	20.00 u, moderamen
2	09.30 u , ds. A. Pietersma	2	
3	20.00 u, moderamen	3	
4		4	
5		5	
6		6	09.30 u , ds. C. Baljeu
7		7	
8		8	
9	09.30 u , ds. C. Baljeu	9	
10	20.00 u, kerkenraad met Stinskerk	10	
11	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep	11	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 17.00 u, eetgroep 2 ?
12		12	
13	10.00 u , ds. G. van Rheenen en mw. G. Cleveringa	13	09.30 u , ds. S. van der Zee, jongerenkring ?
14	17.00 u, eetgroep 2 ?	14	
15		15	
16	09.30 u , mw. J. van der Zee	16	
17		17	
18		18	17.00 u, eetgroep 1 ?
19		19	
20		20	09.30 u , ds. C. Baljeu
21	17.00 u, eetgroep 1 ?	21	20.00 u, kerkenraad
22		22	
23	09.30 u , ds. A. Zweers	23	
24		24	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
25		25	
26		26	
27	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	27	09.30 u , mw. J. Huisman
28		28	
29		29	
30	09.30 u , ds. C. Baljeu, doopdienst jongerenkring ?	30	
31			

(alles onder voorbehoud: zie website en facebook)