



De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

november 2020

Meditatie Ds. Cor Baljeu



Ken je mij? Wie ken je dan?

Ken je mij? Wie ken je dan? Met deze twee vragen begint een prachtig lied, geschreven door Huub Oosterhuis, gezongen door zijn dochter Trijntje. Het lied is geïnspireerd door Psalm 139, de Psalm die duidelijk maakt dat ieder individu gekend is. Een psalm passend in de maand november. Deze maand begint, in de katholieke traditie, met Allerheiligen. Namen van heiligen en martelaren worden genoemd, een dag later Allerzielen, overledenen worden herdacht. Er zijn protestantse kerken die de zondag na deze dagen de namen noemen van de geloofsgemeenschap, die in het voorafgaande jaar overleden zijn. Zoals de meeste kiezen wij voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar zondag 22 november. Dan klinken namen die voortleven in de harten van mensen. Zodra de naam klinkt, wordt door een nabestaande, of iemand uit de gemeente, een kaars aangestoken.

Het Licht, het karakter, de persoonlijkheid, die hem of haar deed schijnen, zijn of haar geest, die zich vermengde met Zijn Geest, een mengeling die hem of haar tot een mooi mens maakte. Gedachtes en herinneringen die door je heen schieten zodra dat bescheiden kaarsje aan de Paaskaars wordt aangestoken. Wij geloven dat hun namen gegrift staan in Gods hand, een beeld dat tegemoetkomt aan ons voorstellingsvermogen. Wij geloven dat de zielen van onze niet meer hier op aarde zijnde geliefden bij God geborgen zijn. Dat troost en geeft moed.

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Dit lied klinkt zondag 8 november tijdens de eredienst. De zondag dat de scribe van de PKN, ds. de Reuver, schuld zal belijden over het feit dat kerken en kerkleden tekortschoten toen joden in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd werden naar vernietigingskampen. Naakt gingen tallozen zinloos de dood tegemoet, beroofd van al hun persoonlijke bezittingen, omdat nazi's niet geïnteresseerd waren in de antwoorden op de vragen, ken je mij? wie ben ik dan? Door deze schuldbelijdenis zullen sommige nabestaanden van mensen die zich verzetten en aan joden onderdak gaven, vaak ten koste van hun leven, zich tekort gedaan voelen. Maar net als in de Duitse kerken, onderschreef ook niet ieder lid van de Nederlandse kerken de theologie van Dietrich Bonhoeffer, die zich verzette ten koste van zijn leven. Er waren dominees en kerkgangers lid van de NSB, zij stemden in met de nazi-ideologie.

Ken je mij? Wie ken je dan? Juist in deze tijd goede en sterke vragen. Vragen die in coronatijd gevoelig zijn, want hoe kunnen we elkaar beter leren kennen, als samenkomen slechts zeer beperkt mogelijk is? Hoe lang zal de tweede golf duren? Wat doen wij?

Ken je mij? Wie ken je dan? Op verschillende manieren en momenten zijn we deze maand bezig met die vragen. Vragen die emotioneren. En dan, twee dagen voordat de laatste maand van 2020 begint, eerste Advent, de weg naar de komst van het Kind begint, het nieuwe kerkelijk jaar is begonnen. Op die zondag horen we dit jaar weer namen: namen van kinderen die in de zomer van dit jaar zijn geboren, zij worden gedoopt. Nog zo jong, zo kwetsbaar, waarvan de vragen, ken je mij, wie ken je dan, nog niet beantwoord kunnen worden. Het zijn antwoorden die langzaam groeien, een groeiproces dat een leven lang duurt. Ook zij krijgen het Licht mee dankzij de doopkaars, aangestoken aan de Paaskaars.



Mededelingen

Bericht voor de ontvangers van de papieren versie van het kerkblad van de Open Kring, een herhaalde oproep, met name ook voor de nieuw ingekomen gemeenteleden!

Op ruim 260 adressen in onze wijk moet het kerkblad nog altijd worden bezorgd. Wilt u toch nog eens overwegen of u een bijdrage kunt leveren aan het verder terugdringen van dit aantal. Dat drukt niet alleen de kosten voor het drukken van het kerkblad, maar belangrijker nog: in soortgelijke situaties als waar we nu in leven mist u geen belangrijke informatie van de Open Kring, als u de overstap zou willen maken naar de digitale versie van het kerkblad. Daarom stel ik u twee vragen:

1. Heeft u een computer, laptop of tablet?
2. Beschikt u over internet en een email-programma?

Als u beide vragen met 'JA' hebt kunnen beantwoorden, dan zou ik u dringend willen vragen, om bij mij te melden via emailadres kerkblad@openkring.nl dat u voortaan het kerkblad via email wilt ontvangen. Wilt u alstublieft ook uw adres hierbij vermelden? U zou alle direct betrokkenen een grote dienst bewijzen.

Ik weet uit eigen ervaring dat de krant of het kerkblad lezen comfortabeler is als je de papieren versie kunt uitspreiden op de grote tafel, maar ik kan u ook verzekeren dat het een gewenningsproces is. Desnoods kunt u het kerkblad altijd nog (laten) uitprinten.

Wilt u alstublieft uw medewerking aan deze actie verlenen? Maak er even werk van.

Ik verneem graag via email van u.

Jan Noorlag,
Distributie Kerkblad Open Kring.

Rondom de diensten

Hoe zal het zijn? Mag het nog? Dertig mensen in de zaal? Gelukkig zijn de onlinediensten van goede kwaliteit, eind oktober nog een verbetering dankzij het plaatsen van een prachtig werkende vaste camera. Hierbij de vijf diensten van november zoals deze gepland staan:

- **Zondag 1 november** gaat ds. Siebren van der Zee voor;
- **Zondag 8 november** dienst met bijzondere liederen, zie BONHOEFFER75, deel 2. Thema: 'Ken je mij? Wie ben ik dan?'
- **Zondag 15 november** zal ds. Hans Tissink van de Adventskerk voorgaan;
- **Zondag 22 november**, Eeuwigheidszondag, we horen de namen van hen die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn; Zie ook het bericht **Lichtjesavond in de Open Kring** op bladz. 9.
- **Zondag 29 november**, eerste Advent, tevens eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar. In deze dienst zal de doop bediend worden aan Pim Geertsema, Beeldsnijderstraat 130, 8043 CN en aan Suus Hellinga, Frankhuizerallee 246, 8043 XX. Pim is geboren op 10 juli en Suus op 19 juli van dit jaar.

BONHOEFFER75, deel 2

Deel 1 begon met de film 'Agent of Grace'. Op de avond van zijn geboortedag, dinsdag 4 februari jl. bekeken we in de kerkzaal met zo'n zestig à zeventig mensen deze indrukwekkende film over de laatste jaren van Dietrich Bonhoeffers' leven. Het kreeg een vervolg via de kunststukken van gemeenteleden, vanaf deze avond tot en met Pasen, aanvankelijk duurde deel 1 zelfs tot maandag 4 mei, dag van de dodenherdenking. Zondag 3 mei stond er een zangavond gepland, maar voordat we het bekend konden maken was het al duidelijk: door de maatregelen rondom het coronavirus kon dat niet doorgaan.

Deel 2 begint zondag 1 november, zoals beschreven in het oktober nummer van ons wijkblad, het krijgt op de donderdagavonden in november verdieping door de bespreking van het boek 'Wijs van hart',

over het mensbeeld van Bonhoeffer. U kunt zich daar nog voor opgeven.

De genoemde zangavond ging dus niet door. Ton Lans en ondergetekende hadden voor die avond een liturgie samengesteld, een liturgie met liederen uit het boekje BONHOEFFER75.

Liederens geïnspireerd op zijn in gevangenschap geschreven gebeden en gedichten. Onbekende liederen op vertrouwde en herkenbare melodieën.

Zondag 8 november gebruiken we deze liturgie alsnog.

Dat is de zondag waarop ook aandacht besteed wordt aan de Kristallnacht ('nacht van het gebroken glas'), die in de nacht van 9 op 10 november in Duitsland plaatsvond. In die nacht werden in dat land 1400 synagogen in brand gestoken en verwoest, joodse winkels werden geplunderd, hun bezittingen werden aangevallen en geroofd. Waarom? Omdat ze joods waren, zonder dat men hen kende. 'Ken je mij? Wie ben ik dan?' is het thema van deze bijzondere dienst.

Wijs van hart

Omgeven door deze expositie komen we bij elkaar om het boekje 'Wijs van hart' van emeritus ds. Doede G. Wiersma te bespreken (zie ook zondagsbrief van zondag 20 september). Het boekje gaat over *het mensbeeld van Bonhoeffer*. Een boekje dat uitnodigt tot gesprek. U bent van harte welkom op de volgende donderdagavonden: **5, 12, 19** en **26 november, 20.00 uur**, in de kerkzaal.

De schrijver meldt: '*...bij de **Corona** epidemie staat de wetenschap al zes maanden met lege handen. Alles hangt af van het karakter van burgers. Bonhoeffers visie, gelouterd door de jaren 1933-'45, is actueel, relevant en bemoedigend. Huidige opiniemakers missen ervaringen als die van Bonhoeffer.*'

Bij minimaal vijf deelnemers kan ik voor u de goedkopere paperback (€ 12,-) van het boekje bestellen. Maximaal 12 deelnemers. U kunt zich aanmelden via mijn mailadres: ds.cor.baljeu@openkring.nl

Studie

Op dinsdag 24 november zal ik afwezig zijn in het kader van de Permanente Educatie. Ik zal de training 'de gemeente als gezin' volgen en zal daartoe (delen van) de volgende boeken bestuderen:

- Edwin H. Friedman - Van geslacht op geslacht: Systeemprocessen in kerk en synagoge (1999);
- Ronald. W. Richardson - Werken aan een gezonde gemeente: Bijdragen aan het gezin dat gemeente heet (2002).

Een hartelijke groet !

Ds. Cor Baljeu

Seniorenkring

De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op donderdag 19 november om 10.00. Houd de zondagsbrief in de gaten of dit door kan gaan.

Seniorenbezoek.

In de afgelopen maanden was door de coronacrisis een persoonlijk bezoek aan de 80-plussers van De Open Kring bijna onmogelijk en ook niet gewenst.

Wel is door iedereen van het bezoekersteam getracht door middel van kaarten en telefoontjes blijk van belangstelling te geven.

Wij hopen dat u zich hierdoor toch verbonden heeft gevoeld met De Open Kring.

Nu dat bezoek weer kan en mag, is het bezoeken van de 80-plussers weer opgestart.

Wij hopen de regelmaat van bezoek weer op te kunnen pakken.

Marianne Dorland en Marijke Deinema

De Museumplusbus.

Helaas is het geplande uitje van 22 maart met de Museumplusbus geannuleerd. En met recht, want de coronacrisis kreeg ons land en de Open Kring volledig in zijn greep.

Ik heb de organisatie van de Museumplusbus laten weten dat de belangstelling voor het bezoek aan het Cobramuseum onverminderd is en dat de Open Kring hiervoor graag weer in aanmerking komt.

Wij staan dus weer op hun lijst! Over een tijdstip kon men nog niets zeggen...

Marianne Dorland

Totzo!

De Museumplusbus heeft een magazine Totzo! uitgegeven.

Sinds maart 2020 staan de bussen stil. Daarom brengt men nu de kunstwerken uit diverse musea naar de ouderen: TOTZO!:Topstukken on Tour. De naam verwijst naar een reizende tentoonstelling die bij verschillende zorginstellingen plaatsvindt.

In dit magazine worden prachtige kunstwerken van de partnermusea afgedrukt en u kunt zelf ook creatief aan de slag.

De Open Kring heeft 50 ex. van dit magazine gekregen (het maximale aantal deelnemers in een bus). Verspreiding via De Open Kring aan de deelnemers is niet mogelijk door corona.

Indien u een exemplaar wilt ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan bergland453@gmail.com of even een telefoontje naar 06 51296346.

Ik zal er dan voor zorgen dat u een exemplaar ontvangt.

Marianne Dorland

Yentl

Zodra duidelijk is wanneer deze activiteit weer doorgang kan vinden, zullen we dat aankondigen in het volgende nummer en op de website van de Open Kring.



Berichten van de kerkenraad

Verslag van kerkenraadsvergaderingen

In augustus kwam de kerkenraad voor het eerst weer fysiek bijeen na maanden van 'Zoomen'. Het was mooi elkaar nu weer te zien en spreken in de kerk. Maar ook belangrijk om op deze wijze weer persoonlijke dingen met elkaar te kunnen delen. Hieronder een verslag van de belangrijkste zaken die besproken zijn in de afgelopen vergaderingen.

Het is mogelijk om weer fysieke kerkdiensten te organiseren binnen de aangegeven richtlijnen. Dit wordt als zeer belangrijk ervaren. In het gebruiksplan van de Open Kring (zie site) staat wat de afspraken zijn bij de fysieke kerkgang. Afhankelijk van de nieuwe adviezen en richtlijnen vanuit de overheid en PKN kunnen tussentijds weer aanpassingen worden doorgevoerd in de wijze waarop wij het nu organiseren. De meest actuele stand van zaken wordt steeds weergegeven in de Zondagsbrief en op de site van de Open Kring. Daarnaast wordt benadrukt, dat wij vanuit de reacties van de leden merken dat de digitale weergave van de diensten als bijzonder goed wordt ervaren. De gehele weergave heeft een bijzonder hoog kwaliteitsniveau. Op 29 november staat er weer een doopdienst gepland. Daarnaast wordt nagedacht over de invulling van de Eeuwigheidszondag. De laatste zondag van het kerkelijk jaar is op 22 november.

Hoewel corona zeker invloed heeft op een groot aantal activiteiten wordt iedere keer weer gekeken in hoeverre deze al of niet in aangepaste vorm door kunnen gaan. Zo gaat bijv. de tentoonstelling in het kader van de 'Bonhoeffer-herdenking 75 jaar' in de hele maand november in de Open Kring gewoon door. Over de wijze waarop dit plaatsvindt wordt nog gecommuniceerd. De voorbereidingen voor het rondbrengen van de Kerstattenties worden in gang gezet. Eind van dit jaar vindt nog overleg plaats met de Stinskerk over de laatste stand van zaken m.b.t. de samenwerking.

Eind 2020 stoppen twee ambtsdragers. Binnen de kerkenraad wordt nog besproken hoe dat ingevuld moet worden.

Op dit moment vinden daarnaast gesprekken plaats over de invulling van de vacature van Kerkelijk werker.

Lichtjesavond in de Open Kring

Zaterdagavond 21 november van 19.00 – 21.00 uur.

Zondag 22 november is de eeuwigheidszondag, we horen de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Nadat de namen genoemd zijn en de kaarsjes door de nabestaanden zijn aangestoken bij het horen van de naam van hun geliefde is er normaal gesproken ruimte voor de overige gemeenteleden om een kaarsje aan te steken. Rouw en verdriet laten zich niet begrenzen door een kalender. Gedachten en herinneringen van onze langer geleden overleden geliefden komen dan op, emoties kunnen ons parten spelen. Daarom ook dan de mogelijkheid een kaarsje aan te steken.

Maar de realiteit van het coronajaar 2020 is dat dit niet mogelijk is, omdat we voorlopig met niet meer dan 30 personen bij elkaar mogen komen. Uiteraard gaan de uitgenodigde nabestaanden voor. Daarom organiseren wij dit jaar de mogelijkheid om op **de zaterdagavond voorafgaand aan de eeuwigheidszondag** een kaarsje aan te steken in de kerkzaal van de Open Kring. Er zal sfeerlicht in de kerkzaal zijn en mooie muziek. Ds. Cor Baljeu zal aanwezig voor een persoonlijk gesprek en eventueel een zegen.

U kunt gebedswensen opschrijven en in de aandachtlamp hangen, zo u wilt kunnen deze uitgesproken worden tijdens de eredienst van de eeuwigheidszondag zelf. Ook ouders met kinderen zijn van harte welkom een kaarsje aan te steken en een gebedswens op te schrijven. U wordt welkom geheten en we doen dit op een verantwoorde manier.

Jongerenkring

Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag. Marlies, Eric, Riët en Gerald ontvangen jullie graag in de keuken.

De data voor dit jaar zijn : 8-11, 22-11, 6-12



Kinderkring in Corona tijd

Al een aantal maanden kunnen we niet meer naar de kerk. Wel is er elke week een online-dienst, maar daar is voor jullie niet altijd veel te horen en te zien.

Dat is natuurlijk erg jammer, graag zouden we samen met jullie in de Kinderkring luisteren naar verhalen uit de Bijbel en hier met elkaar over praten en knutselen. Dat gaat nu helaas niet, maar we kunnen jullie wel meenemen met de verhalen die we zouden gaan horen en we geven jullie tips om daar mee aan de slag te gaan. Ook vragen wij jullie ouders om hierbij te helpen.

In de zondagsbrief schrijven we per week welk verhaal er centraal staat. Verder voor u als ouders:

<https://creatiefkinderwerk.nl/>

<https://www.zoekenaarhetgoede.nl/2020/03/14/thuis-kerk-zijn/>



Samenraapsel

De stilte heeft een naam



.... een citaat van de Joodse schrijver Etty Hillesum: "Je moet ondanks de vele mensen, de vele vragen, de veelzijdige studie, altijd een grote stilte met je meedragen, waarin je je steeds terugtrekken kan, ook te midden van het grootste gewoel en midden in het intensiefste gesprek."

Ieder mens wordt geconfronteerd met momenten waarop je weet: dit kan ik zelf niet organiseren. De grip is weg, het perspectief zoek, alles lijkt verloren. Wat dan overblijft is de mogelijkheid om je in die stilte terug te trekken, Hillesum wist dat dit geen lege stilte is, geen lege leegte, maar leegte als beschikbaarheid. In de Bijbel heeft deze stilte een bijzondere naam JHWH. En die betekent: Ik zal er zijn. Die naam is er, altijd, eeuwig en onveranderlijk. In die naam sterft de oude mens met zijn schijnbare zekerheden. In die naam licht een beschikbaarheid op die ons niet over het hoofd ziet, maar die wij in alle drukte zo vaak over het hoofd zien.



Totdat tot onze verbijstering onze wereld stilstaat. Dan blijkt er ineens ruimte te zijn, als uitnodiging om als nieuwe mens op weg te gaan.

Uit een column van Welmoed Vlieger
(**Trouw**, de Verdieping, Religie & Filosofie 20.10.'20)

In vorige afleveringen bracht ik stilte wel eens ter sprake. Als een verlangen, als een vermoeden dat het wel eens een dragende laag van het bestaan zou kunnen zijn. Welmoed Vlieger geeft die stilte die ik steeds bedoelde een naam in haar prachtige column, actueel en diepzinnig, waaraan ik weinig heb toe te voegen. Alleen misschien dit: Dit is de naam die Welmoed Vlieger aan de stilte geeft: de Naam, haSjeem, in het orthodox-Joodse spraakgebruik, die ook wel de Sjechiena wordt genoemd, de Aanwezigheid, de Aanwezige. JHWH, G*d.

Ik doe er het zwijgen toe.

Ad Geerling



Gedicht /verhaal van de maand

Boven op de berg Bram Vermeulen

't Was boven op de berg dat ik begreep
en besloot het nooit meer te vergeten.

't Was boven op de berg dat ik begreep
wat ik allang had moeten weten
Diep onder mij het zachte groene dal
Hier boven mij de wolken in het blauw

't Was boven op de berg dat ik begreep
wat ik nooit meer vergeten wou
geen stem geen vuur vanuit een struik
gewoon de vage bergen in de mist.

't Was boven op de berg dat ik begreep
dat ik dit al langer wist
altijd, altijd ... altijd
geen donderslag bij heldere hemel
ook niet de bleke sikkel van de maan.

't Was boven op de berg dat ik begreep
ik kan ook zonder angst bestaan
was het de wind die mij vertelde?
je bent nooit alleen op deze aarde!

't Was boven op de berg dat ik begreep
wat ik allang bewaarde..
was het de warmte van de zon?
de geur van steen door mij erkend?



't Was boven op de berg dat ik begreep
je bent nooit alleen als je samen met jezelf bent

't Was boven op de berg dat ik begreep
je bent nooit alleen als je samen met jezelf bent
altijd, altijd altijd

om het Bram te horen zingen

https://www.youtube.com/watch?v=LD06_7JpR-8

De bard Bram Vermeulen (1946-2004) leerde ik in de 60-er jaren van de vorige eeuw kennen als volleybal-international. Later maakte hij naam als partner van Freek de Jonge in het duo Neerlands Hoop en deed hij met hun politieke statements bijv. rond het Wereldkampioenschap Voetbal in Argentinië heel wat stof opwaaien. Vermeulen schreef in zijn leven vele liedteksten en gedichten in zijn talloze boekjes.

In dit slepend gezongen lied, te horen op YouTube via de boven genoemde link, heeft hij voor mijn gevoel geprobeerd een vermoeden van de aanwezigheid van de Onnoembare onder woorden te brengen. Hij duidt dat bijvoorbeeld aan met een verwijzing naar de Stem uit de brandende braamstruik. Nee, niet bij een braamstruik maar boven in de bergen.

Dat er boven op een berg begrip bij hem daagt is niet toevallig. De berg is in de Bijbel plek voor een ontmoeting met de Eeuwige. Denk maar aan Mozes, denk maar aan Elia, denk maar aan Jezus (Mattheüs 17) Bij Vermeulen daagt het begrip van een leven zonder angst omdat er het besef is dat je niet alleen bent, dat er 'altijd, altijd ... altijd' iemand naast je gaat. Vermeulen noemt dat 'samen met jezelf'. Samen met je diepste zelf, je ziel, die stille stem van binnen, die stilte die je altijd met je meedraagt (zie Samenraapsel).

Ad Geerling

Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk
vrijdag 20 november 2020
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op
<http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

vacant

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliet tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl

(alles onder voorbehoud: zie website en facebook)

november		december	
1	09.30 u, ds. S. van der Zee	1	
2		2	
3		3	
4		4	17.00 u, eetgroep 2
5	20.00 u, Wijs van Hart	5	
6	17.00 u, eetgroep 2	6	09.30 u, ds. N.Eijgenraam Jongerenkring
7		7	20.00 u, kerkenraad
8	09.30 u, ds. C. Baljeu Jongerenkring	8	
9		9	
10		10	10.00 u, Seniorenkring 19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
11		11	
12	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep 20.00 u, Wijs van Hart	12	
13		13	09.30 u, ds. A. Zweers
14		14	
15	09.30 u, ds. H. Tissink	15	
16		16	
17		17	
18		18	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 17.00 u, eetgroep 1
19	10.00 u, Seniorenkring 20.00 u, Wijs van Hart	19	
20	17.00 u, eetgroep 1	20	09.30 u, ds. C. Baljeu
21	19.00 - 21.00 Lichtjesavond	21	
22	09.30 u, ds. C. Baljeu Jongerenkring	22	
23	20.00 u, Kerkenraad met Stinskerk	23	
24		24	19.00 u, ds. C. Baljeu
25		25	09.30 u, ds. C. Baljeu
26	20.00 u, Wijs van Hart	26	
27	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep	27	09.30 u, mevr. J. Huisman
28		28	
29	09.30 u, ds. C. Baljeu 1 ^e advent	29	
30		30	
		31	19.00 u, mevr. J. van der Zee