

De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

november 2021

Meditatie ds. Cor Baljeu



Waarderende gemeenteopbouw

Een oudere man zei meerdere keren ‘...ik mis de dankbaarheid!’ Ik wist er niet goed raad mee: wat bedoelt hij toch? Dankbaar voor wat? Als zelfs de kerkleider van de landelijke kerk enkele jaren terug constateerde: de Protestantse Kerk in Nederland is niet langer een volkskerk meer. Er zijn al witte vlekken!

Wat zijn de emoties die in onze kerken hangen, helemaal in onze tijd, nu over het niet vaccineren de kerk via de Biblebelt slecht in het nieuws komt? Het gevaar van ‘self-fulfilling prophecy’ ligt op de loer: er gebeurt wat men vreest. Goed, wij geven op een andere wijze vorm aan geloven dan menig kerk op deze belt. Toch: de kerk als fenomeen wordt hierop aangekeken, terwijl er aanzienlijk meer kerken heel verantwoordelijk met de coronaregels zijn omgegaan. Ik durf zelfs te zeggen: navolgbaar verantwoordelijk. In deze tijd eechoot bij mij vaker de roep van die oudere man: is er plaats voor dankbaarheid?

Wat moet ik in onze tijd met de woorden van Paulus in Filippenzen 4, vers 8: ‘...schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom aan alles wat deugzaam is en lof verdient’.

Daar schenken de media geen aandacht aan. Dergelijk nieuws verkoopt niet, want het is niet sexy. Media zoeken vooral de opwinding, de verontwaardiging. Dat draagt bij aan de verkoop- en dus winstcijfers. Goed nieuws niet.

En dan bestudeer je het laatste boek van wijlen gemeenteopbouwer Jan Hendriks met de positieve titel: Goede wijn. En goede wijn heeft altijd een ziel. Daar is dit boek naar op zoek: naar de ziel van de geloofsgemeenschap. Goede wijn doet dit via de weg van de waarderende gemeenteopbouw. Het boek stelt geen vragen over problemen in de kerken, maar stelt vragen over positieve ervaringsverhalen, het heeft oog voor het waardevolle en goede in de gemeenschap, waarin plaats is voor iedereen, waar het gesprek voertuig is en ervaringsverhalen essentieel zijn, waarin mensen niet toegesproken worden, maar met wie in gesprek gegaan wordt. Het boek werkt van onderaf, in gesprek met de hele gemeenschap, een gesprek dat in vertrouwen gevoerd wordt. Vertrouwen in God en mensen. Vertrouwen geeft kracht om los te laten en open te staan voor 'kome wat komt'.

De 5 V's

Vertrouwen geeft kracht de weg van de 5 V's te gaan:

1. **Verkennen:** Welk kernthema helpt de gemeente verder?
2. **Vertellen** : Welke goede voorbeelden hebben we?
Wat maakt dat ze goed zijn? Aan wie stellen we deze vragen?
3. **Verbeelden:** Als je de sterke kanten volop inzet, hoe ziet de toekomst er dan uit?
4. **Vernieuwen:** Als we naar die toekomst willen, wie en wat is er dan nodig aan organisatie?
5. **Verwezenlijken:** Enthousiast geworden gaan mensen aan de slag met de realisatie: welke acties spreken we af?

Dankbaarheid en waardering geven blijdschap en bieden een geloofsgemeenschap toekomstperspectief.

Ds. Cor Baljeu



Mededelingen

Rondom de diensten

- **Zondag 7 november** staat het dubbele liefdegebod centraal: God liefhebben, je naaste liefhebben. Ook horen we via het aloude boek Leviticus sociale wetgeving 'avant-la-lettre';
- **Zondag 14 november** gaat de studentenpastor van Hogeschool Windesheim ds. Martin Jans voor.
- **Zondag 21 november** klinken de namen van hen die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn;
- **Zondag 28 november** zal ds. Iemke Epema van de Oosterkerk de gemeente de Adventstijd inleiden.

Open Kring BV: een film!

Begin september kwam de taakgroep Bezinning en Verdieping voor het eerst bij elkaar. We wilden iets voor u organiseren dat tot bezinning en verdieping leidt! Een maand later besloten we u een film aan te bieden. Donderdag 11 november zullen we de film 'Sorry we missed you' tonen. Deze film is gemaakt door Ken Loach. Als deze regisseur een film maakt is de kijker verzekerd van een sociaal realistisch verhaal.

'Sorry we missed you' gaat over een echtpaar dat zich het schompes werkt (hij pakjesbezorger, zij zorgverlener), en toch kunnen ze zich financieel nauwelijks redden. Ondertussen hebben ze geen tijd meer voor elkaar, of voor hun twee kinderen.

Rauw, realistisch, schrijnend, confronterend en wrang om te zeggen: het is een film over onze tijd. Een film waar je zowel stil van wordt, als niet over uitgepraat raakt.

Welkom! Maar weet: het is geen film om ontspannen en gezellig te relaxen.

Noteer toch in uw agenda:

Donderdag 11 november, 19.45 uur in de kerkzaal van de Open Kring:

'Sorry we missed you', mis hem niet!

*Riet van der Wenden, Marjan van der Vegte, Christien Sepers
en Cor Baljeu*

Top2000kerkdienst

Ook voor in uw agenda:

Woensdag 29 december 20.00 vieren we in de kerkzaal van de Open Kring de Top2000kerkdienst, net als zondag 29 december 2019 met de band Brand New. Verderop in dit blad leest u hier meer over!

KunstZinnig

Kunst kan onbegrijpelijk zijn en vreemd. Maar kunst kan ook helpen in een zingevingsvraag. Het zet mensen aan het denken. Het geeft een ander perspectief en nieuwe gesprekken. Bij KunstZinnig mag iedereen zijn eigen favoriete kunstwerk inbrengen (hoeft niet van je zelf te zijn!). Dit kan van alles zijn, beeldende kunst, filmische kunst, muziek, poëzie, etc. Samen zullen we vervolgens ontdekken hoe we deze kunst kunnen verbinden aan onze zingevingsvragen! We starten met drie middagen. Is het een succes? Dan volgen er vast meer! Wanneer: vrijdagmiddag 12, 26 november en 10 december van 13u-15u in de Open Kring. Begeleiding: Rosanne Hofman. Aanmelden of vragen? Mail naar kerkelijkwerker@openkring.nl. Plek voor maximaal 10 deelnemers.

Open Kring Koor is weer gestart

Het Open Kring Koor startte weer met de zangrepetities, op 1 september. Heel blij zijn we met de nieuwe dirigente, Jannet Loode, we hopen op een fijne samenwerking.

Vanaf maart vorig jaar hebben we door de Corona situatie niet als koor gezongen, wel verbonden gebleven, binnen en buiten de Open Kring, een bijzondere periode doorgemaakt.

Nog steeds voorzichtig, maar de wens om samen te zingen is groot, en daarom zijn we weer begonnen.

Woensdagavond, van 19.30 - 21 uur, in de Open Kring.

Belangstelling, nu of in de toekomst? Neem contact op met Geertje Wijnja, 06-15271708.

Jongerenkring

Start Jongerenkring 07-11-2021

Op zondag 7 november willen we weer beginnen met de Jongerenkring. We willen de jongeren tussen 12 en 16 jaar van harte uitnodigen om bij de start aanwezig te zijn.

De Jongerenkring zal zoals afgelopen jaren weer worden gehouden in de keuken van kerk. En we beginnen tegelijk met de kerkdienst (09:30).

Volgende data jongerenkring: 5-12, 9-1-2022, 6-2, 6-3, 3-4, 15-5 en 5-6. Namens leiding Jongerenkring.

Christien, Gerald en Eric

De Open Kring Beleeft

Fotowedstrijd Open Kring "Uw koninkrijk

komeDe jury heeft op 15 oktober een boeiende avond gehad met het beoordelen van de ingezonden foto's. De foto's en de bijbehorende teksten waren heel verschillend in opzet, aanpak, kleuren enz. Het zoeken naar de verbinding met het thema "uw koninkrijk kome" hebben jullie op eigen wijze verbeeld. De jury spreekt waardering over de deelnemers uit: jullie laten met deze foto's iets van jezelf zien, je eigen verhaal. Ze zullen zeker weer inspiratie zijn voor een goed gesprek.



Op zondag 24 oktober werd in de kerkdienst de uitslag bekend gemaakt.

De jury bestond uit Bob Wierenga, Pieta van Twist en ondergetekende. Uit de acht foto's – zie website van de Open Kring – zijn er drie gekozen, waaruit de winnaar moest voortkomen.



De foto van Niels Buitenhuis werd tot winnaar uitgeroepen.

Uit het juryrapport: “De foto, waarin het licht en zijn aantrekkingskracht pakkend naar voren komt! Geweldig hoe de kijker vanonder de wolken door het licht wordt geïmponeerd. Het schept verwachting: wat gaat er gebeuren, maar komt daardoor ook dichtbij in het nu”.

Martijn Reinders overhandigde de prijs aan Niels Buitenhuis. Na de dienst konden de drie genomineerde foto's bekeken worden.

Hans van Eerbeek

Vrijwilligersavond 2021

Eindelijk was het dan zover. Na enkele mislukte pogingen ging dan toch de vrijwilligersavond door op 8 oktober. Een avond van contact met elkaar maar vooral een avond om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet vóór maar vooral ook achter de schermen.

Een prachtige opkomst : dat geeft aan dat er weer behoefte bestaat aan samen te zijn en elkaar te ontmoeten. Er was hiervoor veel tijd ingeruimd en dat was gedurende de gehele avond te merken. Het geheel was zeer geanimeerd.



Als omlijsting trad Ruurd Walinga op; een christelijke cabaretier die met zijn programma voor vrijwilligers het gehele land doortrekt. Een mooi decor; de schuur van zijn oude opa; mooie liedjes over diezelfde opa opgesloten in een lijstje. Hij begeleidde zich zelf knap op de piano en de accordeon. Daaromheen een verhaal over zijn werk als bouwvakker en zijn geloofsverhaal waarbij hij eerst al zijn geloofszekerheden afwierp. Na de pauze kwam het weer goed en trok hij zijn geloofskleed weer aan. Hij maakte ons duidelijk dat het niet toevallig is dat Jezus de zoon van een timmerman is en niet de zoon van een bakker of een stratenmaker. De teksten daarvoor lagen ook voor het oprapen. Zo kunnen we terugkijken op een avond die zeker op sociaal gebied geslaagd genoemd mag worden.

Wat ons aan het denken heeft gezet is dat ik er attent op werd gemaakt dat we de partners van de vrijwilligers zijn vergeten. Veel echtparen

doen samen
vrijwilligerswerk
maar er kwamen
ook vrijwilligers
alleen. Eigenlijk een
gemiste kans: nu zat
de partner weer
alleen thuis. Een
aandachtspunt voor
de volgende keer.



Ook de invulling van
het programma om de ontmoeting heen is een lastige. Voor de
organisatoren van de volgende avond- die zeker moet komen- een klus
om mee aan de gang te gaan.

Bedankt iedereen!
Anneke Lei en Fred Ridderbos



Elfjes van de maand

Tijdens de startzondag zijn er elfjes (eenvoudige dichtvorm)
geschreven. We zullen er elke maand enkele van publiceren.

*Toekomst
Op zoek
Samen op weg
Wandelen in Gods licht
Liefde*

*Inspiratie
Een bron
Doorgroeien in geloof
Werken aan de kerk / gemeente
Verrijkend!*

Het lied van de maand

als God je opvangt

(naar ps. 91)

wie kan je raken
als God je aanraakt
wat kan je bevangen
als God je opvangt?

Hij is een schaduw
als de zon steekt
Hij is een licht
als de nacht nadert

Hij is een hoorder
als de nood roept
Hij is een berging
als de weg stukt

Hij is een kracht
als je zwak staat
Hij is de woning
als je tent breekt

Siebren van der Zee
uit: Psalmen vandaag, 2006



Naschrift van de redactie: In het vorige wijkblad deden wij een oproep voor nieuwe bijdragen van lezers. Wie sluit aan? Stuur uw bijdrage naar: redactie@openkring.nl.



Kinderkerstfeest 2021

Vorig jaar vierden we een online kinderkerstfeest, het was prachtig, maar toch hopen we dit jaar een echt kinderkerstfeest te kunnen vieren met elkaar in de Open Kring!

Wanneer? Dat hoor je later van ons.

Maar om samen een kerstfeest te kunnen vieren hebben we wel hulp nodig. Als eerste van jullie, kinderen van de Open Kring! Ben je tussen 6 en 15 jaar en houd je van zingen, dansen, toneel spelen, muziek maken? Meld je dan aan bij Gerlinde Heidinga-Walgien:

kinderkring@openkring.nl

Ook bij het instuderen en oefenen voor de kerstviering is het fijn als er hulp is van jonge mensen / volwassenen. Heeft u / jij de komende periode wat tijd over, dan horen we dat graag. Zonder hulp lukt het ons helaas niet om een mooi kerstfeest te organiseren. Wat zou het mooi zijn als we dit jaar weer samen kerst kunnen vieren, dat kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen. Ook u / jij kunt zich aanmelden bij bovenstaand emailadres.



Oproep voor kerstorkest op kerstavond



Hierbij doen we ook een oproep aan alle kinderen die een instrument bespelen: misschien kunnen we dit jaar wel weer een kerstorkest samenstellen. Wie van de kinderen vindt het leuk om mee te spelen in een kerstorkest voor het kinderkerstfeest op kerstavond?

Wie belangstelling heeft, kan zich opgeven bij Gerlinde Heidinga-Walgien, kinderkring@openkring.nl
Tevens graag leeftijd, instrument en aantal jaren les doorgeven.
We horen graag van jullie en van de kinderen!

Oproep leiding Kinderkring

Helaas hebben we door alle corona maatregelen al een hele tijd geen kinderkring meer samen gehad. Nu de diensten zijn begonnen zouden wij het heel fijn vinden om ook weer Kinderkring te houden.

Om verschillende redenen zijn enkele dames die al heel lang de Kinderkring begeleidden, gestopt.

Heel fijn is dat we al twee nieuwe aanmeldingen hebben, maar we hebben nog wel meer hulp nodig.

Elke zondag willen we graag samen met de kinderen van de Open Kring luisteren naar verhalen uit de bijbel, we praten hierover na en maken soms een tekening, werkblad of knutselen iets. Het is altijd heel gezellig en fijn om dit samen te kunnen doen. Wilt u / jij ook meehelpen? Voor meer informatie, vragen of aanmelding kunt u mailen naar:

Gerlinde Heidinga-Walgien, kinderkring@openkring.nl





Top2000-kerkdienst op 29 december a.s. met live band.

Op woensdag 29 december a.s. om 20.00 uur vindt er voor de 2^e keer een Top2000-kerkdienst plaats in de Open Kring. Deze kerkdienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van NPO Radio 2.

Het is alweer twee jaar geleden, zondag 29 december 2019, dat de eerste Top2000-kerkdienst in de Open Kring werd georganiseerd. De band Brand New droeg de dienst met meerdere nummers en maakte er, samen met andere mensen uit de Open Kring, een echte familiezonntag van.

De jongeren van Brand New (Marte en Bram Kloosterman, Judith en Mirjam Radersma, Thijs en Menno Verheij en Wieske Martejn) zijn buurtgenoten van elkaar en vormen een gelegenheidsband.

Nummers met inhoud

In de Top2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, andere blijken bij nadere beschouwing te gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost.

Ook andere mensen uit de Open Kring zijn van harte welkom om een bijdrage te leveren aan deze dienst! Dat kan bijvoorbeeld door het zelf zingen/spelen van een nummer, door iets te vertellen over je favoriete Top2000-nummer of misschien heb je een ander idee.

Top2000kerkdienst.nl

Op de website Top2000kerkdienst.nl vind je een overzicht van alle diensten door het hele land. Ook kun je via deze website je stem uitbrengen voor de Top2000-kerkdienst in de Open Kring.

Praktische gegevens

- De toegang van deze Top2000 kerkdienst is gratis. Wel zal er gecollecteerd worden.
- Datum: woensdag 29 december 2021
- Aanvang: 20.00 uur
- Adres: Hofstedestraat 1, Zwolle
- Voor meer informatie: www.openkring.nl
- Zie ook: www.top2000kerkdienst.nl
- Voor vragen, informatie of aanmelden voor een bijdrage: Stuur een mail naar janke@verheijnet.nl



Foto's: Hans van Eerbeek

Oproep Collecte Kerk in Actie 22 - 27 nov a.s.

We zullen als collectanten in de week van 22 – 27 november a.s. weer gaan collecteren.

Op het Griekse eiland Lesbos steunt de Kerk in Actie de hulporganisatie Borderline Lesbos, die vluchtelingen helpt op dit Griekse eiland.

Borderline biedt eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen op de kust van Lesbos.

Ook hebben ze een eigen schooltje op het eiland waar kinderen uit de vluchtelingenkampen veilig naar school kunnen gaan en zo toch lessen kunnen volgen. Nog steeds komen hier vluchtelingen aan. Dit jaar zal opnieuw de opbrengst zijn voor deze kinderen in Lesbos.

Meer informatie vind je via de volgende

link: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/>

Als coördinator van de wijk Westenholtte wil ik je vragen om je ook dit jaar opnieuw in te zetten als collectant. De taak van coördinator heb ik overgenomen van Dini Bos en Cato Bakker.

Je mag je antwoord per omgaande mailen – mogelijk dat ik je de komende week ook nog wel even bel om even je stem te horen 😊.

Ik hoop natuurlijk van harte dat je je dit jaar ook weer als collectant wilt gaan inzetten.

Hartelijke groet,
Henk v. Wijnen
Tormentilweg 30
06 44 38 93 15



Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk

vrijdag 19 november 2021
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op
<http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

Rosanne Hofman tel: 06 1168 1786
kerkelijkwerker@openkring.nl

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Trijnie van de Put , tel: 420 49 94
Bonkenhavestraat 150, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliek tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl

november		december	
1	18.30-19.45, verkoop collectepenningen 20.00 u, diaconie	1	19.30 u, Open Kring koor
2	20.00 u, moderamen	2	
3	19.30 u, Open Kring koor	3	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
4		4	
5	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	5	09.30 u , ds. C. Baljeu, Jongerenkring
6		6	18.30-19.45, verkoop collectepenningen 20.00 u, diaconie 20.00 u, Rndom 40
7	09.30 u , ds. C. Baljeu, Jongerenkring	7	20.00 u, moderamen
8	20.00 u, Rndom 40	8	19.30 u, Open Kring koor
9		9	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
10	19.30 u, Open Kring koor	10	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 2 13.00 - 15.00 KunstZinnig
11	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	11	
12	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 2 13.00 - 15.00 KunstZinnig	12	09.30 u , ds. A. Zweers
13		13	20.00 u, kerkenraad
14	09.30 u , ds. M. Jans, studentenpastor	14	
15	20.00 u, kerkenraad samen met Stinskerk	15	19.30 u, Open Kring koor
16		16	10.00 u, Senioren gespreksgroep
17	19.30 u, Open Kring koor	17	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 1
18	10.00 u, Senioren gespreksgroep	18	
19	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 1	19	09.30 u , ds. N. Eygenraam
20		20	
21	09.30 u , ds. C. Baljeu	21	
22	20.00 u, Rndom 40	22	19.30 u, Open Kring koor
23		23	
24	19.30 u, Open Kring koor	24	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, Kerstviering ds. C Baljeu
25		25	09.30 u , ds. C. Baljeu
26	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 13.00 - 15.00 KunstZinnig	26	nmb
27		27	
28	09.30 u , ds. I. Epema	28	
29		29	20.00 u, Top 2000 dienst
30		30	
		31	19.30 u, nmb