



De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

oktober 2019

Meditatie Ds. Cor Baljeu



Open Kring

Na een jaar leren we – als gemeente en predikant – elkaar steeds beter kennen. Hoe vormen we een gemeenschap, waarin ruimte is voor ieders geloofsleven en geloofstwijfel? Waarin we omzien naar elkaar, waarin we open staan voor nieuwe leden in onze nog immer groeiende wijk? In de talloze managementboeken kom je rake regels tegen. Managementregels blijken soms verrassend relevant voor kerkleden, ambtsdragers, maar ook opvoeders. In één van die boeken, *There is no such thing as 'Business ethics'*, stelt ene John C. Maxwell tien gedragsregels op voor managers. Regels die u en mij kunnen helpen een open gemeenschap te zijn. Regels toepasbaar op het beheren van een kerk en haar gemeenschap. Regels die mogelijk geïnspireerd zijn op Mattheüs 18: 15 – 20, het gedeelte dat eindigt met het bekende: '...waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.' Een goede manager, een integer kerklid, een verstandige ambtsdrager, een wijze opvoeder zegt, aldus Maxwell:

1. Als je een probleem met me hebt, kom dan naar me toe voor een persoonlijk gesprek.
2. Als ik een probleem met jou heb, zal ik naar jou toekomen voor een persoonlijk gesprek.
3. Als iemand een probleem heeft met mij en naar jou toekomt, stuur hem dan naar mij. Ik zal hetzelfde doen voor jou.

4. Als iemand een probleem heeft met mij, maar herhaaldelijk weigert naar mij toe te gaan, zeg dan: 'Laten we samen naar hem toe gaan. Ik weet zeker dat hij hierover met ons in gesprek wil.' Ik zal hetzelfde doen voor jou.
5. Ik vraag je voorzichtig te zijn met het uitleggen van mijn gedrag – ik doe dat liever zelf. Als dingen onduidelijk zijn, laat je niet onder druk zetten om naar mijn gevoelens of gedachten te raden. Je kunt zomaar de verkeerde intenties veronderstellen.
6. Ik zal zorgvuldig zijn bij het begrijpen van jou.
7. Als iets je in vertrouwen ter ore is gekomen, vertel het me dan niet. Als iemand naar mij toekomt in vertrouwen, zal ik het ook niet vertellen, tenzij iemand zichzelf kwaad gaat doen, of iemand een ander kwaad gaat doen, of als het om een kind gaat dat lichamelijk of seksueel is misbruikt. Ik verwacht hetzelfde van jou.
8. Ik lees geen anonieme brieven.
9. Ik zal niet manipuleren. Ik zal mij niet laten manipuleren. Laat anderen jou niet manipuleren. Laat anderen niet proberen mij te manipuleren via jou.
10. Als je twijfelt, zeg dat dan gewoon. Als ik daarop kan reageren zonder de waarheid geweld aan te doen of vertrouwen te schenden, zal ik dat doen.

Zo vormen wij een open gemeenschap, een Open Kring.

Een jaar predikant voor de Open Kring

Het is in deze periode dat ik u een jaar mag dienen als predikant. Het is een bewogen jaar geweest, zowel voor u als gemeente, als voor mij en Sonja persoonlijk. Het is wennen, aftasten, elkaar zoeken en leren kennen en finetunen. Voor u als gemeente zweefde als het ware de term 'Heilige huisjes' boven en in de gemeente. Onwetend benaderde ik dit onderwerp, maar proefde wel dat het bestaansonzekerheid teweegbrengt. Wat gaat dit betekenen voor onze (nabije) toekomst?

Ondertussen gaan we door met het werk. Het preekrooster is zo'n eerste jaar grillig, ook omdat ik een contract heb voor 0,7 fte, uitgedrukt in een aantal zondagen: 24 per jaar. Vanaf volgend jaar zal er meer ritme in het rooster zijn.

Na ruim zeven jaar een eerste gemeente gediend te hebben, dacht ik mijn zwakke punten overwonnen te hebben, maar in een nieuwe gemeente borrelen deze toch weer op: mijn stem, neiging tot veel bijzinnen, te snel spreken. Gelukkig zijn er mensen die kritisch luisteren en dit met mij delen. Kritisch zijn is goed, het is een teken van betrokkenheid. Het woord kritisch komt van het Latijnse *criticus* dat 'in staat een oordeel te vellen' betekent. Hoorders kunnen dat; als zij het niet goed kunnen horen, dan zijn ze in staat een oordeel te vellen. "Eén zwaluw brengt nog geen zomer" luidt het spreekwoord, maar na een bezoek aan een logopediste vernam ik reacties die erop wijzen dat ik goede tips van haar heb gekregen.

Als ik terugdenk aan het eerste jaar, dan denk ik aan de Kinderkerstviering. Aan de Kerstviering met het Open Kring-koor. Aan de jongeren van de Jongerenkring, die afscheidnemende ambtsdragers open en eerlijke vragen stelden tijdens de dienst van afscheid en bevestiging. Aan de jongerenviering eind februari, waarbij jong en oud met elkaar tijdens de dienst in gesprek gingen, het waren indrukwekkende gesprekken. Aan de Stille zaterdag-Vesper waarin we in een kring de Maaltijd van de Heer deelden met de prachtig gezongen Avondmaalsliturgie van Huub Oosterhuis, getiteld 'Die naar menselijke gewoonte'. Aan de eerste doopdienst begin mei. Aan de uitgesproken geloofsbelijdenis door een nog maar kort in Zwolle wonende vrouw tijdens de Pinksterviering. Aan de van de Kinderkring afscheid nemende kinderen: een diepe ervaring om hen Gods zegen mee te geven op de weg naar volwassenheid. Maar ook de pastorale gesprekken, in gesprek met de seniorenkring, het contact met de Zwolse collega's, kerkenraad en moderamen. Bescheiden zijn we gestart met de koffie-ochtenden. Eerlijk is eerlijk: de deur wordt niet platgelopen, maar vrijwel iedere vrijdag zijn er mensen die er gebruik van maken, en hebben negen vrijwilligers zich gemeld dit met elkaar te dragen. Inmiddels is het tweede seizoen gestart. Er zijn diverse plannen om als gemeente op te pakken, ook samen met de Stinskerk. Neemt u de gemeente op in uw gebeden? Voor haar plannen, de uitvoeringen en de onderlinge samenwerking?

Ds. Cor Baljeu



Mededelingen

Gezamenlijke activiteiten

Voor uitgebreidere toelichting verwijs ik u naar het boekje 'Gezamenlijke activiteiten'.

- Dinsdag 17 september is Edward van 't Slot begonnen met een 'Bijbelgesprekskring met een vleugje theologie';
- Donderdag 3 oktober begint om 19.00 uur collega Gerlof van Rheenen met Young & Holy voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Iedere eerste donderdag van de maand in de Stinskerk, gewoon een uurtje praten over wat er zoal om je heen gebeurt;
- Op diezelfde avond van 3 oktober begint in de Open Kring om 19.30 uur de boekbespreking rondom het boek van Tomáš Halík, 'Raak de wonden aan'. Niet makkelijk, wel uitdagend. Op moment van schrijven is het maximaal aantal deelnemers nog niet bereikt (zie ook de mededeling hieronder);
- Dinsdag 8 oktober nodigt collega Gerlof van Rheenen u om 20.00 uur in de Stinskerk uit om deel te nemen aan een zogenaamde denktank, over 'vernieuwing', over kerk-zijn en de huidige tijdgeest;
- Donderdag 10 oktober nodigt hij u om 20.00 uur uit voor geloven.nu. Hoe geef je het geloof plaats in het drukke dagelijks leven? Gesprekken aan de hand van het boek 'Struikelen over God', geschreven door ds. Henk Mijnders. De plek is bij het ter perse gaan van dit nummer niet bekend, neem daarover contact met collega van Rheenen op.

Ik wens u een goede herfst, ds. Cor Baljeu

Boekbespreking

Tijdens de maanden oktober en november wil ik met een groep gemeenteleden van de Open Kring en de Stinskerk het meest recente boek van priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag, Tomáš Halík, bespreken. Titel: 'Raak de

wonden aan'. Daarvoor zijn de **donderdag 3, 17 en 31 oktober** en **14 en 28 november** gereserveerd.

Tomáš Halik maakte in 2014 indruk met zijn boek 'Geduld met God'. Dit boek begint met de prikkelende zin: *'Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt – behalve in hun geloof dat God niet bestaat'*. Deze zin bleek een opmaat tot een prachtig boek.

Na 'Geduld met God' (over twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven) volgden 'De nacht van de biechtvader' (over christelijk geloof in een tijd van onzekerheid) en 'Ik wil dat jij bent' (over de God van liefde). Nu dus 'Raak de wonden aan' (over niet zien en toch geloven). Volgens dagblad *Trouw* is dit boek het beste van zijn vier in het Nederlands vertaalde boeken. Kortom: gespreksstof te over.

Op genoemde donderdagen vanaf 19.30 tot 21.30 uur;

Maximaal aantal deelnemers 12;

Verwacht wordt dat u vóór de eerste avond het boek heeft aangeschaft en het eerste hoofdstuk gelezen;

De eerste avond gebruiken we voor introductie en uitleg methode van bespreken;

Het boek telt 180 bladzijden en wordt in vijf avonden besproken;

In de Open Kring.

Opgeven via het mailadres ds.cor.baljeu@openkring.nl

Senioren gesprekskring

In het nieuwe seizoen komt de senioren gesprekskring weer bijeen.

Elke derde donderdag van de maand om 10.00 uur in de hal van de

Open Kring. Ds. Cor Baljeu is een aantal keren onze gespreksleider,

waar we heel blij mee zijn. We zijn een hechte groep, maar we zouden ook graag jonge senioren willen uitnodigen. Dus: van harte welkom!

De data:

17 oktober; 21 november; 12 december; 16 januari; 20 februari;

19 maart; 19 april

Willy de Wit tel: 4222703

Koffie-inloop: elke vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur

Iedere vrijdagmorgen staan de deuren van de Open Kring voor u open. Vindt u het leuk om eens in de paar weken gastheer/vrouw te zijn – eventueel samen met iemand anders – dan kunt u zich daarvoor opgeven bij Miranda; scriba@openkring.nl.

Yentl

Op 8 oktober komen we als Yentl-groep weer bij elkaar. We hebben afgesproken om voortaan om 19.30 uur te beginnen, tot 21.30 uur. Het thema van de avond is "Spiritualiteit in de schilderkunst". Margreet van Rooden, die zelf schildert, zal de avond voor ons leiden. Margreet vindt het fijn dat we bij haar thuis komen, want daar hangen alle schilderijen: Waterlelie 10 in Zwolle. Mensen die hier interesse in hebben zijn van harte welkom en natuurlijk zijn nieuwe leden ook altijd welkom. Graag vooraf aanmelden bij Anneke Lei, tel.038-2309082.

Diaconaal jaarproject Open Kring 2019: Fancyfair voor De Bres

Na 2 jaar een project in het buitenland te hebben gekozen, hebben we dit jaar een project in eigen land, zelfs in eigen stad. Het gaat om 2 wensen van het Inloophuis "De Bres" :

- Kookspullen: pannen, een vergiet, snijplanken e.d.
- Vervangen van een oude laptop

De Fancyfair is op zaterdag 2 november van 11-15 uur. U kunt deze datum alvast in uw agenda noteren! Meer informatie volgt nog, maar voor (verkoop-)ideeën houden we ons aanbevolen. We willen dit jaar ook een kleedjesmarkt organiseren. Giften kunnen al worden overgemaakt via de bankrekening van de Diaconie Open Kring: 0170769283 ten behoeve van Diaconaal project 2019.

U kunt ook weer plastic statiegeldflessen inleveren in de daarvoor bestemde doos in de hal.

Meer info over De Bres vindt u op <http://www.debreszwolle.nl>.

Informatie over de Fancyfair: volg de website, de zondagsbrief en ook op Facebook zijn we te vinden.

Namens de Diaconie, Hans van Eerbeek

***Week van de Armoede van 13 t/m 20 oktober 2019 en
Wereld-armoededag 17 oktober 2019***

Als diaconie van de Open Kring hebben wij besloten aan deze campagne mee te doen. Wij zijn nog druk bezig hier invulling aan te geven maar brengen het alvast onder uw aandacht.

13 oktober: Begin van de campagneweek in de ochtenddienst, met Anne Zweers als voorganger. Tijdens of na deze dienst wordt het doel van de Week van de Armoede verder toegelicht.

17 oktober: Wereld-armoededag

20 oktober: Michazondag, afsluiting van de week met Ds. Cor Baljeu als voorganger.

De collectes in deze diensten zijn bestemd voor een goede en gedegen opleiding van vrijwilligers van "Voor Elkaar Zwolle", om mensen in armoede professionele hulp te bieden.

Met vriendelijke groet,

Jan Vastenavond (06-58790292 / 038-2309082)

In de dienst van 13 oktober aanstaande

waarin voorgaat Anne Zweers, zal de Toewijdingsschaal in gebruik worden genomen en 'geïnstalleerd'. Ook zal er aandacht zijn voor de verbeelding 'Heel de mens'.

Deze verbeelding zal daarna nog een aantal zondagen in de kerk aanwezig zijn.

Toewijdingsschaal

Als je een kerkzaal binnenstapt, dan is dat meer dan een gewone ruimte.

En dat voel je des te meer als je die ruimte binnenstapt om er te bidden, te zingen en de bijbelteksten te horen.

Je stapt even over, uit de 'gewone' wereld naar een bijzondere plek, je komt er voor een ontmoeting met jezelf, de anderen en vooral de Ander. Dat vraagt om toewending en om toewijding, je open stellen voor wat er gebeurt en voor wat je ontvangt.

In veel kerken tref je daarom bij binnenkomst een waterschaal, waar je je vingers even in kunt dopen, en daarna eventueel je voorhoofd kunt aanraken. Bij wijze van doorgang naar die ruimte van God. Je laat niet alles achter je wat je bezig hield, maar neemt het mee, naar die ruimte, op hoop van zegen.

En bij het verlaten van die ruime kun je dat opnieuw doen, en zo iets meenemen van die ontmoeting, je leven weer in.

Er ging bij ons thuis een glazen deur kapot, in duizenden stukjes, dat gebeurt soms.

Marijke Deinema heeft die stukjes weer samengesmolten tot een prachtige 'Toewijdingsschaal'.

De Kerkenraad van de Open Kring heeft ingestemd met de vraag om die schaal te mogen plaatsen in de kerkzaal van de Open Kring, vanuit de beleving zoals die hierboven is weergegeven.

De Toewijdingsschaal wordt in de kerkzaal links van de deur geplaatst, 'op weg' naar de Aandachtstafel. Wie wil kan gebruik maken van dit symbool bij het binnenkomen of juist bij het verlaten van de kerk. In de hoop op een waardevolle bijdrage voor u en voor in de Open Kring.

Heel de mens

De afgelopen maanden was er weer een verbeelding in wording in een samenwerking tussen Rixt Eisma en Anne Zweers, met ondersteuning van Ronnie van Hemert. Rixt staat garant voor prachtige kleuren, met veel lagen, Anne heeft de vorm aangeleverd, de constructie was in handen van Ronnie.

Het is levensgrote verbeelding waarin levensgrote mensen te zien zijn. Maar het is de kunst om elk mens daarin te ontdekken. Je oog blijft hangen op de delen, je moet dus doorkijken. De mens als geheel willen zien en in zijn of haar verbondenheid met anderen. Zo willen we in de kerk naar onszelf kijken, niet gelijkgeschakeld worden met één van onszelf of losgeknipt uit onze achtergrond: het gaat hier om jou, als heel de mens die je bent.

Anne Zweers

Vacature kerkrentmeester

Wij zijn voor de Open Kring op zoek naar een kerkrentmeester. Als hoofdtaak zal hij of zij de penningmeester van de wijk-kas ondersteunen bij incidentele taken, zoals in het opstellen van de begroting en jaarrekening en het plaatsen van berichten in het Wijkblad en zondagsbrief. Tevens zal hij of zij tijdens de kerkrentmeestersvergadering de agenda en notulen verzorgen.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar :
kerkrentmeesters@openkring.nl



Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag.

Marlies, Eric, Gerald en Riët ontvangen jullie graag in de keuken.

De data voor dit jaar zijn : 13 okt; 10 nov; 24 nov; 15 dec;
12 jan; 26 jan; 9 feb; 8 mrt; 22 mrt; 5 apr; 19 apr; 10 mei;
24 mei en 7 juni.

Gedicht van de maand

TOTDAT HIJ KOMT

Totdat Hij komt, zal het hier zo gebeuren:
's morgens de melkboer tweemaal bellen,
dan gordijnen open en met grauwe
kleuren
breek 't eerste licht de nachtelijke
ban.

Het heldere ontbijt iedere morgen,
dan naar de stad, de tram zingt
langs de rand
heen van je dromen en je kleine
zorgen,
en 's avonds staan de grote in de
krant.

Zo zal het eindeloos zich herhalen:
liefelijkheid der huiselijke haard,
kinderen zorgen en de angst
rondom.

En eind'lijk met het vege lijf betalen
de koorts des leven en diep in de aard
wachten en luisteren, totdat Hij komt.



foto: Roeland ten Boeke

J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)

De Open Kring: Ons gebouw



30 september/1 oktober 2019: Wat betekenen deze data?

Op 31 maart/1 april 2007 hebben we de opening van het kerkgebouw van de Open Kring gevierd. Nu 12½ jaar geleden. Een jubileum!

Op 31 maart 2007 werd de kerk feestelijk geopend door de wijkgemeente. De eerste kerkdienst op de dag erna, toch al een feest, was een bijzondere dienst. In 2007 viel Palmzondag op 1 april.

In ieder geval een mooi moment om eens terug te kijken op de ontwikkeling van (het kerkgebouw van) de Open Kring. In een aantal delen zal ik u hierin meenemen

Al jaren wachtte de gereformeerde gemeente Westenholte op een eigen plek. Vóór het jaar 2000 kerkte de gemeente eerst in basisschool De Morgenster en daarna in wijkcentrum Het Anker. Eind 1997 werden de eerste woningen in Stadshagen opgeleverd. De hervormden en gereformeerden uit Stadshagen en de gereformeerden uit Westenholte vormden samen de SOW gemeente Westenholte-Stadshagen. In 2000 kreeg deze wijkgemeente een naam.... Open Kring en een nieuwe locatie. Weer een basisschool; nu de Zevensprong in Stadshagen. Iedere zondag waren er vrijwilligers aan het werk om de gymzaal om te vormen tot kerkzaal. Voor vergaderingen en vorming en toerusting maakten we gebruik van een huurhuis aan de Boogmakerstraat. Hoewel dit pionieren ook wel iets had, bleef het verlangen naar een eigen plek.

In 2003 ontstonden plannen voor de bouw van een complex met een nieuw Zonnehuis (Zorgcombinatie Zwolle), woningen met een zorgaanbod (Woningstichting Delta Wonen) en een kerk. De Hervormde Gemeente Zwolle, de Gereformeerde Kerk van Zwolle en de Rooms-Katholieke parochie Thomas a Kempis werkten hierin samen. Eind 2004 moest de parochie zich terugtrekken.

Op 24 januari 2005 besloten de (toen nog niet gefuseerde) kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Zwolle en de commissie van beheer van de Gereformeerde Kerk te Zwolle groen licht te geven voor de bouw van de kerk.

Architect Thomas Rau uit Amsterdam heeft de kerk ontworpen in samenhang met het naastgelegen Zonnehuis, waarvoor hij ook de opdracht had.

Zowel in praktische als in technische zin is er een sterke verbinding met het Zonnehuis. Een paar voorbeelden: het warme water voor onze vloerverwarming komt uit het Zonnehuis, we hebben een gezamenlijk brandbeveiligingssysteem en onze waterafvoer is aangesloten op het Zonnehuis.

Het blijkt ook uit de indeling en inrichting van de kerkzaal. Een toegangsdeur vanuit het Zonnehuis zodat de bewoners van het Zonnehuis naar de kerk kunnen zonder naar buiten te hoeven. Geen kerkbanken maar losse stoelen zodat deze makkelijk verplaatst kunnen worden met het oog op rolstoelen.

Ruim 2 jaar na het besluit tot bouwen, werd de kerk geopend. Voor het zover was, is er heel veel werk verzet door vrijwilligers. Daarover in een volgende aflevering meer. Ook zal ik meer vertellen over de verschillende elementen in de kerkzaal.

Miranda Landsman

(met dank aan het archief van Kees Bardelmeijer).

PS.: 30 september 2019 is ook de datum dat ds. Cor Baljeu 1 jaar aan de Open Kring verbonden is.



Samenraapsel

Geloof als droogzwemmen

Als het om 'werkelijkheid' gaat, hebben alle mensen watervrees. Ze willen dat de leraar zich tegenover hen gedraagt, zoals de zwemleraar die hun veilig en op een rustig uur in de kamer de zwembewegingen voordoet. Maar als hij zegt: 'Nu springen we het water in', dan zeggen zij: 'Nee, dank u!' Søren Kierkegaard

De 19^e eeuwse filosoof en theoloog Søren Kierkegaard, die wel gezien wordt als wegbereider van wat later het existentialisme wordt genoemd, doet met zijn beeld van het droogzwemmen een humoristisch beroep op ons allen, om te leven.



In eerste instantie heeft Kierkegaard het niet over geloof, maar we kunnen het er zo op van toepassing verklaren.

Naar de kerk gaan, regelmatig of zo nu en dan, doordeweeks al dan niet meedoen aan een of andere kring of andere activiteit van de Open Kring, het kan op de wijze van het droogzwemmen. Geloof, het is er wel, het zit wel ergens in je hoofd en je hart, maar als het er dan ineens op aan komt, is het er dan ook? Helpt het je dan om te leven, om de dag door te komen, om moeiten en zorgen het hoofd te bieden? Durf je het er op aan te laten komen? Dat het je steun geeft, soelaas? Of moet je constateren dat het niet gaat? Dat het er niet in zit? Dat je 'het' kwijt bent?

Het mooie van de metafoor van het zwemmen, in het diepe belanden is, dat het je wel helpt als je op het droge de zwembewegingen hebt leren maken. Dat je de slag ineens in het diepe wel weet te maken. En als je dat onverhoopt onmogelijk lijkt, dat er dan een Badmeester is, die weet wat het is om door het water te gaan (het water als beeld van sterven en opstaan) en die heeft beloofd dat Hij je naspringt als je dreigt te verzuipen.



Ad Geerling

Schermen in de kerk

Zoals u misschien hebt gemerkt, zijn inmiddels de schermen geplaatst. Duidelijk zichtbaar als ze worden gebruikt; fraai verstopt als er geen gebruik van wordt gemaakt. Er is een lang traject aan voorafgegaan, om te bedenken of we wel schermen wilden hebben en hoe we deze gaan gebruiken.

Nu is dan eindelijk de kogel door de kerk: de schermen hangen er en er zijn legio mogelijkheden die we gaan onderzoeken in de komende tijd. We gaan gefaseerd gebruik maken van de opties die er zijn. Het is mogelijk om de eredienst te ondersteunen met beeld en geluidsmateriaal. We kunnen teksten laten zien. Voorlopig zal de liturgie er nog niet integraal op worden uitzonden, maar wat nu nog niet is, kan komen.

We willen graag gebruik maken van de kennis die er onder de gemeenteleden is, met name ook gericht op de jongeren in de kerk. Wie wil er mee helpen om het gebruik van de schermen verder uit te bouwen en te optimaliseren. Het zou jammer zijn als we mogelijkheden laten liggen.

En wie wil er mee helpen met het bedienen tijdens de kerkdiensten?

Gaane opgeven bij de wijkkerkrentmeesters of via de mail :

kerkrentmeesters@openkring.nl.

Wilt u het wijkblad digitaal ontvangen?

Mail kerkblad@openkring.nl

Dit levert de wijkkas een flinke besparing op en scheelt een hoop tijd voor de vrijwillige bezorgers.

Kopij voor het volgende nummer van het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk
vrijdag 18 oktober 2019
aanleveren per e-mail bij de
redactie: redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op <http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

Geke Cleveringa tel: 0657993266

Scriba wijkkerkenraad

Miranda Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliek tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl



Agenda

oktober	november
1	1 9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
2 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor	2
3 19.30 - 21.30 u, Raak de wonden aan	3 09.30 u , ds. N. Beimers
4 9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	4 20.00 u, Moderamen 18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen
5	5
6 09.30 u , ds. E. Jonker	6 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
7 18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen	7
8 19.30 - 21.30 u, Yentl (Waterlelie 10)	8 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, eetgroep 2
9 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor	9
10	10 09.30 u , ds. I. Epema, Jongerenkring
11 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, Eetgroep 2	11
12	12 19.30 - 21.30 u, Yentl
13 09.30 u , ds. A. Zweers, Jongerenkring	13 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
14 20.00 u, Diaconie	14 19.30 - 21.30 u, Raak de wonden aan 19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
15 19.30 u, overleg ouderlingen	15 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, eetgroep 1
16 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor	16
17 09.30 u, Seniorenkring 19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep 19.30 - 21.30 u, Raak de wonden aan	17 09.30 u , ds. M. Jonker
18 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, Eetgroep 1	18 20.00 u, Kerkenraad samen met Stinskerk
19	19
20 09.30 u , ds. C. Baljeu	20 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
21	21 09.30 u, Seniorenkring
22	22 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
23 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor	23
24	24 09.30 u , ds. C. Baljeu, Jongerenkring
25 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	25
26	26
27 09.30 u , ds. G. van Rheenen (gezamenlijke dienst met Stinskerk)	27 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
28 20.00 u, Diaconie	28 19.30 - 21.30 u, Raak de wonden aan
29	29 9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
30 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor	30
31 19.30 - 21.30 u, Raak de wonden aan	