

De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

oktober 2020

Meditatie Ds. Cor Baljeu



Over het gebed

Elke religie kent het gebed. Iedere religie geeft daar een eigen vorm aan. Het jodendom kent bijvoorbeeld de gebedsmantel en de gebedsriemen. Met de mantel hult men zich in de Thora, want in deze mantel zit het getal 613 verweven, dat is het aantal ge- en verboden die in de Thora staan. Met de riemen wordt uitgedrukt dat men God dient met heel het hart en heel het verstand. De moslim drukt vijfmaal per dag uit, op door de maanstand bepaalde tijden, dat hij zich – ook lichamelijk uitgedrukt – overgeeft aan God. Het symbool van het Hindoeïsme is de lettergreep ‘ohm’. Dit is een vorm van gebed, met als doel de goddelijke kracht in jezelf voelen, een diepe bastrilling, wiens trilling de Schepping veroorzaakte. En ook het Boeddhisme, al kent het geen God, heeft vlaggetjes met gebeden, die, aan een lijn hangend, meegenomen worden door de wind, de wereld in.

Ook wij zijn in het christendom vertrouwd met het gebed. ‘Heer, leer ons bidden...’ vroeg een leerling (Lucas 11, 1) aan Jezus. En dankzij deze vraag ontvingen wij het Onze Vader.

Is bidden ‘praten met God’? Of gaat bidden dieper?

Met gebed hopen we God te leren kennen in de mystieke zin van het woord, opgenomen in zijn gemeenschap. Eén zijn met Hem, met of zonder woorden. Iets van Gods kracht hopen wij door middel van het

gebed te ervaren. De kracht van het gebed zit niet in de vroomheid of schoonheid, maar in de echtheid en oprechtheid.

Qua inhoud zijn er vier grondvormen: danken en vragen, biechten en klagen. Alle vier komen we in de eredienst tegen: danken bij het avondmaal, vragen in de voorbeden, biechten bij belijden, klagen in het kyriegebed.

Het gebed is kwetsbaar, een 'soft target' voor spot. Janis Joplin verengde het gebed tot een vraaggebed, door haar lied: 'Oh, Lord won't you buy me a Mercedes-Benz!' (Oh Heer, kunt u geen Mercedes-Benz voor mij aanschaffen!), alsof het gebed een verlangenlijstje is. Zij verwoordde daarmee vroegtijdig (1970) het materialisme, dat nu door corona zo bedreigd wordt. Dit materialisme vertaalt zich, ten aanzien van het gebed, in de vraag: '...wat heb je nou aan een gebed? Wat win je ermee?'

En dan is het eerlijke antwoord: ik win er niets mee. Sterker nog, ik verlies alleen maar. Ik verlies mijn boosheid, ik verlies mijn ego, ik verlies mijn hebzucht, ik verlies mijn depressie, ik verlies mijn onzekerheid, ik verlies mijn angst voor de dood.

Misschien is het antwoord op onze gebeden niet winnen, maar verliezen. En dat verlies, is winst voor de Schepping.

Al onze gebeden staan onder het voorbehoud dat niet mijn maar 'uw wil gedaan worde'.

Ds. Cor Baljeu

De meditatie is geïnspireerd door een meer dan dertig jaar oud boekje uit de Toerusting reeks: 'Bidden' dr. Paul Oskamp. Hij overleed vrijdag 14 augustus jl. op 88-jarige leeftijd en was oud-docent liturgiek.



Bericht voor de ontvangers van de papieren versie van het kerkblad van de Open Kring (herhaalde oproep)

Op bijna 250 adressen in onze wijk moet het kerkblad nog altijd worden bezorgd. Het zou mooi zijn als we samen in staat zijn om dit aantal verder terug te dringen. Dat drukt niet alleen de kosten voor het drukken van het kerkblad, maar belangrijker nog: in soortgelijke situaties als waar we nu in leven mist u geen wezenlijke informatie van de Open Kring, als u de overstap zou willen maken naar de digitale versie van het kerkblad. Daarom stel ik u twee vragen:

1. Heeft u een computer, laptop of tablet?
2. Beschikt u over internet en een email-programma?

Als u beide vragen met 'JA' hebt kunnen beantwoorden, dan zou ik u vriendelijk doch dringend willen vragen, om bij mij te melden via emailadres kerkblad@openkring.nl dat u voortaan het kerkblad via email wilt ontvangen. Wilt u ook uw adres hierbij vermelden?

U zou alle direct betrokkenen een grote dienst bewijzen.

Ik weet uit eigen ervaring dat de krant of het kerkblad lezen comfortabeler is als je de papieren versie kunt uitspreiden op de keukentafel, maar ik kan u ook verzekeren dat het een gewenningsproces is. Desnoods kunt u het kerkblad altijd nog (laten) uitprinten.

Wilt u alstublieft uw medewerking aan deze actie verlenen?

Ik verneem graag via email van u.

Jan Noorlag,
coördinator distributie Kerkblad Open Kring.

Rondom de diensten

Blij dat we de erediensten weer mogen bezoeken, maar blijft dat zo? Op moment van schrijven klinken er weer alarmbellen vanuit het westen van het land. Heeft het gevolgen voor de kerk en haar wijze van vieren? We melden in deze rubriek datgene wat wij van plan zijn, bewust zijnde dat alles wat we afspreken Deo Volente is.

- **Zondag 4 oktober**, Israëlzondag: ‘voelen we ons als protestantse kerk onopgeefbaar verbonden met het volk Israël’, zoals stellig in de Kerkorde vermeld staat? Dat onderscheid tussen volk en topografisch aanwijsbaar land: is dat te maken? We bespreken dit gevoelig punt aan de hand van Mattheüs 21, 33 – 43, over de wijngaard en zijn Eigenaar;
- **Zondag 11 oktober**, eerste zondag van de herfstvakantie zal ds. Ale Pietersma u voorgaan;
- **Zondag 18 oktober**, Hans Schoorlemmer, pastor aan het Dominicusklooster;
- **Zondag 25 oktober**, gaat in een gezamenlijke dienst met de Stinskerk collega Gerlof van Rheenen voor.

BONHOEFFER 75

Reizende expositie in de Open Kring

Tijdens de maand november zal een reizende expositie de Open Kring aandoen. Deze bestaat uit een reeks van dertien kunstwerken van de hand van Jeltje Hoogenkamp. Kunstwerken die samen als het ware een beeldverslag vormen uit de laatste periode van Bonhoeffers leven. De kunstwerken van gemeenteleden die deelnamen aan het kunstproject gedurende de veertigdagentijd van dit jaar worden hierin opgenomen. Met de kerk die in oktober de expositie in haar midden heeft, zal ik begin oktober afspraken maken wanneer deze naar de Open Kring verhuist. De eerste dag van november valt op een zondag dit jaar. Via de website, Facebook en de zondagsbrief wordt u op de hoogte gehouden.

Wijs van hart

Omgeven door deze expositie komen we bij elkaar om het boekje 'Wijs van hart' van emeritus ds. Doede G. Wiersma te bespreken (zie ook zondagsbrief van zondag 20 september). Het boekje gaat over *het mensbeeld van Bonhoeffer*. Een boekje dat uitnodigt tot gesprek. U bent van harte welkom op de volgende donderdagavonden: **5, 12, 19** en **26 november, 20.00 uur**, in de kerkzaal.

De schrijver meldt: '*...bij de **Corona** epidemie staat de wetenschap al zes maanden met lege handen. Alles hangt af van het karakter van burgers. Bonhoeffers visie, gelouterd door de jaren 1933-'45, is actueel, relevant en bemoedigend. Huidige opiniemakers missen ervaringen als die van Bonhoeffer.*'

Bij minimaal vijf deelnemers kan ik voor u de goedkopere paperback (€ 12,-) van het boekje bestellen. Maximaal 12 deelnemers. U kunt zich aanmelden via mijn mailadres: ds.cor.baljeu@openkring.nl

Liederen

Gebaseerd op en geïnspireerd door teksten van Bonhoeffer zijn er liederen gemaakt op bekende en vertrouwde melodieën. Dit zou als samenzangavond zondag 3 mei jl. gehouden worden. Helaas ging dit, vanwege de lockdown, niet door. Ton Lans en ik hebben in de maand maart een liturgie samengesteld met en rondom deze teksten. We zoeken in november een moment waarop we deze liturgie alsnog zouden kunnen gebruiken. Houdt u de mededelingen op de website, Facebookpagina en de zondagsbrief in de gaten. Ook kunt u hierover concreter nieuws verwachten in het wijkblad van de maand november.

Studie

Op de dinsdagen 29 september, 27 oktober en 24 november zal ik afwezig zijn in het kader van de Permanente Educatie. Ik zal de training 'de gemeente als gezin' volgen en zal daartoe (delen van) de volgende boeken bestuderen:

- Edwin H. Friedman - Van geslacht op geslacht: Systeemprocessen in kerk en synagoge (1999);
- Ronald W. Richardson - Werken aan een gezonde gemeente: Bijdragen aan het gezin dat gemeente heet (2002).

Een hartelijke groet en een goed begin van de herfst!

Ds. Cor Baljeu

Corona, kerk en de Open Kring

Zondag 15 maart was de eerste eredienst online, met een liturgie die bestemd was voor een reguliere eredienst. Startzondag 13 september is dat precies een half jaar geleden. Die eerste zondag werkten we met de camera van een smartphone, via wifi, gevolg was dat de beelden soms schokkerig waren en mondbeweging en geluid niet altijd synchroon liepen. Inmiddels hebben een goede camera en dito microfoon deze 'kinderziektes' doen vergeten. Het tekent de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Daarbij hulde voor de technici!

Het lijkt echter allemaal langer te duren dan we toen dachten. Toen was het acuut handelen en besluiten. Nu is het tijd voor verdere doordinking. Langs deze weg nodig ik u uit om vorm te geven aan dit proces van 'doordinken'. Aan de hand van vragen zoals: 'Zou u ook iets anders willen?', 'Hebt u zo mogelijk vragen?', 'Hebt u ook ervaring met het kijken naar andere onlinediensten?' Zo ja, hebt u daar ideeën opgedaan die mogelijk bruikbaar zijn voor de Open Kring? Maar ook het doordinken van activiteiten, die niet de eredienst betreffen: gespreksgroepen, pastoraat etc. Hoe kunnen we aan het een en ander vormgeven? Tussen startzondag en de herfstvakantie zijn daarvoor de volgende momenten gereserveerd:

- Donderdag 1 oktober van 20.00 – 21.30 uur;
- Vrijdag 9 oktober van 13.30 – 15.00 uur.

Wilt u deelnemen aan een van deze gesprekken, meldt u zich dan aan? Zou u daarbij aan willen geven welke twee momenten voorkeur hebben? Twee, want er kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Dit als coronamaatregel, maar ook is er per individu meer praatruimte wanneer het aantal deelnemers wordt begrensd.

U kunt zich per mail bij mij aanmelden: ds.cor.baljeu@openkring.nl

- Voeg daarbij dus uw datumvoorkeuren en ook uw telefoonnummer.

Seniorenkring

Donderdag 17 september jl. is de kring weer gestart na de abrupte afmeldingen van februari. We bespreken dit jaar het boekje *'Als kinderen andere wegen gaan'* van de emeritus-hoogleraar klinische en orthopedagogiek Wim ter Horst en geestelijk verzorger ds. Margriet van der Kooi. Het boekje is voor €15,99 te bestellen onder andere bij Westerhof. U bent donderdag 15 oktober van harte welkom!

Seniorenbezoek.

In de afgelopen maanden was door de coronacrisis een persoonlijk bezoek aan de 80-plussers van De Open Kring bijna onmogelijk en ook niet gewenst.

Wel is door iedereen van het bezoekersteam getracht door middel van kaarten en telefoontjes blijk van belangstelling te geven.

Wij hopen dat u zich hierdoor toch verbonden heeft gevoeld met De Open Kring.

Nu het er naar uitziet dat bezoek weer kan en mag, is het bezoeken van de 80-plussers weer opgestart.

Wij hopen de regelmaat van bezoek weer op te kunnen pakken.
Marianne Dorland en Marijke Deinema

De Museumplusbus.

Helaas is het geplande uitje van 22 maart met de Museumplusbus geannuleerd. En met recht, want de coronacrisis kreeg ons land en de Open Kring volledig in zijn greep.

Ik heb de organisatie van de Museumplusbus laten weten dat de belangstelling voor het bezoek aan het Cobramuseum onverminderd is en dat de Open Kring hiervoor graag weer in aanmerking komt.

Wij staan dus weer op hun lijst! Over een tijdstip kon men nog niets zeggen...

Marianne Dorland

Yentl

Zodra duidelijk is wanneer deze activiteit weer doorgang kan vinden, zullen we dat aankondigen in het volgende nummer en op de website van de Open Kring.

Van de kerkrentmeesters

Na een langdurige periode van beperkingen lijken er toch weer wat stippen op de horizon te worden geplaatst. Mogelijk kunnen we elkaar vanaf 13 september weer iets vaker zien en spreken als de kerkdiensten voorzichtig worden opgestart. Het zal wel even wennen zijn. We hebben prachtige digitale vieringen mogen beleven, ieder op z'n eigen plekje, en dat was goed maar ondertussen keken we ook weer uit naar een fysiek samenzijn. Dank voor alle mensen die hier vaak op de achtergrond aan mee hebben gewerkt.

Het kerkgebouw is ook weinig gebruikt. Gelukkig hebben we de zomermaanden de dagbesteding van Philazon een plekje kunnen geven zodat deze kwetsbare groep toch een onderkomen had. Langzamerhand keren we terug naar normaal en is er in het Zonnehuis ook weer meer ruimte om deze dagbesteding een plek te geven.

Voorlopig nog wel het dringende verzoek of men contact op wil nemen met Tjipke Sijtsma of Eric Landsman als men door de week gebruik wil maken van de hal in de kerk. Hou nog even vol en tot spoedig ziens.

Een groet van de kerkrentmeesters,
Fred Ridderbos

Herstart koffieochtenden

U bent weer van harte welkom in de Open Kring op de wekelijkse koffieochtenden op vrijdag. We zijn weer van start gegaan! De ochtenden zijn van 10-12 uur. We maken dan gebruik van de hal van de kerk. We houden ons aan het coronaprotocol van de Open Kring.

De gastvrouwen/heren helpen om dit goed uit te voeren. Samen kunnen we dat.

Heeft u vragen/opmerkingen dan hoor ik die graag: j.van.eerbeek@hccnet.nl.

Vriendelijke groet,

Hans van Eerbeek

038 - 4202809

06 - 33717021



Kinderkring in Corona tijd

Al een aantal maanden kunnen we niet meer naar de kerk. Wel is er elke week een online-dienst, maar daar is voor jullie niet altijd veel te horen en te zien.

Dat is natuurlijk erg jammer, graag zouden we samen met jullie in de Kinderkring luisteren naar verhalen uit de Bijbel en hier met elkaar over praten en knutselen. Dat gaat nu helaas niet, maar we kunnen jullie wel meenemen met de verhalen die we zouden gaan horen en we geven jullie tips om daar mee aan de slag te gaan. Ook vragen wij jullie ouders om hierbij te helpen.

In de zondagsbrief schrijven we per week welk verhaal er centraal staat. Verder voor u als ouders:

<https://creatiefkinderwerk.nl/>

<https://www.zoekenaarhetgoede.nl/2020/03/14/thuis-kerk-zijn/>

Ook staan op YouTube heel veel christelijke liederen die de kinderen graag op school zingen. Ook mooi om eens samen met uw kind naar te luisteren en samen te zingen.



Samenraapsel

Stilte

“Op de Facebookpagina ‘Mystiek en mystici’ schrijft Marianne Waterschoot: ‘Zelfs zijn zwijgen bevatte taalfouten’, een aforisme van een Poolse dichter, Jerzy Lec.

Een regel van slechts vijf woorden en toch: een wereld samengebald in een waterdruppel...

Een regel die wijst op een groeiende sensibiliteit voor stilte, op een groeiend bewustzijn van de kwaliteiten en de verrassende eigenheid van stilte.

Een regel bovendien die graag wil dat we beter letten op ons spreken en oor krijgen voor de gebruikelijke gemakzucht ervan. Ons zwijgen mag dan taalfouten bevatten, ons spreken bevat te weinig stilte.”

Jan Oegema in De Stille stem. Niet-weten als levenshouding, 2011

Verwees ik in een vorige bijdrage naar de oekaze van Prediker dat we spaarzaamelijk met onze woorden om moeten gaan, nu treft u een citaat aan waarin om stilte in ons spreken gevraagd wordt.



Dat lijkt een tegenspraak in zichzelf, stilte in het spreken. Maar wie van muziek houdt en zeker wie zelf spelend en zingend muziek maakt, weet dat muziek bestaat uit geluid maar evenzeer uit stilte. De stilte tussen de noten zijn volgens de stadsorganist en componist Toon Hagen even belangrijk als de noten zelf; de rusten, de frasering, het is van wezenlijk belang voor de muziek.

Het belang van stilte geldt ook voor het spreken. Jan Oegema heeft gelijk, ons spreken zou wel eens te weinig stilte kunnen bevatten.

Op Wikipedia trof ik dit aan:



Stilte is de ervaring van geen enkel geluid,

of de ervaring van zo weinig geluid

dat het als volledig natuurlijk en rustgevend wordt beschouwd.

Stilte kan echter ook als beklemmend of bedreigend worden ervaren.

In de kloostergemeenschap van Taizé in Frankrijk evenals van Iona in Schotland is de stilte tot een 'welsprekend' onderdeel van de vieringen gemaakt. Taizé-gangers kennen die wonderlijke ervaring: als je daar een week of zo verblijft en meeviert (in Taizé drie vieringen per dag !), dan zijn de stiltes van wel vijf minuten in het begin voor je gevoel eindeloos lang. Voor sommige mensen wordt de stilte zelfs inderdaad beklemmend en bedreigend. Dat duurt maar en duurt maar. Er raken mensen van in de war en moeten van de mogelijkheid om met een van de broeders te praten gebruik maken. Maar voor de meeste mensen geldt: in de loop van de week zou je willen dat de stilte nog langer zou aanhouden. Je komt tot rust. De stilte blijkt een weldaad. Je ziet dan ook dat jongeren buiten de vieringen om de stilte van de kerk opzoeken en daar op de vloer, op een bankje, ouderen op een stoel, verblijven, om te mediteren, om te bidden. In het Twents is 'stille weên' het woord voor bidden.

Ja, stilte als de taal van het hart, de stem van het leven, de muziek van de liefde (Els den Outer).



Ad Geerling

Gedicht /verhaal van de maand

Een beregoed verhaal

Onlangs ontving ik het prachtige blad *Op de Hoogte*, het periodiek van De Hezenberg uit Hattem. De Hezenberg, 'een historisch landgoed, met onder andere een oud landhuis en een kapel, omgeven door een prachtig stukje natuur' herbergt een centrum, oorspronkelijk voor protestants-christelijke pastorale zorg. Inmiddels is het uitgegroeid tot een centrum voor GGZ, pastoraat en retraite.

Op de Hoogte heeft een relatiemagazine. Als een relatie ontvang ik het nog steeds; in het verre verleden heb ik er als predikant meerdere keren een gemeentelid naar doorverwezen.

In de laatste editie trof mij een mooi verhaal, dat ik u niet wil onthouden. In het colofon lees ik dat ik met bronvermelding dit artikel mag overnemen.

Het is een sprookje: **Beer op avontuur**

Beer gaat op avontuur. Hij hoopt op zijn reis voor zijn moeder bloemen te kunnen plukken.

Want moeder Beer is degene bij wie hij altijd weer thuis kan komen na zijn avontuurlijke reizen. Beer loopt vrolijk en opgewekt door het bos.

Hij komt tenslotte bij een rivier waarover een smalle brug ligt en waar aan de overkant prachtige bloemen staan. Beer stapt op het bruggetje, maar ziet beneden zich zijn eigen spiegelbeeld. Hij schrikt, rent terug en durft het bruggetje niet meer op.

Na een poosje denkt Beer: 'Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik dat rare beest niet als ik over die brug loop.' Hij probeert het maar voelt zich na een aantal stappen toch onzeker. Hij doet zijn ogen open en rent verschrikt weer terug.



Terwijl Beer troosteloos aan de waterkant zit, komt Vos voorbij die hem vraagt wat er aan de hand is. Vos geeft hem de raad om heel erg boos te kijken, dan zal het monster wel schrikken en weggaan. Zo gezegd, zo gedaan. Maar het monster dat hij ziet kijkt kwaaiër dan ooit.

Wolf geeft hem de raad een stok mee te nemen. Het is volgens Wolf altijd handig om gewapend op avontuur te gaan. Maar het gevolg is natuurlijk wel dat het monster nu ook gewapend is.

Tenslotte is het de wijze Uil, die Beer aanraadt om naar het monster te lachen. Dan zal hij ook wel vriendelijk lachen. Aarzelend volgt Beer deze raad op en schaterend bereikt Beer zijn doel.

Zielsgelukkig gaat hij met de geplukte bloemen terug naar huis om moeder Beer blij te maken.

Beer was een avontuurlijk lesje rijker: hij was ten prooi gevallen aan de angsten die hij zelf opriep.

Ad Geerling

Kopij voor het volgende nummer van
het wijkblad van de Open Kring
uiterlijk
vrijdag 23 oktober 2020
aanleveren per e-mail bij de redactie:
redactie@openkring.nl.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op
<http://www.openkring.nl>.

Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle
Info@openkring.nl
www.openkring.nl

Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Kerkelijk werker

vacant

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70
Bronstraat 4, Zwolle
Wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76
Drapenierlaan 24, Zwolle
IBAN: NL02 RABO 0377376191
Penningmeester@openkring.nl

Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:
Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744
Goudplevierstraat 123, Zwolle
Zondagsbrief@openkring.nl

Diaconie

Secr.: Wim Vliet tel: 0649964719
Hofstedestraat 1, Zwolle
Diaconie@openkring.nl

Redactie

Redactie@openkring.nl

Wijkblad digitaal?

kerkblad@openkring.nl

Herfst in coronatijd

Onze huisfotograaf **Roeland ten Broeke** had een vooruitziende blik toen hij een tijd geleden onderstaande foto's maakte.

Als zelfs de dieren op anderhalve meter afstand blijven, moeten wij dat toch ook kunnen.....



(alles onder voorbehoud: zie website en facebook)

oktober		november	
1	20.00 u, Corona, Kerk en Open Kring	1	09.30 u , ds. S. van der Zee
2	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	2	
3		3	
4	09.30 u , ds. C. Baljeu	4	
5	20.00 u, Kerkenraad	5	20.00 u, Wijs van Hart
6		6	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, eetgroep 2
7		7	
8		8	09.30 u , ds. C. Baljeu
9	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 13.30 u, Corona, Kerk en Open Kring 17.00 u, eetgroep 2	9	
10		10	
11	09.30 u , ds. A. Pietersma	11	
12		12	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep 20.00 u, Wijs van Hart
13		13	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
14		14	
15	10.00 u, Seniorenkring 19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	15	09.30 u , ds. H. Tissink
16	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, eetgroep 1	16	
17		17	
18	09.30 u , pastor H. Schoorlemmer	18	
19		19	10.00 u, Seniorenkring 20.00 u, Wijs van Hart
20		20	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, eetgroep 1
21		21	
22		22	09.30 u , ds. C. Baljeu
23	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	23	20.00 u, Kerkenraad met Stinskerk
24		24	
25	09.30 u , ds. G.C. van Rheenen	25	
26	20.00 u, Moderamen	26	20.00 u, Wijs van Hart
27		27	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
28		28	
29		29	09.30 u , ds. C. Baljeu 1 ^e advent
30	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	30	
31			