

# De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

oktober 2021

## *Meditatie ds. Cor Baljeu*



### **Van U is de toekomst**

Als we praten over toekomst en kerk, moeten we dan praten over de toekomst van de kerk? Of de kerk van de toekomst?

“Van U is de toekomst”, dat is het jaarthema aangereikt door het Landelijk Diensten Centrum van de Protestantse Kerk in Nederland. In de kerkenraad gaan we er bezinnend mee aan de slag, tijdens de startzondag werd het thema gepresenteerd. De PKN is erg bezig met dé toekomst, en dat is beter dan dat ze bezig is met háár toekomst. De generale synode bracht al in januari 2016 een rapport uit met als titel ‘Kerk 2025: waar een woord is, is een weg’. Inmiddels zijn we dichterbij 2025, dan 2016. In dat jaar konden gemeenteleden een vragenlijst invullen (18.000 respondenten), de titel van die lijst: ‘Meepraten over de toekomst van de kerk?’

Een boeiende titel, want is de toekomst dan van de kerk? Is het niet eerder zo dat de kerk van de toekomst is, open en afhankelijk van ‘...wat de toekomst brengen moge’? In datzelfde jaar gaf Woord & Dienst, opiniërend magazine voor Protestants Nederland, een emeritus predikant het woord, die direct na zijn emeritaat verhuisde naar een kerkvrije wijk, Almere Poort: een wijk van de toekomst. Daar lijkt iets te gebeuren aangaande de kerk van de toekomst.

Hij ging daar samen met zijn vrouw pionieren vanuit de overtuiging dat kerk en geloof goed zijn voor mens en samenleving en van betekenis wil zijn voor de mensen in Almere Poort. Na eerst enkele jaren door de wijk te hebben gereden met een tot kleine kerk omgebouwde SRV-wagen,

staat er sinds september 2020 een zogenaamde 'Tiny church'. In dat interview doet hij een aantal prikkelende uitspraken:

- 'Het failliet van de kerk is dat wij heel vaak doen alsof het om de kerk gaat, terwijl het Jezus om het Koninkrijk gaat.'
- 'Het is maar goed dat de kerk krimpt: komen we er tenminste achter dat het roer echt om moet. Maar: krimp kan ook leiden tot kramp, tot conservatisme met behoudende en angstige reacties: ...je weet wat je hebt, niet wat je krijgt.'
- 'Komen we bij elkaar voor religieuze zelfbevrediging of als groep mensen die weet dat ze lichtend licht en zoutend zout zijn?'
- 'In kerken zijn we te gevoelig voor gemopper van ouderen, daardoor kunnen we niet radicaal kiezen voor jongeren. En als we kiezen voor jongeren, doen we dat dan vanwege het eigen voortbestaan? Uit zelfbehoud, want we moeten toch opvolgers hebben? Of kiezen we daadwerkelijk voor het belang van jongeren?'
- 'In Almere Poort is minder dan 1 procent lid van de PKN. Dat zijn jonge mensen, die niet weten dat ze überhaupt lid zijn van deze kerk. De generatie die de kerk zo slecht kent, dat ze er zelfs geen slechte herinneringen aan heeft, zoals veel oudere mensen die wel hebben.'

De vraag: 'Hoe kunnen we de jeugd vasthouden?' is in deze een boeiende. Moet de vraag niet eerder zijn: 'Hoe kunnen we de jeugd loslaten?' en dat de kerk ondertussen bezinnend en verdiepend een vraagbaak voor de pijnscheuten en de existentiële vragen blijkt te kunnen zijn, waarmee dit losmakingsproces gepaard gaat? Dan is de kans groter dat de kerk in de toekomst – in welke vorm dan ook – nog altijd kader heeft, dan dat we de jeugd, en dus de toekomst van de kerk, krampachtig vasthouden: kramp leidt tot krimp. Open en ontvankelijk leven is het devies, want van U is de toekomst.

*Ds. Cor Baljeu*



# Mededelingen

## Rondom de diensten

- **Zondag 3 oktober** gaat ds. Ale Pietersma voor;
- **Zondag 10 oktober** ds. Bert Aalbers.
  - o Sinds september 2020 is hij, samen met zijn vrouw Wil en komend vanuit Maarssen, lid van de Open Kring;
- **Zondag 17 oktober** gaat ds. Marjanne Dijk voor, geestelijk verzorger in het Isala ziekenhuis;
- **Zondag 24 oktober** zal de winnende foto van de fotowedstrijd naar aanleiding van het startzondagsthema 'Uw koninkrijk kome' gepresenteerd worden.
- **Zondag 31 oktober**, Bijbelzondag, gezamenlijke dienst in en met de Stinskerk. Tijdens deze dienst zullen kunstwerken van beide gemeenten gepresenteerd worden, kunstwerken met de Bijbel als inspiratiebron. U kunt zich voor kunstwerken aanmelden bij onze kerkelijk werker, Rosanne Hofman, [kerkelijkwerker@openkring.nl](mailto:kerkelijkwerker@openkring.nl)

## In de kerkzaal of achter de laptop.

### *Over de taakgroep Vieren*

Er is iets gaande rond de kerkdienst, schreef ene Kees de Ruijter onlangs in een boekje over liturgie vandaag. Hij vraagt zich af: Hoe ervaren wij nu de zondagse vieringen? U achter uw laptop keek of kijkt mogelijk nog wat scherper naar het geheel dat kerkdienst heet. Vanuit een zekere verte maakt u dat dan mee: gebeden, liederen, lezingen, preek. Als kerkenraad en predikant weten wij natuurlijk niet wat u dan mogelijk ervaart of denkt. Maar mede door corona zijn wij er wel extra met de neus op gedrukt: Kan het ook te ver weg zijn, of te veel, of te lang of te weinig variatie enz.? Of nog wat beter gezegd: Worden wij als leden er voldoende bij betrokken? Of haakt u ook wel eens af, of denkt u dat te gaan doen?

Want is het wel verbindend genoeg? Of open genoeg? Of creatief genoeg? Met andere woorden: Hoe kunnen wij leden van de Open Kring meer betrekken bij zowel vorm als inhoud van de vieringen? Hoe doen we dat?

Concreet: Op woensdag 15 september zaten vijf gemeenteleden en gemeentepredikant bij elkaar om over bovenstaande vragen te brainstormen. Uitgaande van een stokoude basisvraag: Hoe kunnen wij in een dienst het gesprek tussen het Verhaal en ons, brengers/hoorders, beter gestalte geven?

En zo kwamen er vragen naar boven als: Is de nogal vaste orde van dienst niet te vast? Is het niet te veel voorspelbaar? Zowel met woorden als met liederen? Kan er ook niet eens een viering zonder preek? Of alleen met een lied? Of meer met beelden (beamer)? En zo – ook via de Kinderkring – meer bij de voorbereiding betrokken worden en dat niet allemaal overlaten aan de predikant?

Meer themadiensten? Meer gezinsdiensten? Kortom, meer variatie in deze aloude relatie tussen God en mensen? Moeten wij samen niet wat creatiever worden wat liturgie betreft? Eredienst Creatief heet bijvoorbeeld een site.

U ziet: Wij spelen open kaart, met onze vragen, met onze onzekerheden erbij. Voorlopig heet ons denkgroepje Taakgroep Vieren maar dat is minder belangrijk. Veel belangrijker is de vraag wat u hiervan vindt. Mogelijk zijn er veel meer vragen. Voorzie ons maar van 'stof': ideeën, kritiek, aanvullingen. Welkom!

Leden: André, Bert, Cor, Helga, Marieke en Siebren.

Uw reacties kunt u sturen naar [taakgroepvieren@openkring.nl](mailto:taakgroepvieren@openkring.nl)

## **Pastoraat**

De manier van pastoraat is in deze tijd lastig, je stapt niet meer zomaar ergens binnen. Mocht u een gesprek willen? U kunt mij te allen tijde bellen, dan maken we een afspraak, ook ten aanzien van de wijze waarop: wandeling of huisbezoek, met of zonder mondkapje. Mocht ik niet opnemen, spreek de voicemail in en ik bel u terug.

Ds. Cor Baljeu, 0529 – 467477.

## Terugblik op de startzondag 12 september

Wat fijn dat we het nieuwe kerkelijke seizoen konden beginnen met een 'volle' (= het maximaal toegestane aantal) kerk. Ook de kinder- en jongerenkring is weer gestart.

Het jaarthema van de PKN voor dit seizoen is 'Van U is de toekomst'. In de dienst stond het Onze Vader centraal en dan met name de zin 'Uw Koninkrijk kome'. Nanda Vaartjes had een liturgisch bloemstuk gemaakt op dit thema en ook een toelichting gegeven bij dit bloemstuk:



In deze dienst was er ook aandacht voor het afscheid van Geke Cleveringa en Miranda Landsman als ambtsdragers en van Eric Landsman als penningmeester. Woorden van dank en waardering werden hen toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad Martijn Reinders. Trijnie van de Put werd als nieuwe penningmeester aan de gemeente gepresenteerd. Fijn om te horen dat gemeenteleden die in het buitenland waren en de dienst online hebben gevolgd zich zo ook verbonden voelden met de Open Kring.

Na de dienst was er gelegenheid voor ontmoeting en gingen we op een creatieve manier met het (jaar)thema aan de slag. Voor de kinderen was er een bingokaart met

vragen die ze aan gemeenteleden moesten stellen en ze konden t-shirts versieren, voor jong en oud waren er vragen over duurzaamheid om met elkaar in gesprek te gaan, er werden elfjes (gedicht van 11 woorden) gemaakt en er werd een begin gemaakt met de fotowedstrijd. Het was een mooie en geslaagde startzondag!



De elfjes, die tijdens de startzondag zijn gemaakt, hangen allemaal in de lamp bij de aandachtstafel. Nu en in de komende maanden zullen we deze publiceren:

*Toekomst?*

*Jij? Ik?*

*Uw Koninkrijk kome*

*Leven met onze kinderen!*

*Toekomst!*

*Startzondag*

*Open Kring*

*Samen met gemeenteleden*

*Een nieuw seizoen begint*

*Ontmoeting*

Nog wat foto's van de Startzondag, gemaakt door Hans van Eerbeek, meer foto's staan op de website van de Open Kring





# Berichten van de kerkenraad

## Verslag van kerkenraadsvergadering

Hieronder de hoofdpunten van de kerkenraadsvergadering van 13 september. Het is mooi om voor het eerst weer fysiek met elkaar te vergaderen. Het geeft een nieuwe dimensie en energie.

Bij de bezinning wordt in groepjes geprobeerd antwoord te geven op de vragen:

- Wat ziet u als de kerntaak van de kerk?
- Wat betekent het concreet voor u dat Jezus belooft met ons te zijn (Mattheus 28: 20)?
- Hoe bepaalt uw verwachting voor de toekomst uw leven vandaag?

Per groep wordt een vraag besproken. Kernwoorden bij beantwoording van de eerste vraag zijn o.a.: Liefde, Jezus Christus, hoop en pastoraat en diaconaat. Bij de tweede vraag: Veilig, rust, gezindheid en hoop. Voor wat betreft de verwachting voor de toekomst: Zorgen rondom klimaat/economie, maar ook geen paniek, alerter leven en vertrouwen. Dit is slechts in het kort wat er besproken is, maar het zijn ook vragen die je thuis en met anderen een keer kunt bespreken. Wellicht leidt dat tot heel andere antwoorden.

Uiteraard is er ook weer aandacht voor wat wel en niet mag i.v.m. corona. De persconferentie is een dag na kerkenraadsvergadering. Op basis van al bekende informatie lijkt het erop, dat wij vanaf zondag 26 september meer mogen qua bezoekersaantal en dat het reserveringssysteem kan vervallen. Ook de mogelijkheid om weer samen te kunnen gaan zingen, wordt besproken.



Definitieve communicatie volgt zodra alles helder is. En dat zal al wel bekend zijn als u dit leest.

Tussentijds hebben wij gemerkt, dat er behoefte is aan een gastvrouw/-heer die de bezoekers welkom heet. Maar daarnaast ook oog heeft voor degene die nieuw is en daarop actief inspeelt. Er wordt een oproep geplaatst in de zondagsbrief en het wijkblad.

Dit jaar hebben wij al een paar keer, o.a. in het wijkblad van maart, met u gecommuniceerd over de invulling van de vrijwilligerstaken in combinatie met de functie van ambtsdrager. De kerkenraad streeft naar de invulling van een groot aantal taken door taakdragers in plaats van ambtsdragers. Daarbij moeten er wel voldoende ambtsdragers blijven als bestuurlijke laag. Met het invullen van de rol van taakdrager wordt de ambtsdrager meer ontlast. Daarnaast zullen meer mensen zich geroepen voelen voor de rol van taakdrager in plaats van ambtsdrager.

Hierbij is de vorming van taakgroepen en communicatie met de kerkenraad een belangrijk punt. In juni is 'taakdrager/-groepen' opnieuw uitgebreid besproken tijdens een heidag met de kerkenraad. De eerste taakgroepen beginnen zich langzaam te vormen en komen al bij elkaar. De komende maand zal de kerkenraad in een aparte vergadering opnieuw aandacht besteden aan dit onderwerp en daarover besluiten nemen. Zodra e.e.a. meer concreet is en ook alle direct betrokkenen voldoende geïnformeerd zijn, zullen wij als kerkenraad u meer inhoudelijk informeren.

Verder wordt in de vergadering o.a. aandacht besteed aan de termijnen van ambtsdragers: Wie stopt en wie gaat door? Dit wordt nog definitief bepaald en daarna bekend gemaakt. Er is 8 oktober een vrijwilligersavond met een hapje/drankje en een optreden van een cabaretier. Hier wordt nog specifiek over gecommuniceerd. Wij sluiten af met het lezen van het Onze Vader vanuit de bewerking van Huub Oosterhuis.

## **Bezinning en verdieping seizoen 2021-2022**

Hieronder het programma zoals dat door de Stinskerk en de Open Kring is samengesteld.

### **Tienerdienst**

Online samen beleven en ontmoeten rond een actueel onderwerp.

Data: zondag 26 september, 31 okt, 21 nov, 19 dec. Data voorjaar 2022 worden t.z.t. bekend gemaakt via website en zondagsbrief.

Contactpersonen: Petra Hoekman ([peet\\_raym@xs4all.nl](mailto:peet_raym@xs4all.nl)) en Adriaan Soetevent ([soetevent@outlook.com](mailto:soetevent@outlook.com)).

### **Bijbelstudiegroep Stadshagen**

De bijbelstudiegroep Stadshagen komt vanaf dinsdag 28 september weer bijeen in huiselijke kring. Aan de hand van een boekje worden vragen besproken. Contactpersoon: Margje Kamerman ([margie-kamerman@kpnplanet.nl](mailto:margie-kamerman@kpnplanet.nl)).

### **Preekvoorbereiding**

Samen in gesprek over het onderwerp van een aankomende zondagse dienst. Eerste sessie op dinsdag 28 september 9.30-11.00u in de Stinskerk over de dienst van zondag 10 oktober. Welkom zonder opgave vooraf. Contactpersoon: ds. Gerlof van Rheenen ([predikant@stinskerk.nl](mailto:predikant@stinskerk.nl)).

### **Alpha cursus**

Introductie of herontdekking van het christelijk geloof. De Alpha cursus bestaat uit 10 avonden en een weekend. De start is op donderdag 30 september om 19.00u in de Stinskerk. Contactpersoon Jasper Knol ([knoljasper@gmail.com](mailto:knoljasper@gmail.com) of bel/app 06-52124497).

### **Bijbelstudiekring 'Geloven met Petrus'**

Acht keer per jaar op donderdagavond van 20u tot 22u. Eerste avond op donderdag 30 september in de Stinskerk. Het boekje "Geloven met

Petrus" van Jos Douma geeft aanzet tot gesprek. Contactpersoon: Jacco Dankers (038-4215264).

### **Dinsdagmorgen gespreksgroep**

Ontmoeting en gesprek elke 1<sup>e</sup> dinsdag van de maand van 10.00-11.30u in de Stinskerk. Dit seizoen over het boekje 'Morgen doe ik het beter' van Herman Selderhuis. Eerste bijeenkomst op dinsdag 5 oktober. Contactpersoon: Gerrit Zwakenberg ([g.zwakenberg@planet.nl](mailto:g.zwakenberg@planet.nl) of tel.: 038-4214895).

### **Geloven.nu**

Ontmoetingskring met als focus het samen zoeken naar praktisch toepasbare levenslessen. Dit seizoen over het Bijbelboek Daniel. Eerste avond op donderdag 7 oktober om 20.00u in de Stinskerk. Contactpersoon: ds. Gerlof van Rheenen ([predikant@stinskerk.nl](mailto:predikant@stinskerk.nl)).

### **Bijbelstudie met een vleugje theologie**

Voor wie echt de diepte in wil bij het bestuderen van een Bijbelgedeelte. Moment van ontmoeting en ritme in overleg. Contactpersoon: ds. Edward van 't Slot ([edwardvantslot@gmail.com](mailto:edwardvantslot@gmail.com)).

### **Gespreksgroep kunst en zingeving (in voorbereiding)**

Gespreksgroep over de betekenis van kunst en wat het je vertelt over levensvragen. Meer info via de zondagsbrieven. Contactpersoon: Rosanne Hofman ([kerkelijkwerker@openkring.nl](mailto:kerkelijkwerker@openkring.nl)).

### **Ontmoetingsavonden**

Elkaar als gemeenteleden van de Stinskerk en Open Kring in de huiskamer ontmoeten rond het jaarthema van de kerk 'Van U is de toekomst'. Opgave via uitnodiging die in januari verstuurd wordt. De avonden vinden plaats in het voorjaar van 2022. Contactpersoon: ds. Gerlof van Rheenen ([predikant@stinskerk.nl](mailto:predikant@stinskerk.nl)).

## **Op weg naar belijdenis**

Voor als je overweegt belijdenis te doen. Begeleiding in overleg. Voor de Stinskerk te beginnen in oktober uitlopend op de belijdeniszondag op 10 april 2022. Voor de Open Kring 'De weg naar Pinksteren' belijdenis doen op Pinksterzondag. Contactpersonen: ds. Gerlof van Rheenen ([predikant@stinskerk.nl](mailto:predikant@stinskerk.nl)) en ds. Cor Baljeu(ds.cor.baljeu@openkring.nl).

## **Huwelijksvoorbereiding**

Voor als je concrete huwelijksplannen hebt. Serie van 3 à 4 avonden in de maanden voor jullie trouwdag. Verdiepende gesprekken over je relatie en de invulling van de huwelijksdienst. Contactpersonen: ds. Gerlof van Rheenen ([predikant@stinskerk.nl](mailto:predikant@stinskerk.nl)) en ds. Cor Baljeu (ds.cor.baljeu@openkring.nl).

## **Gastvrouw/gastheer**

De kerkenraad vindt het belangrijk om op zondagmorgen alle bezoekers te verwelkomen bij binnenkomst in de kerk. Nieuwe gemeenteleden die voor het eerst naar de Open Kring komen en de viering willen meemaken, willen we welkom heten. Als iemand een vraag heeft, dan is het fijn als er een aanspreekpersoon is. Gastvrij zijn, een plek vinden. Lijkt het u/ jou mooi om daar een taak in te kunnen hebben, dan horen we dat heel graag. Laat het ons weten via: [scriba@openkring.nl](mailto:scriba@openkring.nl).

## **Werkgroep Groene Kerk**

Op de Startzondag is er een initiatief tot een Werkgroep Groene Kerk van de Open Kring gepresenteerd door een "groene" stand in de hal. Naast de initiatiefnemers Huub Wieringa en kerkelijk werker Rosanne Hofman hebben zich bij de stand al 3 kerkleden aangemeld om mee te doen met deze Werkgroep! Met de Werkgroep willen we de groene,



duurzame en eerlijke/rechtvaardige elementen van de Open Kring en haar leden/bezoekers op praktische en aansprekende manier aanmoedigen en versterken. Nog een paar leden extra (graag ook uit de jongere garde) voor deze Werkgroep kunnen we goed gebruiken. Voor contact en informatie: [huub.wieringa@wxs.nl](mailto:huub.wieringa@wxs.nl).

### **Kunstexpositie bij gezamenlijke dienst - Bijbel als inspiratie**

Op zondag 31 oktober is er een gezamenlijke dienst van de Stinskerk en Open Kring in het gebouw van de Stinskerk. Het is dan ook Bijbelzondag. Er ontstond een idee om gemeenteleden van beide gemeentes te betrekken en een kunstexpositie te organiseren.

Het plan wordt praktisch nog verder uitgewerkt, maar we willen dit alvast met u delen, zodat u hierover kunt nadenken. De Bijbel is al eeuwenlang een inspiratiebron voor de kunst, waarbij de kunstenaar soms de link naar zijn eigen tijd maakte. We denken dat deze inspiratie ook aanwezig is bij de gemeenteleden van de Open Kring en de Stinskerk.

We willen daarom een expositie organiseren met kunstwerken gemaakt door gemeenteleden. Dat kan gaan om kunstwerken die gebaseerd zijn op een Bijbelverhaal of -passage of op de Bijbel als universele inspiratiebron. Helemaal mooi is het wanneer dit kunstwerk ook een maatschappelijke kant of een link naar de huidige tijd heeft, maar dat is geen vereiste.



Moderne Calvariegroep  
Upcycling door Saskia Dankers

Het kan iets zijn dat u al hebt liggen, maar ook dat u naar aanleiding van dit bericht nog gaat maken, bijvoorbeeld gedichten, tekeningen, schilderijen, upcycling, beelden, enzovoort. Denk nu niet “maar dat kan ik niet”, het hoeft niet meteen museumwaardig te zijn. Probeer het gewoon.

Om te zorgen dat de expositie niet te omvangrijk wordt, willen vragen maximaal twee werken per persoon aan te leveren. Hierbij zorgt u zelf voor een begeleidend tekstje met uw naam, de eventuele titel van het kunstwerk en wanneer dat nodig is wat achtergrondinformatie. Ook willen we u om praktische redenen vragen uw kunstwerken voor 22 oktober aan te melden bij Rosanne Hofman via het mailadres [kerkelijkwerker@openkring.nl](mailto:kerkelijkwerker@openkring.nl) (wanneer mailen lastig is kan dit ook telefonisch op vrijdagen via tel. 06-28873665). Hierbij geeft u aan wat u aanlevert – als dat mogelijk is graag met foto – en wat de afmetingen ongeveer zijn. We hopen dat u geïnspireerd bent om mee te doen!

Hartelijk dank namens, ds. Cor Baljeu, ds. Gerlof van Rheenen, Rosanne Hofman (kerkelijk werker OK) en Saskia Dankers (gemeentelid SK)

### **Open Kring Koor is weer gestart**

Het Open Kring Koor startte weer met de zangrepetities, op 1 september. Heel blij zijn we met de nieuwe dirigente, Jannet Loode, we hopen op een fijne samenwerking.

Vanaf maart vorig jaar hebben we door de Corona situatie niet als koor gezongen, wel verbonden gebleven, binnen en buiten de Open Kring, een bijzondere periode doorgemaakt.

Nog steeds voorzichtig, maar de wens om samen te zingen is groot, en daarom zijn we weer begonnen.

Woensdagavond, van 19.30 - 21 uur, in de Open Kring.

Belangstelling, nu of in de toekomst? Neem contact op met Geertje Wijnga, 06-15271708.

## **Vrijwilligersavond 8 oktober 2021.**

Weet u het nog? Voor de vakantieperiode hebben we u de datum van 8 oktober vast laten leggen: misschien kunnen we dan een avond organiseren om alle vrijwilligers te bedanken. Zou het lukken? Het begint erop te lijken, dat we weer zonder afstand maar wel met respect voor elkaar weer samen kunnen komen. Voor wie is deze avond bedoeld? Voor iedereen die vrijwilliger is in de Open Kring. Een grote taak? Een kleine taak? Misschien nog aan het denken over een taak binnen de kerk? Weet dat u allen welkom bent. We hebben inmiddels de christelijke cabaretier Ruurd Walinga, pastoraal werker in Joure, vastgelegd die ons met een avondvullend programma gaat vermaken met een lach en een ondertoon die ons aan het denken zal zetten. Geen zwaar programma maar zeker de moeite waard om dit maar niet te missen! We beginnen om 19.30 uur met koffie en thee en ...?! Het enige wat wij van u vragen is om u op te geven bij Anneke Lei, e-mailadres [anneke.lei@ziggo.nl](mailto:anneke.lei@ziggo.nl) of telefonisch 038-2309082. In verband met de boodschappen liefst vóór 5 oktober. We mogen elkaar weer zien en ontmoeten. Tot 8 oktober.  
Anneke Lei en Fred Ridderbos

## **De Doe-het-Zelver vermaakt vrijwilligers in Open Kring Zwolle**

Cabaretier Ruurd Walinga speelt vrijdagavond 8 oktober zijn avondvullende voorstelling De Doe-het-zelver in de Open Kring in Zwolle. Het programma begint om acht uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie, thee en wat lekkers. Na afloop is er voor iedereen desgewenst een bijzonder cadeautje. De avond staat vooral in het teken om de vele vrijwilligers in



de kerk te bedanken. De organisatie heeft besloten om hiervoor een christelijke cabaretier aan te trekken, zodat er gelachen kan worden en ondertussen ook nog een boodschap wordt gebracht. De Doehet-Zelver is een feestprogramma waarin klusjesman Douwe het familiebedrijf heeft verlaten om als zzp'er aan de slag te gaan. Douwe kan van alles maken. Dat gaat van plezier maken tot ruzie. Ook zorgen maken kan Douwe heel erg goed en hij zorgt er dan ook voor dat de hele zaal zich zorgen gaat maken. Enkele stoere bouwvakkersverhalen passeren de revue, maar ook enkele ontroerende liedjes. Na de pauze/in de tweede helft krijgt het programma een opzienbarende wending en gaat de doorgeslagen timmerman op zoek naar de oprichter van zijn familiebedrijf. Uiteindelijk ontdekt hij waarom de beroemde zoon van de timmerman geen zoontje van de bakker was, maar uitgerekend van de timmerman. Het liedje 'Je kan het niet alleen' vormt de rode draad door het stuk. Het stuk legt bovendien heel grappig het evangelie uit. Douwe staat symbool voor de verloren zoon, die de kerk (familiebedrijf) de rug toekeert, maar jaren later toch weer terugkeert en zich dan gaat inzetten voor de kerk. Meer informatie op: [www.waterinwijn.nl](http://www.waterinwijn.nl)



## Jongerenkring

Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst.

We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag.

Marlies, Eric, Riët en Gerald ontvangen jullie graag in de keuken.





# Het lied van de maand

Tegenmacht naar psalm 2

zogenaamd machtigen  
zij wanen zich hoog  
zij maken zich breed  
zij breken het recht  
zij tarten de Ene  
Hij, die echt zetelt  
lacht om hun vertoon  
Hij komt ze wel tegen  
prijkt door hun pantser  
en daar staan ze dan

zijn huis van Boven  
geeft een zoon van beneden  
hij erft het bezit van de hemel  
hij kijkt ze in het gezicht  
hij breekt van binnenuit

hij vangt ogen en oren  
hij is van een andere macht

*door Siebren van der Zee*

Naschrift van de redactie: In het vorige wijkblad deden wij een oproep voor nieuwe bijdragen van lezers, nu wij Ad Geerling als vaste inzender moeten missen.

Siebren van der Zee heeft als eerste gereageerd, met zijn hertaling van een psalm, en hij zal vaker zijn bijdrage leveren. Wie sluit aan?

Stuur uw bijdrage naar: [redactie@openkring.nl](mailto:redactie@openkring.nl).

Herfstimpresies door Hans van Eerbeek en Roeland ten Broeke



Kopij voor het volgende nummer van  
het wijkblad van de Open Kring  
**uiterlijk**  
vrijdag 25 oktober 2021  
aanleveren per e-mail bij de redactie:  
[redactie@openkring.nl](mailto:redactie@openkring.nl).

Voor het laatste actuele nieuws kijk op  
<http://www.openkring.nl>.

## **Kerkgebouw open kring**

Hofstedestraat 1, Zwolle  
Info@openkring.nl  
www.openkring.nl

## **Reservering kerkzalen**

kerkrentmeesters@openkring.nl

## **Predikant**

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477  
ds.cor.baljeu@openkring.nl

## **Kerkelijk werker**

Rosanne Hofman tel: 06 1168 1786  
kerkelijkwerker@openkring.nl

## **Scriba wijkkerkenraad**

Mirjam Visser  
Scriba@openkring.nl

## **Wijkadministrateur**

Harry Askes, tel: 850 96 70  
Bronstraat 4, Zwolle  
Wijkadministratie@openkring.nl

## **Penningmeester wijkkas**

Trijnje van de Put , tel: 420 49 94  
Bonkenhavestraat 150, Zwolle  
IBAN: NL02 RABO 0377376191  
Penningmeester@openkring.nl

## **Kopij zondagsbrief**

Vòòr woensdag 18.00 uur:  
Lucinda Blauw, tel: 06 20 033 744  
Goudplevierstraat 123, Zwolle  
Zondagsbrief@openkring.nl

## **Diaconie**

Secr.: Wim Vliek tel: 0649964719  
Hofstedestraat 1, Zwolle  
Diaconie@openkring.nl

## **Redactie**

Redactie@openkring.nl

## **Wijkblad digitaal?**

[kerkblad@openkring.nl](mailto:kerkblad@openkring.nl)

oktober		november	
1	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 2	1	18.30-19.45, verkoop collectepenningen
2		2	20.00 u, moderamen
3	<b>09.30 u</b> , ds. A. Pietersma	3	19.30 u, Open Kring koor
4	20.00 u, moderamen met kleine kerkenraad Stinskerk 18.30-19.45, verkoop collectepenningen	4	
5		5	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
6	19.30 u, Open Kring koor	6	
7		7	<b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu
8	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	8	
9		9	
10	<b>09.30 u</b> , ds. B Aalbers	10	19.30 u, Open Kring koor
11		11	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
12		12	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 2
13	19.30 u, Open Kring koor	13	
14	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	14	<b>09.30 u</b> , ds. M. Jonker
15	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 1	15	20.00 u, kerkenraad samen met Stinskerk
16		16	
17	<b>09.30 u</b> , ds. M. Dijk	17	19.30 u, Open Kring koor
18	20.00 u, kerkenraad	18	
19		19	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 1
20	19.30 u, Open Kring koor	20	
21		21	<b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu
22	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	22	
23		23	
24	<b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu	24	19.30 u, Open Kring koor
25		25	
26		26	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
27	19.30 u, Open Kring koor	27	
28		28	<b>09.30 u</b> , ds. I. Epema
29	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	29	
30		30	
31	<b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu in en met de Stinskerk		