



# De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

September 2019

## *Meditatie Ds. Cor Baljeu*



### **Legitiem liturgisch lachmoment...?**

Komende zondag is de laatste zondag van de zomervakantie. De eerste schoolweek is voor kinderen en jongeren van het basis- en voortgezet onderwijs aanstaande. Kinderen zijn weer terug in de Kinderkring, genoeg kinderen voor hun (?) moment binnen de liturgie. Tijd om de volgende ervaring met u te delen:

Vier kaarsen staan klaar, een vijfde staat in het midden, duidelijk boven de andere vier uitstekend. Alle vijf de kaarsen hebben een nog ongeschonden lontje. Zodra die hoge kaars brandt, is het Kerst.

Het is eerste Adventzondag, een nieuwe periode breekt aan. De eerste kaars mag gaan branden! Een kind mag deze aansteken, we maken ruimte voor het Kind!

Teruggekomen in de kerk vertellen de kinderen over hun belevenissen in de eigen ruimte. Kijkend richting de vijf kaarsen stel ik de vraag wat voor dag het vandaag is. Met een glunderend gezicht zegt een van de jongste jongens: 'Hervormingsdag!', een lachsalvo vanuit de gemeente volgt.

Lachen in de kerk. Ik ben groot voorstander. Soms denk ik zelfs dat Paulus in de trits 'geloof, hoop en liefde' (1 Corinthiërs 13, 13) de humor is

vergeten. Moet het eigenlijk geen kwartet zijn? Geloof, hoop, liefde en humor. Humor maakt het leven dragelijk, het ontspant, het doorbreekt spanning, het relativeert.

Is het omdat heilige zaken serieuze zaken zijn? Is dat de reden dat humor in de kerk een ondergeschoven kind is? Of valt het wel mee, ben *ik* nu te serieus?

Hoe het ook zij, lachen tijdens de eredienst heeft iets ongemakkelijks.

We houden ons in op het moment dat we wel zouden willen schateren.

Door al die momenten dat we ons inhouden, vindt het lachen plaats, zodra er binnen de liturgie ruimte

is voor kinderen. Hun antwoorden zijn vaak vertederend

en aandoenlijk en een glimlach valt niet te

onderdrukken, voeg daarbij de ingehouden houding tijdens de rest van de liturgie en het glimlachen wordt lachen: eindelijk het mag, het is gelegitimeerd!

Ik steek mijn hand in eigen boezem. Het kindermoment ontlokt vertederende en glimlachwekkende antwoorden. Het zijn vaak antwoorden op mijn vragen. En toch zit mij iets dwars....



Ik ga met u nog even terug naar dat vertederende moment op eerste Advent.

Wat de gemeente niet zag, was de trillende onderlip als reactie op de lachsalvo vanuit de gemeente bij de jongen die enthousiast 'hervormingsdag' riep. Toen was het idee voor deze meditatie geboren.

Conclusie?

Lach met kinderen, lach niet om kinderen.



# Mededelingen

## **Grillig preekrooster**

Kort voor de zomervakantie ben ik driemaal achter elkaar voorgegaan. Direct na mijn vakantie ga ik wederom driemaal achter elkaar voor. Zes zondagen is een kwart van het aantal dat ik voorga in een jaar, conform de grootte van mijn aanstelling (70%). Dit heeft tot gevolg dat ik zowel in oktober als in november slechts eenmaal voor zal gaan.

“Hoe kan dit?” zult u zich afvragen.

Toen ik zondag 30 september 2018 aan de gemeente verbonden werd en intrad, was het preekrooster voor het jaar 2019 reeds gemaakt. Ik stapte als het ware in een bestaand rooster, er moesten afspraken afgezegd worden. Bij die afzeggingen werd gekeken naar de relatie van gastpredikant met de gemeente, en naar het aantal keer dat hij of zij reeds op het preekrooster van 2019 stond. Gevolg is een wat grillig karakter van mijn preekrooster, met name dus tot uiting komend in de onevenwichtige verhouding tussen de zomermaanden en die van de herfst. Achteraf komt mij dit persoonlijk goed uit, want in ons huis zullen er in de maanden september tot en met november intensieve verbouwingen plaats gaan vinden.

Tijdens de adventstijd zal het ritme eens in de veertien dagen zijn. Het begin van een gelijkmatiger rooster, dat zich doortrekt in het nieuwe jaar.

## **Boekbespreking**

Tijdens de maanden oktober en november wil ik met een groep gemeenteleden van de Open Kring en de Stinskerk het meest recente boek van priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag, Tomáš Halik, bespreken. Titel: ‘Raak de wonden aan’. Daarvoor zijn de **donderdag 3, 17 en 31 oktober** en **14 en 28 november** gereserveerd.

Tomáš Halik maakte in 2014 indruk met zijn boek 'Geduld met God'. Dit boek begint met de prikkelende zin: *'Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt – behalve in hun geloof dat God niet bestaat'*. Deze zin bleek een opmaat tot een prachtig boek.

Na 'Geduld met God' (over twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven) volgden 'De nacht van de biechtvader' (over christelijk geloof in een tijd van onzekerheid) en 'Ik wil dat jij bent' (over de God van liefde). Nu dus 'Raak de wonden aan' (over niet zien en toch geloven). Volgens dagblad *Trouw* is dit boek het beste van zijn vier in het Nederlands vertaalde boeken. Kortom: gespreksstof te over.

Op genoemde donderdagen vanaf 19.30 tot 21.30 uur;

Maximaal aantal deelnemers 12;

Verwacht wordt dat u vóór de eerste avond het boek heeft aangeschaft en het eerste hoofdstuk gelezen;

De eerste avond gebruiken we voor introductie en uitleg methode van bespreken;

Het boek telt 180 bladzijden en wordt in vijf avonden besproken;

In de Open Kring.

Opgave voor zaterdag 21 september;

Opgeven via het mailadres [ds.cor.baljeu@openkring.nl](mailto:ds.cor.baljeu@openkring.nl)

### ***Een persoonlijk bijzonder moment***

Zondag 30 september 2018 trad ik bij u in en werd ik door ds. Fulco Timmers uit Rotterdam verbonden aan de Open Kring. De Ontmoetingskerk te Pijnacker begon aan een vacante periode. De beroepingscommissie aldaar heeft ds. Carla Schoonenberg – Lems uit 's Gravenzande voorgedragen als hun nieuwe gemeentepredikant. Het beroep, dat uit deze voordracht vloeide, heeft zij aangenomen. Na overleg met de wijkkerkenraad van de Ontmoetingskerk heeft zij te kennen gegeven zondag 8 september verbonden te willen worden aan deze gemeente. Dit is precies de zondag dat ik voor het eerst sinds

zondag 30 september 2018 als gastpredikant voor zou gaan in Pijnacker. Zij heeft mij gevraagd haar te verbinden aan de Ontmoetingskerk. Op deze vraag heb ik van harte 'ja' gezegd. Zondag 8 september om 15.00 uur zal zij in Pijnacker intreden. Een geruststellende gedachte.  
Ds. Cor Baljeu

### ***Senioren gesprekskring***

In het nieuwe seizoen komt de senioren gesprekskring weer bijeen. Elke derde donderdag van de maand om 10.00 uur in de hal van de Open Kring. Ds. Cor Baljeu is een aantal keren onze gespreksleider, waar we heel blij mee zijn. We zijn een hechte groep, maar we zouden ook graag jonge senioren willen uitnodigen. Dus: van harte welkom! De eerste bijeenkomst is 19 september.

De volgende data zijn:

17 oktober; 21 november; 12 december; 16 januari; 20 februari;  
19 maart; 19 april

Willy de Wit tel: 4222703

### ***Beëindiging van het uitbrengen van het 40-dagenboekje***

U bent reeds jarenlang gewend aan de uitgave van het 40-dagenboekje voor de Vastentijd, met bijdragen van gemeenteleden van De Open Kring, de Oosterkerk en de Adventskerk.

Na lang wikken en wegen heeft de werkgroep besloten te stoppen met het boekje in deze vorm.

Dit besluit valt ons niet licht. De waardering voor het boekje is immers groot, zo is ons gebleken uit de reacties van schrijvers die op een schrijversavond waren en uit wat verschillende lezers ons hebben laten weten. Over het lezerspubliek hebben we niet te klagen. Dit jaar zijn er minder boekjes verkocht dan vorig jaar, maar nog steeds een heel behoorlijk aantal.

Wat echter wel steeds moeilijker wordt, is het vinden van schrijvers. Met name in de Adventskerk en de Open Kring moet daar steeds heel hard aan worden getrokken.

Daarbij komt dat meerdere redactieleden graag zouden willen stoppen omdat ze inmiddels al jaren in deze werkgroep zitten. De vraag was

daarom of we zouden streven naar een doorstart met een nieuwe redactie, of zouden besluiten tot het beëindigen van dit project op een moment dat het nog wel goed loopt. We hebben uiteindelijk gekozen voor het laatste.

Uit de peiling op de schrijversavond en in onze kerkenraden hebben we begrepen dat veel mensen dit jammer zullen vinden en het boekje zullen missen, maar dat er ook begrip voor deze keuze is.

Het betekent dat we het in elk geval in 2020 zonder een door onze eigen gemeenteleden gemaakt boekje zullen doen. We zijn benieuwd hoe dat ervaren wordt. Misschien dat er wel mensen zijn die het zo zullen missen, dat er weer een nieuw initiatief tot een boekje ontstaat. Of misschien ontstaat er wel een heel andere vorm om bewust met de 40-dagentijd bezig te zijn.

Nogmaals veel dank voor uw/jouw betrokkenheid,

Namens de werkgroep 40-dagen boekje

Gery Bruins, Arjanne Dijkslag, Marianne Dorland, Iemke Epema, Paul Kockelkoren, Anneke van der Meulen en Klazien Oosting.

### ***Koffie-inloop: elke vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur***

Iedere vrijdagmorgen staan de deuren van de Open Kring voor u open. Vindt u het leuk om eens in de paar weken gastheer/vrouw te zijn – eventueel samen met iemand anders – dan kunt u zich daarvoor opgeven bij Miranda; [scriba@openkring.nl](mailto:scriba@openkring.nl).

### ***Yentl***

Op 10 september houden we onze eerste Yentl-avond van dit seizoen. Waarschijnlijk gaan we met elkaar eten: een potluck, dat betekent dat we allemaal iets mee nemen om te eten en alles met elkaar delen. Hoe we de avond precies indelen leest U op de zondagsbrief van 8 september.

Nieuwe leden zijn welkom: neem eerst even contact met mij op om dingen door te spreken.

We blijven de 2e dinsdag van de maand bij elkaar komen van 20.00 tot 22.00 uur in de Open Kring.

Anneke Lei

tel. 2309082 of 06-10809156.

## ***Nieuws van Amnesty International.***

Wij gaan weer schrijven en/of petitie lijsten ondertekenen!

Want schrijven helpt!!!

Per jaar worden er wereldwijd ongeveer 650 gevangenen vrijgelaten. Belangrijk is dat wij in vrijheid en vrede leven en dat wij het werk van Amnesty op deze manier kunnen ondersteunen door onze acties.

Onze kleindochter maakte dit voorjaar, toen ze nog 12 jaar was, een gedichtje over het thema Vrede, van toepassing op ons werk.

### **Kaarsje.**

Kaarsje

je brandt voor de vrijheid,  
die sommigen niet hadden.

Namens het A.I. groepje,  
Marijke Deinema



Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst. We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag.

Marlies, Eric, Gerald en Riët ontvangen jullie graag in de keuken.

De data voor dit jaar zijn : 15 sept; 29 sept; 13 okt; 10 nov; 24 nov;  
15 dec; 12 jan; 26 jan; 9 feb; 8 mrt; 22 mrt; 5 apr; 19 apr; 10 mei;  
24 mei en 7 juni.



# Gedicht van de maand

**Het beste van de dag** door Raymond Carver (1938-1988)

Koele  
zomeravonden  
Ramen open.  
Lampen aan.  
Fruit in de schaal.  
En jouw hoofd  
op mijn schouder.  
Dit de gelukkigste  
momenten  
van de dag.

En ook de vroege  
uren van de  
ochtend,  
uiteraard.  
En de tijd  
vlak voor de lunch.  
En de middag,  
en vroege avonduren.

Maar wat hou ik van  
die zomeravonden.  
Zelfs meer nog, denk ik,  
dan van die andere uren.  
Het werk van de dag gedaan.  
En niemand kan bij ons nu.  
Of ooit.



foto: Roeland ten Boeke

*Uit: STILTE, het museum van de poëzie, een uitgave van Amnesty,  
door Bekking&Blitz uitgevers*





## **Zaligsprekingen dementie**

Zalig die begrip tonen  
voor mijn voeten die niet meer willen  
en mijn handen die geen kracht meer hebben.

Zalig die begrijpen  
dat mijn oren moeite hebben  
om alles op te nemen wat men tegen mij zegt .

Zalig degenen  
die er blijk van geven te weten  
dat mijn ogen troebel en mijn gedachten traag zijn.

Zalig zij die met een vriendelijke lach  
de tijd nemen  
om even met mij te babbelen.

Zalig zij die nooit zeggen:  
“Dat heb je mij al twee keer verteld.”

Zalig zij die mij laten voelen  
dat ik geliefd en geacht  
en niet alleen maar verdragen word.

Zalig zij die in hun goedheid  
de dagen die mij nog resten  
willen opvrolijken.

Waar ik deze zaligsprekingen vandaan heb, weet ik niet meer, heb ik niet genoteerd. Ik meen het van het internet te hebben geplukt. Wie de auteur is, kan ik dus ook niet aangeven. De inhoud spreekt voor zich.

Ad Geerling



**Nog wat laatste nieuws:**

***Startzondag 15 september 2019***

De startzondag is dit jaar op 15 september 2019. Noteer vast in uw agenda! Heeft u leuke ideeën of vindt u het gewoon leuk om mee te werken? Meldt u dan aan bij Miranda Landsman: [scriba@openkring.nl](mailto:scriba@openkring.nl)

***Met SPOED oppassers gezocht***

De oppaskring heeft nog maar 4 vrijwilligers. Doet u mee? Graag aanmelden via [scriba@openkring.nl](mailto:scriba@openkring.nl)

***Boeken in de aanbieding voor de nazomer***

Alle boeken, dvd's en spelletjes in onze kast zijn nu slechts € 1,- per stuk! Fijn voor de nazomer, dus sla royaal in...

Wilt u het wijkblad digitaal ontvangen?

Mail [kerkblad@openkring.nl](mailto:kerkblad@openkring.nl)

Dit levert de wijkkas een flinke besparing op en scheelt een hoop tijd voor de vrijwillige bezorgers.

Kopij voor het volgende nummer van het wijkblad van de Open Kring  
**uiterlijk**  
vrijdag 20 september 2019  
aanleveren per e-mail bij de  
redactie: [redactie@openkring.nl](mailto:redactie@openkring.nl).

Voor het laatste actuele nieuws kijk op <http://www.openkring.nl>.

## Kerkgebouw open kring

Hofstedestraat 1, Zwolle

Info@openkring.nl

www.openkring.nl

## Reservering kerkzalen

kerkrentmeesters@openkring.nl

## Predikant

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477

ds.cor.baljeu@openkring.nl

## Kerkelijk werker

Geke Cleveringa tel: 0657993266

## Scriba wijkkerkenraad

Miranda Landsman, tel: 420 18 76

Drapenierlaan 24, Zwolle

Scriba@openkring.nl

## Wijkadministrateur

Harry Askes, tel: 850 96 70

Bronstraat 4, Zwolle

Wijkadministratie@openkring.nl

## Penningmeester wijkkas

Eric Landsman, tel: 420 18 76

Drapenierlaan 24, Zwolle

IBAN: NL02 RABO 0377376191

Penningmeester@openkring.nl

## Kopij zondagsbrief

Vòòr woensdag 18.00 uur:

Lucinda Blaauw, tel: 06 20 033 744

Goudplevierstraat 123, Zwolle

Zondagsbrief@openkring.nl

## Diaconie

Secr.: Wim Vlieg tel: 0649964719

Hofstedestraat 1, Zwolle

Diaconie@openkring.nl

## Redactie

Redactie@openkring.nl

## Wijkblad digitaal?

[kerkblad@openkring.nl](mailto:kerkblad@openkring.nl)



# Agenda

september	oktober
1 <b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu: Maaltijd v/d Heer	1
2 18.30 - 19.45 u, verkoop coll. penningen 20.00 u, Moderamen	2 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
3	3
4 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor	4 9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
5	5
6 9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	6 <b>09.30 u</b> , ds. E. Jonker
7	7 18.30 - 19.45 u, verkoop collectepeningen
8 <b>09.30 u</b> , dhr. G. Schutte	8 20.00 - 22.00 u, Yentl
9	9 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
10 20.00 - 22.00 u, Yentl	10
11 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor	11 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, Eetgroep 2
12	12
13 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, Eetgroep 2	13 <b>09.30 u</b> , ds. A. Zweers Jongerenkring
14	14
15 <b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu: Startzondag Jong.kring	15 19.30 u, overleg ouderlingen
16	16 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
17 19.30 - 21.00 u, Woord en daad info	17 09.30 u, Seniorenkring 19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
18 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor	18 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, Eetgroep 1
19 09.30 u, Seniorenkring 19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	19
20 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 17.00 u, Eetgroep 1	20 <b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu
21	21
22 <b>09.30 u</b> , ds. A. Geerling Jongerenkring	22 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
23	23
24	24
25 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor	25 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
26	26
27 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	27 <b>09.30 u</b> , ds. G. van Rheenen
28	28
29 <b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu : dopen ?	29
30 20.00 u, Kerkenraad	30 19.30 - 21.00 u, Open Kring Koor
	31