



# De Open Kring

Wijkblad Protestantse gemeente Stadshagen

september 2021

## Meditatie ds. Cor Baljeu



### Ziekenzalving

Tijdens een pastoraal bezoek kwam het ter sprake. Dominee Hans Tissink van de Adventskerk, Zwolle-Zuid, schreef erover in het themanummer 'Als reukwerk' van Gaandeweg, herfst 2020. In het Dienstboek, *een proeve, deel II*, voor de Protestantse Kerk in Nederland, is liturgie opgenomen voor ziekenzalving.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 15 maart dit jaar werd dit onderwerp ter bezinning besproken. De kerkenraad staat er positief tegenover om dit ritueel nader te bestuderen en ter sprake te brengen in pastoraat en de gemeente. Dit laatste onder andere via een meditatie in het wijkblad, hetgeen u nu leest.

### Bijbel

Zalven klinkt in Psalm 23: *Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede...* (NLB 23: 3). Koningen, profeten en priesters worden gezalfde, zoals de zalving van David tot koning (1. Samuël 16, 1 – 13). De opvolger van de profeet Elia, Elisa, wordt gezalfd (1 Koningen 19, 16 – 19) met olie. Olie dringt door in de huid, zo dringt Gods Geest door in de harten en hoofden van koningen, profeten en priesters, opdat zij hun taken verantwoordelijk en met wijsheid zullen uitvoeren. Het gebeurt niet altijd, zie het einde van het verhaal van de jaloers geworden, maar ook gezalfde koning Saul. Zalving is dus geen garantie voor succes! Het is geen magie!

Jezus' leerlingen worden in Marcus 6 uitgezonden en zij '...zalften veel zieken met olie en genazen hen', vers 13b. De barmhartige Samaritaan verzorgde de wonden van een zwaargewonde '...met olie en wijn' (Lucas 10, 34). En Jacobus schrijft in zijn brief vrij expliciet, hoofdstuk 5, 14: 'Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer.' Zonder te vervallen in biblicisme, de teksten en verhalen geven pastorale mogelijkheden.

Kritische vragen

*Ziekenzalving is toch alleen voor mensen in stervensnood?*

Ziekenzalving is vanouds bekend in de Oosters Orthodoxe kerken en in de Westerse Rooms-katholieke kerk. In de westerse kerk verschoof de betekenis. De verbinding met lichamelijk welzijn werd gaandeweg lossen, waardoor aan het einde van de Middeleeuwen dit sacrament alleen bediend werd aan mensen die op sterven lagen.

Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962 – 1965) wordt bewust over het sacrament der *zieken* gesproken, dus niet der stervenden. Zalving met olie heeft betrekking op het totale heil van de mens, naar ziel, lichaam en relaties met anderen.

*Geloof ik wel genoeg?*

'Geloof en twijfel vormen een tweeling', aldus de Tsjechische priester en schrijver van vele mooie en inspirerende boeken. Geloof heeft geen maatbeker, het gaat dus niet om 'meten is weten'.

Het gaat niet om prestatie, maar om inspiratie. Zalving en heling zijn kwetsbare onderwerpen, deze mogen nooit en te nimmer afhankelijk gemaakt worden van de mate van het geloof bij de individuele gelovige. Het gaat niet om effectbejag.

Dat idee heeft veel pastorale schade gebracht en werpt een blokkade op voor de omgang met God, de ander en zichzelf.

Een praktijkvoorbeeld uit den lande

Hij heeft een ernstige vorm van darmkanker en nog enkele maanden te leven. Hij 'wil' er niet aan. De Geestelijk Verzorger van het ziekenhuis wijst op de mogelijkheid van ziekenzalving. Dat kan hem en zijn gezin

helpen de werkelijkheid onder ogen te zien. Enkele maanden later besluit hij dit toch te willen ontvangen, met familie en dierbaren.

Dertig mensen staan om zijn rolstoel heen. Na een welkomstwoord en het luisteren naar een lied over Gods trouw, vertelt de pastor wat er gaat gebeuren en spreekt een gebed uit.

De zieke man leest twee korte brieven voor. Over de trouw en liefde van zijn vrouw en een brief waarin hij zijn kinderen en nog levende moeder dankt en vergeving vraagt voor wat niet goed ging. Zo verwoordt hij wat 'anders niet gezegd zou zijn'.

Na enkele luisterliederen bedient de pastor de ziekenzalving '*...tot versterking en troost, voor dit moment en voor alles wat nog komen moet*'. Hij zalft zijn handen voor al zijn werk, en het voorhoofd voor al zijn denken.

Mensen geven hem daarna een kus, het woord 'vrede' klinkt meerdere malen.

In dit voorbeeld wordt daarna de maaltijd van de Heer gevierd. Het brood heeft hij zelf gebakken, een oude hobby van hem. Brood en wijn worden gedeeld, er wordt gezongen.

Hij bedankt de aanwezigen.

Later noemde hij deze middag: '*...de hemel en aarde werden een moment met elkaar verbonden, God was heel dicht bij ons. Ik wist dat wel, maar nu ervoer ik het ook.*'

Een half jaar later sterft hij.

Met deze herinnering kunnen zijn dierbaren verder. Medische, psychische en gelovige zorg beconcurreren elkaar niet, maar versterken elkaar.

Ziekenzalving, een heilzame weg.

Ds. Cor Baljeu



# Mededelingen

## **Rondom de diensten**

Zondag 29 augustus wordt Sam Benjamin Martens gedoopt. Sam woont samen met zijn ouders Chantal en Jeroen, zijn broer Pim en zijn zus Suze aan de Cleyndertstraat nummer 4, 8044 PP;

Zondag 5 september zal ds. Peter Ros uit Joure voorgaan; zijn vorige gemeente was die van de PKN te Hasselt;

Zondag 12 september zullen Rosanne Hofman en ik samen voorgaan tijdens de startdienst. Het thema is het Onze Vader, focus ligt op 'Uw koninkrijk kome...' elders leest u meer over de startdienst. Ook van harte welkom na afloop van de dienst, mogelijk heeft u de dienst digitaal gevolgd, stap op uw fiets, en kom een kop koffie drinken en eventueel meer...

Zondag 19 september zal ds. Ale Pietersma voorgaan;

Zondag 26 september: in de Bijbel staan soms bizarre en lastige teksten, het oecumenisch leesrooster levert ons een dergelijke, des te uitdagender is het deze uit te leggen. Over het beletten van anderen en de Gehenna in Numeri 11 en Marcus 9.

## **Pastoraat**

De manier van pastoraat is in deze tijd lastig, je stapt niet meer zomaar ergens binnen. Mocht u een gesprek willen? U kunt mij te allen tijde bellen, dan maken we een afspraak, ook ten aanzien van de wijze waarop: wandeling of huisbezoek, met of zonder mondkapje. Mocht ik niet opnemen, spreek de voicemail in en ik bel u terug.

Ds. Cor Baljeu, 0529 – 467477.

## **Zomervakantie voorbij**

Vrijdagmiddag 20 augustus jl. draaide ik vanonder het spoor via de kleine rotonde bij het station de Havezathenallee op. Ik zag de eerste spandoeken waarop glunderende kinderen afgebeeld

verkeersgebruikers waarschuwen met de jaarlijks terugkerende zin: *'...wij zijn weer begonnen!'*.

Als automobilist word ik eraan herinnerd, wees gewaarschuwd, houd rekening met de ook weggebruikende leerlingen. Misschien rijden ze gedrieën en zijn ze zo blij elkaar weer te ontmoeten, dat zij minder oog hebben voor het verkeer, ze hebben elkaar ook zoveel te vertellen! Houd daar rekening mee, wees mild in je rijgedrag, zodat je zo nodig tijdig af kunt remmen. Een spandoek dat ook aangeeft: 'De zomervakantie is voorbij! We gaan weer aan de slag!'

Gedurende de zes zomervakantiezon­dagen vierden we samen met de Stinskerk gezamenlijk de eredienst, enerzijds merk je weer de verschillen, anderzijds ontdek je in die verschillen overeenkomsten, overeenkomsten waarop we verder samen kunnen bouwen in Zwolle-west. En laten we eerlijk zijn: ook binnen een individuele gemeente zijn er verschillen, dat is eigen aan een veelkleurige gemeente. In de laatste gezamenlijke dienst sprak collega van Rheenen over *'Effata!'*, wat betekent: 'Ga open!' Zelf beluister ik dat als een oproep je open te stellen voor het geluid, het (on)geloof en de kleur van die ander, het levert prachtige en verbindende gesprekken op.

Leraren en leerlingen gaan weer aan de slag, ook in de Open Kring gaan we weer aan de slag met het vanuit het Landelijke Diensten Centrum van de Protestantse Kerk in Nederland aangereikte thema 'Van U is de toekomst'.

Gedurende het voorjaar heeft een delegatie van de kerkenraad het kerkenwerk in kaart gebracht en onderverdeeld in taakgroepen, de eersten zijn al bij elkaar geweest.

Zaterdag 19 juni zijn de kerkenraadsleden een dag bij elkaar gekomen om na te denken over de toekomst. Het werd een inspirerende dag die onder (bege)leiding stond van theoloog, ondernemer en PopUp-dominee Harm-Jan Dijk. Nu hopen en bidden dat het gezaaide ontkiemt, wortelt, en het Licht zal zoeken en vinden om merk- en zichtbaar te groeien.

## De Adventskerk

Collega Nelleke Eygenraam werkt met ingang van juli 70% voor de Adventskerk, in plaats van fulltime. De protestantse gemeente van Zwolle-zuid hoopt voorjaar 2022 een kerkelijk werker aan te stellen. Tot die tijd zal ik deze gemeente twaalf uur per week bijstaan in het pastoraat, voor minimaal een half jaar. De woensdag zal ik voor deze gemeente werken, plus nog een flexibel te plannen dagdeel per week.

*Een goed begin van het nieuwe seizoen! Ds. Cor Baljeu*



## Startzondag

We zijn blij en dankbaar dat we dit jaar weer een startzondag kunnen organiseren en daarmee een start kunnen maken met een nieuw seizoen met kerkelijke activiteiten. De startzondag is op 12 september. Natuurlijk zijn er nog maatregelen waar we rekening mee moeten houden, zo is het aantal bezoekers nog beperkt tot 66 personen.

Het jaarthema van de PKN is 'Van U is de toekomst'. Op deze startzondag staat het 'Onze Vader' centraal en dan met name de zin 'Uw koninkrijk kome'. Dit zal het thema zijn van de dienst waarin ds. Cor Baljeu en onze kerkelijk werker Rosanne Hofman zullen voorgaan. De kinderen en jongeren zijn ook van harte welkom! De kinder- en jongerenkring komen tijdens de dienst bij elkaar in hun eigen ruimte. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Daarna volgt nog een programma met activiteiten in en rondom de Open Kring. Meer informatie over de activiteiten volgt op de website, zondagsbrief en facebook.

## **Nieuwe dirigent Open Kring Koor stelt zich voor**



Op 1 september start ik als dirigent van het Open Kring Koor. Mijn naam is Jannet Loode. Ik woon in Stadshagen en ik ben 56 jaar. Ik werk bij ABN AMRO Verzekeringen als zakelijk verzekeringsadviseur. Ook ben ik Emmett therapeut. Ik ben momenteel cantrix van de cantorij van de Oosterkerk. In deze kerk heb ik ook lange tijd de musicalgroep gedirigeerd. In mijn vrije tijd zing ik graag. Dat doe ik al lang

en met veel plezier bij het kamerkoor Musica Vocalis.

Ik verheug me erop te werken met het Open Kring Koor en samen met hen bij te dragen aan het zingen in de Open Kring.

## **Open Kring Koor start weer**

Het Open Kring Koor start weer met de zangrepetities, op 1 september. Heel blij zijn we met de nieuwe dirigente, Jannet Loode, we hopen op een fijne samenwerking.

Vanaf maart vorig jaar hebben we door de Corona situatie niet als koor gezongen, wel verbonden gebleven, binnen en buiten de Open Kring, een bijzondere periode doorgemaakt.

Nog steeds voorzichtig, maar de wens om samen te zingen is groot, en daarom beginnen we weer.

Woensdagavond, van 19.30 - 21 uur, in de Open Kring.

Belangstelling, nu of in de toekomst? Neem contact op met Geertje Wijnja, 06-15271708.

## **Nieuwe organist**

Martin van Heerde is, samen met Johan Hardeman, één van de nieuwe organisten in de Open Kring. Martin is geen onbekende in de kerkmuziek en organistenwereld in Zwolle en omgeving en heeft als professioneel opgeleid musicus op dit gebied een ruime ervaring. Het organistenteam is heel blij met deze versterking!

## **Vrijwilligersavond Open Kring 8 oktober a.s.**

Na een jaar vol beperkingen gaan we weer langzamerhand de draad oppakken die we meer dan een jaar geleden hebben afgebroken. Eén van de dingen die we moesten afblazen was de vrijwilligersavond. We willen toch weer een poging wagen om deze te organiseren. Juist na deze periode waarin veel vrijwilligers, vaak achter de schermen, bergen werk hebben verzet.

Het zal een avond zijn waarop iedere vrijwilliger waardering krijgt voor het werk dat is gedaan.

Over de verdere invulling van deze avond krijgt u in september meer informatie.

U kunt de datum van 8 oktober 2021 vast vrijhouden in uw agenda!

Voor wie is deze avond?

Voor iedereen die zich vrijwilliger voelt van de Open Kring.

Wees welkom.

Anneke Lei en Fred Ridderbos.



Voor alle jongeren vanaf ongeveer 12 jaar is er Jongerenkring op zondagochtend tijdens de kerkdienst.

We drinken thee, kijken naar een Bijbeltekst of actueel onderwerp en gaan hier vervolgens mee aan de slag.

Marlies, Eric, Riët en Gerald ontvangen jullie graag in de keuken.

Hopelijk begint de jongerenkring spoedig weer !!





# Samenraapsel

Onder deze titel verschenen de laatste jaren regelmatig stukjes van **Ad Geerling**, oud-predikant en lid van de Open Kring. Ad heeft deze zomer besloten om plaats te maken “voor een fris nieuw geluid”.

Vanaf september 2012 heeft Ad vrijwel onafgebroken zijn Samenraapsels ingestuurd en later kwamen daar ook gedichten en liedteksten bij. Hij had een vaste plaats in dit blad. Wij zullen zijn bijdrage zeker gaan missen en willen hem als redactie heel hartelijk bedanken voor zijn trouwe bijdragen al die jaren.

Wij plaatsen daarom hieronder zijn eerste Samenraapsel uit september 2012 nog een keer. Ad legt daarin o.a. uit hoe hij aan de naam “Samenraapsel” is gekomen.

Vanaf deze plek wensen wij Ad: “Good goan”.

Redactie maandblad De Open Kring

## Samenraapsel van september 2012

In de Moderne Devotie, een religieuze beweging in de 14<sup>e</sup> en 15<sup>e</sup> eeuw met wortels in Deventer en Zwolle, kenden auteurs als Thomas van Kempen een *rapiarium*. Dat was een schrijfboekje waarin zij gedachten, citaten, opmerkelijke uitspraken van anderen en eigen overdenkingen aan het papier toevertrouwden. Zij raapten uitspraken en citaten samen. *Rapiarium* is Latijn voor ‘samenraapsel’.

Al een aantal jaren sta ik in mijn familie bekend als de man met de boekjes. Ik heb diverse schrijfboekjes, de een voor nachtboekgedachten, de ander voor notities over ziekte en gezondheid, een derde voor bijgewoonde symposia, congressen en conferenties, een ander voor het verzamelen van citaten, een echt *raparium*, een eigen *Samenraapsel* dus.

Onder die titel, *Samenraapsel*, start ik bij deze een rubriek in ons onvolprezen lijfblad. Ik put daarvoor uit mijn eigen Samenraapsel en geef, waar nodig en door mijzelf of andere gewenst, enige toelichting. Elke keer een citaat dus.

Het eerste in mijn boekje is een wat lang uitgevallen citaat van Søren Kierkegaard, een onafhankelijke Deense denker uit de 19<sup>e</sup> eeuw.

“Het geheime leven der liefde ontwikkelt zich in het intiemste van ons bestaan, onnaspeurlijk en daardoor in een ondoorgrondelijke harmonie met de totaliteit van onze existentie. Zoals het stille, onbeweeglijke meer zijn oorsprong vindt in een bron, die verborgen is voor het oog der mensen, zo vindt de menselijke liefde haar grondoorzaak in de liefde van God en Hij is een nog veel dieper gelegen bron.”

In mijn geboortestreek Twente bevindt zich in de buurt van Ootmarsum en Vasse, verscholen in de bossen, het zogenoemde Springendal. Als je daar de bospaden oploopt, stuit je her en der op een spreng, een kwelvijver. Prachtig spiegelen de sparren, beuken, dennen en zelfs rododendrons zich in het gladde wateroppervlak. Stilstaand water lijkt het, tot je ontdekt dat er ergens een klein watervalletje is en daar loopt gedurig water over, een van de vele beekjes van Twente in. Het meertje stroomt over. In de spreng ontspringt een bron.

Kierkegaard vertelt verder dat je de bron van de menselijke liefde, te weten Gods liefde voor mensen, ook niet zo maar kunt zien of ten diepste peilen. Je kunt enkel aan de overstromende liefde waarmee wij mensen met elkaar omgaan Gods liefde aflezen.

Kierkegaard schrijft: “Zoals het onbeweeglijke meer, hoe vreedzaam het er ook moge uitzien, nauwkeurig genomen het stromende water is dat omhoog stijgt uit de borrelende bron diep verborgen in zijn ingewanden, zo is ook de liefde, hoewel onbeweeglijk en stil in haar afzondering, toch betrokken in een onafgebroken beweging.”

Aanbevolen voor een uitstapje in eigen land: Sprengentalroute. In het prachtige Twentse land, ‘mien laand’.

Ad Geerling



Naschrift van de redactie:

U begrijpt dat wij op zoek zijn naar een nieuw en fris geluid, en wat ons betreft hoeft dat niet van één persoon te zijn.

Hebt u een mooi verhaal of een stukje bewaard van wat u zelf ooit aansprak en wat u met de gemeente wilt delen, schroom niet, en stuur het in; ook een eenmalige bijdrage is van harte welkom.

Stuur uw bijdrage naar: [redactie@openkring.nl](mailto:redactie@openkring.nl).

### **Kerkrentmeesters**

Wat doen wij ? Het kerkgebouw en alles wat daaronder valt, is ons in bruikleen gegeven en wij zorgen voor het onderhoud en het beheer ervan. Om het in stand te houden en over te dragen aan hen die na ons komen. Verder beheren wij de financiën van de wijkkas. Vroeger verzorgden de kerkvoogden dit ; mensen die veel te zeggen hadden voor en achter de schermen van het kerkelijk bedrijf.

Nu zijn wij gewone gemeenteleden die ervoor zorgen dat alles goed verloopt in het kerkgebouw en alles wat daaronder valt.

En dat is nogal wat. Kerkdiensten zondags en doordeweeks en vergaderingen en de bloemen in de kerk en de tuin en zo kun je nog wel een poosje doorgaan.

Er zijn vele vrijwilligers die zich hiermee bezighouden zoals de koster, de tuinploeg, de schoonmaakploeg en de koffieschenkers maar ook de administrateur die de gegevens van de leden van de kerk bijhoudt, de organisatoren van de actie Kerkbalans en vele anderen.

De meeste groepen werken zelfstandig en bepalen zelf wanneer ze hun werkzaamheden verrichten en bepalen zelf hun roosters. Daar komen geen vergaderingen aan te pas.

Maar er is een groep kerkrentmeesters die voor zover nodig de gang van zaken in de gaten houdt en coördineert. Die vergaderen circa vijf keer per jaar om zaken op elkaar af te stemmen.

Naast de voorzitter bestaat deze groep uit 2 ouderling-kerkrentmeesters die voor het contact met de kerkenraad, het beleidsbepalend orgaan binnen de kerk zorgen en twee leden die zich vooral bezighouden met het onderhoud en beheer van het kerkgebouw.

Tenslotte onze penningmeester. Tot voor kort was dit Eric Landsman die dit vele jaren met grote toewijding heeft gedaan en nu het stokje heeft overgedragen.

Trijnie van de Put zal het penningmeesterschap op zich nemen en Lucinda Blauw de zalenplanning. Fijn dat er weer mensen zijn gevonden die dit willen doen.

Tenslotte: we zijn blij met alle vrijwilligers in onze Open Kring, vandaar ook de voorgenomen avond op vrijdag 8 oktober a.s. waarover u elders in dit blad kunt lezen.

Weet dat u welkom bent .

Een hartelijke groet van huis tot huis,  
Fred Ridderbos, voorzitter

## **Bericht voor de ontvangers van de papieren versie van het kerkblad van de Open Kring**

Het aantal te bezorgen papieren versies van het kerkblad is in het afgelopen jaar weer aanzienlijk toegenomen; op 340 adressen in onze wijk moet het kerkblad elke maand worden bezorgd. Dit wordt mede veroorzaakt door de toename van het aantal gemeenteleden in het nieuwste gedeelte van Stadshagen.

Het zou mooi zijn als we samen in staat zijn om dit aantal sterk terug te dringen. Dat drukt niet alleen de kosten voor het drukken van het kerkblad, maar belangrijker nog: in soortgelijke situaties als waar we nu in leven mist u geen wezenlijke informatie van de Open Kring, als u de overstap zou willen maken naar de digitale versie van het kerkblad.

Daarom stel ik u twee vragen:

1. Heeft u een computer, laptop of tablet?
2. Beschikt u over internet en een email-programma?

Als u beide vragen met 'JA' hebt kunnen beantwoorden, dan zou ik u vriendelijk doch dringend willen vragen, om u bij mij te melden via emailadres [kerkblad@openkring.nl](mailto:kerkblad@openkring.nl)

dat u voortaan het kerkblad via email wilt ontvangen. Wilt u ook uw **huisadres** hierbij vermelden? U zou alle direct betrokkenen een grote dienst bewijzen.

Een bijkomend, maar wel belangrijk voordeel is dat u wekelijks ook de Zondagsbrief ontvangt, omdat ik gebruik maak van hetzelfde mail-adressenbestand.

### **Wilt u alstublieft uw medewerking aan deze actie verlenen?**

Ik verneem graag via email van u.

Jan Noorlag,  
coördinator distributie Kerkblad en Zondagsbrief Open Kring



foto: Roeland ten Broeke

Kopij voor het volgende nummer van  
het wijkblad van de Open Kring  
**uiterlijk**  
vrijdag 24 september 2021  
aanleveren per e-mail bij de redactie:  
[redactie@openkring.nl](mailto:redactie@openkring.nl).

Voor het laatste actuele nieuws kijk op  
<http://www.openkring.nl>.

## **Kerkgebouw open kring**

Hofstedestraat 1, Zwolle  
Info@openkring.nl  
www.openkring.nl

## **Reservering kerkzalen**

kerkrentmeesters@openkring.nl

## **Predikant**

Ds. Cor Baljeu tel: 0529 467477  
ds.cor.baljeu@openkring.nl

## **Kerkelijk werker**

Rosanne Hofman tel: 06 1168 1786  
kerkelijkwerker@openkring.nl

## **Scriba wijkkerkenraad**

Mirjam Visser  
Scriba@openkring.nl

## **Wijkadministrateur**

Harry Askes, tel: 850 96 70  
Bronstraat 4, Zwolle  
Wijkadministratie@openkring.nl

## **Penningmeester wijkkas**

Eric Landsman, tel: 420 18 76  
Drapenierlaan 24, Zwolle  
IBAN: NL02 RABO 0377376191  
Penningmeester@openkring.nl

## **Kopij zondagsbrief**

Vòòr woensdag 18.00 uur:  
Lucinda Blauw, tel: 06 20 033 744  
Goudplevierstraat 123, Zwolle  
Zondagsbrief@openkring.nl

## **Diaconie**

Secr.: Wim Vliek tel: 0649964719  
Hofstedestraat 1, Zwolle  
Diaconie@openkring.nl

## **Redactie**

Redactie@openkring.nl

## **Wijkblad digitaal?**

kerkblad@openkring.nl

september		oktober	
1	19.30 u, Open Kring koor	1	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 2
2		2	
3	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 2	3	<b>09.30 u</b> , ds. A. Pietersma
4		4	20.00 u, moderamen
5	<b>09.30 u</b> , ds. P. Ros uit Joure	5	
6		6	19.30 u, Open Kring koor
7		7	
8	19.30 u, Open Kring koor	8	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
9		9	
10	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	10	<b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu
11		11	
12	<b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu en mw. R. Hofman	12	
13	20.00 u, kerkenraad	13	19.30 u, Open Kring koor
14		14	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep
15	19.30 u, Open Kring koor	15	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 1?
16	19.00 - 20.30 u, Schoonmaakgroep	16	
17	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend 19.00 u, eetgroep 1?	17	<b>09.30 u</b> , ds. M. Dijk
18		18	20.00 u, kerkenraad
19	<b>09.30 u</b> , ds. A. Pietersma	19	
20		20	19.30 u, Open Kring koor
21		21	
22	19.30 u, Open Kring koor	22	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
23		23	
24	10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend	24	<b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu
25		25	
26	<b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu	26	
27		27	19.30 u, Open Kring koor
28		28	
29	19.30 u, Open Kring koor	29	9.00 - 11.00 u, Schoonmaakgroep 10.00 - 12.00 u, koffie-inloopochtend
30		30	
		31	<b>09.30 u</b> , ds. C. Baljeu

( alles onder voorbehoud: zie website en facebook )