



NIEUWS

Tip: blijf kalm met een Psalm

Deze week een tip als opening. Nu we weer in een gedeeltelijke lockdown zijn terechtgekomen neemt de behoefte aan woorden van bemoediging toe. De Psalmen worden ook wel de longen van de Bijbel genoemd, daarin staan woorden waarmee je op adem kunt komen.

Op de website 'mijnkerk' is er iedere dag een nieuwe podcast te horen over een Psalm. Op moment van schrijven staan de eerste acht reeds op deze website. De komende maanden wordt er dagelijks zo'n vijf minuten gemediteerd over een Psalm, zie: www.mijnkerk.nl/blijfkalmmeteenpsalm

Aanmelden voor de dienst

Als u een dienst wilt bijwonen, dient u zich vooraf aan te melden via het reserveringssysteem. Dat kan via de volgende link:

<https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=15c97a5cd1f7116f20746753d85ca94b#loaded>

Op de website van de Open Kring vindt u ook een directe link naar het reserveringssysteem. Aanmelden kan tot zaterdagmiddag 12 uur, voorafgaand aan de zondag.

Als u niet over internet beschikt, kunt u zich telefonisch aanmelden op dinsdagavond tussen 19 en 20 uur via het nummer 038-4200622. Als aanmelding via het reserveringssysteem niet lukt, graag een bericht sturen naar: scriba@openkring.nl

Digitale koffiemoeting na de dienst 18 oktober – welkom!

Zin om elkaar direct na de dienst te zien en te spreken? Dat kan ook digitaal! Wie doet er mee? Geef je bij mij op, dan ontvang je, voor of direct na de dienst een mailtje met de benodigde codes. We gebruiken ZOOM, installeer dit tijdig! Zet na de dienst koffie/thee, start ZOOM op, kies 'JOIN' en vul daar de codes in. En dan even bijpraten tijdens het koffie- of theedrinken...

Hans van Eerbeek, via scriba@openkring.nl

Wijs van hart

Dat is de titel van het deze zomer uitgekomen boekje van ds. Doede G. Wiersma, oud-medewerker Oude Testament aan de Rijks Universiteit te Groningen en emeritus-predikant in de PKN, neventitel het mensbeeld van Bonhoeffer. Een boekje dat uitnodigt tot (groeps-)gesprek. Zittend tussen kunstwerken geïnspireerd op teksten van Bonhoeffer nodig ik u van harte uit om alle donderdagen van de maand november (5, 12, 19 en 26) vanaf **20.00 uur** met elkaar over dit mensbeeld in gesprek te gaan.

De schrijver meldt: *'...bij de Corona epidemie staat de wetenschap al zes maanden met lege handen. Alles hangt af van het karakter van burgers. Bonhoeffers visie, gelouterd door de jaren 1933-'45, is actueel, relevant en bemoedigend. Huidige opiniemakers missen ervaringen als die van Bonhoeffer.'*

Bij minimaal vijf deelnemers kan ik voor u de goedkopere paperback (€ 12,-) van het boekje bestellen. Maximaal 12 deelnemers. U kunt zich aanmelden via mijn mailadres: ds.cor.baljeu@openkring.nl

Lichtjesticht op kerstavond?

Normaal gesproken organiseert de kinderkring op kerstavond het kinderkerstfeest. Dat zal dit jaar niet doorgaan i.v.m. de

coronamaatregelen, maar we willen wel nadenken over het idee om op een verantwoorde manier een lichtjesticht in de buitenlucht te organiseren op kerstavond. De kinderkring kan dit niet alleen, daarom vragen ze jullie hulp. Wie wil meehelpen om dit een succes te maken? Aanmelden kan via kinderkring@openkring.nl

Koffieochtenden op vrijdagmorgen voorlopig niet!

Teleurstellend, maar we hebben besloten de ochtenden nog niet te hervatten. Het zal wel medio november worden voordat we dit weer kunnen doen. Met de huidige ontwikkelingen rondom het Corona-virus wilden we het risico niet nemen. Via zondagsbrief en internet houden we u op de hoogte.

Nieuwe uitgave

Na o.a. "Psalmen vandaag" is nu uitgekomen "Proeven aan geloven", van Siebren van der Zee. Met woorden die -heel divers- iets over geloven aanraken. Verkrijgbaar bij boekhandel Westerhof (en bij de auteur) voor 10 euro. Een voorproefje:

geloven

soms sta ik
sta ik even op
even op de raaklijn
van ik en Gij

OVER-LEVEN...

Over het leven, en over óverleven, daar zijn we nogal eens mee bezig.

En zeker vanaf dit voorjaar... Tja, hoe kwetsbaar is een kostbaar mens!

Wat bepaald niet minder geldt voor al die mensen wereldwijd, die achter gesloten celdeuren moeten zitten...

Zullen we zo weer op www.amnesty.nl gaan kijken en reageren? Marijke Deinema en Joke van der Zee

Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur

Anders dan u tot nu toe gewend was, dient u zich van tevoren aan te melden voor de vieringen omdat we ons willen houden aan het advies 30 bezoekers per viering toe te laten. Om u aan te melden gaat u naar de website van de Michaelscantorij:

www.michaelscantorij.nl vervolgens klikt u op het kopje: 'opgave vieringen'. U ziet dan een formulier waar u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer invult. Hoort u vervolgens niets van ons, kunt u op zondagmiddag gewoon naar de viering komen.

Mocht u buiten de 30 aanmelding vallen, krijgt u van ons bericht. Heeft u zich opgegeven, maar besluit u toch niet te komen, wilt u zich dan afmelden via dezelfde site en onder het kopje 'contact' een bericht achter laten? Dan kan iemand van de wachtlijst de viering bezoeken.

18 oktober bent u van harte welkom in de vesper om 17:00 uur waarin voorgaan Els Rademaker en Harry Steenberg. Dit najaar staan de vieringen in het teken van de Bergrede.

Enkele leden van de Michaelscantorij zingen de liederen en Toon Hagen bespeelt de piano en het orgel.

Graag tot zondag!

LEVEN IS MEELEVEN

Bloemengroet

Vorige week is de bloemengroet naar Tanja Huisman gebracht, als dank voor haar jarenlange inzet voor de Liturgische bloemenschikgroep van de Open Kring (zie zondagsbrief van 11 oktober). Met een hartelijke groet uiteraard. En er zijn weer kaarten gebracht naar diverse gemeenteleden.....

Medeleven

Ondanks dat Nico al zo lang ziek is, krijgen we nog steeds veel aandacht van velen van u, in de vorm van kaarten, appjes en telefoon. Heel hartelijk dank voor dit alles. Nico en Atty Kraeima.

In memoriam Kees Bardelmeijer

Zondagmorgen werden we opgeschrikt door het bericht dat Kees gestorven was. We wisten dat hij ziek was. Zijn scherpste was hij al een tijd kwijt, en dat was al niet gemakkelijk, voor hem niet, en voor Kitty niet, maar bovendien kreeg hij zich een zich snel ontwikkelende vorm van longkanker (wat een rotwoord om hier neer te schrijven). Zo snel dat zijn dood als een verrassing kwam. Opeens ging het per dag slechter, en in de loop van een laatste moeilijke nacht kwam zijn einde.

Kees was de man van Kitty. En de vader van Pieter en Ida. En de schoonvader van Ernst. En de opa van Raylf en Tunmise.

Vriendelijk, trouw en geduldig medemens in een wijde kring. En Kees was een van de pijlers van de Open Kring. De kerkbouw – we kregen de tekening van een casco, een mooi casco, maar toch, en daar moesten we mee verder – was een enorme klus waarin hij bergen werk heeft verzet, samen met Kitty. En toen we er eenmaal onze intrek in hadden genomen, heeft hij voor het beheer en onderhoud opnieuw met grote toewijding zijn plaats

ingenomen. Als ambtsdrager heeft hij menige uitvaart en menig huwelijk bijgewoond. Kees zong in het kerkkoor, een diepe bas. Muziek, en zingen: zijn lust en zijn leven.

Hij heeft een soort testament nagelaten, een eigenhandig getypt document, met zijn gedachten over het hoe en wat bij zijn afscheid. En daarin vraagt hij ons om, als gemeente, iets te zingen bij de mededeling over zijn sterven. In de tekst van dat couplet wordt in ontroerende bewoordingen duidelijk met welk vertrouwen Kees zijn naderende dood onder ogen heeft gezien en hoe hij die moedig tegemoet is gegaan. En zondag is het gezongen, in de kerk, in de Open Kring. Een beetje zijn kerk...

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Ale Pietersma

LITURGIE VOOR DE KERKDIENTST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/channel/UCusb51C-TBmtX_DfjADfAEQ

Voorganger pastor Hans Schoorlemmer (Dominicanenkerk), organist Joost Heutink, zanger en ambtsdrager Bert Koerselman, coördinatoren Pieta van Twist en Christien Schepers.

Welkom en mededelingen

Openingslied 217: 1, 2, 3

‘De dag gaat open voor het woord des Heren’

Liturgische groet:

V *Onze hulp in de naam van de Heer,*

A die hemel en aarde gemaakt heeft.

V *Genade, vrede en alle goeds*

in de Naam van de Vader,

de Zoon en de heilige Geest.

A Amen.

Kyriegebed en lied 310k ‘Kyrie Eleison’

Openingsgebed

Rondom het woord

Kindermoment

Lezing: Jesaja 45: 1-7

Lied 96a: 1, 2, 3 ‘Zing een nieuw lied, alle landen’

Lezing: Mattheüs 22:15-22

Acclamatielied 334 ‘Het woord dat ik jou geef’

Overdenking

Lied 391: 1, 2, 4 ‘Hij ging van stad tot stad’ (refrein door pastor)

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)

Collecten (digitaal / niet-digitaal)

*voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en Werelddiaconaat
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in
de daarvoor bestemde schalen in de hal leggen.*

De Kerk-in-Actie-bus staat er ook bij.

Slotresponsies en zegen

V Het kruis, **A zullen wij op ons nemen -**

V het brood, **A zullen wij breken -**

V de pijn, **A zullen wij dragen -**

V de vreugde, **A zullen wij delen -**

V het Evangelie, **A zullen wij leven -**

V de liefde, **A zullen wij geven -**

V het licht, **A zullen wij bewaren -**

V de duisternis, **A zal God verdrijven!**

Zo zegene ons de algoede God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

A Amen

Slotlied 657: 1, 2, 4 ‘Zolang wij ademen’

COLLECTEREN IN CORONATIJD digitaal en niet-digitaal

1^e collecte: **Diaconie Zwolle (= D)**

2^{de} collecte: **Kerk (tgv Open Kring) (= K)**

3^{de} collecte: **Werelddiaconaat (= 3)**

Op 16 oktober jl. was het Wereldvoedseldag. Deze dag wordt gehouden op initiatief van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Daarmee wil men tot uiting brengen dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen! Jaarlijks vraagt de FAO wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Uw gift aan de **oranje Kerk-in-Actie bus** is bestemd voor 'wereldwijd strijden tegen corona' (= **KiA**).

Digitaal collecteren via kerkgeldapp

Download op uw smartphone of tablet de kerkgeldapp in de Play store (Android) of in de app store (Apple) en kies bij "uw gemeenten" vervolgens voor de Protestantse Gemeente Zwolle. Maak simpel eenmalig een account aan en u kunt voortaan digitaal doneren aan de aangegeven collecten. Betalen kan via ideal, incasso en een betaaltegoed. Met name via de laatste optie verloopt het doneren razendsnel.



Collecteren via de website van SKG Collect

Ga via de QR-code of link hieronder rechtstreeks naar de website van SKGCollect. Onderaan de internetpagina kunt u doorklikken naar de verschillende collectes.

<https://site.skqcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html>.



Niet-digitale mogelijkheden om uw gift te geven!

Voor degenen die niets kunnen met QR-codes of geldapps: er zijn twee andere manieren om toch uw gift aan de collecte te kunnen geven:

- bij het kerkelijk bureau kunt u een collecteformulier aanvragen. Op dat formulier kunt u aangeven hoeveel geld u

aan elke collecte wilt doneren. Het totaalbedrag wordt dan per maand geïncasseerd. Het kerkelijk bureau is bereikbaar op 038-4217596, ma-vr 8.30u-12.00u of via administratie@pknzwolle.nl;

- u kunt ook zelf (1x per week of per langere periode) geld overmaken op de bankrekening van de kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7341 66 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle, onder vermelding van het bedrag dat u voor iedere collecte wilt besteden (zonder vermelding wordt het bedrag door 4-en gedeeld):

Open Kring (datum zondag): D €... / K €... / 3 €... / KiA €...

Vanuit de Open Kring werd digitaal / contant ontvangen:

	gemid. voor corona	13 sep	20 sep	27 sep	4 okt	11 okt
Diaconie		39,50	25,-	51,85/ 39,-*	33,50	26,-
Open Kring	107,-	37,50/ 81,65*	40,45/ 25,-*	25,30/ 35,50*	35,-/ 37,50*	38,50/ 25,50*
Doel	90,-	90,50/ 40,85*	16,57/ 20,-*	22,85/ 48,-*	40,-	29,-/ 15,40*
Oranje bus			13,50	16,-/ 109,42*	19,50	13,50

De bedragen met een * zijn contant ontvangen tijdens de kerkdienst; van de diaconale collecte zijn (bijna) alleen de digitale bedragen per wijk bekend.

Het bedrag van € 109,42 is de opbrengst van het afgelopen half jaar van de oranje Kerk-in-Actie-bus, die in de Open Kring staat.

LET OP: doneer digitaal voor maandag 8.00 uur, want dan wordt alles opgeteld en de nieuwe week klaargezet!

VOLGENDE WEEK ZONDAG

Zo 25 okt zal ds. Gerlof van Rheenen om 9.30u voorgaan in een gezamenlijke dienst met de Stinskerk.

AGENDA

Voor vragen over gebruik van de kerk/zalen kunt u terecht bij kerkrentmeesters@openkring.nl

KOPIJ NIEUWS- & ZONDAGSBRIEF

Kopij voor de volgende Nieuws&Zondagsbrief van de Open Kring kan tot uiterlijk woensdag 18.00 uur worden aangeleverd

via het mailadres zondagsbrief@openkring.nl

Meer informatie op onze website: www.openkring.nl