



NIEUWS

Opening

Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken – Mattheüs 25, 35b

Alleen digitale diensten, in elk geval t/m zondag 14 maart

In elk geval t/m 14 maart worden er alleen digitale kerkdiensten georganiseerd, helaas ook zonder live zangers.

Digitale koffiemoeting na de dienst, welkom!

Wil je meedoen met de digitale ontmoeting na de kerkdienst? Dat kan bij je eigen koffie of thee! Het duurt max. 40 minuten 😊.

Je hoeft niets te installeren: als je de link krijgt hoeft je er alleen maar op te klikken. Als je zoom al hebt, kun je ook inloggen. Ik zorg voor de link en de codes. Geef je bij mij op, dan ontvang je, voor of direct na de dienst, een mailtje met de informatie. Hans van Eerbeek, via scriba@openkring.nl

Uit de veertigdagentijdskalender

Een recept voor flapjacks, een Engels koekje.

Ingrediënten voor 24 stukjes:

- 500 gram havermout (vlokken)
- 170 gram kokos
- 340 gram margarine
- 170 gram suiker
- 375 gram stroop
- 125 gram honing
- 1 theelepel zout



1. Verwarm de oven voor op gasstand 4, 350F/180C, vet de bakvorm in en bekleed de bakvorm goed met bakpapier;
2. Smelt suiker, stroop, honing en margarine op een laag vuur;
3. Voeg de havermoutvlokken, kokos en zout toe en roer goed door;
4. Doe het mengsel in de ingevette bakvorm, ong. 2 cm dik, en druk goed aan;
5. Bak in het midden van de oven totdat het mengsel hard begint te worden in de hoeken, het midden blijft nog zacht – ongeveer 20 minuten;
6. Laat het even afkoelen, snijd licht in om de stukjes aan te geven;
7. Als het voldoende is afgekoeld, laat de stukjes verder afkoelen op een taartrooster.



Leest u al mee?

De kalender neemt de lezer mee op weg naar Pasen aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. Voor iedere dag is er een bijbeltekst, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan. Voor degene die graag de kalender wil volgen, hij is digitaal beschikbaar op:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/>

Zo kunnen we als Open Kring samen op weg....

Zoomgesprek 'Geloven in coronatijd'

Inmiddels hebben we een vol jaar te maken met corona. Door de beperkende maatregelen is er al die tijd weinig gelegenheid geweest om elkaar te ontmoeten en te delen hoe we ons geloof in deze tijd beleven. Een groepje predikanten schreef hierover een boekje met de titel 'Als het leven kantelt, Psalmen in coronatijd'. In het boekje komen diverse thema's aan de orde die door de crisis actueel zijn geworden, zoals: klagen, hopen, genezen, zingen, schepping en bevrijding. Komende dinsdag 2 maart van 19.30-21.00u organiseer ik een Zoom-meeting waarin je kunt meepraten over hoe jij je geloof in deze tijd beleeft. Doe je mee? Stuur mij even een berichtje via predikant@stinskerk.nl dan krijg je het boekje als pdf-document en een Zoom-link. Een buurgroet van ds. Gerlof van Rheenen

Creatief Corona Team

Ik wil graag nadenken over meer activiteiten/ideeën die we uit kunnen voeren in deze 'online-tijden'. Omdat ik de Open Kring nog niet zo goed ken is het fijn als er 2 à 3 creatieve mensen zijn die willen aanhaken. Lijkt het je leuk om te brainstormen over creatieve ideeën voor in deze coronatijd, of wil je wel meehelpen in de organisatie ervan? Laat het mij weten door me te mailen op: kerkelijkwerker@openkring.nl

Ik wacht met nieuwsgierigheid jullie reacties af!
Hartelijke groet, Rosanne



Geef vandaag voor de kerk van morgen

De actie Kerkbalans ligt alweer achter ons als u dit leest. Ondanks alle beperkingen is er door veel mensen veel werk verzet om de actie toch door te laten gaan. Hiervoor willen we al die vrijwilligers hartelijk bedanken. We spreken meteen de hoop en de verwachting uit dat het volgend jaar weer anders kan.

Er is nog geen definitieve uitslag, maar we kunnen wel al zien dat er ten opzichte van vorig jaar nog heel wat reacties ontbreken. Tot nu toe zijn er een kleine honderd reacties minder binnen gekomen. Dat wil zeggen dat er nog 100 enveloppen thuis liggen bij mensen die vorig jaar wel hebben bijgedragen aan de actie.

Hoe komen die enveloppen op de goede plek?

- U kunt uw toezegging opsturen naar het Kerkelijk Bureau in de antwoordenvolp of inleveren op Molenweg 241, 8012 WG Zwolle;

- Het is ook mogelijk dat u heeft toegezegd om de actie Kerkbalans dit jaar digitaal te doen maar daar nog niet aan bent toegekomen. Dat kunt u snel goed maken.

Graag uw aandacht hiervoor zodat we zo snel mogelijk het resultaat kunnen bekend maken.

Andre Wagenaar en Fred Ridderbos, via scriba@openkring.nl

Protestants Zwolle nog beter op de kaart!

We hebben als Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) veel moois te delen. Hoe zorgen we samen – als Adventskerk, Jeruzalemkerk, Oosterkerk, Open Kring, Sionskerk en Stinskerk – dat we beter zichtbaar zijn in Zwolle? Juist nu is communicatie belangrijk. Onlangs is de website van de PGZ verder vernieuwd met een prominenter plek voor nieuwsberichten. Zie <https://pknzwolle.nl/> Op Facebook, Twitter en Facebook zijn accounts geopend en is het aantal volgers groeiende. Volgt u ons al hier?

- Facebook: <https://www.facebook.com/ProtestantsZwolle>
- Twitter: <https://twitter.com/protestants038>
- Instagram: <https://www.instagram.com/protestantszwolle/>

Mocht u niet op deze sociale media actief zijn, dan hoeft u niets te missen door gewoon regelmatig www.pknzwolle.nl te raadplegen.

Theo Brand en Karlijne Brouwer werken in opdracht van de algemene kerkenraad aan nieuwe vormen van communicatie. Zij staan open voor ideeën en suggesties vanuit de wijkgemeenten. Dit voorjaar gaan zij via een videovergadering in overleg met mensen uit de wijkgemeenten die zich met communicatie bezighouden om kennis te maken en de samenwerking verder vorm te geven. Want samen staan we sterker. Vragen of meer weten? Mail naar: communicatie@pknzwolle.nl.

Michaëlsvieringen

Voorlopig zijn er geen Michaëlsvieringen.

LEVEN IS MEELEVEN

Bloemengroet



De bloemengroet is afgelopen week naar Lucinda Blauw gebracht. Als DANK voor het vele vrijwilligerswerk, waaronder het samenstellen van de Zondagsbrief, elke week weer! Uiteraard ook met een hartelijke groet vanuit de Open Kring gemeente.

Na overleg met de liturgische bloemstukgroep zijn de 7 primula's, die verwerkt zaten in het bloemstuk van afgelopen zondag, naar Atty en Nico Kraiema gebracht. Als gebaar van aandacht voor hen als steun in de rug.

En er zijn weer kaarten gebracht naar gemeenteleden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, of als bedankje voor hun inzet voor de Open Kring.

Bedankt

Blij verrast waren we, toen woensdag 17 febr. Geertje Wijnja met een prachtig boeket bloemen voor de deur stond. Eenmaal binnen kwamen hier nog een verjaardagskaart en de veertigdagentijdskalender bij. Het was een fijne ontmoeting en natuurlijk coronaproof. Ook de telefoontjes van ds. Baljeu, op onze verjaardagen, hebben we als zeer positief ervaren. Open Kring, hiervoor onze welgemeende dank.
Joke en Roel Landman

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/channel/UCusb51C-TBmtX_DfjaDfAEQ

Voorganger ds. Siebren van der Zee (lid Open Kring), lector Herman Nierse, ambtsdrager Sytske Nijmeijer, zang: Wim Vliek, piano: Joke van der Zee
Inleidend spel: 'Voor kleine mensen is Hij bereikbaar'

Welkom en mededelingen

Openingslied Psalm 42: 1, 3 'Evenals een moede hinde'

Openingswoorden

Thema: dorstigen laven Mattheüs 25:

*De wereld om ons heen
wij horen van Jules de Corte:*

Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog?
Misschien om de sneeuw te vergaren, en 't dal voor de kou te bewaren.
Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog, daarom zijn de bergen zo hoog.

Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep?
Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen.
Of tot meerdere glorie van God die de wereld schiepte...
Daarom zijn de zeeën zo diep.

Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel?
Misschien dat het een les voor de mens is, die hem leert hoe fictief een grens is.

Of misschien is het ook maar een engelen spel, daarom zijn de wolken zo snel.

Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe?
Misschien door hun jachten en jagen, en misschien door hun tienduizend vragen.
En we zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe, daarom zijn de mensen zo moe.

*Dorst is verlangen van onze ziel, is verlangen van velen naar een hoopvol leven
wij horen een bewerking van Huub Oosterhuis van Psalm 25:
Lied 25b: refrein, 3, refrein 'Houd mij in leven'*

Lezing Johannes 4: 10-14

Overweging

Lied 'Waar vriendschap is en liefde, daar is God' (Verz. Liedboek)

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)

Collecten (digitaal) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en Stille hulp

Slotlied 25b 'Houd mij in leven'

Zegen

Lied van uitgelede: 'Waar vriendschap is en liefde'

OVER DE BLOEMSCHIKKING

Ik ben er voor jou

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord 'hart' is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt.

'Open' omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. In de bijbel worden de zeven werken van Barmhartigheid besproken. In de komende weken zullen deze werken van barmhartigheid in de bloemstukken verbeeld worden.

Tweede zondag Veertigdagentijd. *De dorstigen laven. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken' Mattheüs 25:35*

Tekst voor de viering: Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

Bij de schikking: Een ander te drinken geven, letterlijk 'water' of van 'het levende water'. De glazen zijn deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.

COLLECTEREN IN CORONATIJD digitaal en niet-digitaal

1^e collecte: **Diaconie Zwolle (= D)**

2^{de} collecte: **Kerk (tgv Open Kring) (= K)**

3^{de} collecte: **Stille Hulp (= 3)**

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, meestal zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Het is een verborgen probleem en mensen die het overkomt schamen zich hiervoor. Zij kunnen het hoofd niet meer boven water houden. Minder met minder gaat niet meer, de rek is eruit. Allerlei beleidswijzigingen van de overheid en in de hulpverlening zijn niet altijd helpend. Het stapelt zich al maar op. Daardoor kunnen veel mensen helaas niet langer zelf in hun basisbehoeften voorzien, zoals eten en drinken, kleding, of de huur van een woning. Met het oog op hen verleent de Diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar wel hard nodig blijft.

Uw gift aan de **oranje Kerk-in-Actie bus** is bestemd voor 'wereldwijd strijden tegen corona' (= **KiA**).

Digitaal collecteren via app Appostel

(vervanger van kerkgeldapp – met dezelfde inloggegevens)

Download op uw smartphone of tablet Appostel en kies bij "uw gemeenten" voor de Protestantse Gemeente Zwolle. Maak eenmalig een account aan en u kunt voortaan digitaal doneren aan de aangegeven collecten. Betalen kan via iDeal, incasso en een betaaltegoed. Met name via de laatste optie verloopt het doneren razendsnel.



Collecteren via de website van SKG Collect

Ga via de QR-code of link hieronder rechtstreeks naar de website van SKGCollect. Onderaan de internetpagina kunt u doorklikken naar de verschillende collectes.

<https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html>



Niet-digitale mogelijkheden om uw gift te geven!

Voor degenen die niets kunnen met QR-codes of geldapps: er zijn twee andere manieren om toch uw gift aan de collecte te kunnen geven:

- bij het kerkelijk bureau kunt u een collecteformulier aanvragen. Op dat formulier kunt u aangeven hoeveel geld u aan elke collecte wilt doneren. Het totaalbedrag wordt dan per maand geïncasseerd. Het kerkelijk bureau is bereikbaar op 038-4217596, ma-vr 8.30u-12.00u of via administratie@pknzwolle.nl;
- u kunt ook zelf (1x per week of per langere periode) geld overmaken op de bankrekening van de kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7341 66 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle, .v.v. het bedrag dat u voor elke collecte wilt besteden (zonder vermelding wordt het bedrag door 4-en gedeeld):
Open Kring (datum zondag): D €... / K €... / 3 €... / KiA €...

Vanuit de Open Kring werd digitaal ontvangen:

	gemid. voor corona	24 jan	31 jan	7 feb	14 feb	21 feb
Diaconie		55,-	39,50	47,-	59,50	Nnb
Open Kring	107,-	49,50	48,-	47,-	56,50	Nnb
Doel	90,-	71,-	47,50	46,50	47,-	Nnb
Oranje bus		22,50	18,50	17,50	28,-	Nnb

LET OP: doneer digitaal voor maandag 8.00 uur, want dan wordt alles opgeteld en de nieuwe week klaargezet!

VOLGENDE WEEK ZONDAG

Zo 7 maart zal Rosanne Hofman om 9.30u voorgaan.

KOPIJ NIEUWS- & ZONDAGSBRIEF

Kopij voor de volgende Nieuws&Zondagsbrief kan tot uiterlijk woensdag 18.00 uur worden aangeleverd

bij Lucinda Blauw via het mailadres zondagsbrief@openkring.nl
Meer informatie op onze website: www.openkring.nl