



HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENT

Voorganger: ds. Cor Baljeu
Ambtsdragers: Martijn Reinders,
Lector: Bob Wierenga
Organist: Johan Hardeman

Zangers: Geertje Wijnja, Arie Borst, Riet van der Wenden
Koster: Jan van Soest
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST - adres digitale dienst: <https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen>

Thema: '...wat een prachtzicht!'

Stilte

Welkom en mededelingen

Verkondiging

Openingslied Psalm 130: 1, 3 'Uit diepten van ellende'

Lied 877: 1 vz, 2, 3 a 'Ja, ik ben het beeld van onze maker'

Bemoediging en groet

Uw koninkrijk kome in beeld

Kyriegebed, afgewisseld met lied 301k 'Kyrie Eleison'

Gebeden, na de woorden 'bidden wij' lied 598 'Als alles duister is'
- als inleiding op de gebeden: allen
- na voorbede: voorzangers
- na stil gebed: allen

Glorialied 223: 1, 2 vz, 3 a

'Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans'

Gebed van de zondag

Digitale/contante collecten voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en Extra Diaconie.

Kindermoment

Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in de daarvoor bestemde schalen in de hal leggen.
De Kerk-in-Actie-bus staat er ook bij.

Lezing Jesaja 59: 9-19

Lied 859: 1, 2 'Schuldig staan wij voor U, Heer'

Slotlied 825: 3, 4, 5 'Hij blies ons van zijn adem in'

Lezing Marcus 10: 46-52

Zending en zegen (3x gezongen 'amen' door allen)

COLLECTEREN BIJ DEZE DIENST digitaal en niet-digitaal

1^e collecte: **Diaconie Zwolle (= D)**

2^{de} collecte: **Kerk (tgv Open Kring) (= K)**

3^{de} collecte: **Extra Diaconie (= 3)**

Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaconie. Ongeluk zit een klein hoekje. Het kan iedereen gebeuren. Het lijntje tussen veel hebben en niets meer, kan dun zijn. Bijvoorbeeld van het ene op het andere moment word je onverwacht werkloos. Dit is altijd niet te voorzien. Ineens moet je het met veel minder doen en lukt het rondkomen even niet meer en weet je niet meer hoe het moet. Als Diaconie willen we deze mensen in dergelijke situaties net dát steuntje in de rug geven, mensen bij wie de eigen kracht (soms, even) tekortschiet.

Uw gift aan de **(digitale) oranje Kerk-in-Actie bus** is bestemd voor de actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland (= **KiA**).

Digitaal collecteren via app Appostel

Download op uw smartphone of tablet Appostel en kies bij "uw gemeenten" voor de Protestantse Gemeente Zwolle. Maak eenmalig een account aan en u kunt voortaan digitaal doneren aan de aangegeven collecten. Betalen kan via iDeal, incasso en een betaaltegoed. Met name via de laatste optie verloopt het doneren razendsnel.



Collecteren via de website van SKG Collect

Ga via de QR-code of link hieronder rechtstreeks naar de website van SKGCollect. Onderaan de internetpagina kunt u doorklikken naar de verschillende collectes.
<https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html>

Niet-digitale mogelijkheden om uw gift te geven!

Voor degenen die niets kunnen met QR-codes of geldapps: er zijn twee andere manieren om toch uw gift aan de collecten te kunnen geven:

- bij het kerkelijk bureau kunt u een collecteformulier aanvragen. Op dat formulier kunt u aangeven hoeveel geld u aan elke collecte wilt doneren. Het totaalbedrag wordt dan per maand geïncasseerd. Het kerkelijk bureau is bereikbaar op 038-4217596, in de zomer alleen op ma 8.30u-12.00u of via administratie@pknzwolle.nl;
- u kunt ook zelf (1x per week of per langere periode) geld overmaken op de bankrekening van de kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7341 66 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle, o.v.v. het bedrag dat u voor elke collecte wilt besteden (zonder vermelding wordt het bedrag door 4-en gedeeld):
Open Kring (datum zondag): D €... / K €... / 3 €... / KiA €...

LET OP: doneer digitaal voor maandag 8.00 uur, want dan wordt alles opgeteld en de nieuwe week klaargezet!

LEVEN IS MEELEVEN

Bloemengroet

De bloemengroet is afgelopen week gebracht naar Marijke en Jan Alberts, Meester Koolenweg 28. Marijke heeft vorige week een knieoperatie ondergaan, is weer thuis, en we hopen dat het herstel voorspoedig zal gaan. We wensen haar, en Jan, veel sterkte en geduld, en bij de bloemen gaat een hartelijke groet mee naar Westenhofte.

Bedankt

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het meeleven na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma NEL Maat Huige. Uw aanwezigheid en vele kaarten hebben ons veel kracht en warmte gegeven.
Aleid Maat, kinderen en kleinkinderen.

Opening

Blinde man, vertrouw nu
op wat Hij u zegt:
uw geloof behoudt u,
wie gelooft, aanschouwt nu!
Blinde man, vertrouw nu,
volg Hem op zijn weg.

Muus Jacobse, NLB 182: 4

Meeleven en kaarten of andere vormen van contact: mensen om je heen, die aandacht hebben en naar je omzien, dit ervaren is een voorrecht, dankbaar!

Uitslag fotowedstrijd "uw koninkrijk kome"

De fotowedstrijd heeft 8 inzendingen opgeleverd. De jury (Bob Wierenga, Pieta van Twist en Hans van Eerbeek) heeft eerst 3 voorkeuren uitgekozen en daarna de winnaar bepaald. De 3 voorkeuren worden afgedrukt en zijn in de Open Kring te zien. Uiteraard zijn alle foto's ook te zien op de website van de Open Kring: www.openkring.nl/activiteiten/fotowedstrijd-open-kring/. A.s. zondag, 24 oktober, zal de winnaar in de kerkdienst bekend worden gemaakt.

Verhalen ...

'De weg naar ieders hart bestaat uit verhalen', zei onlangs Jane Goodall, 87, natuurbeschermer. Wezenlijk waar, denk je.

Maar gaat dat ook op voor mensen/bestuurders, enz. Die niet willen horen, lezen, zien??

Heftig voorbeeld daarvan: verhalen in aangrijpende brieven aan verstokte dictators, ministers, enz. vanuit Amnesty? Wie zal zeggen, wat daar met en in mensen gebeurt als ze lezen?

Daarom gaan we toch door?!

A.s. zondag liggen de handtekening-brieven weer in de hal.

Marijke Deinema en Joke van der Zee

Open Kring – koffieochtenden

Op vrijdagen, van 10-12 uur, is de Open Kring open voor een kop koffie/thee, voor ontmoeting. Van harte welkom!

Na de corona-versoepeling geldt het volgende: 1. we houden (gepast) afstand, 2. we blijven ventileren, 3. we geven elkaar ook de ruimte (niet alles moet wat zou kunnen) 4. we houden geen registratie bij en doen niet aan QR-controle

Start Jongerenkring 7 november

Op zondag 7 november willen we weer beginnen met de Jongerenkring. Ben jij tussen de 12 en 16 jaar, dan ben je van harte uitgenodigd om bij de start aanwezig te zijn. De Jongerenkring zal zoals afgelopen jaren weer worden gehouden in de keuken van kerk. En we beginnen gelijk met de kerkdienst om 9.30 uur.

Namens leiding Jongerenkring, Cristien, Gerald en Eric

Open Kring BV: een film!

Donderdag 11 november zullen we de film 'Sorry we missed you' tonen. Deze film is gemaakt door Ken Loach. Als deze regisseur een film maakt is de kijker verzekerd van een sociaal realistisch verhaal. Confronterende, rauwe en schrijnende misstanden stelt hij aan de kaak, films waarover je als vanzelf met elkaar in gesprek gaat, dat doen we dan ook. Noteer in uw agenda:

Donderdag 11 november, 19.45 uur in de kerkzaal van de Open Kring: 'Sorry we missed you', mis hem niet!

Riet van der Wenden, Marjan van der Vegte, Christien Sepers en Cor Baljeu

KunstZinnig

Kunst kan onbegrijpelijk zijn en vreemd. Maar kunst kan ook helpen in een zingevingsvraag. Het zet mensen aan het denken. Het geeft een ander perspectief en nieuwe gesprekken. Bij KunstZinnig mag iedereen zijn eigen favoriete kunstwerk inbrengen (hoeft niet van je zelf te zijn!). Dit kan van alles zijn, beeldende kunst, filmische kunst, muziek, poëzie, etc. Samen zullen we vervolgens ontdekken hoe we deze kunst kunnen verbinden aan onze zingevingsvragen! We starten met drie middagen. Is het een succes? Dan volgen er vast meer!

Wanneer: vrijdagmiddag 12, 26 november en 10 december van 13u-15u in de Open Kring.

Begeleiding: Rosanne Hofman

Aanmelden of vragen? Mail naar kerkelijkwerker@openkring.nl

Plek voor maximaal 10 deelnemers.

Studiedag

Vanwege een studiedag 'waardierend leiderschap' ben ik

donderdag 28 oktober afwezig.

ds. Cor Baljeu

Hulp gezocht bij collecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Van 22 t/m 27 november 2021 organiseert Kerk in Actie opnieuw een landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Tienduizenden kwetsbare kinderen verblijven er in gammele tenten, in extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie zoekt collectanten en coördinatoren om in meer dan 600 plaatsen in Nederland te kunnen collecteren. Doet u ook mee? Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. Daarom organiseert Kerk in Actie in 2021 opnieuw een huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

In 2020 is een mooie start gemaakt met de allereerste huis-aan-huiscollecte, in 2021 willen we groeien om in meer dan 600 plaatsen in Nederland te kunnen collecteren.

Wilt u zich ook inzetten voor vluchtelingenkinderen? Aanmelden kan via www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. Hier is ook alle informatie over de collecte te vinden.

Een verhaal om warm van te worden.

Vrijdagmorgen 15 oktober melde zich op het kerkelijk bureau een mevrouw die mij wilde spreken. Zij bracht € 250,-. Wat wil het geval. Mevrouw heeft in 1999 van de commissie gezamenlijke kerken (=kerkelijk noodfonds) een bijdrage van f 250,- (gulden) ontvangen. Daarvoor kon zij een fiets kopen die zij dringend nodig had. Het gaat nu goed met deze mevrouw. Zij wilde haar 'schuld' uit 1999 vereffenen en bracht voor die f 250,- uit 1999 nu € 250,-. Zij was na het geven van het geld opgelucht. Overigens fietst zij nog steeds op die fiets uit 1999. Zij is er heel zuinig op en de fiets fietst nog prima. Na 22 jaar is een diaconale bijdrage nog steeds effectief. Aan het einde van het gesprek melde zij dat ik haar dat geld indertijd had verstrekt waarop direct volgde 'u ziet er nu wel anders uit'. Die opmerking kon ik in mijn zak steken, maar dat deed ik met veel plezier.

Wim van Ree, diaconaal consulent.

Michaëlsvieringen, elke zondag in de Grote Kerk om 17.00u

Thema: de Psalmen.

24 oktober: vg. ds. Evert Jonker

Muzikale medewerking wordt verleend door enkele zangers van de Michaëlscantorij. Toon Hagen heeft de muzikale leiding.

AGENDA + VOLGENDE WEEK ZONDAG

Wo 27 okt 19.30-21.00: Open Kring Koor

Do 28 okt 20.00-22.00: Yentl

Vr 29 okt 10.00-12.00: Koffie-inloopochtend Open Kring

Zo 31 okt zal ds. Gerlof van Rheenen om 9.30u voorgaan in de gezamenlijke dienst **in de Stinskerk**. In de dienst van het Zonnehuis om 11.30u zal Gertine Prins voorgaan.

KOPIJ VOLGENDE ZONDAGSBRIEF

Kopij voor de volgende Zondagsbrief kan tot uiterlijk donderdag 17.00 uur worden aangeleverd via zondagsbrief@stinskerk.nl.

Voor meer informatie kijk op www.stinskerk.nl.