

Zondagsbrief



Adres kerk: Westenholtweg 19, 8042AE, Zwolle ☎ 0384212614
Predikant : ds.G.C. van Rheenen ☎ 0383374368
Koster : wisselend van dienst ☎ 0645135706
Pastoraat: : dhr.J.Knol ☎ 0387851294
Rekening : Wijkkas: NL10 RBRB 0697 8780 90
Rekening : Diaconie: NL11 RBRB 0693 2974 41

Nr: 2237

 www.stinskerk.nl

Zondag 11 september	09:30 uur	19.00 uur Westenhage
Voorganger:	ds G.C. van Rheenen	Hervatting vanaf 2 oktober
Organist/pianist	dhr. H. Kamphof	
Inzameling van de gaven:	1 ^e : Diaconie 2 ^e : De kerk	Bij de deur: Wijkkas

Bloemen gaan als groet van de gemeente naar: mevrouw Jeannette Kap en de heer Albert Bakker. Een attentie in de vorm van een bos bloemen is gebracht bij mevrouw Fennie ten Brinke voor haar 87e verjaardag.

De bloemen groet vanuit de Open Kring is afgelopen week naar Fred Ridderbos. Lisdodde 61, gebracht, als steun in de rug na zijn ziekenhuisopname. Gelukkig mag en kan hij thuis verder herstellen, we wensen hem goede moed en vertrouwen, samen met zijn vrouw Wieke. Alle goeds! Kaarten: verjaardagen, met felicitaties, en kaarten, als steun bij lief en leed, zo blijven we met elkaar verbonden, zo kijken we om naar elkaar!

Ook andere vormen van contact zijn er, een bezoekje, gesprek, ontmoeting, allemaal gebaren van aandacht, en trouw.

Welkom!

Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via deze zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en leven we met elkaar mee. Deze zondag vieren we als gemeente rond de Open Kring en de Stinskerk gemeente gezamenlijk de startzondag van het nieuwe seizoen. Voorgangers zijn ds. Cor Baljeu, kerkelijk werker Jeroen Knol en ondergetekende. Fijn om samen te kunnen optrekken! Volgende week gaat in de Open Kring ds. Elly Urban voor en in de Stinskerk leidt kandidaat P.J. Lok de dienst.

Liturgie startzondag

Vóór de dienst: ELB 348: 1 en 5 'Komt laat ons zingen al tezaam'; Ps. 106: 1 en 22; Gez. 328 'Here Jezus, om Uw Woord'; ELB 58 'Zoekt eerst het Koninkrijk van God'; Gez. 33 'O alle gij dorstigen'; Gez. 408: 1, 4, 5 en 6 'Nu laat ons God de Here'; 'Al wat ademt moet nu zwijgen' (Sytze de Vries); Gez. 477 'Geest van hierboven'. Bijbellezingen: Jesaja 55: 1-3a en Marcus 2: 13-17 (NBV21). Thema: 'Een tafel van verbinding'.

Bij de tijd: Verbinding

Sommige termen worden zo vaak gebruikt dat ze in betekenis leeglopen. 'Oh ja', denk je dan, 'dat weet ik inmiddels wel.' Voor het thema van de nieuwe Gaandeweg lijkt dat ook de gelden: Verbinding. Toch kon het thema voor de aankomende herfstmaanden niet treffender gekozen worden. Stikstof, gas en elektra, inflatie, het zijn crisisdossiers waar we elkaar voor nodig zullen hebben om het op te lossen. En als dat gewoonweg niet kan – niet alles is oplosbaar - dat we in ieder geval zo goed mogelijk naar elkaar blijven luisteren. Dat we elkaars zorgen blijven delen. En elkaars lasten dragen. De kerk is dé plaats om dat te oefenen. Mooi zoals onze kerk zich aan de stad middels billboards presenteert en met 'Welkom in de kerk' verbinding zoekt. Tegelijk zoeken we die verbinding ook onderling als gemeenten. Collega Codée schrijft in Gaandeweg dat God degene is die altijd weer probeert de verbinding te herstellen. Daarin ligt onze inspiratiebron om het erop te wagen. Deze zondag gaan we dat als twee samenwerkende gemeenten in Zwolle-West gewoon doen. Verbinding zoeken met elkaar. Door samen te zingen en te bidden. Door samen de Schrift te overdenken. En door samen aan tafel te gaan voor de lunch. Het zou zo maar kunnen, dat we ontdekken dat het 'anders-zijn' dat we altijd dachten de verbinding helemaal niet in de weg hoeft te staan.

Terugblik boottocht 65plussers

Eindelijk na zoveel jaren kon afgelopen dinsdag 6 september de boottocht voor 65plussers weer plaatsvinden. Om 11.00u verzamelde het ruim 80 personen tellende gezelschap zich in de Scaniahaven. Voor velen was het verheugend om elkaar na de coronajaren weer terug te zien. Deze

keer mengden ook leden van de Open Kring zich in het gezelschap, waarmee de samenwerking van beide gemeenten ook op het water vorm heeft gekregen. Het partyschip 'Nirvana' bracht het gezelschap via de sluis van Spoolde over de IJssel langs het prachtige stadsfront van Kampen naar het Ketelmeer. Eenmaal rond het IJsselooog werd koers gezet naar Ramspol, waarna het Zwarte Meer met het Vogeleiland werd bezocht en via het Zwarte Water langs Zwartsluis en Hasselt uiteindelijk Zwolle weer in zicht kwam.



De verzorgde lunch met soep en een warme snack luidde een middag in waarbij veel opvarenden een zonnig plekje vonden op het dek van het schip. De goede stemming werd nog verder aangewakkerd door accordeonmuziek. Het deed menigeen spontaan een sorbet bestellen. Veel dank aan de organistoren voor het mogelijk maken van deze onvergetelijk mooie dag!

Een gezegende zondag en goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij.
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

In Memoriam Dicky Schutte – Nijmeijer

*10 juli 1927 – †25 augustus 2022

Vaste Rots van mijn behoud. Deze belijdende woorden stonden centraal in de dankdienst voor het leven van Dicky Schutte op woensdag 31 augustus jl. In de dienst werd dit lied gezongen samen met andere door haar geliefde liederen. Dochters Hetty en Annet vertelden over de levensloop van moeder en kleinzoon Tom haalde herinneringen op hoe fijn het was om bij oma te zijn. Aansluitend aan de dienst hebben we het lichaam van Dicky Schutte begraven op begraafplaats Voorst, op dezelfde plek waar het lichaam van echtgenoot Henk Schutte sinds 1995 begraven ligt.

Dicky werd geboren als eerste kind in het gezin van Hendrik Nijmeijer en Hendrika Brouwer. Later kwamen broer Wim en zus Jannie daar bij. In haar jonge jaren leerde Dicky Henk Schutte kennen. In 1953 trouwden zij en gingen wonen aan de Voorsterweg 73. Drie dochters kreeg het echtpaar: Hetty, Annet en Paulien. Met drie dochters kwamen er op een gegeven moment schoonzonen en kleinkinderen bij. Dicky hield vanuit haar sociale karakter van gezelligheid en mensen om zich heen. Na het overlijden van Henk boden de kleinkinderen haar afleiding. Ze zorgde veel voor dochter Paulien die in 2010 op veel te jonge leeftijd overleed.

Dicky verhuisde naar Westenhage in 2012. Het geloof bleef een belangrijke houvast voor Dicky, ondanks de indringende vragen die het leven op had geroepen. Naarmate de jaren verstreken kon ze niet meer zelfstandig wonen. In 2020 verhuisde ze naar zorghuis Theodora Vos de Wael waar ze liefdevol werd verzorgd. De laatste maanden ging haar gezondheid langzaam achteruit, tot het kaarsje was opgebrand en Dicky Schutte-Nijmeijer in geloof en vrede kon inslapen. We wensen kinderen, klein en achterkleinkinderen troost en vertrouwen toe in het gemis van een lieve zorgzame moeder en oma.

ds. Gerlof van Rheenen

Meeleven

Hartelijk welkom voor iedereen in de kerk vanmorgen op deze toch wel een speciale zondag. We groeten de lezers van de Zondagsbrief en ook de luisteraars thuis met ons verbonden. Vandaag een bijzondere dienst – Startzondag - de opening van het nieuwe seizoen. In de kerk hebben we het afgelopen seizoen letters kunnen zien op de wand van de bedstee. VAN U IS DE TOEKOMST. Een zin van 15 letters. Woorden over een toekomst die zeker mag zijn voor ons. Hopelijk mochten deze woorden bij ons binnen komen. Waardevol om hierop te vertrouwen. Maar misschien ook wel ver weg

soms.

En met het nieuwe thema AAN TAFEL gaan we verder. Een zin van 8 letters. En het lijkt wel een vervolg op het vorige thema. Het voelt misschien ook wel dat dit thema dichterbij ons komt? En door samen aan tafel te gaan komen er vast mooie gesprekken tot stand. We wensen elkaar vandaag een fijn samenzijn. In een samenleving die steeds meer gericht wordt willen we juist in de kerk verbinding zoeken met God en met elkaar en met de wereld om ons heen. Dat wij mogen ervaren dat God ook een God voor ons is die verbinding met ons zoekt.

We danken voor verjaardagen die gevierd kunnen worden. Danken ook met mevrouw Jeannette Kap voor haar thuiskomst vanuit Het Zonnehuis en de heer Albert Bakker weer thuis na een verblijf in een Zorghotel in Hoogeveen. Afgelopen maandagavond mocht hij weer naar zijn eigen huis. En wat een doorzettingsvermogen om de volgende dag mee te kunnen en willen met de boot vanuit De Scaniahaven. Zoals iedereen heeft Albert ook zo genoten van deze dag. Een dag van verbinding. Als 2 gemeentes varend onderweg. Samen aan tafel. Een dag met een gouden rand. Zo dankbaar dat dit voor ons allemaal mogelijk is gemaakt.

We denken ook aan de heer Henk van Spijker. Misschien kan hij vanuit Het Zonnehuis naar huis, zijn geliefde plek aan de Zwolseweg 111A. Sterkte voor Leida en de kinderen om thuis met hulp voor hem te kunnen zorgen als het zover is.

We denken ook aan Regina Mijnheer. Ze is opgenomen met hartklachten en moest in De Isala blijven om volgende week een operatie te ondergaan. Regina en Freddie voor jullie samen veel sterkte toegewenst. Gods nabijheid gewenst op de weg naar de nieuwe week die spannend voor jullie zal zijn. Regina verblijft in De Isala. V4-2, kamer 125. Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Aan tafel

Het loopt soms niet altijd zoals wij willen dan botsen wij en dat doet pijn.

De volgende regels lezen dat is fijn:

Vertrouwen in elkaar

Vertrouwen in het leven

Dat kan niet anders dan...

een mooie toekomst geven.

Geertje de Graaf ☎ 038-4210188 ✉: kdegraaf@ziggo.nl

Zondag 11 september: Wijkkas

Er is weer een nieuw kerkelijk seizoen begonnen. Tal van vrijwilligers hebben zich ingespannen om een inspirerend, verbindend en verrijkend programma samen te stellen. Activiteiten om naar uit te kijken en die vooral worden gefinancierd uit de wijkkas. Deze zondag is de opbrengst van de derde collecte daarvoor bestemd, giften die volledig ten goede komen aan de eigen wijkgemeente. Die kan er ook zelf een bestemming aan geven. Wie niet naar de kerk komt, kan gebruik maken van andere mogelijkheden om te geven. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de collecte-app of door een bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer van de wijkgemeente.

Doelcollecte voor de wijkkas

Zondag 11 september a.s. is de doelcollecte bestemd voor de wijkkas van de Stinskerkgemeente.

De opbrengst van deze collecte wordt besteed voor allerlei activiteiten binnen onze wijkgemeente.

Maar ook de kosten van het kopieerapparaat worden vanuit de wijkkas betaald.

Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Verantwoording giften voor de wijkkas

In april 2022 is via Roel Slagter ontvangen € 50,00; via diaken Bultman eveneens € 50,00 van NN € 100,00 en via ds van Rheenen € 10,00. Via de bank totaal € 287,00. In mei 2022 via Els van de Kamp € 10,00 en via ds van Rheenen € 20,00 en via de bank € 307,00. In juni via de bank € 887,00 en in juli van NN € 40,00; van NN 26,00 en via Els van de Kamp € 10,00 en via de bank € 222,00. In augustus via ds van Rheenen twee giften van € 50,00 en 1 van € 20,00 en via de bank € 175,00.

Wij willen iedereen die een bijdrage heeft gegeven ten gunste van de wijkkas hartelijk bedanken.

Namens de kerkrentmeesters: Jan Kluinhaar, Penningmeester Stinskerkgemeente

Young & Holy: 15 september, 19.30u

Ben jij tussen de 12 en de 16 jaar? Wil jij meer weten over het geloof, en wat dit voor jouw eigen leven betekent? Kom dan naar Young & Holy. We praten samen, doen gekke spellen, en ontdekken zo wat de Bijbel jou te zeggen heeft! Niet saai, wel heel gezellig. Eens in de twee weken op

donderdagavond van 19.30u tot 20.30u in het keldertje van de Stinskerk. Kom jij ook, of wil je meer info? Neem even contact op met Jeroen Knol (kerkelijkwerker@stinskerk.nl / 06-26305286)

Weer elke week oppas!

Vanaf september is er weer elke week oppas en Stinskids. Omdat we nog steeds vrij weinig oppassers en Stinskidsleiding hebben, gaan we met de kinderen van de onderbouw bij de oppas in de zaal. Rond de eerste lezing komen de kinderen van groep 1 t/m 4 met hun leiding naar de oppaszaal. De kinderen van de oppas kunnen meeluisteren of lekker doorspelen. Bij het ophalen rond de collecte gaat de Stinskidsleiding in principe weer naar de zaal met de kinderen.

Voor drukkere diensten, zoals de startdienst met de Open Kring, worden meer oppassers ingepland. Als er tienerdienst is worden de tieners niet ingepland.

Het is nog even zoeken hoe het allemaal het beste kan. Maar we zijn blij dat er voor alle kinderen nu elke zondag weer een eigen plekje is!

We kunnen trouwens ook nog altijd extra leiding gebruiken en extra oppassers. Kom gerust een keer kijken.

Groeten namens de oppas en de Stinskids van Lucie van 't Slot

Appel- en perenactie 2022

Sinds 2004 kennen we de traditie van de appelactie in de Stinskerk. Tijdens deze actie worden altijd Elstar appels verkocht. De opbrengst is voor onze **wijkkas**. Hieruit worden onder andere het jeugdwerk, materialen voor de nevendiensten en diverse activiteiten betaald. De appels zijn € 3,50 per zak van 2kg.

Dit jaar hebben we géén appeltaarten, maar wel een beperkte hoeveelheid Gieser Wildeman stoofperen in de aanbieding, ook voor € 3,50 per zak van 2kg. Vergeet niet om snel te bestellen, want wie het eerst komt die het eerst maalt!

Bestellen kan t/m 26 september via de website, via emailadres appelactie@stinskerk.nl (onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer), via de formulieren in de hal van de kerk óf via een belletje of WhatsApp berichtje naar 06-24826647 (fam. Paulusma). De uitgifte is zaterdag 1 okt. van 9:30u tot 10:30u.

Uw kerkrentmeesters

Verjaardagsfonds

Maandag 5 sept. j.l. was de inleveravond van het verjaardagsfonds. De opbrengst van deze avond was **€ 524,45**. Heel hartelijk dank voor uw gift, we zijn er heel blij mee. Vrijwilligers bedankt voor het wegbrengen van de kaarten en het ophalen van de envelopjes!

Deze keer heeft het verjaardagsfonds een bijdrage gedaan voor de bootreis.

Gemeenteleden, als het zakje niet opgehaald is, mag het in de brievenbus gedaan worden bij de kerk of bij Henriët v.d.Wetering, Bisschopwetering 49, of bij Willy te Dorsthorst, Voorsterweg 53C.

U mag uw gift ook overmaken naar rekeningnummer van Diaconie Stinskerk

NL34 RBRB 0691 693 617 ovv verjaardagsfonds.

Maandag 12 december 2022 is de volgende inleveravond tussen **18.45 – 19.45 uur**.

DRINGENDE OPROEP:

Het verjaardagsfonds zoekt dames en heren die de enveloppen willen ophalen in Spoolde, Westenhofte en/of Stadshagen! Helaas hebben we nog steeds vrijwilligers te kort.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens het verjaardagsfonds Willy te Dorsthorst

Buddies gezocht voor het eenmalig bijwonen van de kerkdienst met een tiener van de Tienerdienst

Aan de tieners van de tienerdienst vragen we om eenmalig een kerkdienst in de Stinskerk bij te wonen met een 'buddy' – een willekeurig gemeentelid.

De tiener zal daarvan een korte vlog maken, aan de hand van de volgende vragen:

- Vooraf: Waarom gaat de buddy naar de kerk?
- Achteraf: Wat vond de buddy van de kerkdienst en waar ervoer deze de ontmoeting met de geest van God? Heeft de tiener dezelfde of een andere ervaring met de kerkdienst?

Wat moet je als buddy daarvoor doen? Niet veel!

- Je geeft je naam en mobiele nummer door op: petronella2250@gmail.com;
- Je ontvangt 3 vragen om alvast in te vullen om je op papier alvast voor te stellen aan de tieners;
- Jij en een tiener maken nader kennis met elkaar tijdens de koffie na de Tienerdienst van **zondag 18 september**;
- Jullie spreken met elkaar af welke kerkdienst jullie samen bij gaan wonen;
- De tiener stelt je bovenstaande vragen voor en na de afgesproken kerkdienst. De tiener verwerkt dat in zijn / haar vlog;
- Dat is alles!

Alvast bedankt voor je aanmelding als buddy!

Groeten, de leiding van de Tienerdienst, Adriaan Soetevent en Petra Hoekman

Gedrukte liturgieën

Voor diensten waarin personen bij naam genoemd worden (doop, bevestiging, laatste zondag kerkelijk jaar) worden nog altijd enkele gedrukte liturgieën gemaakt. Ook als we verwachten dat er zoveel kerkgangers zijn dat de 'bedstee' gebruikt wordt, zijn er papieren exemplaren voor wie het beamerscherf niet kan zien. In totaal gaat dit om ongeveer 10 diensten per jaar.

Het maken van deze liturgieën (lay-out en afdrukken) heb ik de afgelopen 14 jaar gedaan. Het lijkt mij een goed moment om dit over te dragen, nu ik de taak van voorzitter op mij neem. Ik zoek dus iemand die dit zou willen doen. Daarbij is enige vaardigheid in Word handig. Je hoeft hierbij lang niet alle lied- en Bijbelteksten zelf te typen; veel is al in bestanden beschikbaar.

Graag lees/hoor ik wie dit van mij wil overnemen.

Jacco Dankers (0384215164 / jcdankers@gmail.com)

Onze kerken in actie

"Het is belangrijk dat we 'buiten' in de kerk brengen", vertelt Joke Gosker (Adventskerk) komende week in weekblad [De Swollenaer](#). Haar missie – én die van haar ZWO-collega's: met jong en oud uit de kerk de wereld een beetje mooier maken.

De Swollenaer maakt tot half oktober een ronde langs de zes wijkkerken van de Protestantse Gemeente Zwolle. Alle verhalen volgen? Dat kan natuurlijk in de krant. Of volg de Protestantse Gemeente Zwolle op [Facebook](#), [Twitter](#) of [Instagram](#). En u bent natuurlijk van harte welkom op de speciale website pknzwolle.nl/welkom

Michaëlsvieringen Grote Kerk, aanvang 19.00 uur. (Vanaf 18 sept. 17.00 uur)

Zondag 11 september Michaëlsviering, zomervesper, thema: **aandachtig leven**. Vg. ds. Harm Bousema en Christa van Stappen, m.m.v. enkele zangers van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Zie www.michaëlsvieringen.nl

Bloemendienst: 11 september: mevrouw Paulusma; 18 september: mevrouw R. Kwakkel.

Oppasdienst: 11 september: Berienke, Chaline en Ite.

Stinskids: 11 september: Onderbouw: Bianca/Henriet; Middenbouw/Bovenbouw: Carlijn/Casper.

Agenda

Dinsdag 13 september: 20.00 uur: Consistorie

Vrijdag 16 september: 19.00 uur: Gebedskring.

Vanuit de Open Kring Seniorenkring

Op 15 september a.s om 10.00 uur is er een bijeenkomst van de seniorenkring.
Groet, Henk Schriemer.

Meeleven

Hartelijk dank voor alle lieve reacties naar aanleiding van mijn ziekenhuis opname. Het was een heftige periode ook voor mijn naaste omgeving met name Wieke en onze beide dochters in Stadshagen maar we gaan weer met kleine stapjes vooruit. Het voelt heel goed om deel te mogen uitmaken van een gemeenschap waar meeleven hoog in het vaandel staat.
De bloemen staan nog prachtig. We hopen elkaar weer op korte termijn te kunnen ontmoeten
Hartelijke groet, Wieke en Fred Ridderbos

zondagsbrief van 18 september wordt gemaakt door: Ria Hollander ✉ zondagsbrief@stinskerk.nl ☎
038-4227251. Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk **donderdag 17:00 uur**.

Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.