

Zondagsbrief
27 november 2022
Eerste Advent



van de Protestantse Wijkgemeente Stadshagen

OPEN KRING

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENT

Voorganger: ds. Cor Baljeu
Ambtsdragers: Jan Vastenavond en Marianne van Norel
Lector: Co Verduijn
Organist: Martin van Heerde
Kosters: Jan Leeuw en Jan van Soest

Kinderkring o.l.v. Bettine van der Haar
Let op: er is **geen** oppaskring!
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: <https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen>

Welkom en mededelingen

Openingslied 25a 'Mijn ogen zijn gevestigd' (staand)

Openingswoorden (staand)

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer.

A: Uw naam zegt ons dat U Uw wereld trouw blijft.

V: Gedenk dan de namen die ons uw trouw hebben getoond,

A: Vrouwen en mannen die ons hierin zijn voorgegaan.

V: Heer, zo roept U elke dag opnieuw uw mensen om in uw spoor van Liefde te dienen.

Hier zijn wij, Heer, doe intocht in ons hart en gebruik ons in uw dienst

A: Dat wij geen misbruik zullen maken van onze macht of positie.

V: Dat wij vanuit uw liefde de ander het volle leven zullen schenken.

A: AMEN

Witte steen

Psalm 25: 1 'Heer, ik hef mijn hart en handen'

De eerste kaars + zingen van het projectlied

Kyriegebed

Lied Tussentijds 9: 7, 8, 9 'Doorbreek de ban van ons gemis'

Gebed van de zondag door Yael Deckelbaum e.a.

'The prayer of the mothers'

A whisper of ocean wind
Is blowing from far away
And laundry is flapping
To the shadow of the wall

Between the sky and the land
There are people who want to live in peace
Don't give up, keep dreaming
Of peace and prosperity

When will the walls of fear melt
When will I return from exile
And my gates will open

To what is truly good

Come on Sleep! - Another sunrise

Come on Sleep - And morning is here

We will slaughter - A mother sends

A pigeon for you - Along with a prayer

Fly pigeon, don't believe - Her child to school

We will laugh with the child - to the sound

So that he may sleep - of war

The walls of fear will someday melt

And I will return from exile

My gates shall open

To what is truly good

from the north to the south

from the west to the east

hear the prayer of the mothers

bring them peace

bring them peace

Light is rising from the east to the prayer of the mothers for peace

Lezing 2 Samuel 11: 14-27

Lied 738: 3, 1 en 3 'Kom, zing het lied Eva'

voorzangers: 3, allen: 1 en 3

Lezing Mattheüs 21: 1-9

Lied 440: 1, 2 'Ga, stillen in den lande'

Overdenking

Lied 441: 1, 2, 10 'Hoe zal ik U ontvangen'

Avondmaalscollecte is voor het Noodfonds Zwolle deelt warmte.

Andere collecten voor Kerk (Open Kring) en Stille Hulp.

Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.

Gebed

Maaltijd van de Heer, tafelgebed 'Kom tot ons, hier in ons midden' ... (zie schermen)

Slotlied 435: 1, 3, 4 'Heft op uw hoofden, poorten wijd' (staand)

Zending en zegen (staand)

BIJ DE BLOEMSCHIKKING

In de lezingen tijdens de Adventstijd is het accent gelegd op "plek voor iedereen", gebaseerd op het jaarthema "Aan Tafel" en dan in het bijzonder "Gods nabijheid". Je mag je gezien weten en meedoen in de beweging van God en de Geest die zichtbaar werd in Jezus. Iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid.

De basis van de schikking symboliseert de tafel. De 4 stammen die de tafel dragen vertegenwoordigen de vier vrouwen die in de stamboom van Jezus genoemd worden. Elke week wordt er iets aan de tafel veranderd en toegevoegd.

In veel niet-westerse culturen is het heel belangrijk om te weten wie je voorouders zijn. Dat was in de tijd van Jezus ook zo. Heel opmerkelijk is het dat er in Zijn stamboom vrouwen staan met een

bijzonder moeilijke achtergrond. Aan hen wordt deze Adventsweken en Kerst aandacht besteed.

Eerste Advent, Bathseba de vrouw van Uria, gebroken identiteit. De tafel wordt voor een kwart deel met mos bedekt, de grauwe kleur van jute zal elke week minder zichtbaar zijn. De paarse heide staat voor de rouw. Bathseba rouwt om haar man Uria. De gele kleur van de kogelbloem is de koninklijke kleur - koning David neemt Bathseba tot zijn vrouw.

Jong is zij, mooi
In paarse rouw,
Aan de koninklijke tafel.

LEVEN IS MEELEVEN

Bloemengroet

De bloemengroet is vorige week naar Marijke van Duijn gebracht. Ze verblijft nu in Zandhove en maakt een moeilijke tijd door, we wensen haar veel sterkte en moed. Een kaartje als steun kan goed doen: afd Vuurpijl, kamer 3, Hollewandseweg 17 (verpleeghuis Zandhove), 8014 BE Zwolle

Een mooi bemoedigend gedicht, zeker in deze tijd van herdenken (op Eeuwigheidszondag) en voor wie in onze gedachten en gebeden zijn:

Herfst

De bladeren vallen, vallen als van ver
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.
Maar Eén is er.
Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.
(R.M. Rilke)

Een **kaart** met wensen, voor dierbare mensen, met en voor elkaar, elke week weer als gebaar!

In memoriam Joop van Ferneij

In de ochtenduren van donderdag 17 november overleed Joop van Ferneij. Eind mei dit jaar verbrijzelde hij zijn heup als gevolg van een fietsongeluk. Maanden kon hij nauwelijks lopen, alleen

moeizaam met de rollator. Een zware periode brak aan toen hij ter revalidatie opgenomen werd in het Zonnehuis, zwaar want lang mocht hij geen bezoek ontvangen vanwege coronabesmetting. Maandag 10 oktober waren hij en zijn vrouw Lidy 60 jaar getrouwd, de volgende dag bezocht ik hen en stond hij glimlachend bij de deur van de hal op mij te wachten: keurig gekleed, alsof hij zeggen wilde: 'kijk eens, zonder rollator beweeg ik mij tegenwoordig voort!' De week voor zijn overlijden wandelde hij nog naar het winkelcentrum! Het leven lachte hem weer toe, alhoewel hij begin oktober te horen had gekregen dat zijn nieren en hart erg kwetsbaar waren. Donderdag 17 november overleed hij aan een hartstilstand.

Joop en Lidy van Ferneij runden in de binnenstad van Zwolle 43 jaar lang een speciaalzaak in gedistilleerde dranken en wijnen. Kwaliteit, dat was wat zij verkochten. Toen in de jaren negentig waakzaamheid en bewaking van het assortiment een steeds belangrijker deel van het werk werd, nam het plezier in dit werk af. Na het zakelijk leven was er tijd en ruimte voor ontspanning, reizen, sporten en aandacht voor kinderen en kleinkinderen, ruimte ook voor vrijwilligerswerk in het voormalig verpleeghuis de Weezenlanden.

Hij laat zijn vrouw Lidy, drie zoons en schoondochters en vijf kleinkinderen achter. Joop van Ferneij, geboren als Johannes Martinus van Ferneij is 86 jaar oud geworden.

Donderdag 24 november is hij in besloten kring gecremeerd.

NIEUWS

Opening

Mattheüs 1: 6b - David verwekte Solomo bij de vrouw van Uria.

The prayer of the mothers

Om thuis terug te kijken:

<https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY>

Open Brief, Zwolle 22 november 2022

Beste gemeenteleden, kerkenraad,
Een hartenkreet van mij.

In hart en nieren ben ik een kerkganger (zo lang ik nog kan), geniet van de dienst en alles wat daar gebeurt. Het geeft mij een hart onder de riem. Ook geniet ik van de contacten na de dienst. Maar de laatste weken, maanden merk ik dat ik heel veel mensen (incl. kinderen) mis, dat doet mij pijn. Zeker nu we, na de Corona periode, weer alle ruimte hebben om samen te komen en te vieren. Liefst zou ik in de Open Kring het samenzijn beleven, of is dit nu het moment om met spoed samen te gaan met de Stinskerk? Er moet wel iets gebeuren, zo gaat het niet goed. Graag actie...niet wachten....

Vacature voorzitter wijkkerkenraad

Aan het einde van het jaar stopt Martijn Reinders na 6 jaar als voorzitter voor de wijkkerkenraad van de Open Kring. Hierdoor zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Kent u iemand die hier geschikt voor is of heeft u misschien zelf wel interesse, neem dan contact op met één van de kerkenraadsleden of stuur een bericht naar scriba@openkring.nl

Open Kring 25 jaar! 1997-2022.

Omdat de Open Kring 25 jaar bestaat, willen we daar in de loop van dit kerkelijk jaar aandacht aan besteden, zoals al eerder vermeld op voorgaande zondagsbrieven. Graag bieden wij u op **donderdagavond 1 december van 19.30-21.00 uur** in de Open Kring nog een keer de gelegenheid om te vertellen over de afgelopen 25 jaar en welke rol u daarin heeft gehad. Uiteraard kunt u ook bellen of een email sturen naar scriba@openkring.nl om verhalen te delen. We hopen met uw ideeën en suggesties een gevarieerd aanbod van activiteiten te kunnen organiseren. Alvast dank voor meedenken en meewerken!
Geertje Wijnja en Mirjam Visser.

DOE JIJ OOK MEE???

Kinderkerstfeest 2022, musicalsterren gezocht!

Vorig jaar vierden we een online kinderkerstfeest, het was prachtig, maar toch hopen we dit jaar een echt kinderkerstfeest te kunnen vieren met elkaar in de Open Kring! We willen graag weer

een echte musical opvoeren, zodat het een echt kerstfeest wordt door en voor kinderen.

Wanneer? **Op zaterdag 24 december om 19.00 uur.**

Maar om samen een kerstfeest te kunnen vieren hebben we wel



hulp nodig. Als eerste van jullie, kinderen van de Open Kring! Ben je tussen de 6 en 15 jaar en houd je van zingen, dansen, toneel spelen, muziek maken? Meld je dan aan bij Gerlinde Heidinga:

kinderkring@openkring.nl

Ook bij het instuderen en oefenen voor de kerstviering is het fijn als er hulp is van jonge mensen/ volwassenen. Heeft u/ jij de komende periode wat tijd over dan horen we dat graag. Zonder hulp lukt het ons helaas niet om een mooi kerstfeest te

organiseren. Wat zou het mooi zijn als we dit jaar weer samen kerst kunnen vieren, dat kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen. Ook u/ jij kunt zich aanmelden bij bovenstaand emailadres.

Speel jij een instrument?

Hierbij doen we ook een oproep aan alle kinderen die een instrument bespelen: misschien kunnen jullie dit jaar wel enkele liederen spelen tijdens of voor de kerstviering. Wie van jullie vindt het leuk om mee te spelen tijdens het kinderkerstfeest op kerstavond? Wie belangstelling heeft, kan zich opgeven bij Gerlinde Heidinga,

kinderkring@openkring.nl.

We horen graag van jullie en van de kinderen!



Verkoop collectemunten 28 november:

Maandagavond tussen 18.30 en 19.45 uur in de keuken van de Open Kring. U kunt betalen d.m.v. een eenmalige incassomachtiging te tekenen (denk even aan uw IBAN-nummer). De te verkrijgen waarden zijn: € 0,20, € 0,50, € 1,-, € 2,-, € 5,- en € 10,-. Nog nooit gedaan? Gewoon een keer DOEN en zeker handig nu u vaak nauwelijks nog muntgeld in huis heeft. Mocht u nog collectemunten voor het eind van dit jaar nodig hebben dan mag u mij gerust bellen.

André Wagenaar (contactgegevens via scriba@openkring.nl)

Bezorgers kerstattenties gezocht

Zaterdag 10 december, tussen 11.00 en 12.00 uur liggen de kerstattenties klaar in de Open Kring om voor de Kerst bezorgd te worden bij onze 80plussers en bij mensen die, om wat voor reden dan ook, een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wilt u meehelpen? Geeft u zich dan op via zondagsbrief@openkring.nl. Als het afhalen bij de Open Kring niet mogelijk is, kunnen de kerstattenties in overleg opgehaald worden bij Co Verduijn in Westenhofte.

Oproep vanuit Open Kring Koor:

Bassen en tenoren, we zijn blij als jullie ons koor willen versterken, dus wil je graag zingen, kom dan eens een repetitie bijwonen op woensdagavond, van 19.30 -21 uur.

Van harte welkom,

Jannet Loode, dirigente, en Geertje Wijnja, contactpersoon, via scriba@openkring.nl

Zwolle deelt warmte

Met 'Zwolle deelt warmte' vragen we uw/jouw aandacht voor mensen die door de stijgende energiekosten niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een initiatief van de Commissie Gezamenlijke Kerken. We zorgen voor financiële ondersteuning voor de mensen die dit het meeste nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan leefgeld voor een aantal dagen, zodat mensen boodschappen kunnen doen. Deze ondersteuning door de Commissie Gezamenlijke Kerken is voor de korte termijn, totdat er langdurige ondersteuning door een andere organisatie of de gemeente Zwolle geboden kan worden. Noodfonds De Commissie Gezamenlijke Kerken is een kerkelijk noodfonds van meerdere diaconieën van Zwolse kerken dat al sinds 1988 bijdragen verleent aan inwoners van Zwolle die niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. De Diaconie van de Protestantse Gemeente is de penvoerder. Help ook mee! We vragen u/jou om een financiële bijdrage te leveren en zo deze hulpactie mogelijk te maken. Dit kan via het rekeningnummer NL12 RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle, o.v.v. 'Zwolle deelt warmte'.

Deze actie wordt mede ondersteund door het Diaconaal Platform Zwolle. Alvast hartelijk dank!

Voedsel en duurzaamheid

Om recht te doen aan en zorg te dragen voor Gods schepping denkt de werkgroep Groene Kerk graag mee om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Al weer een maand geleden was Wereldvoedseldag (we hebben toen gevierd en gedeeld). Bent u geïnspireerd om zelf groen bezig te zijn met voedsel? Dat kan bijvoorbeeld met deze tips. Van harte aanbevolen door werkgroep de groene kerk:

- Koop groente en fruit bij voorkeur uit Nederland of anders uit Europa;
- Start thuis een (mini)moestuin in pot, balkon of tuin;
- Neem uw eigen zakjes mee naar de markt of winkel bij het kopen van groente en fruit;
- Koop groente en fruit zoveel mogelijk van het seizoen.

Werkgroep Groene Kerk Open Kring, groenekerkerk@openkring.nl

Michaëlsvieringen Grote Kerk Zwolle, elke zondag 17.00u

27 nov eerste Advent, Michaëlsviering Vesper. Thema: 'De naam bezingen'. Vg. ds. Harm Bousema m.m.v. enkele zangers o.l.v. Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl

Kerstpakkettenactie 2022 - Warme sokken gevraagd!

Ook in 2022 vragen wij graag weer aandacht voor de Kerstpakkettenactie van KerstZwolle. Voor het inzamelen bij de supermarkten zijn weer zo'n 700 vrijwilligers nodig.

Wilt u ons helpen? Dat kan door:

* Nu alvast lekkere warme (thermo)sokken te breien voor in de kerstpakketten. Letterlijk een beetje extra warmte in deze gure tijden! De sokken kunt u tijdens de actie inleveren op vrijdag 16 en zaterdag 17 december bij onze inzamelaars in diverse supermarkten door heel Zwolle;

* Op een andere manier financieel of praktisch bij te dragen aan de actie. Meer informatie vindt u op www.kerstzwolle.nl

Festival of Lessons and Carols in de Plantagekerk

Op zaterdagmiddag 3 december kunt genieten van en meedoen aan een 'Festival of Lessons and Carols', een viering met koor- en gemeentezang van bekende Engelse hymns en carols, vooruitlopend op Advent en Kerst. De uitvoering van de liederen (in een Nederlandse vertaling van Sytze de Vries) is voor rekening van een projectkoor o.l.v. Dirk Zwart, die ook de muzikale bewerkingen maakte. Martin van Heerde verzorgt de orgelbegeleiding en Englyke Baksteen de Bijbellezingen. De coupletten van de liederen worden afwisselend door koor en aanwezigen gezongen.

De begintijd is 17.00 uur. De viering duurt ongeveer een uur.

De entree is gratis. Bij de uitgang is er een collecte om de onkosten te bestrijden. Het kerkgebouw (Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17, Zwolle) is open vanaf 16.30 uur.

SLAAPZAKTIE.NL
doe mee

doneer je slaapzakken voor
een warmere Oekraïense winter!

**OOK WINTERJASSEN,
DEKBEDDEN EN DEKENS ...**

INZAMELPUNTEN

Oekraïense School Zwolle
Dokter van Deenweg 2
10 dec 2022 - 13:00-15:00
14 dec 2022 - 14:30-16:30
17 dec 2022 - 13:00-15:00

Thorbecke
Dokter van Heesweg 1
23 dec 2022 - 08:00-10:30

Distributiecentrum MYzwolle
Floresstraat 22
op zaterdagen tussen 09:00-12:00

slaapzaktie.nl
een actie van Stichting MYzwolle

zwolle

OEKRAÏENSE SCHOOL ZWOLLE

Thorbecke Scholengemeenschap
locatie mave - havo - atheneum

10-14 onze school is onderdeel van **OOZ**

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal

1^e collecte: Avondmaalscollecte (= D)

Met 'Zwolle deelt warmte' vragen we uw/jouw aandacht voor mensen die door de stijgende energiekosten niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een initiatief van de Commissie Gezamenlijke Kerken.

We zorgen voor financiële ondersteuning voor de mensen die dit het meeste nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan leefgeld voor een aantal dagen, zodat mensen boodschappen kunnen doen.

2^{de} collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)

3^{de} collecte: Stille hulp

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Zij kunnen niet langer zelf hun basisbehoeften betalen, zoals eten en drinken, kleding, of de huur van een woning. Juist in de energiecrisis doen mensen, die tot voorheen zich prima konden redden, een beroep op de diaconie.

Met het oog op hen verleent de diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, maar die wel steeds meer nodig is. Er wordt gerekend op uw stille hulp, via de doelcollecte van deze zondag. Uw gift aan de **(digitale) oranje Kerk-in-Actie bus** is t/m december bestemd voor schoolbibliotheek in Kaapstad (= **KiA**).

Digitaal collecteren via app Appostel

Download op uw smartphone of tablet Appostel en kies bij "uw gemeenten" voor de Protestantse Gemeente Zwolle. Maak eenmalig een account aan en u kunt voortaan digitaal doneren aan de aangegeven collecten. Betalen kan op 3 manieren, maar doe het vooral via een **betaaltegoed**. Betaling via iDeal kost namelijk € 0,36 per transactie!

Collecteren via de website van SKG Collect

Ga via de QR-code of link hieronder rechtstreeks naar de website van SKGCollect.

<https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html>

Via de website van SKG kunt u ook meedoen met een **tegoed**.

Om een tegoed aan te maken, moet u zich aanmelden en een account aanmaken. Via iDeal kunt u het tegoed 'vullen'. Elke keer

als u daarna iets geeft aan een collecte, kunt u uit dat tegoed putten. Als het op is, vult u het makkelijk weer aan. Het grote voordeel van een tegoed is dat er niet per gift (transactie) 36 cent aan kosten van af gaat, wat wel gebeurt als u via iDeal betaalt!



Niet-digitale mogelijkheden om uw gift te geven!

U kunt ook op een volgende manier aan de collecte geven:

- bij het kerkelijk bureau (KB) kunt u een collecteformulier aanvragen. Op dat formulier kunt u aangeven hoeveel geld u aan elke collecte wilt doneren. Het totaalbedrag wordt dan per maand geïncasseerd. Het KB is bereikbaar op 038-4217596, ma-do 8.30u-12.00u of via administratie@pknzwolle.nl;
- u kunt ook zelf (1x per week of per langere periode) geld overmaken op de bankrekening van de kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7341 66 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle, o.v.v. het bedrag dat u voor elke collecte wilt besteden (zonder vermelding wordt het bedrag door 4-en gedeeld): Open Kring (datum zondag): D €... / K €... / 3 €... / KiA €...

AGENDA OPEN KRING + VOLGENDE WEEK ZONDAG

Ma 28 nov 18.30-19.45: Verkoop collectemunten

Wo 30 nov 19.30-21.00: Open Kring Koor

Do 1 dec 19.30-21.00: Herinneringen Open Kring ophalen

Vr 2 dec 10.00-12.00: Koffie-inloop

Zo 4 dec, 2de Advent, zal ds. Hans Tissink om 9.30u voorgaan. In de dienst van het Zonnehuis om 11.30u zal Gertine Prins voorgaan.

Kijk op www.openkring.nl/activiteiten-agenda/ voor de complete agenda (ook bezetting door anderen dan Open Kring).

KOPIJ VOLGENDE ZONDAGSBRIEF

Kopij voor de volgende Zondagsbrief kan tot uiterlijk woensdag 18.00 uur worden aangeleverd via zondagsbrief@openkring.nl.

Voor meer informatie kijk op www.openkring.nl.

OPROEP



Wij delen geloof, wij delen de hoop
Die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort.
Zo willen wij delen
Van wat Hij ons gaf
Totdat het een overvloed wordt.

Wij delen met jou en met iedereen
De hoop en liefde van God.
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort.
Zo mogen wij delen
Met handen en hart
Totdat het een overvloed wordt.

Wij delen ver weg, we delen dichtbij
Eén kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort.
Dat wonder voltrekt zich
Nog iedere dag
Als delen een deel van ons wordt.

Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. (Mat.25:15)

Zaterdag 5 november hebben wij als diaconie van de Open Kring een diaconale actiedag gehouden als startsein tot een verder vervolg van deze actie, die loopt tot **1 januari 2023**.

De opbrengst van deze actie hebben wij bestemd voor de aanschaf van boeken voor een bibliotheek van de Chapel Primary School. Dit is een basisschool in een arme wijk van Kaapstad. De kinderen van deze school kunnen niet leren lezen omdat de ouders door grote armoede geen boeken kunnen kopen en ook de school de middelen niet heeft om leerboeken te kopen; laat staan encyclopedieën en atlanten. Daardoor kunnen deze kinderen hun **talenten** niet ontwikkelen. Als diaconie willen wij hier onze steun aan geven om dit toch mogelijk te maken.

Daartoe willen wij een beroep op u doen. Namelijk: om uw talenten te verkopen!! Talenten die we allemaal wel hebben zoals bijvoorbeeld: graag boodschappen doen of ramen lappen of de tuin winterklaar maken of als iemand gaat verhuizen hulp aanbieden bij het verhuizen. Zo zijn er veel meer voorbeelden van talenten die u voor een ander graag wilt en kunt, maar ook mag doen. En het hoeft niet gratis; al is de opbrengst van uw aanbod bedoeld voor het diaconale doel.

Gedurende de actie zijn er ook nog andere mogelijkheden om uw steun te geven. In de hal van de kerk staat een grote doos waarin u statiegeldflessen kunt deponeren. En de collecte in de **KiA-bus** (Kerk-in Actie), die elke zondag na de dienst in de kerk staat, is bestemd voor het diaconale doel. In de hal van de kerk liggen formulieren, waarop u kunt opgeven welke hulpvraag u heeft of welke hulp u wilt aanbieden. Het kan ook digitaal via diaconie@openkring.nl of door uw diaconie (Co, Jan, Marianne of Sytske) persoonlijk aan te spreken.

Help de kinderen van de Chapel Primary School met beter onderwijs!!