

Zondagsbrief

Adres kerk: Westenholtterweg 19, 8042AE, Zwolle ☎ 0384212614
Predikant : ds.G.C.van Rheenen ☎ 0383374368
Koster : wisselend van dienst ☎ 0645135706
Rekening : Wijkkas NL10 RBRB 0697 8780 90
Rekening : Diaconie: NL11 RBRB 0693 2974 41 Nr: 2144



Zondag 31 oktober 09:30 uur gezamenlijke dienst met de Open Kring
Voorganger: ds.C.Baljeu
Organist/pianist dhr.H.Kamphof
Inzameling van de gaven: 1^e: Diaconie 2^e: De kerk Bij de deur: Onderhoud Kerkgebouwen

Woensdag 3 november 19:30 uur Dankdag voor Gewas en Arbeid
Voorganger: ds.G.C.van Rheenen
Organist/pianist dhr.H.Bouwhuis
Inzameling van de gaven: 1^e: Diaconie 2^e: De kerk Bij de deur: eigen bestemming te kiezen

Bløemen Gaan namens de gemeente naar: Mevr. Roelie Ten Brinke en Wil Bultman.

De bloemengroet van de Open Kring is afgelopen week gebracht naar Popke Alkema, Nijenhuislaan 203. Na een val met de fiets, met letsel, wensen we hem een goed herstel, geduld en veel sterkte toe. Met een hartelijke groet voor hem en zijn vrouw Christien, vanuit de Open Kring gemeente. Kaarten en meelevens: omzien naar elkaar, kan met een kaart, een bezoekje, een vorm van aandacht en meelevens, die zo waardevol kan zijn. Een zieke kan er steun aan ervaren, en een bedankje kan je goed doen, een jarige wordt er blij van, en dankbaar zijn voor een jubileum, samen delen is een groot goed!

Welkom!

Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest en betrokken bent bij de Stinskerk gemeente. Vanmorgen gaat ds. Cor Baljeu voor in een gezamenlijke dienst. Woensdag is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. We komen dan samen om 19.30u in een eredienst onder mijn leiding. Volgende week zondag gaat ons vertrouwd Lida Brugmans voor in de ZWO-dienst. Dat de diensten ons dankbaar maken voor wat we ontvangen en wat we door mogen geven.

Bijbelzondag

De jaarlijkse Bijbelzondag, die dit jaar samenvalt met Hervormingsdag, staat deze zondag in het teken van de onlangs verschenen NBV21. Thema dit jaar is 'Op zoek naar betekenis'. De bedoeling is met dit thema zoveel mogelijk feestvreugde en positieve aandacht voor de Bijbel creëren, aldus Rieuwerd Buitenwerf (directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap). In de dienst van vanmorgen is aandacht voor de Bijbelzondag en de nieuwe NBV21.

Kunst in de kerk

Aan de gezamenlijke dienst van vanmorgen is een bijzondere kunstexpositie gekoppeld. Vanuit onze eigen wijken zijn eigengemaakte kunstwerken aangemeld die gebaseerd zijn op een Bijbelverhaal (het is immers Bijbelzondag). Na de dienst kunnen de kunstwerken in de Gosen ten Kloosterzaal tijdens het koffiedrinken worden bezichtigd. In de loop van de week worden de kunstwerken verplaatst naar de Open Kring alwaar ze tijdens de koffieochtend op vrijdag 5 november tussen 10.00 en 12.00u en rond de dienst van zondag 7 november eveneens te bezichtigen zullen zijn.

Bij de tijd: Groene Kerk

Er is veel dat ons in deze tijd zorgen geeft, één van die zorgen staat al tientallen jaren lang hoog op de agenda's en kan misschien gewoon niet genoeg onder de aandacht gebracht worden: de zorg om ons leefklimaat. Als kerk voelen we daarin onze verantwoordelijkheid. Wij weten onszelf geroepen om als goede rentmeesters deze aarde te beheren. Op initiatief van Kerk in Actie, Tearfund en de Maatschappij van Welstand is de Groene Kerk opgericht om plaatselijke kerkelijke gemeenten te bewegen om die roeping actief en concreet vorm te geven. Onlangs is een GroeneKerk-groep opgericht in de Open Kring (contactpersoon Joke van der Zee, email joke@devanderzees.nl). Ik ontvang via deze weg de volgende woorden met aansluitend de uitnodiging om het landelijk Klimaatappèl bij te wonen.

*' Wij die met eigen ogen
de aarde zien verscheurd,
vaak blind en onmeedogend
ontkennen wat gebeurt. '*

Aan deze helaas nog springlevende woorden van zo'n veertig jaar geleden (Huub Oosterhuis) moet je nog wel eens terugdenken. In de nu toch angstige situatie van ons leefgebied, Gods aarde. Niet voor niets hebben zich bijv. (ook) grootouders verzameld rond dit onderwerp, met het oog op hun (achter)klein-kinderen.

Op 6 november zal in Amsterdam een landelijk Klimaat-Appel worden gehouden. Aanvang: 13.00 uur, vanaf de Dam. Waar dit met name ook gedragen wordt door de Interreligieuze Klimaat&Geloofsgroep, is er vooraf een samenkomen in de Westerkerk, aanvang 11.30 uur, geleid door Herman Koetsveld, predikant van de Wester. Met Woord en Klank van meerderen.

Thema van de dag : *Geef de aarde door – in 's hemels naam!*

Ontmoetingskring Geloven.nu

Donderdag 4 november a.s. komt ontmoetingskring Geloven.nu weer bijeen. We ontmoeten elkaar rond het Bijbelboek Daniël. Achtergrondinformatie biedt daarbij het boekje 'Daniël en Ester' van Max Lucado. Deze avond praten we door over Daniel 3 rond de thematiek van 'beproevingen'. Wil je meedoen? Welkom! Ook voor gewoon een keertje proberen. Donderdag 20.00u in de Stinskerk (Gosen ten Kloosterzaal).

Beschikbaarheid en contact

De maandag, dinsdag en donderdag zijn mijn werkdagen. Meeste kans tussen 9.00-9.30u dat ik de telefoon kan opnemen in de kerk (4212614). Mijn emailadres is predikant@stinskerk.nl.

Gezegende zondag en een goede week gewenst. God de Heer zij ons allen nabij.
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

MEELEVEN.

Hartelijk welkom in deze gezamenlijke dienst vanmorgen. Hier in de kerk en ook aan hen die thuis de dienst mee kunnen beleven.

We denken aan de zieken in gemeente. En aan de mensen om ons heen die zorgen kennen. Dankbaar voor de goede berichten die Jan Kluinhaar mocht ontvangen na een periode van bestralingen.

Mevr. Roelie ten Brinke is weer thuis na een geslaagde operatie in De Isala. Ze moet het rustig aan doen en wensen haar sterkte bij herstel.

Wil Bultman heeft lichamelijke klachten aan haar spieren. Het gaat gelukkig wel wat beter inmiddels. Sterkte bij verder herstel. Dankbaar dat ze mogen rekenen op hun goede mantelzorgers.

Groot is Uw trouw O Heer, iedere dag weer aan mij betoond.

Mevr. Roelie Lode heeft nu een eigen kamer in "De Hazelaar" in Hasselt.

Ze heeft het goed daar. Doet overal aan mee. Fijn om te horen.

Adres: De Hazelaar. Het Gasthuisland 341, 6061 KE Hasselt.

EEN BERICHT VAN OVERLIJDEN.

Op 25 oktober 2021 is plotseling overleden Jacco Nijman.

Gerhardus Jacobus Peter

Zoon van: Ton en Wil Nijman-Huyskamp.

Broer van: Herman Nijman.

Voor op de rouwkaart staat de Notenboom. Geschilderd door zijn moeder.

De tekst op de rouwkaart is Genesis 22-2. "Moria".

De afscheidsdienst en de begrafenis vinden plaats op zaterdag 30 oktober. In de Hof van Kranenburg. We wensen Ton en Wil en Herman veel sterkte in deze tijd van afscheid nemen van Jacco. Maar ook voor de tijd die komt. Geen kind is zo aanwezig dan het kind dat wordt gemist.

Ga in de kracht die je gegeven is
in eenvoud
in vrolijkheid
in vriendelijkheid
op zoek naar liefde
en de Geest zal met je gaan.
Geertje de Graaf tel. 038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl

Zondag 31 oktober 2021: Onderhoud kerkgebouwen

Kerkgebouwen: we hebben er steeds minder. En hoe lang nog kunnen we beschikken over de kerkgebouwen die de Protestantse Gemeente Zwolle tot nu toe heeft? We voelen de noodzaak en het verlangen om de deuren van de kerk open te zetten en een welkom te bieden aan velen. Vaak is de kerk letterlijk het middelpunt van de wijk: een huis van hout en steen dat ruimte biedt aan alles en allen. Ruimte voor God en voor alles wat ons met God verbindt.
Namens de diaconie Freddy Mijnheer

Bijbelgespreksgroep

Dinsdagmorgen 2 november 2021 gaan we weer met elkaar in gesprek. We gaan praten over gemeente zijn. Geloven doe je niet in je eentje. In 1 Johannes 3 wordt in een zin gesproken over de gemeenschap van de gelovigen en de gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We gaan praten over toekomst. In de bijbel lezen we Lucas 19 vers 1-10. Wat doe jij wel of juist niet omdat je christen bent?

Dinsdagmorgen om kwart voor tien. U bent welkom in de Stinskerk.
Gerrit Zwakenberg

Vandaag (eindelijk) weer Tienerdienst in het Keldertje!

Dag tieners van de Stinskerk! Vandaag komen we voor het eerst weer bijeen in het Keldertje! We hebben een griezelig gezellig thema: Halloween en het Christendom. Wat is halloween, waar komt het vandaan en kun je hier als christen wel aan meedoen? We gaan hierover tussen de pompoenen met elkaar in gesprek.

We hopen dat je er weer zin in hebt, en zien je graag in het Keldertje.
Groetjes van Petra en Adriaan.'

Zondag 7 november is de zendingsdienst in de Stinskerk.

Deze dienst zal worden geleid door Lida Brugmans.

Als ZWO-commissie willen we u en jullie attenderen op de actie 'Vul een schoenendoos en maak een kind blij'. Hoe het werkt, is te lezen op schoenendoosactie.nl en in de folders die zondag 10 oktober in de hal van de kerk liggen.

Gevulde schoenendozen kunnen worden ingeleverd in de Stinskerk op zondag 7 november of vrijdag 12 november tussen 15.00-17.00 uur. De gevulde schoenendozen gaan dit jaar naar Togo, Sierra Leone, Roemenie, Moldavië en naar de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Het verzenden van de schoenendozen kost veel geld. Wilt u daar aan meehelpen, stort dan uw bijdrage op bankrekeningnummer NL76 RBRB 0929 154681 t.n.v. Stinskerk ZWOcommissie, 's-Heerenbroek. Heeft u/hebben jullie een vraag over de schoenendoosactie, stuur dan een mail naar zwo@stinskerk.nl
Namens de ZWO-commissie, Frouwien Rose

Dankbaar

Afgelopen dinsdag mocht ik vanuit Isala afdeling Radiologie positieve uitslagen ontvangen na de bestralingen van afgelopen zomer en hormoontherapie. We zijn blij en dankbaar.
Langs deze weg willen wij iedereen van de Stinskerkgemeente die belangstelling heeft getoond tijdens deze maanden op welke manier dan ook danken voor het meeleven. Deed ons goed.
Hartelijke groet, Jan en Hennie Kluienaar

Bedankt.

Voor de bloemen, kaarten en telefoontjes die wij mochten ontvangen in verband met ons 55 jarig huwelijks jubileum. Het heeft ons goed gedaan.
Groetend, Anton en Alie van Weeghel

VERKOOP COLLECTEMUNTEN OPEN KRING 1 november:

Morgenavond tussen 18.30 en 19.45 uur in de keuken van de Open Kring. U kunt betalen d.m.v. een eenmalige incassomachtiging te tekenen (denk even aan uw IBAN-nummer). Gepast contant kan ook maar dat raad ik u af omdat miv 2021 bij deze vorm van betalen het bedrag niet meer aftrekbaar voor de belasting ondanks het bewijs dat u krijgt. De te verkrijgen waarden zijn: € 0,20, € 0,50, €1,-, €2,-, €5,- en € 10, -. Nog nooit gedaan? Gewoon een keer DOEN en zeker handig nu u vaak nauwelijks nog muntgeld in huis heeft. Daarnaast biedt Lucinda Blauw, Goudplevierstraat 123, tel. 4 60 90 16 de mogelijkheid om deze bij haar thuis te bestellen. Voor andere verkooppunten zie Gaandeweg achterin onder het kopje 'Kerkelijk Bureau'. De eerstvolgende keer is op 6 december. André Wagenaar, Marskramerstraat 11, tel. 4 20 10 80 of 06 51 940 903".
Alvast bedankt Hartelijke groet, André

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die wij
Ontvingen van de Open Kring.
Marijke is met succes geopereerd aan knie en onderbeen
en moet nu revalideren.
Groet aan allen! Marijke en Jan Alberts.

Bloemendienst Stinskerk:

Zondag 31 oktober: Mw.B.Koersen

Zondag 7 november:Mw.W.v.d.Vegt

Oppasdienst:

Zondag 31 oktober: Berienke, Ite en Chaline

Zondag 7 november: Harienke en Lusanne

Stinskids:

Zondag 31 oktober: Onderbouw Gerrieta en Amber, Middenbouw/Bovenbouw Jannie en Esra

Zondag 7 november: Onderbouw Bianca en Henriët, Middenbouw/Bovenbouw Klarina en Maayke

Agenda:

Ma 1 nov. 20.00u Kleine Kerkenraad

Wo 3 nov. 19.30u Dienst Dankdag voor Gewas en Arbeid

Do 4 nov. 20.00u Ontmoetingskring Geloven.nu in Stinskerk GtK-zaal

De zondagsbrief 7 november wordt gemaakt door: Ineke van de Brink ✉ zondagsbrief@stinskerk.nl
☎4222117

Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk **donderdag 17:00 uur**.

Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.